

Χαράμι.

Σουγιούλ/Τραϊφόρος

f

Χαράμι να σου γίνουν τα ξενύχτια μου

f

F

b

κι όλα τα δάκρυα που έχυσα ποτάμι

C

κι οι τόσες πίκρες που για χάρη σου ετράβηξα | 2x

C

f

χαράμι να σου γίνουνε, χαράμι | 2x

Το ξέρω στη καρδιά τη σιδερένια σου

πως δεν υπάρχει πια για μένα αγάπη δράμι

και μετανιώνω γιατί όλες οι θυσίες μου

χαράμι όλες πήγανε, χαράμι | 2x

Με πλήγωσε το φέρσιμό σου το άτιμο

μου 'κανε μαύρη τη καρδιά μου σαν κατράμι

γι αυτό η αγάπη και η πίστη που σου έδειξα | 2x

χαράμι να σου γίνουνε, χαράμι | 2x

Η μάνα μου με δέρνει.

Ρούτσος

C Η μάνα μου με δέρνει, *G* καλέ μου και *C* πονώ
C Με δέρνει, με σκοτώνει, *G* τα βράδια που γυρνώ *C*
F Και το παράπονό μου σε σένα θα το πω *C*
F Η μάνα μου με δέρνει γιατί σε αγαπά *C*

Βρε μάνα μη με δέρνεις, σεβντά έχω τρελό
Αδίκως κοπιάζεις, δε βάζω εγώ μυαλό
Γιατί στην αγκαλιά του μιά ώρα σαν περνώ
το ξύλο που 'χω φάει αμέσως το ξεχνώ

Τη γνώμη δεν αλλάζω, τον όρκο δεν πατώ
Τον άντρα π' αγαπάω δε τον απαρατώ
Βρε μάνα σκότωσέ με, δε βγάζω εγώ μιλιιά
Εσύ μου δίνεις ξύλο κι αυτός γλυκά φιλιιά

Η μάνα μου με δέρνει...

Τα σμυρνείικα τραγούδια.

Θαλασσινός/Κατσούλης

d *c* *d*
Το καθρεφτάκι σου παλιό, και πίσω απ' τη θαμπάδα
d *aG* *d*
η Σμύρνη με το Κορδελιό και η παλιά Ελλάδα
c *d*
και η παλιά Ελλάδα

d *c*
d
Μουντζουρωμένο το γυαλί μα πίσω απ' τους καπνούς
του
d *c* *G* *d*
βλέπει ο Θεός το Αϊβαλί και σταματάει ο νους του
c *d*
και σταματάει ο νους του

F *c* *d*
Τα σμυρνείικα τραγούδια ποιός σου τα 'μαθε
| 2x
F *c* *c* *d*
να τα λες και να δακρύζεις, της καρδιάς μου ανθέ
| 2x

Το καθρεφτάκι σου παλιό και το μυαλό χαμένο
σε ποιό τα ήπιες καπηλειό και βγήκες μεθυσμένο
και βγήκες μεθυσμένο

Μουντζουρωμένο το γυαλί...

Τα σμυρνείικα τραγούδια...] 2x

Δεν θα ξαναγαπήσω.

???

e C e a e
e a H e H e

G D G C D G
Το μερτικό μου απ' τη χαρά μου το 'χουν πάρει άλλοι
G D CG h D G
γιατί είν' τα χέρια καθαρά και μιά καρδιά μεγάλη
] 2x

H e a C H
Θεέ μου τη δεύτερη φορά που θα 'ρθω για να ζήσω
a C a H a H e
όσο η καρδιά κι αν λαχταρά δεν θα ξαναγαπήσω

Σαν θαλασσόδαρτο σκαρί, σαν βράχος ρημαγμένος
ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος] 2x

Θεέ μου τη δεύτερη φορά...

Ο Μπάμπης ο φλου.

Σιδηρόπουλος

a *C* *a* *C* *G* *E*
a

Μιά ιστορία θα σας πω για το Μπάμπη, το Μπάμπη το φλου

a *C* *a* *C*
που του 'λεγες βρε Μπάμπη τι τρέχει εδώ, σου 'λεγε
G *E* *a*
φλου, φίλε μου, όλα είναι φλου

Πάντα πιωμένος κι άνεργος, ήταν ωραίος ο Μπάμπης ο φλου

μουρμούραε μόνος και διαρκώς σου 'λεγε
φλου, φίλε μου, όλα είναι φλου

D *a* *D* *a*
Πείραζε όποιον του 'ρχότανε χωρίς να το σκεφτεί
D *a* *G* *E* *a*
κι άμα ψιλοβαριότανε άραζ' όπου 'βρισκε να λιαστεί

Πείραζε όποιον του 'ρχότανε...

Πείραζε τις μελαχροινές, ήταν ωραίος ο Μπάμπης ο φλου

Τσιμπολογούσε τις ξανθιές, ήταν ωραίος ο Μπάμπης ο φλου

Κι όταν τον μπουζουριάζανε, ψόφιος κοριός ο Μπάμπης ο φλου

Κι αν τον πολυρωτάγανε, σου 'λεγε
φλου, φίλε μου, όλα είναι φλου

Πείραζε όποιον του 'ρχότανε...

φλου, φίλε μου, όλα είναι φλου

φλου, φίλε μου, όλα είναι φλου

Διθέσιο.

Αντύπας/Νικολακοπούλου

e *D* *a*
Ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι
e *D* *a*
που περνάς απ' τ' απαίσιο ξυστά
e *D* *a*
Κινητήρα και πλαίσιο στα 'χω πειράξει
G *D* *C*
για να τη βγεις πιο μπροστά

Τη στιγμή που σ' αγόραζα για να τριπάρω
το κενό μου εξαγόραζα δειλά
Την καρδούλα που χώρισα ίσως να πάρω
σ' άλλη ζωή πιο καλά

e *C* *D* *e*
Μη με πας απ' το σπίτι, τ' ακούς, στο Θεό να με πας
e *C* *D* *e*
Μυρωδιά καταλύτη, εσύ μοναχά μ' αγαπάς
e *C* *D* *e*
Α, ρε, χρόνε αλήτη π' ανθρώπους κι αγάπες σκορπάς
e *C* *D* *e*
Μη με φέρνετε σπίτι, τ' ακούς, κάπου αλλού να με
πας

Στο λευκό σου αερόσακο θα ξαγρυπνήσω
μ' αφημένο το πρόσωπο σκοπιά
Σ' ένα πάρκιγκ απρόσωπο θ' αποφασίσω
ποιόν εαυτό θα 'χω πια

Θα γυαλίζουν οι ζάντες σου με το φεγγάρι
Δοκιμή στις αβάντες σου, μικρό
Το μηδέν στο διακόσα μας ποιός θα το πάρει
μ' όλη τη γη στο φτερό

Μη με πας απ' το σπίτι...

Άμα δεις τα παιδιά.

Βαρδής

a F G a

a F G a

Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια

F G a
πριν αρχίσουν τελειώσανε όλα

a F G e a

Δεν θα ψάξει κανείς, ούτε οι γονείς

F G a F G a

Εγώ ήρθα και φεύγω αφανής

Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια

γιατί ο κόσμος δεν ήταν για μένα

Ήταν πόρτες κλειστές και δικαστές

F G C d

Ήταν κρύο, βροχή, μιά σκληρή εποχή

C d E

που κανείς τους δεν είχε ψυχή

C G C G

Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γειά

d a

από κάποιον που ήτανε μόνος

C G C G

Είχε κάτι να πει, μα σ' αυτή τη σιωπή

F G a F G a

δεν υπήρξε γι αυτόν λίγος χρόνος

Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια

από μένα και μην εξηγήσεις

Μιά κουβέρτα ψιλή σ' ένα κελί

που το κλείδωσαν τόσοι πολλοί

Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια

σε αγάπες που μ' έχουν ξεχάσει

Είναι άγριος καιρός κι είμαι μικρός

Έχω ζήσει πολλά κι η ζωή μου κυλά

με το θάνατο που μου πουλά

Αμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γειά
από κάποιον που ήτανε μόνος

Είχε κάτι να πει, μα σ' αυτή τη σιωπή
δεν υπήρξε γι αυτόν λίγος χρόνος

F *G* *D*

δεν υπήρξε γι αυτόν λίγος χρόνος

a F G a...

Αμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γειά...

Μοναξιά μου όλα.

e *DAe* *D A*
e

Στις άδειες πόλεις που γυρνάς εικόνες σε ξοδεύουν

e *DAa* *D* *e A e*
Αδύναμος να προσκυνάς αυτούς που σε ληστεύουν

Σα δαίμονας να κουβαλός του κόσμου τους χειμώνες
Στα μάτια της να κυνηγός παλιούς, πικρούς κανόνες

G *e C* *G*
Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα

e *a h* *e*
μη μ' αφήνεις τώρα, που είν' όλα πιο δύσκολα
Έρωτά μου όλα κι έρωτά μου τίποτα
μη μ' αφήνεις τώρα, που είν' όλα πιο δύσκολα

Τις νύχτες ντύνεσαι μικρός, κάποιον θα ξεγελάσεις
κι ένα κακό που ήρθε χθές τρέχεις για να προφτάσεις

Μοιάζουν οι δρόμοι με φωτιά, τα βράδια του θανάτου
Έρωτας που μυρίζει πια, αρένα στο άγγιγμά του

Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα...

Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα...

Ψίθυροι καρδιάς.

Νικολόπουλος

B g B g
g d g d g

g *d*
Καράβι το φεγγάρι στο σώμα κύλησε
F *g*
για άνομα πελάγη κρυφά μας μίλησε
g *F*
Με μάτια αναμμένα, με λόγια ανήμερα
F *g d g*
κατάργησα για σένα σταθμούς και σύνορα

B *F* *B*
Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δε σκέφτηκα
g *F* *g*
Εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα
B *F* *B*
Σε σένανε με πάνε όλα τα βήματα
g *F* *g*
κι ας είναι να περάσω σαράντα κύματα

Καράβι το φεγγάρι μες στο κρεβάτι μας
τα χάρδια μας λυτρώνει και την αγάπη μας
Σε χάρτες και σε πόλεις με ψίθυρους καρδιάς
θα καίγονται όσα φως μου δεν ήτανε για μας

Τι πρέπει, τι δεν πρέπει...

B c g B c
d g d g

Τι πρέπει, τι δεν πρέπει...

Όσο βαρούν τα σίδερα.

Κρήτης

e a e D e a
Αμάν, όσο βαρούν τα σίδερα, αμάν, αμάν
a e D e
Βαρούν τα μαύ-ρα ρούχα

Αμάν, γιατί τα φόρεσα κι εγώ, αμάν, αμάν
για μιάν αγάπη που 'χα
Γιατί τα φόρεσα κι εγώ, το μωρό μου
για μιάν αγάπη που 'χα

Αμάν, είχα και υστερήθηκα, αμάν, αμάν
Θυμούμαι και στενάζω

Αμάν, άνοιξε γης μέσα να μπω, αμάν, αμάν
Κόσμο να μη κοιτάζω
Άνοιξε γης μέσα να μπω, το μωρό μου
Κόσμο να μη κοιτάζω

e D e D
Τη μάνα μου την αγαπώ, την αγαπώ
D e
τη μάνα μου την αγαπώ
e a e D e
Τη μάνα μου την αγαπώ, γιατί πονεί για μένα
A D e
ω, ω, γιατί πονεί για μένα

Μα όχι, μα όχι αγάπη μου γλυκειά
μα όχι αγάπη μου, μα όχι αγάπη μου γλυκειά
Μα όχι αγάπη μου γλυκειά, όσο αγαπώ εσένα
ω, ω, όσο αγαπώ εσένα

Όσο με μαλώνεις.

Τσιτσάνης

e d G e d e

e d e
Όσο με μαλώνεις κι όσο με πικραίνεις
e d e
άλλο τόσο μέσα στην καρδιά μου μπαίνεις

a
Πλήγωσέ με, πλήγωσέ με και σκληρά βασάνισέ με

e d e
Έπρεπε να φύγω, αχ, προτού να σ' αγαπήσω
G e d e
Τώρα είν' αργά, αγάπη μου γλυκιά] 2x

Έχεις το σκοπό σου κι όλα αυτά που κάνεις
Πριν να φύγω θέλεις εσύ να με πεθάνεις

Πλήγωσέ με, πλήγωσέ με...

Έπρεπε να φύγω...

Έπρεπε να φύγω πριν να σ' αγαπήσω
και στην αγκαλιά σου πριν να συνηθίσω

Πλήγωσέ με, πλήγωσέ με...

Έπρεπε να φύγω...

Τσιγάρο.

Ρεμπούτσικα/Ζιώρα

f# *C#* *f#*
Χάραξε και δε νυστάζω, σκέφτομαι τι μου 'πες χτες

f# *C#* *f#*
Άσε με να σε κοιτάζω κι άμα ξημερώσει ό,τι θες
Γύρισε να σ' αγκαλιάσω, τώρα ξέρω πως δε φταις
Άσε με να σε χορτάσω κι άμα βγει ο ήλιος ό,τι θες

f# *C#* *h*
Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό

h *C#*
να μη δώσει να ξημερωθώ
Στο κορμί αυτό τ' αγγελικό, στο στόμα που φιλώ |
2x
έτσι μιά ζωή θα σ' αγαπώ |
2x

Εάπλωσε να σε κρατήσω, κλείσαν όλες οι πληγές
Άσε με να σε κοιμήσω, κι αύριο για σένα ό,τι θες

Γύρισε να σ' αγκαλιάσω, τώρα ξέρω πως δε φταις
Άσε με να σε χορτάσω κι άμα ξημερώσει ό,τι θες

Στο τσιγάρο που κρατώ...

Μικρή πατρίδα.

Ανδρέου/Καρασούλος

f# c# d c#
f# c# d f#

f# c#
Δεν έκανα ταξίδια μακρινά
h f#
τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα
f# c#
που τα 'ντυσε με φύλλα η καρδιά
h f#
και τα 'φησε ν' ανθίζουν μες στην πέτρα

Δεν έκανα ταξίδια μακρινά
Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση
Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν, νησιά
h h
που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει
D c# h c# f#
που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει

D c#
Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ
h f#
Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας
D c#
Μικρή πατρίδα, σώμα μου κι αρχή
h c f#
Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας
h c# f#
Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας

Δεν έκανα ταξίδια μακρινά
Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει
Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά
το μυστικό τον κόσμο ν' ανασάνει] 2x

Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ...

Γιάντα.

Νησιώτικο

f# *h*
Γιάντα να μην θέλεις, Γιάντα
G *e*
την αγά-πη μου για πάντα
Την αγάπη μου για πάντα
γιάντα να μην θέλεις, Γιάντα

H *E* *f#*
Για τον έρωτά σου σβήνω
H *E* *f#*
Σ' αγαπώ και τι θα γίνω
G *e* *f#*
Τι θα γίνω

Γράφω τ' όνομά σου, γράφω
μ' ένα βότσαλο στο βράχο
Μ' ένα βότσαλο στο βράχο
Γράφω τ' όνομά σου, γράφω

Για τον έρωτά σου σβήνω...

Άστρο της ζωής μου, άστρο
η καρδιά σου είναι κάστρο
Η καρδιά σου είναι κάστρο
άστρο της ζωής μου, άστρο

Για τον έρωτά σου σβήνω...

Βόσπορος.

Ζούδιαρης

a *F*
Τα πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες
C *G*
φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές
F *e*
κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες | 2x
E *a*
θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές | 2x

Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει
και στα καντούνια μέσα σε γυρνά
Η πόλη, μιά παλιά αγαπημένη | 2x
που συναντάς σε ξένη αγκαλιά | 2x

a *G*
Θέλω να πιώ όλο το Βόσπορο | 2x
F *G*
Αλλάζουνε εντός μου τα σύνορα του κόσμου | 2x

Τη βρήκα στις στροφές των ποιημάτων
με τις βαριές χανούμισσες να ζει
και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων | 2x
την κούφια μου αλήθεια τη μισή | 2x

Θέλω να πιώ όλο το Βόσπορο | 2x
Αλλάζουνε εντός μου τα σύνορα του κόσμου | 2x

Μωρό μου.

Τσιτσάνης

g *c* *g*
Στα δυό σου χέρια γερά κράτησέ με
g *c* *g*
Αυτό το βράδυ κοντά σου μεθώ
g *c* *f* *g* *B*
c
Κι όταν μου λες πως μ' αγαπάς, στον ουρανό ψηλά με
πας
B *f* *g*
στον ουρανό ψηλά με πας

c *B*
Την αστείρευτή σου γλύκα στην αγάπη σου τη βρήκα
| 2x

G# *B* *c* *B* *f*
g
κι αν ποτέ σε χάσω μωρό μου, μαζί σου κι εγώ θα
χαθώ | 2x

Φωτιές ανάβουν τα μαύρα σου μάτια
και νοσταλγίες κρυφές μου ξυπνάς
Αυτά μου δίνουν την πνοή και μ' ομορφαίνουν τη ζωή
και μ' ομορφαίνουν τη ζωή

Την αστείρευτή σου γλύκα...

(Σόλο)

Την αστείρευτή σου γλύκα...

Παπαρούνα.

d

Τι κατάλαβες λοιπόν

C

Είσαι μόνη κι είμαι απών

D#

d

Τι κατάλαβες που είσαι

D#

d

μοναχή και προσποιείσαι

d

D# d

D

D# d

Κι όταν μ' ανταμώνεις, καίγεσαι και λιώνεις

d

g

F

c

D# d

Μάτια μαρτυριάρικα, μη μου τα χαμηλώνεις

d

C

Σαν την παπαρούνα μοιάζεις κι όλο χρώματα αλλάζεις

g

d

Παπαρούνα που σε σκόρπισε το ψέμα

Σαν την παπαρούνα μοιάζεις, χίλια χρώματα αλλάζεις

μ' αγαπάς και το φωνάζεις με το βλέμμα

g

c

d

με το βλέμμα

d

C

Τώρα είσαι μόνη, ήλιος που κρύνει

D#

d

D#

c

d

νύχτα μεθυσμένη κι ανεμοδαρμένη

Κι όταν μ' ανταμώνεις...

Σαν την παπαρούνα μοιάζεις...] 2x

Στης πίκρας τα ξερόνησα

Ξαρχάκος/Γκάτσος

D g D

D *g* *G°*
D

Πού να 'βρω τέσσερα σπαθιά και μιά λαμπάδα στη
γροθιά

D *G°* *D* *g*
Φωτιά να βάλω σήμερα και να τον κάψω σίγουρα

D *g*
τον κόσμο αυτό που αγάπησα και μ' άφησε και σάπισα
g *D g D g*
Και σάπισα

Στης πίκρας τα ξερόνησα το δάκρυ μου κοινώνησα
και στης ζωής τη φυλακή που δεν υπάρχει Κυριακή
ποτέ μου δε λησμόνησα τη μοναξιά τη φόνισσα
Τη φόνισσα

Και συ που ήρθες μιά βραδιά να μου ζεστάνεις την
καρδιά
με πέταξες, αλίμονο, στο μαύρο καταχείμωνο
Με πρόδωσες και μ' έφτυσες, ήσουν χαρά και ξέφτισες
Και ξέφτισες

Πού να 'βρω τέσσερα κεριά και στην ψυχή μου
σιγουριά
φωτιά να βάλω γρήγορα και να τον κάψω σήμερα
τον κόσμο αυτό που αγάπησα και μ' άφησε και σάπισα
Και σάπισα, αγάπησα
Αγάπησα και σάπισα