

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Στις αρχές του καλοκαιριού του 1950 (21 Ιουνίου θα 'τανε) σε ένα χωριό της Αρκαδίας κοντά στη Μεγαλόπολη που το λέγανε Βάστα γεννήθηκε ένα μωράκι που αργότερα το ονόμασαν Βασίλη και έμελλε να γίνει το ίνδαλμα για πολλούς Έλληνες και μέσα σε αυτούς και εγώ. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε εκεί (έως τα 7 του) και μερικές εμπειρίες του απ' αυτά τις έκανε τραγούδια, όπως την " " .

Στα 12 του χρόνια πήρε την πρώτη του κιθάρα. Αργότερα επειδή τον άρεσε η μουσική συμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα της εποχής όπου έκανε και τα πρώτα του μουσικά βήματα. Το πρώτο του συγκρότημα το ονόμασε **CROSSWORDS** όπου τραγουδούσαν σε Ιταλικό στίχο σε διάφορα clups.

Στα 19 του χρόνια άρχισε να ασχολείται με την μελοποιημένη ποίηση και άρχισε να τραγουδάει Νέο Κύμα με Σοφία Βόσσου, Κώστα Χατζή, Σάκη Μπουλά, Μιχάλη Βιολάρη, Καίτη Χωματά, Γιώργο Ζωγράφο. Μετά τον στρατό μια και είδε πως δεν μπορεί να εκφραστεί στην Ελλάδα πήγε στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας και αργότερα στο Μόναχο όπου τραγούδαγε σε διάφορα Ελληνικά μαγαζιά. Σ' αυτό το διάστημα που έμεινε στη Γερμανία παντρεύτηκε με την Μάρα Λεβίδη με την οποία βέβαια μετά από 8 χρόνια θα χωρίσουν.

Μετά την Γερμανία θα πάει στην Γαλλία όπου και θα γνωριστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη και θα τραγουδήσει γι' αυτόν και την πατρίδα που στενάζει από την χούντα. Συμπτωματικά την ώρα που τελείωναν μια συναυλία στη Γαλλία πληροφορούνται την πτώση της χούντας στην Ελλάδα και έτσι έρχεται η ώρα της επιστροφής.

Η πρώτη του συμμετοχή σε δίσκο είναι αυτή με 4 τραγούδια στο δίσκο Προδομένος Λαός του Μίκη το 1974. Ακόμα συμμετέχει με τον Τρίτο Παγκόσμιο και τον Στρατιώτη στο δίσκο του Μάνου Λοΐζου , Τραγούδια του Δρόμου. Το 1975 συμμετείχε στους δίσκους του Θεοδωράκη Εχθρός Λαός ενώ την ίδια χρονιά με τα Αγροτικά του Μπακαλάκου ο Βασίλης άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστός και να σιγανοτραγουδάνε τα τραγούδια πολλοί και για πολλά χρόνια μια και ακόμα και τώρα μπορεί να ακούσεις κάποιον να λει" ...πάει καλά, φέτος η χρονιά, πάει καλά πρόκοψαν όλα τα σπαρτά..." η το "...ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από κει κι' από δω, μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες" που είναι το πλέον διαχρονικό και μπορεί να πει κάποιος στιχουργός μπορούσε να το κάνει και σήμερα.

Την επόμενη χρονιά και πάλι στο δίσκο του Θεοδωράκη που λεγόταν της Εξορίας Ακόμη είχε τραγουδήσει τα Νέγρικα του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεγρεπόντη τραγούδια βέβαια που τα ερμήνευσε η Μαρία Φαραντούρη. Η επόμενη χρονιά το 1977 ήρθε η σειρά των συναυλιών σε Γερμανία και Γαλλία με τον Μίκη Θεοδωράκη και στην Σουηδία και Αμερική με τον Μάνο Λοΐζο.

Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος είχε το όνομά του βασίλης παπακωνσταντίνου λεγόταν και κυκλοφόρησε το 1978 Ακολούθησαν πολλοί ακόμη που τους αναφέρω αναλυτικά στην "Δισκογραφία"

Πριν μερικά χρόνια παντρεύτηκε την γνωστή ηθοποιό Ελένη Ράντου και απέκτησε μαζί της την γλυκύτατη Νικολέτα που έχει τρελάνει τον μπαμπά της. Όπως λέει και ο ίδιος ο βασίλης έχει πολύ καλό μουσικό αυτί και μπορεί ήδη να ξεχωρίζει τις νότες.