

ΜΕΡΟΣ 5ο: ΡΟΚ (4.0009)

ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ 82	10
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ	11
ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ	12
ΡΙΞΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ	14
ΜΙΚΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ	15
ΗΜΙΦΩΣ	16
ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ 'ΧΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑ	17
ΠΟΣΟ ΣΕ ΘΕΛΩ	19
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ	20
ΕΛΑ ΣΤ' ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ	21
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΙ ANNA	22
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΟΠΤΑΣΙΕΣ	24
ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΛΟΥΚΙ	25
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ	26
Η ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΕΞΙΣ	28
ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ	29
ΕΝΑΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ	30
ΝΟΤΟΣ	32
ΠΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ	33
ΛΙΩΜΕΝΟ ΠΑΓΩΤΟ	34
ΡΙΤΑ	35
ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΟΥ Τ' ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ	36
ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ	38
ΑΠΟΥΣΙΑ	39
ΜΗΝ ΤΗΣ ΤΟ ΠΕΙΣ*	40
ΩΡΕΣ ΣΙΩΠΗΣ	41

ΓΥΡΙΖΩ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.....	42
ΘΑ 'ΡΘΩ ΝΑ ΣΕ ΒΡΩ.....	43
Η ΒΑΡΚΑ.....	44
ΠΙΣΩ ΑΠ' ΤΙΣ ΓΡΙΑΙΕΣ.....	45
ΝΤΑΒΑΤΖΗΣ.....	46
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ.....	47
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΜΠΛΟΥΖ.....	48
ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ.....	50
ΡΙΤΑ ΡΙΤΑΚΙ.....	51
ΔΕ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ.....	52
ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΙΣ.....	53
ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ.....	54
ΜΕ ΣΤΕΛΝΕΙΣ.....	55
ΘΑ ΕΚΡΑΓΩ.....	56
ΦΕΥΓΩ.....	57
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ.....	58
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ.....	59
ΝΥΧΤΩΣΕ ΝΥΧΤΑ.....	60
ΔΕΝ ΦΤΑΙΣ ΕΣΥ.....	61
ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΑΓΓΕΛΟΣ.....	63
ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ*.....	64
ΘΑ 'ΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ (ΟΤΑΝ ΜΕ ΘΕΣ).....	65
ΑΔΙΕΞΟΔΟ.....	67
ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΡΑΒΙΑ.....	69
ΒΡΑΔΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.....	70
ΜΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΠΟΥ ΚΛΑΙΕΙ.....	71
ΣΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ.....	72
(ΒΑΛΕ ΜΕ ΣΤΑ ΣΤΗΘΗ ΣΟΥ).....	73

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	74
ΠΡΟΔΟΣΙΑ.....	76
ΑΡΚΟΥΔΕΣ	77
ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ (THE WICKED MESSENGER).....	79
Ο ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΚΙ Ο ΛΗΣΤΗΣ (ALL ALONG THE WATCHTOWER).....	80
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ.....	81
ΚΑΙ ΤΙ ΖΗΤΑΩ.....	82
Η ΘΕΑ	83
Η ΒΑΡΔΙΑ	85
ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΗΔΟΝΗ.....	86
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ.....	87
ΨΥΧΕΣ	88
ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ Σ' ΕΝΑ ΤΡΕΝΟ	89
ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΞΕΝΟΙ.....	90
ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΔΥΝΑΜΗ	91
ΣΑΝ ΨΕΜΑ.....	92
ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ.....	93
ΔΕ ΘΑ ΔΑΚΡΥΣΩ ΠΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ*	94
ΜΠΟΡΕΙ*	95
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ*	96
ΦΑΝΗΣ.....	97
ΚΙΒΩΤΟΣ	100
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ	101
ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑΣ	102
ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ	103
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΟΚΑΣ.....	104
ΓΑΡΥΦΑΛΛΕ	106
Μ' ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΗ ΛΕΩ ΠΟΛΛΑ	107

ΦΛΑΣΑΚΙ	108
ΒΑΛΕ ΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ	109
ΟΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ	110
ΕΠΑΨΕΣ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙΣ	111
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ	112
ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣ	113
Σ' ΑΓΑΠΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ	115
ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΥ	116
ΔΕΝ ΧΡΟΣΤΑΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ	117
ΥΠΟΓΕΙΟ	118
ΓΥΜΝΗ ΣΚΙΑ	119
ΣΕΡΕΝΑΤΑ	121
ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ	123
ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ	124
ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ	125
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ	126
ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ	127

ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ 82

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΤΑ ΚΟΠΕΛΙΑ ΤΟΥ 82

1. C Dm
Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτυ
F G C
Να μαζευτούμε γύρω απ' την πυρά
C Dm
Να πούμε σ' όποιον θέλουμε κι ας έρθει
F G C
Μαζί με του οχτώ-δύο τα παιδιά

Ρεφραίν F G C
Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε
F G C
Να πάμε κατευθείαν για φαΐ
A Dm
Απόψε στ' οχτώ-δύο θα τη βρούμε
D G
Κανένας δε θα πάει να κοιμηθεί

2. Απόψε όλοι εδώ ας μαζευτούμε
Να κάνουμε ένα πάρτι μαγικό
Απόψε μες τη νύχτα θα τη βρούμε
Με ένα ρυθμό προσκοπικό

Ρεφραίν


ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΦΑΤΜΕ

ΣΤΙΧΟΙ: ΦΑΤΜΕ

1. **G** **D** **Em** **C**
Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά
G **D** **Em** **C**
Μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά
G **D** **Em** **C**
Πέφτει το βραδάκι πιάνει η δροσιά
G **D** **Em** **C**
Δώσ' μου ένα φιλάκι, κι έλα πιο κοντά

Ρεφραίν **G**
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ
D
μόνοι πάνω στη γη δισ
G **D** **G** **,D**
Ω ω ω, μόνοι στη γη



2. Ήταν η Αθήνα, κόμπος στο λαιμό
Νέφος και ρουτίνα, κι άγχος τρομερό
Δώσ' μου ένα τσιγάρο, Δώσ' μου και φωτιά
Θεέ μου θα σε πάρω, στην καυτή την αμμουδιά

Ρεφραίν

3. Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί
Και τ' όνειρο σκορπάει, στου γραφείου τη βοή
Πετάγομαι ιδρωμένος, με βλέπεις και γελάς
Σ' άκουω σαν χαμένος, το ρεφραίν να τραγουδάς

Ρεφραίν

ΠΟΡΤΟ ΡΙΚΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΛ. ΑΛΚΑΙΟΣ

1. *Am* Φιγούρα ξωτική και ταξιδιάρικη στο φως του φεγγαριού ανθίζει *Dm* πάλι
E Γιατί όλη τη ζωή του την εξόδεψε παραφορά *Fm7, G6* γυρεύοντας μίαν άλλη
Am Θυμάμαι σαν παιδί *Dm* γελούσε κι έλεγε στη σελά ακροβατώντας ποδηλάτης
Τον κόσμο εμείς θα φέρουμε στα μέτρα μας
E Πριν να μας φέρει εκείνος *Am* στα δικά του
G *Am* *Ma o κόσμος προχωρά, χωρίς να μας ρωτά*
G *C* *Κλεισμένοι δρόμοι, κλεφτές κι αστυνόμοι*
Dm *Am* *Αγαπά το κελί σου, του 'παν κι ύστερα*
Em7 *Am* *Έξω πιο μόνος μα γελούσε ακόμη*
2. Μια νύχτα μεθυσμένη παίρνει ανάποδες ημερολόγια καίει και πτυχία
Το χάραμα μπαρκάρει σε πειρατικό για της ζωής του τη σκηνοθεσία
Αλγέρι, Αλεξάνδρεια, Σαουθάφρικα στο Άμστερνταμ δυο τέρμινα και κάτι
Γλιστρούσαν οι αγάπες μες τα μάτια του
σαν τον αφρό στα δάχτυλα του ναύτη

Στο Πόρτο-Ρίκο χρόνια ασυλλόγιστα
Και της καρδιάς του σκόρπισε τα φύλλα
Σε υπόγεια σκοτεινά και ύποπτα
Λες κι έψαχνε το φως μες τη ξεφτίλα

3. **Am** Κάποια ζεστή βράδια σ' ένα μπλουζάδικο άκουσε να φαλτσάρει η μουσική του **Dm**
E **F** **G**
 Τ' αφεντικά στο δρόμο τον πετάξανε τα στίγματα σαν είδαν στο κορμί του
Am **Dm**
 Κι η Σύλβια που με πάθος τον αγάπησε δεν έλειψε στιγμή απ' το πλευρό του
E **Am**
 Ζητώντας με μανία στην αγκάλη του την κόλαση και τον παράδεισο του
G **Am** **G** **Am**
 Σαλπάρισε μια νύχτα με πανσέληνο και στο στερνό του γράμμα μου 'χε γράψει
Dm **Am** **E** **Am**
 Αξίζει φίλε να υπάρχουν για ένα όνειρο κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει
4. **Am** Τα χρόνια έχουν περάσει δε θυμάμαι πια, Ερνέστο τον ελέγαμε, η Νίκο **Dm**
 Κι ακόμα συγχωρέστε με που ξέχασα
E **FM7** **G6**
 Αν χάθηκε στο Μετς η στο Πόρτο-Ρίκο
Am **Dm**
 Όσο για μένα είμαι πάντα εδώ με των ματιών σας τη φωτιά σημαία
E **Am**
 Είν' όμορφα απόψε που ανταμώσαμε μ' αρέσει ν' αρμενίζουμε παρέα

ΡΙΞΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: C. THOMPSON/M. RIDER
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

1. Σκληρή πικρή βροχή βράδυ Σαββάτο
Το δελτίο των εννιά πουλάει
Τη μοναξιά μου, τη ζωή μου που γλιστράει
Μα υπάρχω ακόμα, είμ' ακόμα εδώ
Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά άλλη πετώ

Ρεφραίν *Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λαδί στη φωτιά*
Απ' όσα έχω ζήσει, ζητάω πιο πολλά

2. Ζεστή παλιά σκουριά, βρέχει απόψε
Το δελτίο των εννιά πουλάει
Εκεί που πέφτουν στα ερείπια γλεντάει
Μα υπάρχω ακόμα, είμ' ακόμα εδώ
Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά άλλη πετώ

Ρεφραίν

3. Μα υπάρχω ακόμα, είμ' ακόμα εδώ
Παίρνω ανάσα και χρώμα, σε τροχιά άλλη πετώ

Ρεφραίν

ΜΙΚΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΓΚΑΝΑΣ

Εισαγωγή: **Am, F, Em, Dm** (δισ)

Dm

1. Δεν ειν' αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω φονικό

Μη πάει ο νους σου στο κακό, με το βαμβάκι θα σφαχτούμε

Em

Με λίγα λόγια ένα νεύμα, με ένα βλέμμα η χωρίς

F

G

είναι αργά κι ίσως νωρίς, να τρέξει μεταξύ μας αίμα

Am

Ρεφραίν Δεν ειν' αγάπη, δεν ειν' αγάπη αυτό που ζούμε

F

Em

είναι σου λέω πανικός, ένας μικρός τιτανικός

Dm

Και θα 'ναι θάύμα αν σωθούμε



2. Δεν είν' αγάπη αυτό που ζούμε, εγώ το λέω ποινικό
Κακούργημα κανονικό, κι ισόβια θα δικαστούμε
Για πράξεις και για παραλήψεις ιδιαζόντως ειδεχθείς
Αλλά εσύ μη φοβηθείς κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις

Ρεφραίν (δισ)

3. Ούτε κι εγώ θα ομολογήσω ότι σ' αγάπησα πολύ
Και πως με καίει το φιλί που δεν μπορώ να ξαναζήσω
έλα λοιπόν να μοιραστούμε της φυλακής μας το κελί
Κι αν αγαπιόμαστε πολύ μπορεί και να αθωωθούμε

Ρεφραίν (δισ)

Am, F, Em, Dm, Am

ΗΜΙΦΩΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΕΛ. ΖΕΡΒΟΥ

Εισαγωγή: F, Am, F, Am

1. ^{Am} Μέσα στο ημίφως ^F ως συνήθως
^{Am} Ταρταρούγα ^F γυαλιά, κόκκινα ^F μαλλιά
^{Am} Μέσα στο ημίφως, ^F τσιγάρο αναμμένο
^{Am} Κι εγώ ^F όπως πάντα ^F εδώ περιμένω
^G Κι εγώ ^G όπως πάντα ^G εδώ περιμένω

Ρεφραίν ^C Αλλά ^G εσύ ^G κάτι ^G έχεις, ^G είσαι ^G εδώ ^G μα ^G απέχεις
^{Am} Από ^G μένα ^G από ^G σένα, ^G από ^G οικεία ^G και ^G ξένα
^C Αλλά ^G εσύ ^G κάτι ^G έχεις ^G είσαι ^G εδώ ^G μα ^G απέχεις
^{Am} από ^G μένα ^G από ^G σένα, ^G από ^G οικεία ^G και ^G ξένα
^F Να ^{Am} να ^{Am} να ^{Am} να, ^{Am} να ^{Am} να ^{Am} να
^F Να ^{Am} να ^{Am} να ^{Am} να, ^{Am} να ^{Am} να ^{Am} να

2. Μέσα στο ημίφως ως συνήθως
Ταρταρούγα καρδιά, κόκκινα φιλιά
Μέσα στο ημίφως τσιγάρο σβησμένο
Κι εγώ όπως πάντα κορμί διψασμένο
Κι εγώ όπως πάντα κορμί διψασμένο

Ρεφραίν (δισ)

ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ 'ΧΩ ΓΙΑ ΜΕΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΓΚΑΝΑΣ

Εισαγωγή: **Am, F, C, G**

1. Στο ασανσέρ σφάζουν αρνιά, στο ρετιρέ κριάρια
Και στο μεγάλο living room
Με ρομπ ντε σαμπρ κυκλοφορούν
Στον καμπινέ πανε συχνά, και στο μπιντέ καβάλα
Προσεύχονται διαπασών εις το λαχείο συντακτών

Ρεφραίν Με άλλα λόγια θα στο πω κι έναν ανάπηρο σκοπό
Απ' το πενήντα και μετά μας έχουν πνίξει τα μπετά
Να δεις τι σου 'χω για μετά

2. Στου Στρατηγάκη την αυλή και σ' άλλα ινστιτούτα
Λέει πολλοί είναι μαζεμένοι, Ρωμιοσύνη μου καημένη
Η γλώσσα κοκάλα δεν έχει, μα κοκάλα τσακίζει
Με yes και sorry και λοιπά και με σπασμένα αγγλικά

Ρεφραίν Με άλλα λόγια θα στο πω κι έναν ανάπηρο σκοπό
Απ' το εξήντα και μετά ανά, κατά, διά, μετά
Να δεις τι σου 'χω για μετά

3. Καβάλα πανε σινεμά, καβάλα σουπερμάρκετ
Μπαίνουμε σ' αλλη εποχή πιο στέρεο και γιώτα χι
Ελλάς ελλήνων χριστιανών κι αντίσταση και γύψος
Πολυτεχνείο ξαφνικά μεταπολίτευση και τα λοιπά



Ρεφραίν Με αλλά λόγια θα στο πω κι έναν ανάπηρο σκοπό
Απ' το εβδομήντα και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά
Να δεις τι σου 'χω για μετά

4. Εδώ και τώρα αλλαγή και πανταχού το νέφος
από τα out και τα in βγήκανε γιάπηδες με τζιν
Σκυλάδικα στην εθνική, disco στη παραλία
Ανάδελφος ελληνισμός, ενώ επίκειται σεισμός

Ρεφραίν Με άλλα λόγια θα στο πω κι έναν ανάπηρο σκοπό
Απ' το ογδόντα και μετά να δεις τι σου 'ρχεται μετά
Να δεις τι σου 'χω για μετά

Am, F, C, G (δισ)

5. Στο ενενήντα φτάσαμε εμπρός ταχύ το βήμα
Να το ακολουθήσουμε γιατί καθυστερήσαμε
ΕΟΚ, Νου Δου, περικοπές, κυπριακό και Σκόπια
Θεέ μου πως φτάσαμε ως εδώ, στα σύνορα του έξω από 'δω

Ρεφραίν Με άλλα λόγια θα στο πω κι έναν ανάπηρο σκοπό
Απ' το ενενήντα και μετά να δεις τι σου 'χω για μετά
Να δεις τι σου 'χω για μετά

6. Μα η Ελλάδα ως γνωστόν, ποτέ της δεν πεθαίνει
Και όπως έχει ειπωθεί κάποια στιγμή θ' αναστηθεί
Μητέρα μεγαλόψυχη, η φάντασμα και ζόμπυ
Ας κάνουμε υπομονή, το δυο χιλιάδες θα φανεί

Ρεφραίν Με άλλα λόγια θα στο πω κι έναν ανάπηρο σκοπό
Την ονειρεύτηκα ξανά συγκάτοικο σ' ένα βραχνά
Να με ξυπνάει με βρισιές, να με ξυπνάει με βρισιές
Να με ξυπνάει με βρισιές

ΠΟΣΟ ΣΕ ΘΕΛΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΤΕΡΜΙΤΕΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

1. **B** **E** **B**
Στην άκρη του απείρου στιγμούλα του ονείρου
E **B**
Σταγόνα που στάζει πόσο σου μοιάζει
B **A** **B**
Φωτιά και άερα στον κόσμο φοβέρα
E **B**
Στη νύχτα κουρνιαίνει, πως σε τρομάζει!
G#m **F#**
Σου μοιάζει η σελήνη που να 'βρω γαλήνη
E **F#** **B**
Στον Άδη ανατέλλω πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω
2. Κόντρα στους νόμους, ερήμου προφήτης
Σημάδια στην άμμο, που απόψε θα σβήσεις
(Ασπρόμαυρο μένος, σκυφτός μετανάστης)
Σταθμός στο ραδιόφωνο που πρέπει ν' αλλάξεις
Σου μοιάζει η σελήνη που να 'βρω γαλήνη
Στον Άδη ανατέλλω πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω
G#m **E** **F#**
Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, ααααα

Ρεφραίν **B** **G#m**
Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω
E **F#**
Πόσο σε θέλω, πόσο σε θέλω, αααα

ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Βασισμένοι σε σίχους της Λένας Παππά

1. **Bm** **A** **Bm**
Άι σκοτεινό φως του έρωτα
A **Bm**
Τρεμάμενο αίμα του έρωτα
Em **A** **D** **Bm**
Μες τη γητειά σου ελησμόνησα τους φονιάδες καιρούς
Em **A** **D** **Bm**
Γέννησα ρόδινα μωρά, σε μέλλον με αστέρια
GM7 **A** **Em**
Αϊ σκοτεινό φως του έρωτα

2. **Bm** **A** **Bm**
Άι της αγάπης μαχαιριά
G **A** **Bm**
Στης νιότης το κρουστό κορμί
G **A** **D** **Bm** **G**
Πληγή που ανάβλυζε ευωδιές φίλιων και μουσική
Em **G** **A**
Ντύνοντας το γυμνό έρημο κόσμο
G **A** **Bm**
Αϊ της αγάπης μαχαιριά

Bm **A** **Bm**
Ρεφραίν Αϊ της αγάπης μαχαιριά
G **A** **Bm**
Στης νιότης το κρουστό κορμί
G **A** **D** **Bm**
Πληγή που ανάβλυζε ευωδιές φίλιων
G **A** **Bm**
Αϊ της αγάπης μαχαιριά
G **A** **Bm**
Αϊ της αγάπης μαχαιριά
A **Bm**
Αϊ της αγάπης μαχαιριά

ΕΛΑ ΣΤ' ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

1. **Em** **Bm**
Έλα στ' όνειρο μου και περπάτησε
Am **F**
Κι άμα σταθείς στα ίδια μέρη
Em **D** **Bm** **Em**
Κι αν αγαπήσεις τις ίδιες μουσικές
Am **F**
Θα πει ότι τυχαία δε βρεθήκαμε
C **Em**
Θα πει ότι δε φύσηξε τυχαία
D **Bm** **D** **Em**
Ο άνεμος που σμίγει των ανθρώπων τις ζωές

Ρεφραίν **C** **G** **D**
Μικρό καλοκαίρι κρυφή πυρκαγιά
C **G** **D**
βαθιά μες την καρδιά μου τώρα καις
C **G** **D**
Μικρό καλοκαίρι κρυφή πυρκαγιά
C **G** **D** **Em**
βαθιά μες την καρδιά μου σιγοκαίς, σιγοκαίς

2. Ψεύτικα τραγούδια με κυκλώνουνε
Κλείνω τ' αυτιά κλείνω τα μάτια
Και ταξιδεύω μες το φως, άλλου καιρού
Και βάφω τ' όνομα σου με το κόκκινο
Το κόκκινο μελάνι της αγάπης
Και είμαι εδώ κι αντέχω κι ας φυσάει από παντού

Ρεφραίν

ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΙ ANNA

ΜΟΥΣΙΚΗ: L. DALLA
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ: X. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

Εισαγωγή: G, Am, C, D7

1. ^G Άννα ^{Am} όπως τόσες άλλες, Άννα όμορφη Άννα
^C Άννα ^{D7} με το βλέμμα που σβήνει, ^G μυγιάγγιχτη Άννα
^{Em} Θα φύγει κάποτε θα φύγει, της συνοικίας το ^C αστέρι
^{D7} Η Άννα με τις φιλενάδες κλείνει τα μάτια και το ^G ξέρει ^{C/G} ^{D/G, C/G, D}
2. ^G Ο Μάρκος ^{C/G} μες τα ρούχα του που κλαiei ο Μάρκος μια καρδιά που καίει
^C Με τη μάνα και την αδερφή του και την άχαρη ζωή του
^{Em} Μα όταν νυχτώνουνε οι δρόμοι ^C τρέχει να βρει τη συμμορία
^D Ο Μάρκος με τους κολλητούς ο Μάρκος ^G τσαμπουκάς στη συνοικία
3. ^D Το φεγγάρι ^{Am} μια μπάλα στ' ουρανού το ^{Am} μπιλιάρδο
^D Και τ' αστέρια ^{Am} αμέτρητα ^{Am} στου φλίπερ το ^D τζαμί
^C Ο Μάρκος ^D σ' ένα μπαρ, ^C δεν ξέρει ^D που να πάει
^{C/D} ένα ^G ξεκλείδωτο ^{C/G, D/G, C/G, D} γκάζι βουτάει και για την πόλη ^D τραβάει
4. ^G Σάββατο η Άννα ^{C/G} πάει για χορό ο Μάρκος στην πίστα ^{C/G} καλπάζει
^C Το χορευτάδικο είναι φριχτό ^{D7} μια αδερφή ^G με πάθος τον κοιτάζει
^{Em} Μα πες μου ^C εσύ που όλα τα ξέρεις ποιος ειν' ο δρόμος για τ' αστέρια
^{D7} ^G

Κοιτάζονται γελάνε μιλάνε, μιλάνε με τα χέρια κι αρχίζουν να πετάνε

C/G

αγκαλιά μες τη ζαλάδα

C

D7

G

Σαν κωμωδία αμερικάνικη πέρασε και τούτη βδομάδα

Em

C

Μα η Αμέρικα μακραίνει στην άλλη όχθη της σελήνης

D

G

Κυνηγώντας του ζυγώνει μ' ένα γέλιο που το αίμα τους παγώνει

D

Am

5. Το φεγγάρι απλώνει τους πιάνει απ' τον ώμο

D

Am

Μ' ένα μάτσο αστέρια κατεβαίνει στο δρόμο

C

D

C

D

Άρρωστο φεγγάρι, στο δρόμο χύνεται

C/D

G

C/G,

D/G,

C/G,

D

ένα σκυλί που περνάει γαβγίζει και ξεκουμπίζεται

G

Am

6. Η Άννα θέλει να πεθάνει ο Μάρκος ονειρεύεται άλλα μέρη

C

D7

G

Κάποιος τους είδε να γυρίζουν χέρι με χέρι

G, C/G, D/G, C/G, D,

G, C/G, D/G, C/G, D, G

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΟΠΤΑΣΙΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

Εισαγωγή: **Dm, C** (επαναλαμβάνεται)

1. **F** **Am**
Ζούμε τις μικρές μας ιστορίες
F **Am** **Dm**
Στο κέντρο και τις συνοικίες
Bb **F** **C** **Bb** **F** **C**
Όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα
Gm **Dm**
Τηλεφωνά απεγνωσμένα

Εισαγωγή

2. **F** **Eb** **Bb** **F, Am**
Σκέφτομαι πάλι ίσως δεν ήσounα εσύ
F **Am** **Dm**
ότι ονειρεύτηκα
Bb **F** **C** **Bb** **F** **C**
Όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης
Gm **Dm**
να μου χαμογελάνε

Εισαγωγή

3. **F** **Am** **F** **Am** **Dm**
Ίσως δεν ήμounα κι εγώ, ό,τι ονειρεύτηκες
Bb **F** **C** **Bb** **F** **C**
Έτσι κι αλλιώς όλα είναι, προσωπικές οπτασίες
Gm **Dm**
Το νοιώθω πως σε χάνω
Gm **C** **F**
Γλυκιά μου αγάπη καληνύχτα

Εισαγωγή

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΝΤΑΛΑΡΑΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ

1. Στο ίδιο έργο θεατές χαμένης νύχτας εραστές
Με μια κιθάρα στη Αθήνας τον εξώστη
από το σήμερα στο χτες της απουσίας φοιτητές
Με έναν ήχο στη ψυχή ναυαγοσώστη

2. Ό,τι ακούω να ακούς μέσα σε κόσμους μυστικούς
Θ' ανακαλύψεις μια πατρίδα ξεχασμένη
Παραδομένη στους καιρούς και σε πελάτες πονηρούς
Σε συμπληγάδες μια ζωή παγιδευμένη

Ρεφραίν Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές
Φανατικοί της πιο φευγάτης εξουσίας
Οι ήχοι μας διαδηλωτές, και τα στιχάκια εμπρηστές
αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασί-ας



3. Σενάριο χωρίς πλοκή της ιστορίας εμπλοκή
Αυτά τα χρόνια που χρεώθηκες να ζήσεις
Με ποια τραγούδια να σωθείς με ποιους δικούς σου να βρεθείς
Και ποιαν αλήθεια τώρα πια να μαρτυρήσεις
4. Θα βρούμ' αλλιώτικους ρυθμούς στου τραγουδιού μας τους γκρεμούς
Θα περπατήσουμε κι απόψε ακροβάτες
μέσα από λόγια κι ελιγμούς της εποχής μας τους χρησμούς
θα ξεχωρίσουμε απ' τις οφθαλμαπάτες

Ρεφραίν

D, Gm, D, Gm, A
Dm, C, Bb, A, (δισ)
Dm, Bb, F, C, A (δισ)

- Dm** **A** **Dm**
5. Στο ίδιο πάντα σκηνικό και στης ψυχής τον πανικό
Gm **Dm, A**
απόψε πνίγομαι χρειάζομαι αέρα
Dm **Am** **Gm**
θέλω ν' αρχίσω από 'δω αλλιώς τα πράγματα να δω
C **Dm**
Να πω στον κόσμο μια δική μου, μια δική μου καλησπέρα

Dm **Bb** **Gm**
Ρεφραίν Στο ίδιο έργο θεατές, εσύ κι εγώ τραγουδιστές
C **Bb** **F** **A**
Φανατικοί της πιο φευγάτης εξουσίας
Dm **Bb** **Gm**
Οι ήχοι μας διαδηλωτές, και τα στιχάκια εμπρηστές
C **A** **C Dm, Bb, C** **C, Dm**
αυτό το έργο είναι παιχνίδι φαντασί-ας

ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

1. Στο καφενείο έχουνε δυο μήνες να τον δουν
C CM7 Am Am7 D7 Em
Με την καλή του έχουν άλλο τόσο να βρεθούν
C CM7 Am Am7 D7 Em
A Am7 G D, Em
Ο καιρός περνάει, σπίτι δεν πατάει
A Em A Em
Λες να ταξιδεύει μονάχος, άλλος ένας άσωτος υιός
A D7 B7 C
από ζήλια σκάνε, μα κάνουν πως γελάνε
B Em
άσε, είπαν, θα τον στρώσει ο στρατός
2. Κάποιο βραδάκι, περίμενα μονάχος στο σταθμό
C C/B Am Am/G D7 Em
C C/B Am D7 Em
Σαν μέσα σ' όνειρο, τον είδα σ' ένα τραίνο αδειανό
A CM7 Bm D Em
Τις δουλείες ξεχνάω, μαζί του ξεκινάω
A Em A Em
Δέστε πως γελάει σαν παιδί, τώρα δεν υπάρχει επιστροφή
A Em A/C# A Em
Σβήνουνε οι πόλεις κι οι σταθμοί, κι οι φίλοι που δεν είχαν προκοπή
A/C# D7 B7 C
Παράξενα τοπία, μεθύσι κι αγωνία
B Em, A | Em | A | Em
Κανένας μας δε ξέρει που θα βγει
3. Σ' αυτή την πόλη κανένας πια δεν ειχε τι να πει
C C/B Am Am/G D7 Em
C C/B Am Am/G D7 Em
Κι οι δυο δραπέτες φεύγουν δίχως τύψεις, και ντροπή

ΕΝΑΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΙΣ. ΣΟΥΣΗΣ

1. **F#m**
Μου γράφεις δε θα 'ρθεις για διακοπές

Χρωστάς μαθήματα μου λες

C#

F#m

Φωτογραφίες στέλνεις απ' το Λούβρο

C#

F#m

Και άλλες με το γάτο σου τον τούρκο

F#m

Ο τούρκος να πηδάει στα σκαλιά

Και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει

C#

F#m

Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά

C#

F#m

Αυτός ο τούρκος, τούρκο θα με κάνει

Bm

F#m

Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά

C#

F#m

Αυτός ο τούρκος, τούρκο θα με κάνει

D

F#m

Ρεφραίν Ζηλεύω το μικρό σου το γατί

D

F#m

Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις

D

E

A

Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί

C#

F#m

Η μ' άλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις

Bm

F#m

Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί

C#

F#m

Η μ' άλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις



2. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ
Μου στέλνεις χάρτινο φιλί
Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο
Το γράμμα μου, σου φάνηκε αστείο
Κι ο τούρκος στη μοκέτα άταχτος
Φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει
να πίνει και να τρωει ότι τρως
Αυτός ο τούρκος τούρκο θα με κάνει



δισ

Ρεφραίν

*Συγχωρά με που γίνομαι μικρός
Μα ανάγκη να σε νοιώσω είναι μεγάλη
μακριά σου νιαουρίζω μονάχος
Μα σε λα βι που λενε και οι Γάλλοι*



δισ

ΝΟΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΙΣ. ΣΟΥΣΗΣ

Εισαγωγή: | Em C | (x4)

1. Εκεί στο νότο που τρίζει ο θάνατος κι η αγάπη κάνει κρότο
Σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια
Ψάχνοντας να 'βρω το κατάλληλο κορμί
Εκεί στα φώτα έβρισκε η νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα
είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια
Κι εσύ με κέρασες καπνό μ' ένα φιλί

Ρεφραίν Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα;
Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες' τον ύπνο σου γελάς
Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα

Εισαγωγή

2. Εκεί στο νότο
Εκεί μου κλήρωσε ο έρωτος στο λόττο
Κουλουριασμένος σαν τη σαύρα στη σκιά σου
Σα νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό
Χλωμά καντήλια
Άναβε η φτώχεια σου, τα τάζε με ζήλια
Μα συλλαβίζαν "σ' αγαπώ" τα βογκητά σου
Σαν ένα άρρωστο στην κούνια του μωρό

ΠΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. ΒΑΡΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: Am B⁰ | E Am | (x4)

1. Ποτέ δε θα μάθεις, πόσο μου λείπεις
 Δεν την αντέχω, τόση μοναξιά
 Ποτέ δε θα μάθεις πως χτυπά η καρδιά μου
 Όταν σε βλέπω από μακριά
2. Ποτέ δε θα μάθεις πως για σένα πίνω
 Να ξεκολλήσω όμως δεν μπορώ
 Ποτέ δε θα μάθεις πως πονάω όταν σε βρίζω
 Είναι που θέλω να σ' έχω μόνο εγώ

Ρεφραίν Δεν ξέρω πια τι θέλω, μη με παρεξηγείς
 Δεν ξέρω αν περιμένω, δεν ξέρω αν ξαναρθείς
 Ξέρω πως για σένα μόνο ζω δις

Εισαγωγή: Am | B⁰ B⁰/D | E | Am |
 Am | B⁰/D B⁰ | E/G# | Am B⁰/D | E Am |

3. Ποτέ δε θα μάθεις πως σε είχα πιστέψει
 Ήσουν για μένα όλη η ζωή
 Ποτέ δε θα μάθεις πως με έχεις διαλύσει
 Είσαι μια ψεύτρα που αδιαφορεί

Ρεφραίν Δεν ξέρω πια τι θέλω, μη με παρεξηγείς
 Δεν ξέρω αν περιμένω, δεν ξέρω αν ξαναρθείς
 Ξέρω πως για σένα μόνο ζω δις
 Ποτέ δε θα μάθεις

ΛΙΩΜΕΝΟ ΠΑΓΩΤΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Εισαγωγή: **D, G, A, G, D, G, A, G, Bm, G, A, G, D, G, A**

1. Κάποιος κοιτάει την ώρα **Bm, G, A** Κάποιος στο δρόμο τρέχει **Bm, G, A**
κάπου σε κάποια χώρα **Bm, G, A** τώρα μπορεί να βρέχει **Bm, G, A**
Και μένα τι με νοιάζει **Bm, G, A** εδώ έχει πάντα ήλιο **Bm, G, A**
μόνο που με τρομάζει **Bm, G, A** Οπότε λέω θα φύγω **G A**
είχα πει πως θα φύγω, είχα πει **G A**

Ρεφραίν **Bm, G, A** *Κι όμως είμαι ακόμα εδώ* **Bm, G, A** *Κι αυτό το καλοκαίρι* **Bm, G, A**
Bm, G *Λιωμένο παγωτό* **A** *Κολλάει στο χέρι* **Bm, G, A**
Bm, G, A *Κάποιος κοιτάει την ώρα* **Bm, G, A** *Κάποιος στο δρόμο τρέχει* **Bm, G**
A *Είμαι ακόμα εδώ...*

Εισαγωγή: **D, G, A, G, D, G, A, G, Bm, G, A, G, D, G, A, D, G, A**

2. Έχει αδειάσει η πόλη γυρνάω στην παραλία
έχουνε φύγει όλοι η ώρα πήγε μία
Και μένα τι με νοιάζει εδώ έχει πάντα ήλιο
μόνο που με τρομάζει όποτε λέω να φύγω
είχα πως θα φύγω...

Ρεφραίν

ΡΙΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & Χ. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

1. Βρήκα χθες το βράδυ την αγάπη μου τη Ρίτα
Κλώτσαγε τον πύργο έριχνε πέτρες στα караβιά
Κοίτα με στα μάτια μη φοβάσαι λέει κοίτα
Ρίτα τι να δω μωρό μου έχουν μείνει άδεια
2. Ρίτα πως μπορείς να τα ξεχάσεις όλα εκείνα
Τα όνειρα που κάναμε να φύγουμε παρέα
Μου 'χες πει μαζί θα την περνάμε πάντα φίνα
Πάντοτε οι δυο μας θα τη βγάζαμε ωραία

Ρεφραίν **E** **G** *Η Ρίτα αλλάζει*
D **A** *τώρα πια δεν την τρομάζει*
E **G** *Η νύχτα τα Φώτα*
D **A** *Όχι πια, όχι όπως πρώτα*

2. Ρίτα σ' ένα κόσμο από σιδερό κι ατσάλι
Βρες μου έναν τρόπο να μη ντρέπομαι να ζήσω
Ρίτα μου 'χουν βάλει δυναμίτη στο κεφάλι
Ρίτα μην πεθαίνεις, μη μ' αφήσεις να σ' αφήσω

Ρεφραίν **E** **G** **D** **A** *Η Ρίτα αλλάζει τώρα πια δεν την τρομάζει*
E **G** **D** **A** *Η νύχτα τα Φώτα όχι πια, όχι όπως πρώτα*
E **G** **D** **A** *Η Ρίτα το ξέρει ακονίζει το μαχαίρι*
E **G** **D** **A** *Ρίτα σταματά σταματά, σταματά*

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΟΥ Τ' ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΟΡ. ΠΕΡΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΟΡ. ΠΕΡΙΔΗΣ

Εισαγωγή: **Em, D, Em, D** (δισ)

- Em**
1. Όλο μεταφράζω στίχους
D **Em** **D**
από τα τραγούδια μου τ' αμερικάνικα
Em
Αλλάζω τους ρυθμούς τους στίχους
D **Em** **D**
Κι από ροκ εντ ρολ τα κάνω τσάμικα
Am7 **Bm7** **Em, D**
Μεξικάνικο αεράκι με φυσάει πάνω στα Μετέωρα
Am7 **Bm7** **Em**
Και της Αφρικής ο λίβας λέει μαντινάδες για τον έρωτα

Εισαγωγή

2. Της ανατολής το χρώμα έχουν
Κιθάρας μου τ' αρπίσματα
Στου Μισισιπή τις όχθες
Έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα
Στα βουνά της νότιας Κίνας
Άκουσα κλαρίνα ηπειρωτικά
Στο τραγούδι της σειρήνας
Δέθηκα στο άλμπουρο και σώθηκα



Ρεφραίν **Am, Bm, C, D, Am, Bm, C, D**
Am, Bm, C, D, Am, Bm, C, D (x5)

Εισαγωγή: **Em, D, Em, D**

3. Κι όλο μεταφράζω στίχους
από τα τραγούδια μου τ αμερικάνικα
Αλλάζω τους ρυθμούς τους ήχους
Κι από ροκ εντ ρολ τα κάνω τσάμικα

Ρεφραίν **Am, Bm, C, D, Am, Bm, C, D**
Am, Bm, C, D, Am, Bm, C, D, Em

ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εισαγωγή: C, G/B, Am, G, (δισ)
FM7, Em7, Dm7, G

1. Σε γυρεύω μες του ήλιου τις ρωγμές
C G/B Am G6
FM7 Em7 Dm7 G C G/B, Am, G
Τις χάρτινες σταλαγματιές σε γυρεύω

2. Σε γυρεύω κι ότι ωραίο που κοιτάζω
Είσαι εσύ ότι ωραίο κι εσύ όπως πάντα λείπεις

Ρεφραίν Σε περιμένω σε περιμένω σε περιμένω
C G/B, Am, G C G/B, Am, G C G/B
Am G C G/B, Am, G, FM7, Em7, Dm7, G
Στη διψά του καλοκαιριού σε περιμένω

3. Σε γυρεύω στου παραδείσου τις ψευτιές
Της ήττας μου νεροποντές σε γυρεύω

4. Σε γυρεύω κι ότι ωραίο που διαβάζω είσαι εσύ
ότι ωραίο κι εσύ όπως πάντα λείπεις

Ρεφραίν Σε περιμένω σε περιμένω σε περιμένω
C G/B, Am, G C G/B, Am, G C G/B
Am G C G/B, Am, G
Στη διψά του καλοκαιριού σε περιμένω
C G/B, Am, G C G/B, Am, G C G/B
Σε περιμένω σε περιμένω σε περιμένω
Am G C G/B, Am, G, FM7, Em7, Dm7, G, C
Στη διψά του καλοκαιριού σε περιμένω

ΑΠΟΥΣΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

1. **D** **D/C#** **Bm** **G**
Γυρίζω σπίτι μονάχος αλλη μια νύχτα
D **D/C#** **Bm** **A**
Μια καληνύχτα σου γυρεύω ο φτωχός
D **D/C#** **Bm** **A** **G**
Ξεθεωμένος απο ψέματα τα ζαριά και καπνούς
D **D/C#** **Bm**
όλα τ' αδέσποτα ρωτώ μήπως σε είδαν
A **D**
Που να σε βρω

Bm **F#m** **G**
Ρεφραίν *Της αγάπης την ουσία*
Gm **A7** **D**
Την μετρώ στην απουσία
Bm **F#m** **G**
Κι όλο γίνομαι κομμάτια
Gm **A7** **D**
Πράσινα γλυκά μου μάτια

Εισαγωγή: **Bm, F#m, G, D, Gm, D, Asus4, A** (δις)

2. Όσα κι αν ήξερα τα ξέχασα κοντά σου
Και την ματιά σου έχω μόνο φυλαχτό
Μ' ένα χαμόγελο τα σύννεφα σκορπίζεις
Και με φωτίζεις μ' ένα φως αληθινό
αληθινό

Ρεφραίν
Εισαγωγή
Ρεφραίν
D, D/C#, Bm, A, D

ΜΗΝ ΤΗΣ ΤΟ ΠΕΙΣ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΤΟΥΡΝΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **F#m | F#m | A | D | F#m | F#m | A | D | F#m | F#m | D | E | F#m | F#m |**

- F#m**
1. Όταν την δεις με τον άλλο ξανά
D **F#m**
Κι αν μιλήσεις
F#m
Πες της πως μ' είδες πως είμαι καλά
D **F#m**
Και να ζήσεις

Ρεφραίν **A**
Μην της το πεις
D **F#m**
Πως την έχασα μα την αγαπώ
A
Μην της το πεις
D **F#m**
Πως δεν ξέχασα και για κείνη ζω
D **E** **F#m**
Μην της μιλήσεις να με λυπάται δεν θέλω
D **C#** **F#m**
ίσως μια μέρα νοιώσει το λάθος και 'ρθει

2. Όταν την δεις πες της ότι μπορείς
Να με σώσεις
Μην της μιλήσεις για μένα μην πεις
Μην προδώσεις

Ρεφραίν

A :| D :| F#m :| F#m :| A :| D :| F#m :|

Ρεφραίν

ΩΡΕΣ ΣΙΩΠΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΤΣΑΚΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΤΣΑΚΝΗΣ

Εισαγωγή: Am, G, Am, G

1. ^{Am} Ωρες σιωπής και χάνομαι ^G στο άσπρο των ματιών σου
^{Am} Ωρες αιχμής και βρίσκομαι ^G στις άκρες των χειλιών
^C Ας ήτανε να κράταγες ^G ^{Dm} στιγμούλα μου ^{Am} στο χρόνο δις
^C Ας ήτανε να φώτιζες ^F ^D αυτό μου ^E το κενό

Ρεφραίν ^{Am} Φταίνε τα τραγούδια που με πήραν ^E απ' το χέρι ^C
^{Am} ^C ^D ^E Κάτι στιχάκια σαλεμένων εραστών
^F ^C ^G Μα εμένα τη στιγμούλα μου πίσω ποιος θα μου φέρει δις
^C ^F ^D ^E Εγώ ό,τι αγάπησα σε κείνη το χρωστώ

2. Ωρες σιωπής και πίστεψα στα ναι σου και στα όχι
Ωρες αιχμής και βρέθηκα στο έβδομο ουρανό
Να ζήσω σ' ένα όνειρο δε ξέρω αν με παίρνει
Μα ο έρωτας μου άναψε για αυτό σου τραγουδώ

Ρεφραίν (δις)

ΓΥΡΙΖΩ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΤΣΑΚΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΤΣΑΚΝΗΣ

Εισαγωγή: C, G, Am, F, C, G, F, Am7

1. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον
Am F
G C G
Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε
Am F
αφού η ιστορία σας ανήκει
Dm Esus4 E
Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε
2. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις
Το έργο το έχω δει μη με τρελαίνετε
Το πλοίο των ονείρων μου με πάει
Σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε

Ρεφραίν G C G
Μένω μονάχος στο παρόν μου
F C G
Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται
Em F
κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου
G Am
Συνένοχο στον φόνο δεν θα μ' έχετε



δies

Εισαγωγή

3. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον
Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας
Ξεγράψτε με απ τα κατάστιχα σας
Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας
4. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον
Στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε
αφού η ιστορία σας ανήκει
Σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε
Ρεφραίν

ΘΑ 'ΡΘΩ ΝΑ ΣΕ ΒΡΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΑΣΙΜΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΑΣΙΜΟΣ

1. Όπου να 'ναι θα ρθω να σε βρω
Και το μυστικό μου να σου πω
Το 'ψαξα πολύ για να το πω σε σένα
Κι έχανα πολύτιμο καιρό
2. Μέσα απ' τα σκοτάδια και το φως
Ξεπηδώ σαν γελωτοποιός
Με τον εαυτό μου έχω γίνει ένα
Και δεν είμαι πιόνι κανενός
3. Στα παιχνίδια όλων σας έκανα χαλάστρα
Για κανένα πούστη δεν θυσιάζομαι
Πως να ξεγελάσετε μια χαμένη φάτσα
Τρέξτε και προφτάστε δεν πλησιάζομαι
4. ότι κι αν λετε δεν μ' ακουμπάτε
Αναμασάτε λόγια θολά και ψεύτικα
σπίτι δεν έχω ούτε πατρίδα
Με διώξατε όλοι μα εσένα σε θέλω ζωντανή

Ειν' η ζωή μια φυλακή και τα κλειδιά χαμένα
5. Έλα στο δικό μου το παλμό
Ζήταγα πολύ ν' αγαπηθώ
Έδωσα τα πάντα και τα ξαναδίνω
Και γι αυτό μπορώ να σ' αγαπώ
6. Δεν θα με γνωρίσεις αν με δεις
είμαι κυνηγός κι ονειρευτής
Μη σε παγιδέψουν σε καμία βιτρίνα
Και σε παραδείσους μου χαθείς

Η ΒΑΡΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΚΑΛΛΗΣ
ΠΟΙΗΣΗ: Κ. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ

1. Είναι μια βάρκα αποσταμένη
Στο λυπημένο εκεί γιαλό
Την έχει ο χρόνος ξεβαμμένη
Σα μάτι φαίνεται θολό
2. Κάποτε γλαρός την πλησιάζει
Κι αυτή με μιας αναριγά
Κάποτε λίγο κύμα σπάζει
Κι ευθύς το ξύλο της λυγά

Ρεφραίν *Θαρρείς πως έρχεται από πέρα
Και μπαίνει σε ήσυχο γιαλό
Καθώς η κουρασμένη μέρα
Στον άμμο πέφτει τον ψιλό*

3. Το ξέρω θα 'ρθει με μια φορά
Τα ξυλά να ξεδέσει εκεί
Η τελευταία της βάρκας μπόρα
κάποια βράδια θανατική

Ρεφραίν *Θαρρείς πως έρχεται από πέρα
Και μπαίνει σε ήσυχο γιαλό
Καθώς η κουρασμένη μέρα
Στον άμμο πέφτει τον ψιλό
Το ξέρω θα 'ρθει με μια φορά
Τα ξυλά να ξεδέσει εκεί
Η τελευταία της βάρκας μπόρα
κάποια βράδια θανατική*

4. Ωστόσο δεν παραπονιέται
Για τους καιρούς τους φοβερούς
Στην ερημιά της συλλογιέται
Σαν πρέπει τους χρυσούς καιρούς

ΠΙΣΩ ΑΠ' ΤΙΣ ΓΡΙΛΙΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

F **F** **C** **F** **C** **F**
1. Στα παλιά μας μοναστήρια είδα γέρους να μιλάνε για θεούς
 F **C** **F** **C/E** **Dm**
Μεσ της πόλης τα σκουπίδια είδα χίλιους ξεχασμένους μου γνωστούς

A7 Dm **C** **F** **Bb** **Am**
Ρεφραίν *Κι οι πλατειές μας φουντώνουνε στη βία*
 D7 **Gm** **C** **C7**
Οι έμποροι οι δάσκαλοι κι οι ληστές
 Dm **A7** **Bb** **F** **C**
Μας πουλάνε νοσταλγία και ενέσεις απ' το χτες, το χτες

2. Στ' ακρογιαλιά είδα φίλους να ορκίζονται σε όρκους τρομερούς
Σε σχολές και σε γραφεία τους ξανάδα γερασμένους και χλωμούς

Ρεφραίν *Κι οι αλήτες γυροφέρνουνε στα πάρκα*
Να ξαναβρούν τις χαμένες τους βραδιές
Κι εσύ πίσω από τις γρίλιες βλέπεις μόνο τις σκιές, τις σκιές
 F **C** **F C | F C | F | C |**
Τις σκιές τις σκιές

3. Τα παλιά καλά τραγούδια
μας άφησαν θέλει θάρρος να το λες
Κι οι παλιές μου θεωρίες
Δεν μου φτάνουν να σ' αγγίξω όταν κλαις

Ρεφραίν *Κι οι πλατειές μας φουντώνουνε στη βία*
Οι έμποροι οι δάσκαλοι κι οι ληστές
Μας πουλάνε νοσταλγία και ενέσεις απ' το χτες, το χτες
το χτες, το χτες
Κι εσύ πίσω από τις γρίλιες βλέπεις μόνο τις σκιές, τις σκιές...

ΝΤΑΒΑΤΖΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΛ. & ΕΙΡ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ
ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΓΙΑΤΡΑΣ

- A** **E** **F#m**
1. Κι αν δε θυμάσαι δεν πειράζει
- A** **E** **F#m**
 Κάποτε ήμασταν μαζί
- A** **E** **F#m**
 Σ' ένα πορνείο στη Βεγγάζη
- D** **E** **F#m**
 Που σ' έσωσα απ' το νταβατζή
- E A** **E** **F#m**
2. Κι αν σε πειράζει ξέχασε το
- E D** **E** **F#m**
 Δε σου ζητώ απλοχεριά
- E A** **E** **Bm** **F#m**
 Μα όταν αλλάζει ο καιρός πως με πονάει
- D** **E** **D** **E**
 Του νταβατζή σου του νταβατζή σου
- D** **E** **F#m**
 Του νταβατζή σου η μαχαιριά
3. Κι αν δε θυμάσαι δεν πειράζει
 Το αίμα μου έτρεχε καυτό
 είδα το χάρο με τα μάτια
 Και από θαύμα μόνο ζω
4. Κι αν σε πειράζει ξέχασε το
 Δεν σου ζητώ απλοχεριά
 Μα όταν αλλάζει ο καιρός πως με πονάει
 Του νταβατζή σου του νταβατζή σου
 Του νταβατζή σου η μαχαιριά

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΚΑΖΟΥΛΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΚΑΖΟΥΛΗΣ

Εισαγωγή: Em, C, D, Em, C, D, Em

1. Πήρα το χαρτί, ντύθηκα στα μπλε
Πέρασα την πυλη
Σε τόπο μακρινό με τον ανεμό
Φίλο κι αδερφό

Ρεφραίν Άννα, δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα
Άννα, δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα, Άννα

2. Ώρες στη σκοπιά, τσιγάρο στα κλεφτά
σκουπίδια μαγειριά
Μα κάτω απ' τη πλάγια ο δρόμος φωτεινός
Δείχνει την πορεία

Ρεφραίν

3. Το παιγνίδι αυτό θέατρο σωστό
Και γνωστοί οι ρόλοι
Βγάζω τη στολή και το κράνος μου
φεύγω για την πόλη

Ρεφραίν

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΜΠΛΟΥΖ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΠΑΧ)

1. **Am**
Το εβδομήντα-έξι λίγο πριν να φέξει
G **F Em Am**
πήρα ένα πλοίο άδειο σαν ψυγείο σαν νοσο - οκομειο
Am
Το εβδομήντα-έξι σαν χοντρό αστείο
G **F Em Am**
Κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο μ' έστειλε - ε στη Χίο
G
Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα
C
Λούτσα στον ιδρώτα σάπιο καλοκαίρι
Dm **E**
Κουρεμένοι σβέρκοι
Am
Εθνική διχόνοια τράκες και καψόνια
G **F Em Am**
Ίδια πελατεία απ' το σινέ Ομόνοια σαν φτηνή-η κολώνια

2. Το εβδομήντα-έξι έκλεισα τα μάτια
Κάπνισα μια γόπα σβήστηκα απ' το χάρτη
Κόλαση του δάνδη
Σαν παροπλισμένος ψευτοεπαναστάτης
είχα τ' άλλοθι μου το κουτσό σκυλί μου
Την αποστολή μου
Τραύλιζα διατάζετε έσυρα δυο μήνες
Μείναν άλλοι δέκα να 'μαι στο Χαϊδάρι
Παίδες εν καμίνω
το 'κρυβα απ' όλους σαν παραχαράκτης
Είπα θα περάσει, ήμouna προστάτης Δώρο κι εφιάλτης

Am **F**
Ρεφραίν Διδυμότειχο μπλουζ Διδυμότειχο μπλουζ
Am **F**
Διδυμότειχο μπλουζ



3. Δίπλα μου η Αθήνα του Οδυσσέα σειρήνα
λαϊκή βιτρίνα ομφαλός του κόσμου
πίσω μου κι εμπρός μου
χρόνια σαν ταβέρνα σαν καλλικατζούρα
Κράτος φιλελλήνων του καιρού η λατρεία
Ποιητική αδοία
Εν πάση περιπτώσει πίσω στα δικά μου
Στα χακιά άπλυτα μου στα εγερτήρια μου
Στη μουγκή σκοπιά μου
Στη μετάθεση μου στο τρελό βιολί μου
Στο βραχνό πρωινό μου, στο έτσι αλλιώς κι αλλιώτικο
Μπρος στο Διδυμότειχο

Ρεφραίν **Am** Διδυμότειχο μπλουζ
F **Am**
Με ξεκούρδιστη κιθάρα Διδυμότειχο μπλουζ
F **Am**
Η χαμένη μου πεντάρα Διδυμότειχο μπλουζ
F
Λιγδιασμένη μου τσατσάρα

Τα βρεγμένα μου τσιγάρα,

Σάπια φρούτα στα τελάρα
C **G** **Am**
Διδυμότειχο μπλουζ, Διδυμότειχο μπλουζ
Διδυμότειχο μπλουζ,
Τ' όνομα του είναι η αιτία Διδυμότειχο μπλουζ
Τρυπά στη γεωγραφία Διδυμότειχο μπλουζ
Αδειανή φωτογραφία, του παράλογου η θητεία,
Αγχωμένη μαλακία
Διδυμότειχο μπλουζ, Διδυμότειχο μπλουζ.

ΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. ΒΑΡΔΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ

Εισαγωγή: E, Esus4, E, Esus4, E

1. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται
το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα

Και να η Τροία ακόμα καίγεται

Και να ο Αδόλφος υψώνει τη σβάστικα

Νίκη νίκη νίκη

Ρεφραίν Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρελά

Κι εγώ δεν έχω για νοίκι

Φορούσε μαύρο νυφικό η περσινή μας η κοπέλα

Κι ο λόγος αυτός της ανήκει

2. Ο λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται
Ο λόγος τροφή ωμή για τους κόρακες
Και να που η Ρώμη ακόμα σώνεται
Και να οι Αννίβες με τρύπες στους θώρακες

Ρεφραίν

3. Ο λόγος σαπίζει καταναλώνεται
Στο λόγο αυτό κουβέντα δε γίνεται
Και να που ο Οιδίποδας τυφλώνεται
Και να η Σαλώμη τα πέπλα της γδύνεται

Ρεφραίν

ΡΙΤΑ ΡΙΤΑΚΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

1. Παλεύει το ποτάμι στη θάλασσα να βγει
Κι ο ποιητής γυρεύει τη μούσα του να βρει
Το κύμα ψάχνει να βρει την άκρη του γιαλού
Κι εγώ γυρεύω εσένανε εσένανε που μ' έστησες
ξανά στο ραντεβού
2. Έψαχνα να βρω τον μπελά μου και τελικά τον βρήκα
Και πήγα και αγάπησα ένα μωρό τη Ρίτα
Ρίτα δεκαοχτώ χρόνων κι εγώ σαρανταπέντε
Ρίτα εσύ 'σαι στην αρχή κι εγώ στο παραπέντε
- Ρεφραίν Ρίτα Ριτάκι κανένα δε φοβάσαι
Ρίτα Ριτάκι τίποτα δε θυμάσαι
Ρίτα Ριτάκι απόψε που κοιμάσαι
4. Μου το 'χες πει πολλές φορές ότι δεν μ' αγαπούσες
Συγγνώμη δεν κατάλαβα ότι το εννοούσες
Γι αυτό λοιπόν σε χαιρετώ και φεύγω δίχως λόγια
Με το κεφάλι μου ψηλά και την ψυχή στα πόδια

Ρεφραίν

ΔΕ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΚΑΖΟΥΛΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΚΑΖΟΥΛΗΣ

Εισαγωγή: **Gm F Cm Eb | Gm F Cm Eb | Gm F Cm Eb | Gm F Cm Eb |**

1. **Gm F Cm Eb Gm F Cm Eb**
Καρφί δε μου καίγεται πια, τι κάνεις και που πιάς
Gm F Cm Eb Gm F Cm Eb
Για αυτούς που πίσω σου σέρνεις και τους απατάς
Gm F Cm Eb Gm F Cm Eb
Τα τρελλά σου παιχνίδια και τις προσταγές
Gm F Cm Eb F
Της νύχτας προκλήσεις και υπερβολές

Ρεφραίν **Cm F Eb Cm F Gm**
Πια δε με νοιάζει και για σένα δε πίνω
Cm F Eb Cm F Gm EbM7
Δε ξενυχτάω, δεκάρα δε δίνω

Εισαγωγή

2. Μέσα από τις χαραμάδες δεν ξανακοιτώ
Όταν περνάς και μαγεύεις σκορπίζεις πανικό
Σπατάλισα χρόνο κι άλλο δε βαστώ
Σύ τους κανόνες να ορίζεις κι εγώ να ακολουθώ

Ρεφραίν

Εισαγωγή

3. Δε τα κατάφερα ποτέ κουβέντα να σου πω
Το πόθο μου να σου εκφράσω που με τρώει καιρό
Ποιος είμαι, τη χάρη και την ομορφιά
Κλείνεις μια ιστορία της σκέψης μονοχά

Ρεφραίν (δισ)

Gm F Cm Eb | Gm F Cm Eb | Gm F Cm Eb | Gm F Cm Eb |...

ΔΕΝ ΘΑ ΜΕ ΞΕΧΑΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Δεν θα με ξεχάσεις
Θα 'μαι σκιά μες τον καθρέφτη
Με τα σύνεργα του κλέφτη
ένα γέλιο να σου κλέψω αν γελάσεις
Δεν θα με ξεχάσεις δεν θα με ξεχάσεις
2. Δεν θα με ξεχάσεις
Θα 'μαι σιωπή και αϋπνία
Η κρυφή σου αγωνία
Ο καπνός απ το τσιγάρο που θ' ανάψεις
Δεν θα με ξεχάσεις δεν θα με ξεχάσεις

Ρεφραίν Δεν θα με ξεχάσεις
Θα 'μαι το τέλος σ' ένα έργο που θα χάσεις
Δεν θα με ξεχάσεις
Σε ανεξέλεγχτες κρυφές σου καταστάσεις
Δεν θα με ξεχάσεις δεν θα με ξεχάσεις

3. Δεν θα με ξεχάσεις
Θα 'μαι στην νύχτα μια σειρήνα
Και τα όνειρα εκείνα
Που θα τρέχεις βιαστικά να προσπεράσεις
Δεν θα με ξεχάσεις δεν θα με ξεχάσεις
4. Δεν θα με ξεχάσεις
Θα 'μαι βροχούλα σ' ένα τζάμι
ένα δάκρυ κι ένα ποτάμι
Μια ρυτίδα στην μορφή σου πριν γεράσεις
Δεν θα με ξεχάσεις δεν θα με ξεχάσεις

Ρεφραίν

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΞΥΔΟΥΣ - Γ. ΝΤΑΛΑΡΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΞΥΔΟΥΣ

1. **Am** **Dm**
Έχει ο καιρός τις μαύρες του
G **Em** **Am**
Κι εγώ που βρίσκομαι δεν ξέρω
Dm **G** **Am**
Σε παραλίες που χωράνε στους ορίζοντες
Dm **E** **Am**
Η σε απλές κουβέντες που τρελαίνουν

Dm
Ρεφραίν Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν
Am
Λίγο έξω απ τον σταθμό
E
Θα θυμάμαι που μου είπες
Am
Για σου μάγκα σ' αγαπώ
Dm
Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν
Am
Λίγο έξω απ τον σταθμό
E **Am**
Θα θυμάμαι που μου είπες σ' αγαπώ

Εισαγωγή: **Am, F, Am, E, Am** (δισ)

2. Όσο κι αν θέλω να κρύβομαι
Είναι σκληρό για μένα να τ' αντέξω
Πόσο μου λείπει αυτό που το χρειάζομαι
Να παίρνω να σκορπάω να σωπαίνω

Ρεφραίν (δισ)

Εισαγωγή: **Am, F, Am, E, Am** (δισ)

ΜΕ ΣΤΕΛΝΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΞΥΔΟΥΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΣΤΟΚΑΣ

1. Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου
Και πλημμυρίζει με φως τα όνειρα σου
Μια ανεξήγητη κραυγή κι ένα σου δάκρυ
Λύσε κι εσύ τον γρίφο της αγάπης
Με γράμματα ευχές κι αφιερώσεις
Στοιχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις

Ρεφραίν Με στέλνεις με στέλνεις
 Με παρασέρνεις
 Με στέλνεις με στέλνεις
 Στο πουθενά

2. Σου το χα πει μείνε μαζί μου δεν μπορώ
Και μου χες πει μην με κρατάς
Σου το χα πει μην με προδώσεις μείνε εδώ
Και μου χες πει δεν μ' αγαπάς

ΘΑ ΕΚΡΑΓΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. ΒΑΡΔΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Σε ποιον να μιλήσω αλήθεια να πω
Τα μάτια να κλείσω να ονειρευτώ
Ανώνυμο θύμα κλειστής μηχανής
Εκπέμπω ένα σήμα μ' άκουει κανείς

Ρεφραίν Έχω τόσο κουραστεί να μοιράζομαι
Και μετά να την πληρώνω εγώ
Σ' ένα κόσμο εχθρικό κομματιάζομαι
Για τους άλλους πάντα αιμορραγώ θα εκραγώ

2. Σε κάθε μου βήμα και ένα γιατί
Κακότεχνο ποίημα αυτή η ζωή
Πως να σ' αγκαλιάσω χωρίς να σκεφτώ
Πως κάτι θα χάσω πως θα προδοθώ

Ρεφραίν

ΦΕΥΓΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. ΒΑΡΔΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΑΝ. ΒΑΡΔΗΣ & Χ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Εισαγωγή: Am, F, G, Am, F, G, Am

Am

1. Κάποτε έχτιζα ένα όνειρο την μέρα

G

Τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα

F

Em

Am

φεύγω τώρα φεύγω

2. Κάποτε κοίταζα τον ήλιο μες τα μάτια

Κι αυτό τον ήλιο μου τον κάνανε κομμάτια

φεύγω τώρα φεύγω

3. Τώρα ο ουρανός δεν με φοβίζει όσο κι αν βρέχει

τώρα η ελπίδα μου ταυτότητα δεν έχει

φεύγω τώρα φεύγω

F

Em

Ρεφραίν Φεύγω φεύγω και παίρνω την καρδιά μου

F

Dm

Am

Κι ένα τραγούδι συντροφιά μου φεύγω φεύγω

F

Em

φεύγω κι αφήνω πίσω μου συντρίμμια

F

Dm

Am

Αρρωστημένους και αγρίμια φεύγω φεύγω

F

Em

Am

φεύγω τώρα φεύγω

4. Δεν το αντέχω να βουλιάζω μες το ψέμα

τώρα κατάλαβα πως ήμουν ένα δέμα

φεύγω τώρα φεύγω

5. Θέλω να ζήσω την ζωή μου έξω απ τα μέτρα

τώρα που σκλήρυνε η καρδιά μου σαν την πέτρα

φεύγω τώρα φεύγω

6. Τώρα ο κόσμος κι οι φωνές δεν με τρομάζουν

τώρα τα χέρια μου ένα σύνθημα χαράζουν

φεύγω τώρα φεύγω

Ρεφραίν

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

Εισαγωγή: A, Esus4, E

1. Σηκώθηκε αέρας τα φώτα ανάψανε-ε
 Εσφύριξε το πλοίο η νύχτα έρχεται
 Σε δά - ση από αιώνες μονά - χη ταξιδεύεις
 Το άγριο φως λατρεύεις σε δωμάτια λευκά
 Σαξόφωνα της άνοιξης στην λάβα της καρδιάς σου
 Λυθή - καν τα μαλλιά σου και καλοκαίριασε

Ρεφραίν Το θαύμα έγινε-ε, το θαύμα έγινε-ε
 Το θαύμα έγινε-ε

2. Γλιστράς μες την ομίχλη παράξενων καιρώ-ων
 Φωσφορικό καράβι των απάνω θαλασσών
 Δις Σάντα Ειρήνη, σάντα Ειρήνη, σάντα Ειρήνη

3. Τα μάτια του Σεβάχ σε κοίταξαν για πάντα
 Καθώς τραβούσε σκεφτικός να πάει στο πουθενά

Ρεφραίν (δις)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

1. Καταγγέλλω δυο ματάκια
Που μου κόβουνε τον ήλιο
Με πειράζουν απ' αντίκρυ
Με κοιτούν ορθάνοιχτα
Όπου παω να τα εμπρός μου
Και στο γεύμα και στο δείπνο
Και κυκλοφορούν στο νου μου
Πέρα απ' τα μεσάνυχτα

2. Με θυμώνουν με πεισμώνουν
Πλάι μου σπιθοβολούνε
Μου χουν κάνει το μυαλό μου
Πανδαιμόνιο βοής
Βλέπετε κυρ-αστυνόμε
Τη ζωή μου απειλούνε
Κι έρχομαι να σας ζητήσω
Και ασφάλεια ζωής

Ρεφραίν Καταγγέλλω δυο ματάκια
Καταγγέλλω δυο ματάκια

3. Με φωτιές κοντά μου παίζουν
Θα με κάψουν καμιάν ώρα
παίζουν πλάι μου σαν παιδάκια
Νοιώθετε τη σύμφορα μου;
Διατάξτε να τα πιάσουνε
Θα μπορούσατε εσείς τώρα
Φυλακή να μου τα βάλετε
Και τα δυο - ο - ο, μες τη καρδιά μου

Ρεφραίν

ΝΥΧΤΩΣΕ ΝΥΧΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

1. Είναι κάτι σταυροδρόμια μαγεμένα
Που συναντιόμαστε και ύστερα χανόμαστε
Πόσες φορές δεν έκλαψα για σένα
Που ζήσαμε μαζί τόσα πολλά
Και πια δεν γνωριζόμαστε δε γνωριζόμαστε

Ρεφραίν *Νύχτωσε νύχτα νύχτωσε και σκέπασε με
νύχτωσε νύχτα νύχτωσε και παρηγόρησε με*

2. Μαργαριταρένια μου φεγγαρολουσμένη
Δεν ήξερες δεν ήξερα και παιδευτήκαμε
αυτό που μας ανήκει το κάνουμε κομμάτια
Δεν έφτανε η αγάπη που ορκιστήκαμε χαθήκαμε

Ρεφραίν

3. Καινούργιους φίλους και παρέες προσπαθήσαμε
Πως θα 'ναι όλα πιο δύσκολα πρέπει ν' αποφασίσω
Μ' απ' όλα περισσότερο αυτό που με πειράζει
Είναι την απουσία σου πως παω να συνηθίσω
Πως παω να συνηθίσω

Ρεφραίν

ΔΕΝ ΦΤΑΙΣ ΕΣΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

Εισαγωγή: C, G, D, Em, C, G, D, Em (δύς)

Em

1. Δεν φταις εσύ για ότι έγινε δεν φταις εσύ

D Em

Φταιω εγώ όπως είχα ξεχαστεί

C

τόσο καιρό τόσο πολύ καιρό

B7 C B7

Βαθιά στον εαυτό μου.

Em

2. Και είχα πια ξεχάσει ν' αγαπιέμαι

D

Και είχα πια ξεχάσει ν' αγαπώ

Am

τόσο καιρό βαθιά στον εαυτό μου

B7 C B7

τόσο καιρό τόσο καιρό τόσο πολύ καιρό,

Em

μα τώρα είσαι εδώ

Εισαγωγή



3. **Em** Δεν φταις εσύ για ότι έγινε δεν φταις εσύ
D Φταιω εγώ γιατί δεν ήξερα τον τρόπο **Em**
Am Κι έπρεπε να σε χάσω για να μάθω
B7 Πως η αγάπη ειν' απλή μα θέλει κόπο **C B7**
4. **C** Σκόρπισε με το γέλιο σου τη νύχτα ξαφνικά **G D**
C ότι είχα να σου πω δεν το πα σε κανένα **G D**
C Κι άσε με να σ' αγαπήσω απ' την αρχή ξανά **G Em**
Bm Τα πιο καλά τραγούδια μου τα φύλαξα για σένα **Am D**
C **G D**
Ααααααα Άννα
C **G D**
Ααααααααα
C **G D**
Ααααααααα
Em
Άννα

Εισαγωγή

ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΚΑΖΟΥΛΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΚΑΖΟΥΛΗΣ

1. Αν ήσουν άγγελος της γης
Αν ήσουν άστρο της αυγής μαργαριτάρι
Ως τους γαλάζιους τους βυθούς
Και στους ουράνιους θησαυρούς ξανθό φεγγάρι
2. Δεν θα περίμενα να 'τρεις
Ούτε να φύγεις μες στης γιορτής τα φώτα
Πρώτου σ' αγγίξω και χαθεί
ότι αγάπησα απλά στο νου τη ρότα

Ρεφραίν Λύσ' τα μαλλιά σου κι άφησε με
Να 'ρθω λίγο και να δω
Πως περιγράφει τη μορφή σου
Τ' άσπρο σου το νυχτικό

3. Στο παραθύρι σου βροχή
Στο προσκεφάλι σου τα σύννεφα γερμένα
Μεσ τον καθρέφτη που Γέλας
κάτι απ' την λάμψη σου θα κρύψεις και για μένα

Ρεφραίν

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΚΑΖΟΥΛΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΚΑΖΟΥΛΗΣ

1. Τα μάτια σου απαλά απ την θλίψη σαν βροχή
Καθώς πλανιέσαι μονάχη
Οι θάλασσες σε ταξιδεύουν
(ότου φτάσεις στις γαληνής το νησί)

*Ρεφραίν Μην προσπαθείς
Τα πράγματα ν' αλλάξεις θα το δεις
Φεύγει ο καιρός
καράβι και μας πάει πίσω μπρος πίσω μπρος*

2. Μαζί σου ως την άκρη ταξίδεψα κι εγώ
Κι ας έμπαζε η βάρκα μας νερό
Μα της καρδιάς σου το μπουγάτσι
απάνω της στεριάς με βγάζει τον αφρό

Ρεφραίν

3. Αρμυρά στα μαλλιά σου και το σώμα υγρό
Να σ' ακουμπήσω δεν μπορώ
Στέγνωσαν απ' το φως του ήλιου
Κι αρώματα από της Δήλου το ναό

Ρεφραίν

ΘΑ 'ΜΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ (ΟΤΑΝ ΜΕ ΘΕΣ)

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Am

1. Ξύπνησα μες τον ύπνο μου, κι άκουσα δυο φωνές
Η μια μου είπε «ξέχνα την και πάψε πια να κλαις»

Ρεφραίν **Em** **G**
Μα η άλλη ήταν η δική σου
 Dm **F** **Am**
Μέσα απ' του ύπνου, του εφιάλτη τις γραμμές
 Em **G**
Μου 'λεγε «αγάπη μου κοιμήσου,
Dm **Em** **Am**
θα 'μαι κοντά σου όταν με θες»

Am

2. Τα χρόνια είν' αμέτρητα μα η ζωή μικρή
Συνήθισα να σ' αγαπώ, συνήθισες κι εσύ

Ρεφραίν **Em** **G**
Μα είν' τα χρόνια ένα δοχείο,
 Dm **F** **Am**
Ένα φτηνό ξενοδοχείο για δυο στιγμές
 Em **G**
Για να χωράει κάπου ο πόνος,
 Dm **F**
τις νύχτες όταν μένω μόνος
 Am **Em**
Τις σιωπές μου να μετράω
 Dm **F**
Να σε θυμάμαι όταν πονάω να μου λες
Dm **Em** **Am**
«θα 'μαι κοντά σου όταν με θες»



Am

3. Το παραμύθι τέλειωσε κι αρχίζει η ζωή
Αχ! Να 'τανε η αλήθεια σου σαν ψέμα αληθινή.

Ρεφραίν *Τι να την κάνω τη ζωή μου;*
Στο παραμύθι θα τη ρίζω να πνιγεί
Να παραμυθιαστεί η ψυχή μου
Να σε πιστέψει πάλι από την αρχή
Να σε πιστεύει όταν μ' αγγίζεις
Τις νύχτες όταν ψιθυρίζεις όταν λες
«θα 'μαι κοντά σου όταν με θες»

ΑΔΙΕΞΟΛΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΔ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΔ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Εισαγωγή: **G, C9, G, C9, G**

- G** **C9**
1. Δεν έχω τι να τραγουδήσω, τι να πω
Em7 **Dsus4, D**
Είν' η φωνή μου ένα σήμα από καπνό
C **Dsus4** **D**
Κι έτσι για πάντα λέω το στόμα μου να κλείσω
G **C9** **Dsus4,D**
Για τίποτ' άλλο πια να μην ξαναμιλήσω
Am7
-Μα πάλι πως θα ζήσω;

2. Μες σε σχολεία, μέσα σε πανεπιστήμια
Μέσα σε ωδεία, σε στρατούς και γυμναστήρια
Πέρασα χρόνια, άλλος μπήκα κι άλλος βγήκα
Κι έχω τη μόρφωση για όπλο και για προίκα
-κι ένσημο για το ΙΚΑ

- Bm** **Em** **Bm** **Am7**
Ρεφραίν Φεύγει η ζωή, τελειώνει, σαν σεντόνι φανερώνει
C **D7**
Ό,τι αγαπούσα και το άφησα,
G **C9**
ό,τι μισούσα και το κράτησα
Bm **Em** **Bm** **Am7**
φεύγει η ζωή, τελειώνει, σαν σεντόνι ξεδιπλώνει
C **Dsus4, D**
τον εαυτό μου που τον ξέχασα,
G **C9**
το μέσα μου κόσμο που έχασα
Am7
-Με τέτοια που 'χω ψυχολογία
πως θα βγω στη συναυλία;



Εισαγωγή

3. «Πάρε τα πάνω σου μικρέ, πάρε τα πάνω σου
πάρε μολύβι κι έλα κάθισε στο πιάνο σου
και φτιάξε πάλι την αρχαία την αρχαία συνταγή
μ' ένα τραγούδι να γλυκάνεις την ψυχή...»
-Μ' άραγε θα μου βγει;

4. «Πρέπει να αδειάσεις το κεφάλι σου απ' τις σκέψεις
μήπως μπορέσεις τελικά να το αντέξεις»
Αυτά μου είπαν κάποιοι φίλοι χθες το βράδυ,
μα εγώ το μόνο που ζητούσα ήταν το χάδι
-τη μια τους νότα στο σκοτάδι

Ρεφραίν

ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΡΑΒΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. ΒΑΡΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Π. ΦΑΛΛΑΡΑΣ

Εισαγωγή: Cm

1. **Cm Fm Cm Ab C7 Fm**
Φεύγουν καράβια στο γιαλό κι εγώ τους γνέφω στο καλό
Cm Ab G
Κι εγώ τους γνέφω στο καλό παράπονο μου
Cm Bb Fm Cm Ab C7 Fm
Χάνομαι τώρα τις νυχτιές μέσα στου κόσμου τις φωτιές
Cm Ab G
Μέσα στου κόσμου τις φωτιές με τ' όνειρο μου
Cm Fm Cm Ab C7 Fm
Φεύγουν καράβια στο γιαλό κι εγώ τους γνέφω στο καλό
Cm Ab G Cm
Κι εγώ τους γνέφω στο καλό παράπονο μου

Εισαγωγή: Cm, Fm, Cm, Ab, Cm, Bb, Cm

2. Φεύγουν καράβια στο γιαλό και με τα κύματα μιλώ
Και με τα κύματα μιλώ και τ' όνειρο μου
Τώρα μια πέτρινη σιωπή είναι η δικιά μου προκοπή
Είναι η δικιά μου προκοπή παράπονο μου
Φεύγουν καράβια στο γιαλό και με τα κύματα μιλώ
Και με τα κύματα μιλώ και τ' όνειρο μου

Εισαγωγή: Dm, Gm, Dm, Bb, Dm, C, Dm

3. **Dm Gm Dm Bb D7 Gm**
Να 'σουνα θάλασσα κι εσύ και η ζωή μικρό νησί
Dm Bb A
Και η ζωή μικρό νησί να 'ρθω ν' αράξω
Dm C Gm Dm Bb D7 Gm
Να 'χα καρδιά μα και πυγμή, όλα στη γη σε μια στιγμή
Dm Bb A
Όλα στη γη σε μια στιγμή για να τ' αλλάξω

ΒΡΑΔΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ

1. Βράδυ Σαββάτου, κι εσύ είσαι κάπου
Έραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες
Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος
Κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες

2. Βράδυ Σαββάτου, ζω στη σκιά του
Και ξενυχτάω στα λιμάνια στους σταθμούς
Βράδυ Σαββάτου, στην ερημιά του
Σου τραγουδάω που να είσαι δε μ' ακούς

Ρεφραίν Άδεια η πόλη, που πήγαν όλοι
Κι όλοι είσαι εσύ που έφυγες χωρίς να φταις
Άδεια η πόλη τι γίναν όλοι
Αν με θυμάσαι στην υγεία μου κάτι πιες

Εισαγωγή: E, B, F#, E, G#m, D#m

3. Βράδυ Σαββάτου, κι η μοναξιά του
Να με γυρίζει σαν σκυλί στις γειτονιές
Βράδυ Σαββάτου κι η συννεφιά του
Να με τυλίγει από παντού χωρίς να φταις

Ρεφραίν

Εισαγωγή: E, B, F#, E, G#m

ΜΙΑ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΠΟΥ ΚΛΑΙΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΜΟΥΤΣΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΜΟΥΤΣΗΣ

- Bm** **F#**
1. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει
Bm **F#**
με την ανάσα ενός παιδιού
A **F#**
Σημάδι τούτου του καιρού
A **F#**
που μας φοβίζει και μας καίει
Bm **F#**
Μια φυσαρμόνικα που κλαίει
Bm **F#**
είν' η δική μας παρουσία
A **F#**
Τον ύμνο ακούγοντας να λέει
A **F#**
χαίρε, ω χαίρε Ελευθερία
2. Κι είν' οι φωνές στον αέρα, αλήθεια ποια είναι η αλήθεια
Έτσι που ζεις από συνήθεια μια μέρα ακόμα και μια μέρα
Κι ουρανός που μας σκεπάζει μια φυσαρμόνικα που κλαίει
Κι εμείς ανυποψίαστοι κι ωραίοι
μέσα στο θαύμα που βουλιάζει
Λίγοι καλοί κι αυτοί μοιραίοι παραιτημένοι κατά βάθος
Ω, με πόση ένταση και πάθος γίνονται πρώτοι οι τελευταίοι
3. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει ακολουθώ τα βήματα σου
Μέσα στην ερημιά του κόσμου κι έρχομαι πλάι εκεί κοντά σου

ΣΑΝ ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

1. **F#m** Έτσι που ήρθες **E** **A** κι έφυγες **Bm** **F#m** δε σ' έμαθα ποτέ **B**
F#m Πίσω απ' τα δυο σου μάτια **E** **A** **Bm** **F#m** **B** πηγες και κρύφτηκες
F#m Σαν τραγουδάκι **E** **A** **Bm** μου 'μεινες
D π' όλο ξεχνάω τους στίχους

Ρεφραίν **F#m** **B**
Και σε σφυρίζω, σε σφυρίζω
F#m **B**
Στα στενά σε μουρμουρίζω
D **F#m**
Μες τα λόγια σου βραχνιάζω
A **E**
Σε μπερδεύω σε φωνάζω
F#m **B**
Κι είναι και τώρα όπως και τότε
F#m **B**
Όπως τα βράδια που μου λείπεις
D **F#m**
Σαν το τσιγάρο που αργοσβήνει
A **E,** **D**
Το άγγιγμα σου που μ' αφήνει

2. Πως άρχισες και τέλειωσες δεν έμαθα ποτέ
Σε μια σταλίτσα γέλιο πηγες και κρύφτηκες
Σαν τραγουδάκι μου 'μεινες
π' όλο ξεχνάω τους στίχους

Ρεφραίν (δισ)

(ΒΑΛΕ ΜΕ ΣΤΑ ΣΤΗΘΗ ΣΟΥ)

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Εισαγωγή: Em, D, Am, Bm, D, Em, D, Am, Bm, D, Em

Em Am Em

1. Σε είδα χαμένη να γυρνάς
C Am B
στους δρόμους και να ψάχνεις για τη λήθη
Am

Τσιγάρο το φεγγάρι να κερνάς
Em B C B, Em

Μικρή νεράιδα δίχως παραμύθι

D G D Em

Ρεφραίν Κι αν είν' η αλήθεια μας μισή

D G D Em

Μόνος κι εγώ όπως κι εσύ

Am Em D Em

Βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου

Am Em D Em D C

Βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου

Εισαγωγή

2. Μάγισσες καίνε τα ραβδιά χορεύοντας στη μέση του χειμώνα
Κι εσύ γυρεύεις πρίγκηπες σε τούτο το παράξενο αιώνα

Ρεφραίν, Εισαγωγή

3. Δίνεις παράσταση λοιπόν
Με όλους που ονειρεύτηκες να ζήσεις
Μετράς μες του καθρέφτη το παρών
Σημάδια που δεν πρόλαβες να κρύψεις

Ρεφραίν Κι ας μείνει η αλήθεια μας μισή

Μόνος κι εγώ όπως κι εσύ

Βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου

Βάλε με στα στήθη σου να με το παραμύθι σου

Εισαγωγή

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Εισαγωγή: Em, D, C, Em, D, C (δύο)

1. **Em** **D** **C** **Em** **D** **C**
Με τις πτυζάμες τις ριγέ, μπροστά στη γκρίζα οθόνη
Em **D** **C**
Κι ένα βαρύ γλυκό καφέ
Am **Bm, Em, D, C, Em, D, C, Em, D, C**
λουφάζει στο σαλόνι
Em **D** **C** **Em** **D** **C**
Δουλειά και σπίτι και δουλειά σαράντα τόσα χρόνια
Em **D** **C**
Πως μεγαλώνουν τα παιδιά
F **Em D C, Am** **Bm**
έτσι τελειώνουν όλα αυτά-α-α θυμάται και χαμογελά,
C **D** **C** **Em** **D** **C**
ο κύριος Αριστείδης, ο κύριος Αριστείδης

Εισαγωγή

2. **Em** **D** **C** **Em** **D** **C**
Μια Κυριακή απόγεμα στο δρόμο της Δευτέρας
Em **D** **C** **Am** **Bm**
Λιγάκι πριν το ξύπνημα άλλης μια ίδιας μέρας
Em **D** **C** **Em** **D** **C**
Σηκώνεται απ' τον καναπέ και την οθόνη σβήνει
Em **D** **C** **Am** **Bm**
Βουτάει το καπέλο του, την πόρτα πίσω κλείνει
C **D** **C** **Em** **D** **C**
ο κύριος Αριστείδης, ο κύριος Αριστείδης



Εισαγωγή

3. Τους δρόμους παίρνει στα τυφλά μονάχος μες τη πόλη
Em D C Em D C
Em D C F Em D C
Πόρτες παράθυρα κλειστά, κι αναρωτιέται σιωπηλά-α-α
Am Bm, Em, D, C, Em, D, C
που να χαθήκαν όλοι
Em D C Em D C
Κατέβηκε στο Πειραιά λιγάκι πριν τη Δύση
Em D C Am Bm, D
Με μια συνήθεια παλιά στο κύμα να μιλήσει

4. Ένα καράβι όνειρα μια νύχτα θ' αρματώσει
G Bm Am Em D
G Bm Am D
Και σε απόμακρο νησί θα πάει να ξεφορτώσει
Em D C Am Bm
Ελπίδες όρκους έρωτες, ευχές και παραδώσεις
Em D C Am Bm
Και μια ζωή αντιπαροχή, μια ζωή με δόσεις
C D C Em D C
ο κύριος Αριστείδης, ο κύριος Αριστείδης

5. Με τις πτυζάμες τις ριγέ, μπροστά στη γκρίζα οθόνη
Em D C Em D C
Em D C Am Bm
Κι ένα βαρύ γλυκό καφέ, βουλιάζει στο σαλόνι

Εισαγωγή

ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΕΥ. ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

ΣΤΙΧΟΙ: ΕΛ. ΖΙΩΓΑ

Cm

1. Όλα είναι θολά στο μυαλό μου

Κλαίω κι ας μου βγει σε καλό μου

Χάνω ό,τι είχα δικό μου

Cm

Fm

Gm

G

Cm

Μην μου ζητάς συγγνώμη κλείσαν για πάντα οι δρόμοι

Cm

Fm

2. Σου χάρισα μια ολόκληρη ζωή

Bm

Eb

Χαράμι μια ζωή θυσία

Cm

Fm

Μα ήρθες με του Ιούδα το φιλί

Ab

G

Cm

Κι υπόγραψες τη προδοσία

Cm

Fm

Ρεφραίν Το φιλί σου προδοσία

Bb

Eb

Ξένος πόθος ξένο στόμα

Cm

Fm

Το κορμί σου εξορία

Bb

Cm

Ξένος τόπος ξένο χόμα

3. Με τον εαυτό μου θυμώνω

Κλαίω και γι αυτό μετανιώνω

Κρίμα που σ' αγάπησα μόνο

Ό,τι άρχισε τελειώνει μη μου ζητάς συγγνώμη

Ρεφραίν (δισ)

ΑΡΚΟΥΔΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ

Εισαγωγή: **Dm, C, Bb, A7 (x 4)**

Dm A7 Dm

1. Ο ουρανός, ο ουρανός, βρέχει αρκούδες

A7 Dm F A Dm

Που κάνουν τούμπες και κατεβαίνουν σαν πεταλούδες

Dm A7 Dm

Ο κόσμος τρέχει ξετρελαμένος απ' τη τρομάρα

A7 Dm F A Dm

Τρέμουνε όλοι και ξεφωνίζουν απ' τη λαχτάρα

Dm F#m

Ρεφραίν *Μα οι αρκούδες που κατεβαίνουν,*

Em D# Em

που κατεβαίνουν σαν πεταλούδες

Dm F#m

(στηλικάτίζουν) χαμογελάνε

Em D# Dm, A7

χαμογελάνε και τρώνε φλούδες

2. Κι εσύ που τρως το φαγητό σου αποχαυνωμένος

Κι εσύ π' αγγίζεις μικρά σημεία ερεθισμένος

Έφτασε η ώρα να βγεις στο δρόμο ξεσπαθωμένος

Έφτασε η ώρα να βγεις στο δρόμο με δράκου μένος



Ρεφραίν *Ήρθαν οι βάρβαροι απ' την Ασία*
Που περιμένεις, κι αν μείνεις μέσα δε προλαβαίνεις
Και θα τη χάσεις μια και για πάντα
Την ευκαιρία να πολεμήσεις με τα θηρία

A7

Dm

3. Γιατί οι αρκούδες μόλις μασήσουν όλες τις φλούδες
Θα ξαναφύγουν πάλι όπως ήρθαν σαν πεταλούδες
Κι εσύ θλιμμένος σ' ένα κρεβάτι ασβεστωμένος
Θα καυγαδίζεις μικροκαβγάδες, με δράκου μένος
Με δράκου μένος, με δράκου μένος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ (THE WICKED MESSENGER)

ΜΟΥΣΙΚΗ: B. DYLAN

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

1. Άγγελος εξάγγελος μας ήρθε από μακριά
Γερμένος πάνω σ' ένα δεκανίκι
Δεν ήξερε καθόλου μα καθόλου να μιλά
Και είχε γλώσσα μόνο για να γλείφει
2. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά
Κι ακούγονταν ευχάριστα στ' αυτί μας
Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά
Κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας
3. Έστησε το κρεβάτι του πίσω απ' την αγορά
Κι έλεγε καλαμπούρια στην ταβέρνα
Μπαινόβγαινε κεφάτος στα κουρεία και στα λουτρά
Και χάζευε τα ψάρια μες τη στέρνα
4. Και πέρασε ο χειμώνας κι ήρθε η καλοκαιριά
Κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα
Όσπου κάποιο βραδάκι, τι τού 'ρθε ξαφνικά
Κι άρχισε να φωνάζει με μανία
5. Τα πόδια μου καήκανε σ' αυτή την ερημιά
Η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα
Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν τ' αυτιά
Μα απέχουνε πολύ απ' την αλήθεια
6. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει
Και του είπαμε να φύγει μουδιασμένα
Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει
Καλύτερα να μη μας πει κανένα

Ο ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΚΙ Ο ΛΗΣΤΗΣ (ALL ALONG THE WATCHTOWER)

ΜΟΥΣΙΚΗ: B. DYLAN

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: Am, G, F, Em, Am, G, F, Em, (δισ)

- Am G F G, Am G F
1. Θα υπάρχει μια διέξοδος, είπε ο παλιάτσος στο ληστή
Em Am G F Em
- Κι αν σου 'χει μείνει μια σταλιά ντροπή,
Am G F Em
- δώσε λιγάκι προσοχή
Am G F Em, Am G F, Em
- Εμπόροι πίνουν το κρασί μας, και κλέβουνε τη γη
Am G F Em,
- Εσύ είσαι η μόνη μας ελπίδα, σε περιμένουμε να 'ρθεις

Εισαγωγή

2. Τα παίρνεις όλα πολύ στα σοβαρά, ήταν τα λόγια του ληστή
Έχουν περάσει όλα αυτά πάει καιρός πολύς
Εδώ απάνω στα βουνά δεν δίνουν δυάρα τσακιστή
Για ό,τι έχει κερδιθεί για ό,τι έχει πια χαθεί

Εισαγωγή

3. Πάνω απ' του κάστρου τη σκοπιά, οι πρίγκιπες κοιτούν
Καθώς γυναίκες και παιδιά, τρέχουν για να σωθούν
Κάπου έξω μακριά ο άνεμος βογκά
Ζυγώνουν καβαλάρηδες με όπλα και σκυλιά

Εισαγωγή

4. Θα υπάρχει μια διέξοδος, είπε ο παλιάτσος στο ληστή
Κι αν σου 'χει μείνει μια σταλιά ντροπή, δώσε λιγάκι προσοχή
Εμπόροι πίνουν το κρασί μας, και κλέβουνε τη γη
Εσύ είσαι η μόνη μας ελπίδα, σε περιμένουμε να 'ρθεις

Εισαγωγή

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

1. **Am** Περπάτησα πάρα πολύ **G**
και τα φτερά μου τα 'χω χάσει **F, G**
Am Μα εσύ που δεν πατάς τη γη **G**
κάν' την ψυχή μου να πετάξει **Em**
F Μ' ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι **G**
C Ένα αεράκι να μας πάρει **C/B Am G**
F Φωτιά κι αέρας, να κάνουμε δική μας, **F G Am** τη μικρή ζωή μας
2. Είν' η καρδιά μου μια αυλή
Σ' ένα κελί που όλο μικραίνει
Μα εσύ που έχεις το κλειδί
Έλα και πες μου το γιατί.
Σε κάποια θάλασσα που ο ήλιος τη ζεσταίνει
Το όνειρό μου ξαποσταίνει
Νερό κι αρμύρα, να κάνουμε δική μας, τη μικρή ζωή μας

Εισαγωγή: | **Am** | **D Em** | **C Am** | **B** || **C Am** | **B Em** | **C B** | **Em** | (δίσ)

3. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό
Και μια θηλιά που όλο στενεύει
Am Έλα και κάνε μουσική **D**
Την τρέλα που με διαφεντεύει **G Em**
Κι αν είναι οι νότες και οι λέξεις αφελείς
Τραγούδησε τες, να χαρείς
Μ' ένα τραγούδι να κάνουμε δική μας, τη μικρή ζωή μας

ΚΑΙ ΤΙ ΖΗΤΑΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ
ΤΙΧΟΙ: Γ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: **Am, F, Am**

- Am**
1. Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα
Παρκάρω τ' όχημα και σου μιλάω
Κι εσύ που ξέρω πως δε νοιάζεσαι
Τάχα ταράζεσαι που σ' αγαπάω
C
Παίζεις με την ευαισθησία μου
Μα την ουσία μου δεν την προσέχεις
Και στις καρδιάς μου τα σκιρτήματα
Άλλα προβλήματα λες ότι έχεις

- Am**
Ρεφραίν Και τι ζητάω, τι ζητάω;
F **G**
Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω

2. Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα
Κερνάω ρόφημα στο κυλικείο
Κι ενώ να 'ρθω μου απαγόρευες
Εσύ αγόρευες και για τους δύο
Είπες μετά πως με περίμενες
Δεν με περίμενες η μοίρα το ' χει
Κι όταν στα χέρια μου σε κράτησα
Θαρρείς αμάρτησα και είπες όχι

Ρεφραίν

Η ΘΕΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΙΣ. ΣΟΥΣΗΣ

Εισαγωγή: **Am, Em, Am ...**

Am Em Am Em Am Em Am, Em

1. Σε κοιτώ στην σκηνή να καμώνεσαι τάχα
Ότι έχεις φωνή αθεράπευτη βλάχα
Μάγισσα μου κακιά σου τελειώνουν τα ξόρκια
Κι ο γιατρός συνιστά ελαφρά επιδόρπια
2. Έλα να πάμε διακοπές στην Ταϊλάνδη και την Κίνα
Σε Τάι-τσι θεραπευτές θα σ' έχω κάνει ένα μήνα
Σαν την Μαντόνα να κοιτάς όλες τις κάμερες στα μάτια
Με θλίψη να χαμογελάς και να τις στέλλεις στα κομμάτια
3. Κι όπου υπάρχουν ασθενείς, θα διοργανώνεις επιδείξεις
Για λόγους φιλανθρωπικούς πρέπει εγκράτεια να δείξεις
Να αποφεύγεις τα σκληρά, να μην κολλάς στους μπιλντεράδες
Να διοργανώνεις ρεσιτάλ για μετανάστες και φυγάδες

Dm

Ρεφραίν Μέχρι να γίνεις η Θεά που ονειρευόσωνα παιδούλα

E

*Να βάλεις σ' όλους τα γυαλιά,
ω εσύ αγία των φτωχών
Η πιο ακριβοπληρωμένη τσούλα,
η πιο ακριβοπληρωμένη τσούλα
η πιο ακριβοπληρωμένη τσούλα*



4. Δεν σου παν τα ντε-πιες που σου φτιάχνει ο Ασλάνης
Και πετάς αστραπές και ζητάς να πεθάνεις
Μέσ' τη ψεύτρα ζωή ποιος σου στάθηκε τάχα
Όσα ξέρεις εσύ κι ο γκουρού σου μονάχα

 5. Έλα να πάμε διακοπές να πάμε στο Δαλάι Λάμα
Άμα σε δει κι αυτός να κλαις, ίσως του κόψει κάνα θαύμα
Κι όταν γυρίσουμε να δεις, θα 'χεις για όλα μετανιώσει
Κι ένα τεκνό της προσοχής θα βρούμε να σε επιδιορθώσει

 6. Ανώτερη κοινωνικά, με συγκατάβαση θα δίνεις
Πρες κόνφερανς στα σπαστικά, σύμβολο θα 'σαι της ειρήνης
Σαν την Μαντόνα να κοιτάς όλες τις κάμερες στα μάτια
Με θλίψη να χαμογελάς και να τις στέλλεις στα κομμάτια
- Ρεφραίν
7. Σε κοιτώ στην σκηνή να καμώνεσαι τάχα
Ότι έχεις φωνή αθεράπευτη βλάχα

Η ΒΑΡΔΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Εισαγωγή: **G, Gsus4, G, Gsus4, G**

1. **G** **Em**
Φουρτούνιασε η θάλασσα ο ναυτικός φοβάται
C **D** **G C D G**
Γυναίκα, μάνα και παιδιά τέτοιες στιγμές θυμάται α α α
G **Em**
Στα караβοτσακίσματα χορεύει η αναπνοή του
C **D** **G C D G**
Του Αϊ-Νικόλα η ζωγραφιά κρατάει τη ζωή του α α α α

Ρεφραίν **Em** **C** **D** **G**
Παλεύει το καράβι στο μαύρο του καιρού
Bm **C** **G**
Σηκώνονται τα κύματα σαν μάγισσες και ζωτικά
Χορεύοντας ν' αρπάζουνε
C **G** **D** **G, D C D G**
Με δόλο τη ψυχούλα του, του έρμου ναυτικού

Εισαγωγή

2. Φουρτούνιασε κι ο ουρανός ταίρι ζητάει να φτιάξει
Με των αφρών το χτύπημα τον ναύτη να βουλιάξει αααα
Και τα λιμάνια του περνούν ασπρόμαυρη ταινία
Πόρνες που έζησε μαζί κρυφά στην αμαρτία αααα

Ρεφραίν *Η βάρδια που του μένει κρυφή είναι προσευχή*
Μια καταχνιά στη θάλασσα κι ένα ξημέρωμα θολό
Του άνεμου σταμάτησε
Την κόψη την μαχαιρωτή που πάει να κρυφτεί

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. ΜΙΤΖΕΛΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΕΛ. ΖΙΩΓΑ

F#m **D, E, F#m**

1. Περνάω τη νύχτα απ' το σταθμό

F#m **D, E, F#m**

Με αδειανό το βλέμμα

F#m **DM7**

Ρίχνω το νου μου στο κενό

E **F#m**

Δις Εκεί που παν' τα τρένα

2. Φευγάτη ήσουν τελικά

Σαν δυνατός αέρας

Μια απάτη όπως η σκιά

Στον πυρετό της μέρας

D **E** **F#m**

Ρεφραίν Πως μπορώ, τι να βρω για να πετάξω

D **C#** **F#m**

Δίνω μια στο μυαλό για να σε φτάσω

D **E** **F#m**

Πως μπορώ, τι να βρω για να σ' αλλάξω

D **C#** **F#m**

Μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω

Bm **C#** **F#m**

Μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω

3. Σβήνουν τα φώτα στο σταθμό

Κι εγώ στο ίδιο θέμα

Μοιάζει ο χρόνος με βουνό

Κι όλη η ζωή με ψέμα

4. Φευγάτη είσαι κι απορώ

Τι μου ζητάς να γίνει

Να λέω γη τον ουρανό

Και ήλιο τη σελήνη

Ρεφραίν (δις) **D, E, F#m, D, E, F#m**

ΨΥΧΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Στην προηγούμενη ζωή μου είχα φτάσει
Να σ' αγαπήσω να σε νοιώσω να σε βρω
Κι ύστερα απ' αυτό μ' είχες καταδικάσει
Ως την επόμενη ζωή να σ' αγαπώ
Γι αυτό κι εγώ ξαναγεννήθηκα μωρό μου
Τι σημασία έχει απ' εδώ κι εμπρός
Αν είσαι εσύ που θα ορίζεις τ' όνειρο μου
Η θα 'ναι η μοίρα χωριστά του καθενός

*Ρεφραίν Ψυχές και σώματα
Στο χρόνο γυρνάνε
Αλλάζουν ονόματα
Και πάλι απ' την αρχή*

2. Η μοίρα τώρα από κοντά σου δεν με παίρνει
Τίποτα δεν νικάει πια το παρελθόν
Κι όλο μια άγνωστη φωνή με γυροφέρει
Μου λέει τα μάτια μη σηκώνεις απ' αυτόν
Αυτός ο άνθρωπος θα σε καταδικάσει
Θα 'ναι ενοχή που δεν ξεπλήρωσες ποτέ
Κι αν στην επόμενη ζωή μου πεις το όχι
Πάλι μπροστά σου θα με βρεις θέλεις δε θες

Ρεφραίν

ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΡΟΣ Σ' ΕΝΑ ΤΡΕΝΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. ΑΛΕΞΙΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. ΑΛΕΞΙΟΥ

1. **Cm** **Dm**
Παίρνει μια ανάσα και ρίχνει μια τελευταία ματιά
Cm **Dm**
Με μια γκριμάτσα της δείχνει για ποιον χτυπά η καρδιά
Fm **G** **Cm**
Παίρνει μια ανάσα και μπαίνει στο τρένο που περιμένει
Cm **Dm**
Μεσ το βαγόني κουβάρι μαζί με τ' άλλα παιδιά
Cm **Dm**
Σαν τρομαγμένο που το κυκλώνει η φωτιά

Ρεφραίν **Fm** **G**
Ένας φαντάρος σ' ένα τρένο
Cm **Bb**
Σαν φεγγαράκι ραγισμένο
Fm **G**
Δεν ξέρει ποιον θα πολεμάει
Dm **G**
Κι εκτός των άλλων αγαπάει
Cm **Gm** **Ab** **Gm**
Αχ μια φωτιά, αχ ακόμα ένα τσιγάρο
Cm **Gm** **Ab** **Gm**
Αχ και να 'χε στη σκοπιά το κορίτσι του αγκαλιά
G **Cm**
Να 'χει η νύχτα του ένα φάρο

2. **Cm** **Dm**
Τι θα του μάθουνε τάχα δεν του το είπε κανείς
Fm **G** **Cm,** **Ab, Bb**
Με ποια φαντάσματα θα πολεμήσει
Cm **Dm**
Μια κασετούλα μονάχα με τη δική της φωνή
Fm **G** **Cm**
Τον συντροφεύει μέχρι να γυρίσει

Ρεφραίν

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΞΕΝΟΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. ΑΛΕΞΙΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. ΑΛΕΞΙΟΥ


Εισαγωγή: **Bm, F#m, Bm, F#m, Bm, F#m, Em, F#**

1. **Bm** **A**
Οι δικοί μου ξένοι οι πιο μακρινοί
F#m **Bm**
Είναι αυτοί που ζουν κοντά μου
Bm **A**
Τους κοιτάζω, τους αγγίζω, τους μιλώ
F#m **Bm**
Τους ανοίγω την καρδιά μου

Ρεφραίν **Em** **B7** **Em**
Μα ο καθένας ταξιδεύει μοναχός
A **D**
Μέσ' στην άγνωστη ψυχή του
Em **B7** **Em**
Ο καθένας στην δική του ξενιτιά
A **F#**
Πολεμάει για τη ζωή του
Bm **A** **Bm**
Οι δικοί μου ξένοι είν' οι αγαπημένοι

Εισαγωγή

2. Οι δικοί μου άνθρωποι ζούνε μακριά
Κι από μακριά αγαπάνε
Έτσι μεγαλώνει ο κόσμος κι η καρδιά
Και θυμόμαστε όπου πάμε

Ρεφραίν Μα ο καθένας ταξιδεύει μοναχός
Κι αδελφή ψυχή γυρεύει
Και στα κρύσταλλα κομμάτια της καρδιάς
Την αλήθεια του λαξεύει
Οι δικοί μου άνθρωποι της καρδιάς μου οι τόποι  δισ

ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. ΒΑΡΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Π. ΦΑΛΛΑΡΑΣ

Εισαγωγή: **Bm, G, A, G, A, Bm** (δισ)

1. **Bm** Ήρθες όταν εγώ δεν σε περίμενα
Em6 **Bm**
Όταν δεν ήθελα να σ' αγκαλιάσω
G **F#m**
Ήρθες όταν εγώ άλλα σκεφτόμουνα
Bm
Κι έλεγα να σε ξεχάσω

δισ

- G A** **Bm**
Ρεφραίν *Κι όμως δεν είχα δύναμη*
G
Την πόρτα να σου κλείσω
A
Άνοιξα και τα χέρια μου
G A Bm
Γλυκά να σε κρατήσω

δισ

2. Ήρθες όταν εγώ δεν σε νοιαζόμουνα
Όταν δεν ήθελα να σε κοιτάξω
Ήρθες όταν εγώ δεν σε θυμόμουνα
Κι ήθελα πολλά ν' αλλάξω

δισ

ΣΑΝ ΨΕΜΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Όνειρο μαγικό ήρθες κοντά μου εχθές
Πέρασμα μυστικό με δάκρυα κι ευχές
Σαν ψέμα, σαν ψέμα
Τα μάτια σου τα δυο γεμίσανε σκιές
Χλωμό το δειλινό κι εσύ κρυφά να κλαις
Στο τέρμα, στο τέρμα, στο τέρμα, στο τέρμα
2. Χλωμό το δειλινό κι εσύ κρυφά να κλαις
Σαν ψέμα, σαν ψέμα, ήσουν ψέμα

ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Φ. ΠΙΛΙΑΤΣΙΚΑΣ – Μ. ΞΥΔΟΥΣ – Μ. ΣΤΟΚΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΞΥΔΟΥΣ

1. Λενε για μένα οι όμορφες που ζήσαμε μαζί
Πως είμαι ένα αδιόρθωτο ρεμάλι τελειωμένο
Πως μια κατάρα έχω βαριά και μέσα μου θα ζει
Να με κρατά στη μοναξιά σκληρά φυλακισμένο

Ρεφραίν Λενε για μένα, λενε για μένα
Λενε για μένα, λενε για μένα

2. Τα ρούχα μου μυρίζανε καπνούς και αλκοόλ
Γυναίκες που χανόντουσαν μέσα σ' ένα τσιγάρο
Στη σκέψη μου τις έπαιρνα και πλήρωνα γι αυτό
Λενε για μένα οι όμορφες δεν ξέρω που τραβάω

Ρεφραίν

3. Όλοι αναρωτιόντουσαν πως έφτασα ως εδώ
Μας φαίνεται καλό παιδί τι να το κυριεύει
Οι θύελλες που πέρασε δεν του 'βαλαν μυαλό
Απ' το Θεό παιδεύεται και το Θεό παιδεύει

Ρεφραίν

ΔΕ ΘΑ ΔΑΚΡΥΣΩ ΠΙΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: Φ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΞΥΔΟΥΣ

1. Μέτρησα προχθές τις μικρές μας στιγμές
Ήσουν κι εσύ μια σταγόνα στη βροχή
Κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω, πάλι μόνος προσπαθώ
Να κρυφτώ, να σε χάσω να χαθώ

Ρεφραίν Δε θα δακρύσω πια για σένα
και μη ρωτάς για μένα

↑
↓

δισ

2. Μέθυσσα προχθές, στις μικρές μας στιγμές
Ήσουν κι εσύ μια σταγόνα από κρασί
Κι αν δεν μπορώ να σ' αγγίξω, πάλι μόνος προσπαθώ
Να κρυφτώ, να σε χάσω να χαθώ

Ρεφραίν

ΜΠΟΡΕΙ*

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Ψάχνεις να βρεις τι είναι η αγάπη
μέσα σε πρόσωπα ασήμαντα μικρά
Που σου γεμίζουν λίγο τ' άδειο σου κρεβάτι
Κι ύστερα χάνονται μακριά
ψάχνεις να βρεις που έκανες το λάθος
Κι όλα οδήγησαν σε μια καταστροφή
Δώσε στη τύχη σου μια μούντζα κι άντε καυτό
Κι άσε το αύριο στο πρωί

Ρεφραίν *Μπορεί να πόνεσε πολύ και να γυρίσει
μπορεί με άλλονε να βλέπουνε μια δύση
μπορεί να γούσταρε να έχει αμαρτήσει
μπορεί κι εσενανε να σε ξαναγαπήσει*

2. Σε ταξιδεύει τι κρατάς σ' ένα σου δάκρυ
είναι πικρές οι ώρες κρύο το κορμί
Μα οποίος δεν χάσει στα χαρτιά και στην αγάπη
Δεν έχει μάθει τη ζωή

Ρεφραίν

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΕΙ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: S. DRAJIC
ΣΤΙΧΟΙ: Φ. ΠΑΙΑΤΣΙΚΑΣ

1. Θα 'θελα μια νύχτα στ' άνεμου το νησί
Να 'βρισκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί
εκείνο που σε βγάζει απ' τη παγωνιά
Να το πιω και να φύγω μακριά
Για να σε δω στης Σμύρνης την άσβεστη φωτιά
Να μου φανερώνεις του αιγαίου τα μυστικά
Να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά
Και να νοιώθω πως σε ξέρω από παλιά

Ρεφραίν Τι είναι αυτό που μας ενώνει
Μας χωρίζει μας πληγώνει
είν' ο χρόνος που τελειώνει
Και ξανά μένουμε μόνοι



ΦΑΝΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

- C#m**
1. Δυο χρόνια είχα να σε δω
G#m B G#m C#m
Και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή
C#m G#m
Κερνούσες ούζα και κονιάκ στο καφενείο
A G#m B C#m
Και τα καλά σου φόραγες σαν να 'τανε γιορτή
- C#m A G#m B C#m**
2. Δεν ήσουνα φαντάρος για να σου πω καλός πολίτης
A G#m B C#m
Μα ούτε και που γιόρταζες για να σου πω χρόνια πολλά
F#m C#m
Τρελλάδικο και φυλακή δυο χρόνια κι έξι μήνες
B G#7 C#m
Ήπια το ούζο κι είπα γεια χαρά
- E F#m C#m**
3. Το ξέρω ζήτησες δουλειά σε χίλια δυο αφεντικά
A E
Κι όλοι ζητούσανε να δουν συστάσεις, προϋπηρεσία
F#m C#m/E
Μα μόλις είδανε κι αυτοί πως είχες κίτρινο χαρτί
F#m C#m/E
Σε διώξανε σαν το σκυλί κι ούτε σ' αφήσανε να πεις
G#m G#7 C#m
Μια δικαιολογία



- B E** **F#m** **C#m**
 4. Και είπες στην αρχή καλά κι αλλού εζήτησες δουλειά
A **E**
 Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια
F#m **C#m**
 Μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σ' εποχή
F#m **C#m**
 Που όλοι σφίγγαν το λουρί κι εσύ είχες κίτρινο χαρτί
G#7 **C#m**
 Κι αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία
- G#** **C#m**
 5. Κι ερχότανε κι ο πυρετός κάθε που νύχτωνε
G# **C#m**
 Σε τυρρανούσε καλοκαίρι και χειμώνα
G# **C#m**
 Κι είναι μαρτύριο τρομερό το βίτσιο αυτό το βρομερό
G#
 Που σου 'μαθε στη φυλακή
F#m **D**
 εκείνος ο ψηλός απ' τη Δραπετσώνα
G# **A**
 σου λείπει η σκόνη η λευκή, το ξέρεις πως δεν φταις εσύ
F#m **G#, D#°, F#** **C#m**
 φωτιές σου καίνε το κορμί, κουτάλι και βελόνα
- E** **F#m** **C#m**
 6. Και έκανες υπομονή γιατί φοβόσουν το κελί
A **F#m**
 Καλόπιανες τη μοναξιά και τον ασβέστη που 'πεφτε
A **G#**
 Σαν χιόνι απ' το ταβάνι
F#m **C#m/E**
 Και μέχρι να σου βγει η ψυχή δεν θα ξεχάσεις μια στιγμή
F#m **C#m/E**
 Κάποια βραδιά στη φυλακή φωνές και κλάματα
F#m **C#m/E**
 Κι είπανε τ' αλλο το πρωί στο δεκαπέντε το κελί
D#° **G#** **C#m**
 Ότι βιάσαν οι παλιοί τον έφηβο το Φάνη



7. Κι όταν σε βρήκαν παγωμένο στο κελί σου
 Είπαν αυτός είναι απ' ώρα πια νεκρός
 Και κάποιος έτρεξε τηλέφωνο να πάρει
 Πέντε βδομάδες τώρα υπόφερες το ξέρω
 Το ξέρω σου 'λειψε η σκόνη η λευκή
 Και μού 'λεγες εκεί ξανά δε θα γυρίσω
 Βαρέθηκα τις νύχτες τις λευκές
 Σαν άνθρωπος κι εγώ θέλω να ζήσω
8. Δυο χρόνια είχα να σε δω
 Και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή
 Κερνούσες ούζα και κονιάκ στο καφενείο
 Και τα καλά σου φόραγες σαν να 'τανε γιορτή

ΚΙΒΩΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΕΛ. ΒΙΤΑΛΗ

ΣΤΙΧΟΙ: ΕΛ. ΒΙΤΑΛΗ

Εισαγωγή: **Dm, C, Dm, F, C, Dm / Dm, C, Dm, Bb, C, Dm**
Dm, Bb, Gm, Dm (δισ)

1. **Dm C Dm Am Dm C Dm**
Γεννήθηκα στη Κιβωτό μαζί με τ' αλλα ζώα
Dm C Dm Am Dm C Dm
Και τώρα εδώ σας τραγουδώ δαιμόνια κι αθώα
Γεννήθηκα και μου 'δωσαν για προίκα μια μαγκούρα
Να τη βαράω με δύναμη στου νου μου τη καμπούρα

Dm
Ρεφραίν *Είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής*
F G Dm
Αχ κι ο γιος μου τ' ανταλλακτικό
Dm
Θα 'ναι εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σας
F G Dm
Ειν' από άριστο υλικό

↑
δισ
↓

Εισαγωγή

2. Γεννήθηκα με ένα γιατί μες τη καρδιά κρυμμένο
Ποιους μάγκες εξυπερετώ, ποιοι μ' έχουν κουρδισμένο
Με φέρανε και μου 'πανε ποτέ μιλιά μη βγάλω
Πως είναι που γεννήθηκα προνόμοιο μεγάλο

Ρεφραίν

Εισαγωγή

3. Γεννήθηκα στην κιβωτό, εννιά και δεκατρία
Την ώρα που οι πλανήτες μου βαράγαν μα...
Μαριά με τα κίτρινα με βάση τα δεδωμένα
Εδώ ο κόσμος χάνεται κι εσύ το παίζεις γκόμενα

Ρεφραίν

Dm, C, Dm, Bb, C, Dm

ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΛΟΓΑΡΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΛΟΓΑΡΙΔΗΣ

Εισαγωγή: G, C9, G, C9, G, C9, G, C9

1. G C9 G C9 G C9 G C9, G, C9, G, C9,
Περασμένος αιώνας, πέρασε σαν χειμώνας

G C9 G C9 G C9 G C9, G, C9, G
Περασμένος αιώνας, πέρασε σαν χειμώνας

Am C G
Κι όμως όλα δείχνουν θετικά, κι η άνοιξη πλησιάζει

C9 D G
Τι λες να γίνει τελικά, ή μήπως δεν σε νοιάζει,

C9 D G G, C9.....

ή μήπως δεν σε νοιάζει

2. G C9 G C9 G C9 G C9, G, C9, G, C9,
Περασμένος αιώνας, πέρασε σαν χειμώνας

Am C G
Κι όμως όλα δείχνουν θετικά, κι η άνοιξη πλησιάζει

C9 D G
Τι λες να γίνει τελικά, ή μήπως δεν σε νοιάζει,

C9 D G C9, D G

ή μήπως δεν σε νοιάζει, ή μήπως δεν σε νοιάζει

C9 G G, C9.....

ή μήπως δεν σε νοιάζει

3. Κι όμως όλα δείχνουν θετικά, κι η άνοιξη πλησιάζει

Τι λες να γίνει τελικά, ή μήπως δεν σε νοιάζει,

ή μήπως δεν σε νοιάζει, ή μήπως δεν σε νοιάζει

ή μήπως δεν σε νοιάζει, ή μήπως δεν σε νοιάζει

4. Περασμένος αιώνας, πέρασε σαν χειμώνας

Κι όμως όλα δείχνουν θετικά, κι η άνοιξη πλησιάζει

Τι λες να γίνει τελικά, ή μήπως δεν σε νοιάζει,

ή μήπως δεν σε νοιάζει, ή μήπως δεν σε νοιάζει.....

ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. ΘΗΒΑΙΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. ΘΗΒΑΙΟΣ

Εισαγωγή: **Gm**

Gm D / D Eb / Eb Cm / D

- Gm** **D**
1. Σαν κι εσένα μ' ένα κόμπο στο λαιμό
D7 **Eb**
Σε ώρες άσχετες ξασπάω το θυμό
Cm
Σαν κι εσένα στις πλατείες της σιωπής
D
Τον ίσκιο μου τραβάω
2. Σαν κι εσένα διαμελίζομαι στο φως
Μεσα σ' αυτό το πλαστικό το καθεστώς
Και τη νύχτα στα κομμάτια μου γυρνώ
Και τα ξανακολλάω

Gm **D** **Cm** **D** **Cm7** **D** **Gm**
Ρεφραίν Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου
D **Cm** **D** **Eb** **F** **Bb**
Μέρες αδέσποτες σφηνώθηκαν στην πόλη μου
Bb **A** **D** **Eb**
Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρών
Cm **D** **Gm**
Και με στρίμωξαν σ' ατέλειωτο κρυφτό

↑
↓ δις

Εισαγωγή: **Gm D / D Eb / Eb Cm / D**

3. Σαν κι εσένα το πρωί στην αγορά ψάχνω ένα φτηνό ζευγάρι φτερά
Μου πουλούν κάτι κλεμμένα τελικά κι όμως επιμένω
4. Παίρνω φόρα και ζυγίζω τον καιρό το κορμί μου στο κενό να εμπιστευτώ
Και ξεχνάω πως κι αυτόν τον ουρανό τον έχουν πουλημένο

Ρεφραίν, Εισαγωγή, Ρεφραίν

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΟΚΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Εισαγωγή: **Am Em / G D / Am Em / D / Am Em / G D / Am C D / Em**
Am Em / G D / Am Em / D / Am Em / G D / Am C D / Em D

1. Σε λόγια πάλι θα χαθώ φτιασιδωμένα
Σαν απο 'κείνα που πουλώ στην αγορά
Λόγια που ξέρω πως δεν νοιάζουνε κανένα
Κι εγώ τα γράφω να περάσει η βραδιά
2. Κάτι τραγούδια για παράξενες αγάπες
Που επιζούν μόνο στα βάθη του μυαλού
Για όλες εκείνες τις μικρές μου αυταπάτες
Που κάθε νύχτα μου στοιχειώνουνε το νου

Am Em G D
Ρεφραίν Τι με κοιτάς, τι με ρωτάς,
Am Em D
ποιες αλήθειες να μάθεις ζητάς
Am Em G D
Τι με κοιτάς, μη με ρωτάς
Am Em D Em
παραμύθια πουλώ της οκάς

Εισαγωγή



3. Μα τώρα άκου της σιωπής τη μελωδία
 Ξέρω θα φύγεις πριν χαράξει η αυγή
 Τα λόγια τώρα πια δεν έχουν σημασία
 Όσα κι αν πω θα τα ξεχάσεις το πρωί
4. Μια μελωδία που την σκάρωσα για σένανε
 Που 'χεις προλάβει τρεις φορές να μ' αρνηθείς
 Κι ένας αγέρας που φυσάει λυπημένα
 Μου ψυθιρίζει πως κι απόψε δεν θα 'ρθεις

Ρεφραίν

Εισαγωγή: **Am Em / G D / Am Em / D / Am Em / G D / Am C D / Em**

Ρεφραίν

Am C Am C
 Παραμύθια πουλώ, παραμύθια πουλώ,
Am C D Em Em9
 παραμύθια πουλώ της οκάς

ΓΑΡΥΦΑΛΛΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: Am

1. Am G Em Am
Μαζεύεται πλήθος, χαρούμενες φάτσες εκεί που ο Γαρύφαλλος λέει
Am G Em Am
Τους λέει τα δικά του και σαν τελειώσει ο κόσμος γελάει η κλαίει
Am G Em Am
Σχολείο, βιβλία, αρχαία ιστορία, γι αυτόν είναι άγνωστες λέξεις
Am G Em Am
Δεν ξέρει να γράφει και όμως θαυμάσια δίνει στον κόσμο διαλέξεις

Ρεφραίν D G G/F# Em
Γαρύφαλλε, Γαρύφαλλε,
Am D G G/F# Em
Κανείς μας δεν ξέρει ποιος είσαι

Εισαγωγή

2. Τα χρόνια περάσαν, τον είδανε όλοι και ήταν πολύ ευτυχισμένος
Οι νέοι γεράσαν και φύγαν οι γέροι και φεύγει κι αυτός ο καημένος
Μαζεύεται πληθος να τον χαιρετίσει, κανείς τώρα πια δεν γελάει
Στα ουράνια ο Γαρύφαλλος βρίσκεται τώρα και με τους αγγέλους μιλάει

Ρεφραίν

Εισαγωγή

Μ' ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΗ ΛΕΩ ΠΟΛΛΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. **Dm** Μ' αρέσει να μη λέω πολλά, μη λέω πολλά
C Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, **Dm** κοιτάω ψηλά στ' ατέλειωτα τραγούδια
C **F** **C** **Dm**
2. Με τη σκιά μου να πετω, να πετώ
Να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου
3. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά
Να κάνω κύκλους σαν ολο-, ολόγιομο φεγγάρι στη σκηνή σου
4. Μ' αρέσει να μη λέω πολλα, μη λέω πολλά
Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στ' ατέλειωτα τραγούδια
5. Με τη σκιά μου να πετω, να πετώ
Να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου
6. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά
Να κάνω κύκλους σαν ολο-, ολόγιομο φεγγάρι στη σκηνή σου
7. Να 'ταν τα φώτα τα θαμπά, τα θαμπά
Να 'ταν αστέρια φωτεινά, φωτεινά στα χέρια να στ' αφήσω
8. Μάτια μου ψάξε να με βρεις, να με βρεις
Ψάξε στους δρόμους της σιωπής, μοναχός θα σβήνω τη μορφή μου

ΦΛΑΣΑΚΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

E **E**
1. Μελαγχόλησες, νοιώθεις πεταμένος
μες τη πόλη σου σαν ξένος, βρε παιδί μου αμάν **G#m**
Στην καρδιά βάλε πατίνια **F#m** και δυο ρουλεμάν **B7** **E**

2. Φύλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι
που τη σκέψη σου παγώνει βρε παιδί μου αμάν
Στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρουλεμάν

E7 **A** **E**
Ρεφραίν Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγουδια που γουστάρεις
A **E**
Σκέψου την ώρα τη στιγμή που την ρεβάνς θα πάρεις
A **F#m**
Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράμα που σαλεύει
C#m **B7**
Κι ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του γυρεύει

3. Κάτι άστραψε, κάτι σαν φλασάκι
Σαν πικ-νικ μες το δασάκι, μια γλυκιά φωτιά
Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά

4. Σαν να δρόσισε, έρχεται βροχούλα
Και μια άνοιξη νυφούλα, βρε παιδί μου αμάν
Στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρουλεμάν

Ρεφραίν (δισ)

ΒΑΛΕ ΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

Em

1. Μην το φοβάσαι δε με χάνεις αν μου αντισταθείς
Μονάχα μην το παρακάνεις γιατί θα κουραστείς
Γιατί θα κουραστείς

Em

2. Αν σου αγριέψα λιγάκι μην με παρεξηγείς
Πόλεμος είναι η αγάπη και μην υποχωρείς
Και μην υποχωρείς

Am **Em** **Am** **D**
Ρεφραίν *Βάλε μου δύσκολα και μην με βοηθάς*
Am **Em** **Am** **D Dm**
Βάλε μου δύσκολα και μη τα παρατά-άς
Em
Ακόμα αν μ' αγαπάς

3. Μη μ αφήσεις να σε πιάσω γιατί θα βαρεθώ
Μην με αφήσεις να σ' αφήσω γιατί θα τρελάθώ
Γιατί θα τρελαθώ

Ρεφραίν (δισ)

ΟΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΤΟΥΡΝΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **F#m | D | Bm E | F#m** (δισ)

1. **F#m** **Bm**
Κουράστηκα μ' όρια, με περιθώρια
D **E** **F#m**
Με παραμύθια, με παραμύθια, με παραμύθια
F#m **Bm**
Διαγράψω τους θεσμούς, συναισθηματισμούς
D **E** **F#m**
Και θέλω αλήθεια, και θέλω αλήθεια, θέλω αλήθεια

F#m
Ρεφραίν Όπου φυσάει ο άνεμος πάω
E
Είμαι καλάμι γέρνω δεν σπάω
D **E** **F#m**
Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος
F#m
Όπου φυσάει ο άνεμος θα 'μαι
E
Και δεν επλίζω πια, δε φοβάμαι
D **E** **F#m**
Όπου φυσάει ο άνεμος γίνομαι άνεμος

2. Γυρεύω πείραμα, ζωή εγχείρημα
Δίχως βολέματα, δίχως βολέματα
Αν θα σου λείψω άσε με, ξέχνα με χάσε με
Βρες νέα θέματα, βρες νέα θέματα

Ρεφραίν

Εισαγωγή

Ρεφραίν

ΕΠΑΨΕΣ ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Eb F | Gm7 | (δισ)**

1. Ο καφές σου έχει κρυώσει
 και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες
 Σε θυμάμαι είχες ξαπλώσει
 στου μονού μου κρεβατιού τις καλημέρες

Ρεφραίν Το ξέρω πως δεν το διάλεξα,
 αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις
 Μ' ακόμα δεν κατάλαβα
 γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις



Εισαγωγή: **Eb F | Gm7 | (x 4)**

2. Υπάρχουν, το νοιώθω, υγρά μονοπάτια,
 Υπάρχουν κομμάτια από φως στη σιωπή
 Τραγούδια που γίναν με δάκρυα στα μάτια
 Τραγούδια που γίναν απλά η αφορμή

Ρεφραίν Το ξέρω πως δεν το διάλεξα,
 αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις
 Μ' ακόμα δεν κατάλαβα
 γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις

Cm7 Dm Gm7 δισ
Cm7 Dm Gm7 δισ

Cm7 Dm | Gm7 | ...

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: Am | G6 | Em7 | Em7 | FM7 | G6 | Am | Am |

1. Am G Am
Κοιτάς μ' ένα βλέμμα φωτιά να χάνεις τα τρένα
FM7 G Am
Τα όνειρα γίναν σιωπές, βαγόνια αραγμένα
Am G6 Am
Δεν είναι που όλα πήγαν στραβα, τη μοναξιά δεν φοβάσαι
FM7 G6 Am
Τα λόγια που πίστεψες δεν θες να θυμάσαι

Ρεφραίν G Em FM7
Τα λόγια κομμάτια καπνός οι στιγμές
Dm G Am
Τα λόγια θα μείνουνε λόγια, άλλα λογια δεν θες δεις

2. Γυρεύεις στο σκοτάδι ένα φως, η ανάσα σου τρέχει
Σε πνίγει του κόσμου η βοή που τέλος δεν έχει
Μαζί του σε παίρνει ο καιρός, οι εικόνες αλλάζουν
Στα χείλη παγώνει η φωνή κι οι λέξεις διστάζουν

Ρεφραίν

G | Em7 | FM7 | FM7 |
Dm | G | Am | Am |

Ρεφραίν

Dm G Am
Τα λόγια θα μείνουνε λόγια, άλλα λογια δεν θες

Dm | G Am | Am | ...

ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Dm | Am | C | Bb C | Dm | Am | Bb C | Dm**

- Dm** **C**
1. Ανοίγει διάπλατα η πόρτα μου σαν έρχεσαι
Gm **Dm**
Και πλυμηρίζει μουσικές η κάμαρα μου
Dm **C**
Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μην στέκεσαι
Gm **Am** **Bb** **Gm** **C** **Am** **Dm**
Κι απ' το παράθυρο το σκάει η ερημιά μου

- Dm** **C**
2. Τρελλό κοκτέηλ σου σερβίρει το ποτίρι μου
Gm **E^o** **Dm**
Τα κρύα χείλη του γυρεύουν τα δικά σου
Dm **C**
Τσιγάρο σκέτο σου προσφέρει το πακέτο μου
Gm **Am** **Bb** **Gm** **C** **Am** **Dm**
Κι όλα τα σπέρτα μου ανάβουν στο άγγιγμα σου

Dm **Am** **C** **Bb**
Ρεφραίν *Να γράφεις να τηλεφωνείς* *και ας μη μένει εδώ κανείς*
C **Dm** **Am** **Bb** **Gm** **Am**
Αφου το ξέρω θα χαθείς, *τόση αγάπη δε μπορείς*
Dm **Am** **Bb** **C** **Dm**
Να γράφεις να τηλεφωνείς *και ας μη μένει εδώ κανείς*

Εισαγωγή



3. **Dm** Κλείνουν αθόρυβα οι κουρτίνες όταν γδύνεσαι **C**
Gm Και η κρεμάστρα μου τα ρούχα σου μαζεύει **Dm**
Dm Τα φώτα παίζουνε την ώρα που μου δίνεσαι **C**
Gm Am Bb Gm C Am Dm
Και το κρεβάτι μου άγριο χορό χορεύει

4. **Dm** Μαντίλι κόκκινο σκουπίζει τον ιδρώτα σου **C**
Gm Κι η μαύρη χτένα μου χαϊδεύει τα μαλλιά σου **E^o Dm**
Dm Κρύβεται μες το κομοδίνο το ρολόι μου **C**
Gm Am Bb Gm C Am Dm
Για να κερδίζω δευτερόλεπτα κοντά σου

Ρεφραίν

5. **Dm** Μια πάχνη παίφτει στο καθρέφτη όταν ντύνεσαι **C**
Gm Και μία πίκρα το δωμάιο πλυμηρίζει **Dm**
Dm Εγώ κοιμάμαι να μη δω που απομακρύνεσαι **C**
Gm Κι η ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει **Am Dm**

Σ' ΑΓΑΠΩ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

1. Με κοιτάς μες τα μάτια μα ποτέ σου δεν είδες
Τα σβησμένα μου φώτα, τις χαμένες μου ελπίδες
Το μήδεν του Σαββάτου, της αυγής το γαμώτο
Με κοιτάς και σωπαίνεις κι η σιωπή κάνει κρότο
Με κοιτάς λες και είμαι τρύπιο πάνω σου ρούχο
Μου ζητάς να σκοτώσω την αγάπη που σου 'χω

Ρεφραίν Και φοβάμαι μη φύγεις, ο αέρας παγώνει
Κι η καυτή σου ανάσα το μυαλό μου θολώνει
Και φοβάμαι μη φύγεις, μα άλλο δρόμο δεν έχεις
Και σου γράφω στο τζάμι, σ' αγαπώ να προσέχεις

Εισαγωγή: Cm | Gm | Dm | Gm | Cm | Gm | Dm | Gm

2. Με κοιτάς μες τα μάτια κι απορείς που δεν κλαίνε
Η αγάπη δε φεύγει, είναι μέσα μας λένε
Κάπου αλλού ταξιδεύεις κι όμως πλάι μου είσαι
Μες την τρέλλα του κόσμου μ' αγνοείς κι αγνοείσαι
Με κοιτάς μες τα μάτια και η μέρα τελειώνει
Σαν τον ήλιο που φεύγει με κοιτάς και νυχτώνει

Ρεφραίν

ΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **F#m D G C#**

1. **F#m** **C#** **A** **B**
Βγαίνουμε απ' το σινεμά, βρέχει και φυσάει
Bm **C#m** **G#** **A** **C#**
Ουρανό ή Άδη θα με πάει, τώρα που λέω να της το πω
F#m **C#/E#** **A/E** **B/D#**
Bm/D **C#m** **G#**
Αμάξια που γυαλίζουνε, παρέες που σκορπίζουν
Όλα γίνονται καπνός καθώς τα μάτια της ανοίγουν
A C#
Βγάζουν φως και μου γελάει

- Bm** **F#m** **G** **A**
Ρεφραίν Το σκοτάδι έγινε μέρα πες μου πως το 'κάνες αυτό
Bm **F#m** **Em** **F#m**
Και τα Νέο στις βιτρίνες γράφουν όλα «σ' αγαπώ»
Bm **F#m** **G** **A**
Έλα κράτα με απ' τη μέση γιατί θ' απογειωθώ
Bm **F#m** **Em** **G** **D**
Σκέψου μεσάνυχτα και κάτι στη Σταδιού να πετώ

2. Μπαίνουμε αγκαλιά στο μπάρ, κοίτα, κι εδώ γιορτάζουν
Ωραία ήταν και η σταρ μα όλοι εσένανε κοιτάζουν
Τα 'χω χαμένα ξαφνικά λες κι αθώωθηκα από δίκη
Άρχισε πρώτη να μιλάς τα θέλω όλα μονομιás
Κι η Αθήνα μας ανοίκει

ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

Εισαγωγή: **Bb Am | Dm G | Bb Am | Dm F || Bb Am | Dm G | Bb C | F |**
Bb Am | Dm G | Bb Am | Dm F || Bb Am | Dm G | Bb C | Dm Am |

1. **Dm** Πέρασαν τόσοι μήνες
C F
Gm Am που για σένα αρρώστησα
Dm C F
Και πλήρωσα τα πάντα σ' ένα βράδυ
Gm Am Dm Am
κι είπα πως καθάρισα

Ρεφραίν **Gm C Dm Bb Gm C** Δεν χρωστάω σε κανένα ούτε θέλω **Dm Am** πιο πολλά
Gm C Dm Bb Gm C *Ησουν όλα εσύ για μένα και στεριά και θάλασσα* **Dm Am**

2. Η αγάπη στα βαθιά σου τα υπόγεια
ήταν τόσο ακριβή
Σαν κρασί που έχει μείνει μια για πάντα
σ' ένα κάτασπρο κελλί

Ρεφραίν (δισ)

Εισαγωγή: **Bb Am | Dm G | Bb Am | Dm F || Bb Am | Dm G | Bb C | Dm Am |**

3. Πέρασαν τόσοι μήνες
που για σένα αρρώστησα
Και πλήρωσα τα πάντα σ' ένα βραδυ
κι είπα πως καθάρισα

Ρεφραίν (δισ)

Εισαγωγή: **Bb Am | Dm G | Bb Am | Dm F || Bb Am | Dm G | Bb C | Dm**

ΥΠΟΓΕΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ρ. ΜΠΟΥΜΗ-ΠΑΠΠΑ

- B** **Em** **A** **D**
Τους ήλιους δεν εμέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια
- C** **Bm** **E** **A**
Που 'σαι γυναίκα με τα γαλάζια τσίνορα
- G** **D** **C** **Bm**
Σ' έκρυψε στο φουστάνι της η μαραμμένη κοπέλα
- Em** **F°** **C** **Am** **F#**, **Em** **F#** **Bm**
Πέντε χειμώνες σ' έθαψαν σε χιόνι λασπερό
- Bm** **Em**
1. Μεγάλη νυχτερίδα τρέφεται απ' τη νοιότη σου
- F#m** **G**
Γι αυτό νωρίς βραδιάζει πριν χορτάσεις
- Em** **Bm** **G**
Το μεσημέρι καίει στα ψηλά τα δόματα
- Em** **F#m** **A** **Bm**
Το κύμα του ξανθό, λούζει τους δρόμους
2. Πεθαίνεις με τους ποιητές κάθε ηλιοβασίλεμα
Τα χέρια σου μυρίζουν απ' τα μαλλιά τους
Χτυπάει η καμπάνα που δεν πιστεύεις πια
Σε ξένη αυλή συνομιλείς με το φεγγάρι
- Bm** x7 | **Em** | **Em** | **F#m** | **Em** | **Em** | **F#m** | **Bm** | **Bm** |
Bm **Em**
3. Σου 'φερε ο Μυλόζ φέτος τη άνοιξη
- F#m** **G**
Τη πείνα σου πιο άλλος μπορούσε να νοιαστεί
- Em** **Bm** **G**
Φουρτούνιασε τη γειτονιά το φιλντισένιο αμάξι του
- A** **F#m** **G** **Em** **F#m** **G** **A** **Bm**
Γίνου όμορφη, γίνου ό-ομορφη, στα περιβόλια δείξει
4. Έχεις ένα χαμόγελο από μαργαριτάρια
Ψαράδες σικελοί στο τέριασαν να το φοράς
Ψάξε και βρες το πριν σε κλείσει η νύχτα
Σ' ένα υπόγειο βαθύτερο από τούτο

ΓΥΜΝΗ ΣΚΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΜΙΧΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. & Π. ΚΑΤΣΜΙΧΑΣ

1. Εγώ σε έχω πια ξεχάσει το αίμα μου όμως, ακόμα σε θυμάται
Χειμώνιασε, κι όμως βαθιά μέσα στη γη, κι όμως βαθιά μέσα στη γη
ο ήλιος του καλοκαιριού κοιμάται, κοιμάται

Ρεφραίν Σαν χρώμα που ονειρεύτηκα και πια δεν το θυμάμαι
και σαν πληγή που αρνήθηκε να σβήσει ο καιρός
Σάρκινη φωτιά, γυμνή σκιά
το μόνο που θυμάμαι πια είναι τα μακριά σου δάχτυλα

Εισαγωγή: C | Em | C | G |

2. Ίσως να ήτανε το φως της κάμαρας το κλεφτό
ίσως να ήτανε οι σκιές που χόρευαν στους τοίχους
κι οι θόρυβοι του δρόμου οι μακρινοί
ίσως να ήτανε το λευκό, ζεστό σου σώμα ίσως
που έκανε να μοιάζουνε αιώνιες οι στιγμές

Ρεφραίν G Bm C D
 Σάρκινη φωτιά, γυμνή σκιά C το μόνο που θυμάμαι πια
G Bm C D
 είναι τα μακριά σου δάχτυλα C το μόνο που θυμάμαι
G Bm C D
 Σάρκινη φωτιά, γυμνή σκιά C το μόνο που θυμάμαι πια
C Bm Am G
 είναι C τα μακριά σου δάχτυλα D C τρις

Εισαγωγή: C | G | C | G | C | Em D | Am C D | G Bm | C D |

Ρεφραίν G Bm C D
 Σάρκινη φωτιά, γυμνή σκιά C το μόνο που θυμάμαι πια
G Bm C D
 είναι τα μακριά σου δάχτυλα C το μόνο που θυμάμαι
G Bm C D
 Σάρκινη φωτιά, γυμνή σκιά C το μόνο που θυμάμαι πια
C Bm Am G
 είναι C τα μακριά σου δάχτυλα D C τρις

ΣΕΡΕΝΑΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΡΛΕΤΑ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΡΛΕΤΑ

| Cm7 | Cm7 | Cm7

Fm7

1. Κάπως σαν αστείο, είπαμε αντίο

Cm7

Πήρα το πικάπ σου και μου πήρες το ψυγείο

Cm7

Fm7

Πήρες τα σεντόνια πήρα την μπιγκόνια

Cm7

Κι απ' το χωρισμό μας έχουν κλείσει τρία χρόνια

Ebm7 Bbm7 Abm7

Ebm7 Bbm7

Ρεφραίν Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλά - τα

Ebm7 Bbm7 Abm7

B Bb Bb B | Cm7 | Cm7 |

θέ - λω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα

2. Έκανε παιδάκια δυο τигρέ γατάκια

Τα 'χει παρατήσει στις κουζίνας τα πλακάκια

Μοιάζουν τα καημένα παραζαλισμένα

Κι έβγαλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα

Ebm7 Bbm7 Abm7

Ebm7 Bbm7

Ρεφραίν Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλά - τα

Ebm7 Bbm7 Abm7

B Bb

θέ - λω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα

Εισαγωγή: | Ebm7 | Abm7 B | Ebm7 | Abm7 B || Em7 | Am7 C | Em7 | Am7 C | C#m7 | C#m7 |

C#m7

F#m7

3. Άραγε που να 'σαι, άραγε θυμάσαι

C#m7

που 'λεγες στη γάτα «Σερενάτα μη φοβάσαι,

C#m7

F#m7

σ' όλη τη ζωή μου θα 'σαι το γατί μου

C#m7

δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου»

Ρεφραίν Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλά - τα
 Em7 Bm7 Am7 Em7 Bm7
 C B B C | C#m7 | C#m7 |
 θέ - λω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα

4. Μες τη σιφονιέρα έγινε μητέρα
 άφησε τα δυο της τα γατάκια εδώ πέρα
 κι έφυγε από μένα για να 'ρθει σε σένα
 Πες μου τι να κάνω τα 'χω πια κι εγώ χαμένα

5. Μαύρα τα μαντάτα για την Σερενάτα
 Dm7 Gm7
 Που παλιά την ταιζες μπαρμπούνια μαρινάτα
 Dm7 Gm7
 Τώρα δεν σε νοιάζει που ξεχειμωνιάζει
 Dm7
 ούτε αν μας την πάτησε κανένας Καμικάζι

Ρεφραίν Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλά - τα
 Fm7 Cm7 Bbm7 Fm7 Cm7
 Db C
 θέ - λω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα

Εισαγωγή: | Fm | Bbm7 Db | Fm | Bbm7 Db | Dm7 | Dm7 |

6. Μάτια μου αντί τέλειωσε τ' αστείο
 πήγα το πρωί και ξαναγόρασα ψυγείο
 πάρε άλλα πιάτα, βρες μιαν άλλη γάτα
 όμως να θυμάσαι που και που την Σερενάτα

Ρεφραίν Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλά - τα
 Fm7 Cm7 Bbm7 Fm7 Cm7
 Db C
 θέ - λω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα

Ρεφραίν Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλά - τα
 F#m7 C#m7 Bm7 F#m7 C#m7
 D C# | F#m7 | F#m7 |
 θέ - λω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα

ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: | **Am F | G C G | (x3)**
| **Am F | G | G |**
Am

1. Κλείνω τα μάτια μου σφιχτά
 F **G**
και στα όνειρά μου μέσα τρέχω να σε βρω
Am
συνέχεια χάνεσαι σαν ξωτικό
 F **G**
κι εγώ να σε προφτάσω δεν μπορώ
Em **F**
Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά
Em **F** **G**
όλα αλλάζουν όλα, μοιάζουν γιορτινά

Ρεφραίν **C** **G**
Είμαι καλά και σ' αγαπώ
 Dm **G**
απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό
 C **G**
Είμαι καλά και σ' αγαπώ
 Dm **G**
με την δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους τραγουδώ
 C **G** **Dm** **Gsus4** **G**
Είμαι καλά, είμαι καλά

↑
↓
δισ

Εισαγωγή

2. Κοιτάζω γύρω μου συχνά μήπως και τα δικά σου ίχνη ξαναβρώ
ένα κουβάρι γίναν όλα και εγώ να βρω την άκρη δεν μπορώ
Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά
όλα αλλάζουν όλα, μοιάζουν γιορτινά

Ρεφραίν (δισ)
 C
Είμαι καλά

ΤΑΙΝΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

Ρεφραίν **Em** **Am** **C** **B**
 Μοιάζουν τα όνειρα μας με ταινία φαντασίας
 Em **Am** **C** **B**
 σινεμά είναι ο κόσμος Πειραιώς και Κηφησίας
 Em **Am** **C** **B**
 κι όταν φτάνει η σειρά μας άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι *δισ*
 Em **Am** **C** **B** **Em**
 και για μας μένει μια θέση πίσω πίσω στον εξώστη στριμωχτά
Am C B **Em Am C B Em**
 στριμωχτά

1. **Em** **D** **C** **D**
 Κάποιος ακόμα περπατά σε ξεχασμένους δρόμους
 Em **D** **C** **B**
 πάντα πιστεύαμε σ' αυτά που μας αφήνουν μόνους
 Em **D** **C** **D**
 όσο εμείς γυρεύουμε αλήθεια και αγάπη
 Em **D** **C** **B**
 πάντα χαμένοι βγαίνουμε κι όλοι χρωστάμε κάτι

Ρεφραίν **Em** **Am** **C** **B**
 Μοιάζουν τα όνειρα μας με ταινία φαντασίας
 Em **Am** **C** **B**
 σινεμά είναι ο κόσμος Πειραιώς και Κηφησίας
 Em **Am** **C** **B**
 κι όταν φτάνει η σειρά μας άλλοι μπαίνουν πάντα πρώτοι *δισ*
 Em **Am** **C** **B** **Em**
 και για μας μένει μια θέση πίσω πίσω στον εξώστη στριμωχτά
Am C B Em Am C B Em

Em Am C B (x3)
Em Am C **B**
 κι όλοι χρωστάμε κάτι

Ρεφραίν

Em Am C B **Em** \updownarrow **x3**
 στριμωχτά
Em Am C B Em

ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: | **Bm Dsus2** | **A Em** | (x2)

| **Bm D** | **A Em** | (x6)

Bm **D** **A Em**

1. Να πετάξει η καρδιά να φύγει θέλει

Bm **D** **A Em** | **Bm D** | **A Em** | (x2)

στ' όνειρο σου δε χωράει, νοιώθει ξένη

Ψάχνω άλλο ουρανό άλλη πατρίδα

στη δική σου αγκαλιά δεν έχω ελπίδα

G **Bm** **G** **Bm**

Ποιος για μένα τώρα κλαίει και ζητάει να γυρίσω

G **Bm** **G** **Bm**

που σ' αγάπησα δε λέει, όλα τώρα θα τα ρίξω

D Bm **D Bm**

Ρεφραίν Στη φωτιά - α στη φωτιά - α

G **Bm** **A**

να πετάξω στη φωτιά κρυμμένα μυστικά

Em

για σένα να μη νοιάζομαι

G **Bm** **A**

Μια φορά να σ' αρνηθώ τη δύναμη να βρώ

G **G/F#** **Em**

στο όνειρο να χά - νο - μαι

2. Να πετάξει η καρδιά να βρει τ' αστέρια

η αγάπη εδώ στη γη βγάζει μαχαίρια

Ψάχνω δρόμους ανοιχτούς να περπατήσω

ότι ζήσαμε μαζί τ' αφήνω πίσω

Ποιος για μένα τώρα κλαίει και ζητάει να γυρίσω

που σ' αγάπησα δε λέει, όλα τώρα θα τα ρίξω

Ρεφραίν | **G** | **Bm** | **G** | **Bm** || **G** | **Bm** | **A** | **Em** |

Ποιος για μένα τώρα κλαίει και ζητάει να γυρίσω

που σ' αγάπησα δε λέει, όλα τώρα θα τα ρίξω

Ρεφραίν | **Bm D** | **A E** | **Bm D** | **A E** | **Bm**

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: Em | Em | C | C | (x2)

1. **Em** Θέλω να πω **C** για ένα κόσμο που βρίσκεται στην ψυχής τα μέρη **Em**
C Θέλω να δω ένα άνθρωπο σ' αυτο τον κόσμο να πιστεύει **D**
A Θέλω να δω **C D** για αγάπες παλιές που δεν ξεχνώ **Em**
Em Θέλω να πω **C** πως τη ζωή μας η αγάπη, η αγάπη τη γλυκαίνει **Em**
C Θέλω να δω **D** γιατί νοιώθουμε μ' αυτήν πως είμαστε ξένοι
A Θέλω να πω **C D** είναι καιρός το δρόμο μου να βρω **Em**

Ρεφραίν **E7** **Am** **G** Θέλω να ζω τη κάθε μου στιγμή

D **G**
κι εσύ να είσαι εκεί η καρδια μου το ξέρει

E7 **Am** **G**
Έχω πολλά να πω στη νύχτα θα κρυφτώ

D **G**
στο κύμα θα αφεθώ για να δω που με πηγαίνει

C **D** **G** **C** **C** **Am** | **Em** | **Em** | **C** | **C** | (x2)
Κι αν στ' αλήθεια σωθώ θα' χω τόσα να σου πω

2. Θέλω να πω για αυτά που χάνουμε για αυτά που δεν τολμάμε
Θέλω να δω αυτό που νοιώθουμε να μην το πολεμάμε
Θέλω να πω αν αξίζει κράτησε το ζωντανό

Ρεφραίν Θέλω να ζω τη κάθε μου στιγμή

κι εσύ να είσαι εκεί η καρδια μου το ξέρει

Έχω πολλά να πω στη νύχτα θα κρυφτώ

στο κύμα θα αφεθώ για να δω που με πηγαίνει

C **D** **G** **C** **C** **Am** **Em**
Κι αν στ' αλήθεια σωθώ θα' χω τόσα να σου πω

C **Em** **C** **Em**

Θέλω να πω. Θέλω να πω.



ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΝ. ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ

Gm7 **F** **Cm7**
1. Μόνος μου χαζευώ στο παράθυρο
Dm7 EbM7 **Bbadd2** **Cadd2** **D7sus4 D7**
Πως αναβοσβήνουν τόσα φώτα
Gm7 **F** **Cadd2**
Χάθηκε το βλέμα μου στο άπειρο
Dm7 EbM7 **Dm7** **Gsus4** **G**
Χάθηκες χτυπώντας μου τη πόρτα

2. Έκλεισες τη νύχτα στο δωμάτιο
Κι έγινα σκιά πάνω στο τοίχο
Κι ένα τραγουδάκι απ' το ράδιο
Ebm7 **E^o** **D7**
Κλείνει τη ζωή μου σ' ένα στίχο

Ρεφραίν **Gm7** **F**
Αδέσποτες οι νύχτες σαν σκυλιά
Cm7 **AbM7**
Γυρίζουνε στα χρόνια τα παλιά
Gm7 **F**
Και ψάχνουν μια χαμένη αγκαλιά
Fm7
Να βρουν για να κρυφτούνε
D **Gm7** **F**
Αδέσποτες κιοι νύχτες που περνώ
Am7 **Cm7**
Το ξέρω δεν ξεχνάς και δεν ξεχνώ
Gm7 **F**
Δυο άστρα σε χαμένο ουρανό
AbM7
Ποια νύχτα θα βρεθούμε

Gm7 F | Cm7 AbM7 | Gm7 F | Fm7 F#^o | Gm7 Dm7 | Am7 Cm7 | Gm7 F | AbM7 |

Gm7 **F** **Cm7**
3. Σου' στελνα τις νύχτες τόσα σήματα
Dm7 EbM7 **Bbadd2** **A^o** **D7**

Τώρα πια δεν έχουν σημασία
 Σ' άρεσαν τα λόγια και τα σχήματα
 Μα ποτέ δεν μπήκες στην ουσία

4. Γυάλινη αγάπη και μου έσπασε
 Ψάχνω να μαζέψω τα κομμάτια
 Πάλιωσε η κου-βέρτα και δεν έφτασε
 Για να σκεπαστώ μέχρι τα μάτια