

ΜΕΡΟΣ 3ο: ΕΝΤΕΧΝΑ (4.0008)

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ	10
ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ	11
ΟΛΟΙ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ	12
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΕΣ.....	13
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ.....	14
Η ΜΙΚΡΗ ΡΑΛΛΟΥ	15
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ	16
ΕΝΑΣ ΚΟΜΠΟΣ Η ΧΑΡΑ ΜΟΥ.....	17
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΒΑΡΥΣ	18
ΝΤΥΛΑΝ ΤΟΜΑΣ.....	19
ΟΛΑ ΚΑΛΑ	20
ΚΑΠΟΥ ΝΥΧΤΩΝΕΙ	21
ΗΤΑΝ ΠΕΝΤΕ ΗΤΑΝ ΕΞΙ.....	22
ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΣΟΥ	23
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΕΙΣ	24
ΑΔΕΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.....	25
ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ	26
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ*.....	27
ΜΙΑ ΠΙΣΤΑ ΑΠΟ ΦΩΣΦΟΡΟ	28
A BORD DE L' ASPASIA	29
ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΛΥΠΗΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ.....	30
ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ	31
Ο ΒΟΣΠΟΡΟΣ.....	32
ΦΕΥΓΩ.....	33
ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΙΧΗ.....	34
ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ	35

ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ	36
ΕΛΕΝΗ	37
ΕΡΩΤΙΚΟ*	39
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ	40
ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ.....	41
ΣΕΛΙΔΑ ΛΕΥΚΗ	42
ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ	43
ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΗ.....	44
ΜΕ ΛΕΝΕ ΓΙΩΡΓΟ.....	45
ΔΙΚΟΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ.....	46
ΠΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ	47
ΥΠΟΜΟΝΗ.....	48
ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ	49
ΜΗ ΜΙΛΑΣ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ	50
ΑΝ ΘΥΜΗΘΕΙΣ Τ' ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ.....	51
ΜΙΛΗΣΕ ΜΟΥ.....	52
Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ	53
ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΡΟΛΟΙ.....	54
ΑΝ ΕΙΣΑΙ	55
ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.....	56
ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ	57
ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΙΔΙΑ	58
ΤΟ ΜΠΑΡ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ	59
ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ.....	60
ΣΥΝΝΕΦΟΥΛΑ*.....	61
ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΠΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ	62
ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑ.....	63
ΣΤΟΥ ΟΘΩΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ*	64

ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ	65
ΑΣΠΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΙΤΡΙΝΑ	66
ΕΤΣΙ ΕΙΝ Η ΖΩΗ	67
ΒΡΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ	68
ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ.....	69
ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ	70
ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΕΙΜΑΣΤΕ	71
ΣΤΡΩΣΕ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΟΥ	72
ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΛΟ	73
ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ.....	74
ΑΓΙΕΣ ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ	75
ΑΝ ΞΑΝΑΚΑΤΕΒΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΓΗ*	76
ΤΙ ΝΑ ΠΩ	77
ΜΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ	78
ΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΚΟΜΑ	79
ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ*	80
ΦΙΛΕ.....	81
Η ΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΔΕ Θ' ΑΡΓΗΣΕΙ	82
ΑΝ ΔΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ ΕΡΗΜΙΑ	83
Μ' ΕΚΟΨΑΝ ΜΕ ΧΩΡΙΣΑΝ ΣΤΑ ΔΥΟ	84
Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΖΑΛΗ.....	85
ΠΑΠΟΡΑΚΙ.....	86
ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ.....	87
Η ΑΓΑΠΗ ΧΑΘΗΚΕ	88
ΤΗΣ ΕΙΠΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ.....	89
ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΓΩΝΙΑ	90
ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ	91
(ΑΔΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ).....	92

ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ	93
ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ	94
ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ	95
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ.....	96
ΦΙΛΑΝΤΙΣΕΝΙΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ	97
(ΗΡΘΕΣ ΕΨΕΣ).....	98
ΕΝΑ ΑΜΑΞΙ ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΟΓΑ	99
Η ΓΟΡΓΟΝΑ	100
ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ.....	101
ΑΣΠΡΑ ΘΑ ΦΟΡΕΣΩ.....	102
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΚΑΡΔΙΑ	103
ΕΓΩ ΖΩΓΡΑΦΙΣΑ ΤΗ ΓΗ.....	104
ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ.....	105
(ΑΦΟΥ ΗΡΘΕΣ ΚΑΛΩΣΗΡΘΕΣ).....	106
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΄ΣΑΙ	107
(ΕΛΑ ΛΟΠΟΝ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΣ).....	108
ΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΑ	109
ANNA, ΜΑΡΙΑ Η ΑΝΤΡΙΝΗ.....	110
ΟΜΟΡΦΗ ΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	111
ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΑ ΜΠΕΙ.....	112
Ο ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ	113
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΗΡΘΕ ΑΠΟΨΕ	114
ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΧΙΟ ΤΡΑΒΗΞΕ	115
ΘΑ ΣΕ ΞΑΝΑΒΡΩ ΣΤΟΥΣ ΜΠΑΞΕΔΕΣ*.....	116
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΜΙΑΝ ΑΡΧΗ	117
ΕΙΣΑΙ ΠΟΤΑΜΙ	118
ΤΖΑΜΑΙΚΑ	119
Ο ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ.....	120

ΠΙΟ ΚΑΛΗ Η ΜΟΝΑΞΙΑ	121
ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΩ	122
ΠΩΣ	123
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ.....	124
Σ' ΑΓΑΠΩ.....	125
ΝΑ ΔΙΩΞΩ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ.....	126
ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ.....	127
Ο ΕΠΠΟΛΑΙΟΣ.....	128
ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙΔΙΑ.....	129
ΚΥΡΑ ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ.....	130
ΟΙ ΓΛΑΡΟΙ*.....	131
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.....	132
ΑΤΑΚΕΣ.....	133
ΑΧ ΝΑ ΣΕ ΔΩ.....	134
ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ.....	135
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ.....	136
Ο ΣΤΡΑΤΗΣ.....	137
ΣΥΝΟΡΑ Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.....	138
ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΛΛΑ.....	139
ΑΝΤΕ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ.....	140
ΕΝΑ ΚΟΧΥΛΙ ΑΠ' ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.....	141
ΑΝΤΙΟ.....	142
Ο ΚΑΦΕΝΕΣ.....	143
ΝΑ 'ΧΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΙΑΝ ΑΓΑΠΗ ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΓΩ.....	144
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ.....	145
ΕΣΕΝΑ ΔΕ ΣΟΥ ΑΞΙΖΕ ΑΓΑΠΗ.....	146
ΠΕΣ ΜΟΥ.....	148
ΨΕΜΜΑΤΑ.....	150

ΠΟΙΑ ΝΥΧΤΑ Σ' ΕΚΛΕΨΕ.....	151
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ.....	152
ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ.....	153
ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΟΙ.....	154
ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ.....	156
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.....	158
ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ.....	159
ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΩΝΑΡΗ.....	160
ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ.....	161
ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ.....	162
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΚΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ.....	163
ΑΓΑΠΗ.....	165
ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ.....	166
ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ.....	167
LUNA ROSSA.....	168
ΑΧ ΑΓΑΠΗ.....	169
ΚΑΤΑΔΥΣΗ.....	170
ΠΑΡΑΜΥΘΙ.....	171
ΓΙΟΡΤΗ ΖΕΪΜΠΕΚΗΔΩΝ.....	172
ΤΑ ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.....	173
Ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ.....	174
ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ.....	175
ΟΤΑΝ ΣΗΜΑΝΕΙ Η ΩΡΑ.....	176

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΚΑΛΔΑΡΑΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΕΥΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εισαγωγή: **Bm, G7, F#, Bm, G7, F#**

- Bm F#m G F# Bm**
1. Δεν φταις εσύ, η φαντασία μου τα φταίει
F#m C#7 F#m. F#
Που σ' έπλασε όπως ήθελε αυτή
B7 Em Bm
Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε
F# Bm, F#, Bm
Πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή

F# Bm
Ρεφραίν Μα ποιο είναι εκείνο τ' όνειρο
G F#
Που βγαίνει πάντα αλήθεια
Em
Και δεν αφήνει χαρακιές
Bm
στις περισσότερες καρδιές
F# Bm
Και μια πληγή στα στήθια

↑
↓
δισ

Εισαγωγή: **Bm, Em, Bm / Bm, G, F# / Em, Bm, F#, Bm**

2. Δεν φταις εσύ, η φαντασία μου τα φταιει
Γι αυτό μην κλαις που φεύγω βιαστικά
Για μένα τώρα πια ταιριάζει για να κλάψω
Για της καρδιά μου τα χαμένα ιδανικά

F# Bm
Ρεφραίν Μα ποιο είναι εκείνο τ' όνειρο
G F#
Που βγαίνει πάντα αλήθεια
Em
Και δεν αφήνει χαρακιές
Bm F# Bm
στις περισσότερες καρδιές και μια πληγή στα στήθια
G7, F#, Bm, G7, F#, Bm

ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΞΑΡΧΑΚΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΦΕΡΡΗΣ

1. *Dm* *C* *Dm*
Ήτανε μια φορά, μάτια μου, κι ένα καιρό
 C *Dm*
Μια όμορφη κυρά αρχόντισσα, να σε χαρώ
Dm *Am* *C* *Dm*
Μια μικροπαντρεμένη, κόρη ξανθή
Dm *Am* *C* *Dm*
Τον κύρη της προσμένει, βράδυ πρωί
2. Ένα Σαββάτο βράδυ, καλέ, μια Κυριακή
Τον ήλιο το φεγγάρι, καλέ, παρακαλεί
Έλιε μου φώτισε τον, φεγγάρι μου
Κάνε και μίλησε του για χάρη μου
3. Γυρίζει κι αρμενίζει, καλέ, στα πέλαγα
Τους πειρατές θερίζει, καλέ, και τους χαλά
Στον ήλιο στο φεγγάρι, και στη βροχή
Κι εμένανε μ' αφήνει, έρμη και μονάχη
4. Γαλέρα ανοίχτηκε, μάτια μου, με το βοριά
Στη μάχη ρίχτηκε, μάτια μου, και στον καυγά
μέσα σ' ένα σινάφι, πειρατικό
Είδα φωτιά ν' ανάβει, και φονικό

ΟΛΟΙ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΣΑΠΗΝΤΙΑΣ

1. Όλοι, όλοι, όλοι θα συναντηθούμε
Dm Gm A
Dm Gm A
όλοι τρελοί και λογικοί ξανά θα ιδωθούμε
Dm Gm A
όλοι, όλοι, όλοι θα συναντηθούμε
Dm A Gm A
Βάλτε στο σπίτι σας κοντά όλα τα άρματα σας
Dm A Gm A
Βάλτε στο σπίτι σας κοντά όλα τα φυλαχτά σας

1. Όλοι, όλοι, όλοι θα συναντηθούμε
Dm Gm A
Dm Gm A
όλοι τρελοί και λογικοί ξανά θα ιδωθούμε
Dm A Dm Bb Dm
Λησμονημένος είμαι εγώ, κι αν ήμουν κι αν υπάρχω
A Gm Bb A
Δεν έχω τίποτα να πω, σωπαίνω σαν το βράχο
F C F
όλοι, όλοι, όλοι θα συναντηθούμε
F C F
όλοι, όλοι, όλοι θα αγαπηθούμε
F C A
όλοι, όλοι, όλοι θα αναστηθούμε

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εισαγωγή: Am, F, E, Am, F, E, Am
Dm, G, C, Dm, F, E

1. Αν στείλεις μήνυμα χαράς
Am Dm
Σημάδι πως με αγαπάς, αγαπημένη
G C Am
Να 'ρθεις να σε καλοδεχτώ
Am Dm
Ki αν χάθηκες σε αγαπώ, αγαπημένη
G C Am, Esus4, E

Ρεφραίν Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς
Am F E Am
Δάκρυα και στάγόνες θα με καιν ώσπου να 'ρθεις Am
Dm D#° E
Θα με καινε, θα με καιν ώσπου να 'ρθεις

Εισαγωγή

2. Ki αν θέλεις όρκους της ζωής
Θα ορκιστώ από αρχής, αγαπημένη
εγώ στα μάτια σου μετρώ
Τ' απέραντο και το μικρό, αγαπημένη

Ρεφραίν

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΚΑΛΛΑΡΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΚΑΛΛΑΡΑΣ

1. **F#m** **D F#m**
Απέναντι σε δέκα πολυβόλα
Με στήσανε και μ' εκτελούν
F#m **D F#m**
Την τελευταία αίτηση για χάρη
C# **F#m**
Μες στα σκουπίδια την πετούν

Ρεφραίν **F#** **Bm**
Κι εγώ φοράω τα καλά μου
F# **Bm**
Να μπω στις πύλες τ' ουρανού
D **F#m**
Μα όταν ακούνε τ' όνομα μου
C# **F#m**
Πίσω με στέλνουνε ντουγρού
F# **Bm**
Κι αφού κανένας δε με θέλει
F# **Bm**
Ούτε απάνω ούτε εδώ
B **F#m**
Το μόνο που μου απομένει
C# **F#m**
είναι το να σε παντρευτώ

2. Προσπάθησα να φύγω μα με πιάσαν
Και από δική με περνούν
Στο άψε σβήσε με καταδικάσαν
Και στην κρεμάλα μ' οδηγούν

Η ΜΙΚΡΗ ΡΑΛΛΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΓΚΑΤΣΟΣ

1. Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γιαλού
Επαίξανε στα ζάρια, τη μικρή ραλλού
Σ' ανατολή και δύση, σε κόσμο και ντουινιά
Ρωτάν ποιος θα κερδίσει την ομορφονιά
μικρό το καλοκαίρι μεγάλος ο καιρός
Κανείς όμως δεν ξέρει ποιος θα 'ναι ο τυχερός
Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γιαλού
Επαίξανε στα ζάρια, τη μικρή ραλλού

2. Σαράντα παλικάρια στου lionταριού καρδιά
Ερίξανε τα ζαριά μια τρελή βραδιά
Ζηλεύει το φεγγάρι και στέλνει απ' τα βουνά
Το μαύρο καβαλάρη που μας κυβερνά
Κι ο χάροντας σαν φίδι τραβάει την κοπελιά
Σ' αγύριστο ταξίδι, σ' ανήλιαγη σπηλιά
Σαράντα παλικάρια στην άκρη του γιαλού
Εχάσανε στα ζάρια, τη μικρή ραλλού

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟΪΖΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: Am, E, Am, E, Am

1. $\begin{array}{ccc} \text{Am} & \text{E} & \text{Am} \\ \text{F} & \text{C} & \text{Dm} \end{array}$
Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί
Κι είχαμε και ξύλινα ντουφέκια
 $\begin{array}{ccc} \text{Dm} & & \text{Am} \end{array}$
Κι ήτανε ο πόλεμος γιορτή
 $\begin{array}{ccc} \text{E} & \text{Dm} & \text{E} \end{array}$
Στα παλιά μας στέκια
 $\begin{array}{ccc} \text{Dm} & & \text{Am} \end{array}$
Κι ήτανε ο πόλεμος γιορτή
 $\begin{array}{ccc} \text{E} & \text{Dm} & \text{Am} \end{array}$
Στα παλιά μας στέκια

Εισαγωγή

2. Όλοι σε φώναζαν αρχηγό
Κι ήξερες μονάχα να διατάξεις
Κι έτρεχα ξωπίσω σου κι εγώ
για να με κοιτάξεις $\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array}$ δις

Εισαγωγή

3. Έγειρες στη γη να κοιμηθείς
Κι έγινε η καρδιά σου κυπαρίσσι
Σου 'πα θα πεθάνω αν σκοτωθείς
κι όμως έχω ζήσει $\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \end{array}$ δις

ΕΝΑΣ ΚΟΜΠΟΣ Η ΧΑΡΑ ΜΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

1. **Em Am B7**
Άσε με πάλι να σου πω
Am C B7 Em
Για χρόνια περασμένα
Em Am B7
Για τα τραγούδια π' αγαπώ
Am C B7 Em
Τα παραπονεμένα

Ρεφραίν Ένας κόμπος η χαρά μου
Κι όμως σαν θα 'ρθεις
στάλα στάλα θα στη δώσω
Για να δροσιστείς

2. Άσε με πάλι να ρωτώ
Ο χρόνος τι θα φέρει
Ο ήλιος και ο κεραυνός
Μου στήσανε καρτέρι

Ρεφραίν (δισ)

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΒΑΡΥΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

Εισαγωγή: **Dm, Am, Dm / Dm, Am, Dm**

A **Gm** **Bb** **A**
1. Ο ουρανός φεύγει βαρύς
 Gm **Dm**
Πάνω από τη ζωή μου
A **Gm** **Bb** **A**
Μα η θύμηση σου έμεινε
 Gm **Bb C** **Dm C** **A**
Να δένει τη ψυχή μου

Dm **Am** **Dm** **Gm**
Ρεφραίν Δεν έχω μάτια να σε δω
 A **Gm** **Bb A**
καρδιά να σου μιλήσω
Dm **Am** **Dm** **Gm**
Πέσαν τα χέρια μου νεκρά
 A **Gm** **Bb A Dm**
Και πως να σε κρατή - ήσω

Εισαγωγή

2. Ο ουρανός φεύγει βαρύς
Τα όνειρα μου παίρνει
Και μες την τόση μου φωτιά
Κι αλλη φωτιά μου φέρνει

Ρεφραίν

ΝΤΥΛΑΝ ΤΟΜΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

Εισαγωγή: Cm, C7, Fm, G, Cm (δισ)

1. $\begin{array}{ccc} \text{Cm} & \text{Fm} & \text{Cm} \\ \text{Ab} & \text{Fm} & \text{Cm} \\ \text{G} & & \end{array}$
Τι κάθεσαι εδώ πέρα και σαπίζεις
εδώ δεν έχει τόπο να σταθείς
Ανήμπορος στον ήλιο ανεμίζεις
 $\begin{array}{ccc} \text{Fm} & & \text{G} \\ \text{Fm} & \text{Ab7} & \text{G} & \text{Cm} \end{array}$
Συντρίμια και κουρέλια μιας ψυχής
Συντρίμια και κουρέλια μιας ψυχής
2. Τι κάθεσαι εδώ πέρα και πεθαίνεις
Και ψάχνεις για καινούργιες προσευχές
Το χάλασμα το βλέπεις και σωπαίνεις
φθινόπωρο κι αρχίζουν οι βροχές \updownarrow δισ
- Εισαγωγή
3. Τι κάθεσαι εδώ πέρα και σαπίζεις
εδώ δεν αγαπάνε τους τρελούς
Τις νύχτες ματωμένος φτερουγίζεις
μ' ανύπαρκτα φτερά για τους πολλούς \updownarrow δισ
4. $\begin{array}{ccc} \text{Cm} & \text{Fm} & \\ \text{G} & \text{Ab7} & \text{G} & \text{Cm} \end{array}$
Αυτά είπε σ' ένα ποιητή δικό μας
Και τράβηξε για το φεγγάρι ο Ντύλαν Τόμας

ΟΛΑ ΚΑΛΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

1. Όλα καλά κι όλα ωραία
Χτες ήσουν μ' άλλονε παρέα
Και που σοκάκι να τραγουδήσεις
δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις
2. Μίλα σιγά και μη φωνάζεις
είμαι κουτός και με τρομάζεις
Δε θέλω κόσμο και φασαρία
αύριο μπαίνω στην ανεργία
3. Έχω ψυχή δεν έχω βράχο
πάλι με άφησες μονάχο
Και μια σημαία σ' ένα μπαλκόνι
αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει
- δις
- δις
- δις

ΚΑΠΟΥ ΝΥΧΤΩΝΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

Εισαγωγή: Cm, Ab, Gm, Fm, Cm, Bb, Cm

1. Cm Fm Cm Fm Gm Cm
Γυρνά τις ώρες που χάθηκαν απόψε
 Cm Fm Cm Fm Gm Cm
Κοιτά που φεύγεις πως κλαίει το δειλινό

$\text{Cm, Fm, Cm, Fm, Gm, Cm}$

Ρεφραίν Cm Ab Gm Fm
Κάπου νυχτώνει κι ο ήλιος παγώνει
 Fm G Fm G Ab G
Χάνεται ο δρόμος και που να σταθώ
 Cm Ab Gm Fm
κάπου βραδιάζει μην κλαις δεν πειράζει
 Cm Bb Cm
Πες πως τελειώνει ο κόσμος εδώ

Εισαγωγή

2. Αγέρας παίρνει απόψε τη ζωή μου
Κλείνω τα μάτια που φεύγεις να μη δω

Ρεφραίν
κάπου βραδιάζει μην κλαις δεν πειράζει
Πες πως τελειώνει ο κόσμος εδώ

ΗΤΑΝ ΠΕΝΤΕ ΗΤΑΝ ΕΞΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

Εισαγωγή: **F#m, Bm, C#, D, C#, D, C#, F#m**

1. **F#m** **D** **F#** **Bm**
Ήταν πέντε ήταν έξι κι έγινε εφτά
C#7 **Bm** **F#m**
Το παράπονο με πήρε κι έκλαψα πικρά
D **F#** **Bm**
έκλαψα για τη ζωή μου και για το γραφτό
F#m **C#7** **F#m**
Το ρολόι μου δείχνει οχτώ
2. Διάβασα τα γεγονότα και την κοσμική
Για ποδόσφαιρο για φόνους και πολιτική
Στην Ασία φασαρίες, πείνα κι ερημιά
Το ρολόι μου δείχνει εννιά

Εισαγωγή

3. Μια γειτόνισσα απλώνει ρούχα καθαρά
Πλένει με μια νέα σκόνη κι είναι αστραφτερά
Με τραγούδια για τη φτώχεια και τη ξενιτειά
Ρετιρέ παίρνω στην Κηφισιά
4. Τα λουλούδια δεν μυρίζουν είναι πλαστικά
ένα φίλο και μια αγάπη είχα μια φορά
τώρα βρέχει κάποιος τρέχει δεν μπορώ να δω
Το ρολόι σταμάτησε εδώ

ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΟΥΛΑ ΣΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΚ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: **Em | Em | Am | D G | G Am | Am B | Am Em B | Em**
Am Em B Em

1. Κοίταξε τον ήλιο ρόδο ανοιχτό
Am Em B Em
μέσα στην καρδιά σου άσε να κρυφτώ

Am D G
Ρεφραίν Δίχως την καρδούλα σου καρδούλα μου
Am B Am Em B Em
Μες τα κύματα μες τη θάλασσα πόσα χρόνια χάλασα
Am D G
δίχως την αγάπη σου αγάπη μου
Am B Am Em B Em
Πως πικράθηκα, πως κουράστηκα να γυρίσω βιάστηκα

Εισαγωγή: **Am | D G | G Am | Am B | Am Em B | Em**

2. Έσταξα τον ήλιο στο ποτήρι σου
Κι όλο τραγουδάω για χατίρι σου

Ρεφραίν

Εισαγωγή: **Fm | Bbm | Eb Ab | Ab Bbm | Bbm C | Bbm Fm C | Fm**

- Bbm Fm C Fm**
3. Βγαλε το γλαστράκι στο μπαλκόνι σου
Bbm Fm C Fm
Έρθα και δε θα'σαι τώρα μόνη σου

Bbm Eb Ab
Ρεφραίν Δίχως την καρδούλα σου καρδούλα μου
Bbm C Bbm Fm C Fm
Μες τα κύματα μες τη θάλασσα πόσα χρόνια χάλασα
Bbm Eb Ab
δίχως την αγάπη σου αγάπη μου
Bbm C Bbm Fm C Fm
Πως πικράθηκα, πως κουράστηκα να γυρίσω βιάστηκα

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Εισαγωγή: Em, Am, B7, Am, Bm, Em

1. Em Am Em
Τώρα που θα φύγεις
Am C B7 Em
πάρε μαζί σου για φυλαχτό
B7
μυρτιά και πικροδάφνη
Em
Και της Φραγκογιαννούς τα πάθη
- 

Ρεφραίν Am Em
Και στρώσε τη ζωή σου
Am B7
Μ' αγρίμια και μαράζι
Am C B7
Για του καιρού τ' αγιάζι
Em Am B7
Και για την αμοιβή σου
D C B7 Am B7
νερό του παραδείσου θα γινώ

2. Em Am Em
Τώρα που θα φύγεις
Am C D Em
πάρε μαζί σου και τον Χριστό

ΑΔΕΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

1. Άδειοι οι δρόμοι που ερχόσουν
Δεν έρχονται ούτε κι οι φίλοι
Πετάει ο αγέρας κουρελόχαρτα
Για ελευθερία και ειρήνη
όμως εγώ δεν είμαι ελεύθερος
Δεν έχει ειρήνη η ψυχή μου
Στεγνό το σώμα από ερωτά
Έρημη χώρα η ζωή μου
Έρημη χώρα η ζωή μου
2. Άδειοι οι δρόμοι που ερχόσουν
Στην πολιτεία την χαμένη
Και η αγάπη μες το στήθος μου
Σαν τραυματίας ανασαίνει
Στο κρύο σπίτι η τηλεόραση
Να δείχνει φόνους κι εκτελέσεις
Κι εγώ χτυπάω ένα μαύρο τύμπανο
με παραισθητικές ενέσεις

↕ δισ

ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΜΑΛΕΝΗΣ

Εισαγωγή: **A, G, A, D** (δισ)

1. **D** **G A D**
Γη της λεμονιάς της ελιάς
 D **G A D**
Γη της αγκαλιάς της χαράς
 G **A D**
Γη του πεύκου του κυπαρισσιού
 G **A D**
Των παλικάριών και της αγάπης
 A G **A D**
Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο

Εισαγωγή: **A, G, A, D**

2. Γη του ξεραμένου λιβαδιού
Γη της πικραμένης Παναγιάς
Γη του λίβα τ' άδικου χαμού
Τ' άγριου καιρού των ηφαιστειών
Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο

Εισαγωγή: **A, G, A, D**

3. Γη των κοριτσιών που γελούν
Γη των αγοριών που μεθούν
Γη του μύρου του χαιρετισμού
Κύπρος της αγάπης και του ονείρου
Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο

Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

1. Κείνο που με τρώει κείνο που με σώζει
είναι π' ονειρεύομαι σαν τον караγκιόζη
Φίλους και εχθρούς στις φριχτές μου πλάτες
όμορφα να σήκωνα σαν να 'ταν επιβάτες

Ρεφραίν Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή
ποιο φορείο θα μάς κουβαλήσει
Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί
που δεν έχει σώμα να ψηφίσει, να ψηφίσει

2. Σαν κουκιά μετρώ τα λόγια του καμπούρη
πίσω απ' το λευκό πανί, μέσα απ' το κιβούρι
Μα όσο κι αν μετρώ, κάτι περισσεύει
Τρύπια είν' η αγάπη μας και δε μάς προστατεύει

Ρεφραίν Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή
κόκκινο αυγό ή καρναβάλια
Μέσα από την κάλπη, τη στατιστική
μάς κοιτάει ο Χάρος και τού τρέχουνε τα σάλια

3. Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες
Κάρα σκουπιδιάρικα, φεύγουν οι χειμώνες
Αν δε ντρέπεσαι να γυρίσεις πίσω
Έλα στη παράσταση να σε γιουχαΐσω

Ρεφραίν Λευκό μου σεντονάκι λάμπα μου τρελή
Ποια αγάπη τάχα μας φυσάει
Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί
Που δεν έχει απόψε που να παει που να παει

ΜΙΑ ΠΙΣΤΑ ΑΠΟ ΦΩΣΦΟΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: Em, Bm, Am, Em, Am, Em, B, Em (δισ)

1. Em Αν ήτανε το έδαφος σου πρόσφορο Bm Am Em
Em Θα σου φτιάχνε μια πιστά από φωσφόρο Bm Am Em
B Με δώδεκα διαδρόμους δώδεκα δρόμους C B
C Με βύσματα κι εντάσεις φορητές B
Am Με πείσματα κι αεροπειρατές B Em

2. Αν ήτανε η αγκαλιά σου όαση
Θα σου 'φερνα δισκάκια για ακρόαση
Στο λίκνισμα της άμμου στάλα η καρδιά μου
Κι η διψασμένη μου ψυχή στρατός
Κι απάνω της ζωής ο αετός

Ρεφραίν Em Am C B Am Em B Em
Όνειρα, όνειρα, φλόγες μακρινές μου
Em Am C B Am Em B Em
του φευγιού μου όνειρα κι άγνωστες φωνές μου



δισ

3. Κοιμήσου εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι
Σαν ήσυχος Θεός θα εμπορεύομαι
Απ' τ' άσπρο σου το χιόνι δίχως σεντόνι
Στα νύχια του κακού τη νύχτα αυτή
Κι ο θάνατος λυπάται να κρυφτεί

Ρεφραίν

A BORD DE L' ASPASIA

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

1. Ταξίδευες ^{Am} κυνηγημένη ^F από τη μοίρα σου ^E
Για την κατάλευκη ^{Am} μα πένθιμη ^F Ελβετία ^E
πάντα στο deck ^{Am} σε μια σαιζ-λογκ ^F πεσμένη ^E κάτωχρη
Απ' την γνωστή και θλιβερότατη ^{Am} αιτία
2. Πάντοτε ανήσυχα οι δικοί σου σε τριγύριζαν
Μα εσύ κοιτάζοντας τα μάκρη ^F αδιαφορούσες
Σ' ό,τι σου λέγον, ^F πικρογέλαγες ^E γιατί ^E ένοιωθες
Πως για την ώρα του θανάτου ^{Am} οδοιπορούσες
3. Κάποια βραδιά που από το ^F στρόμπολι ^E περνούσαμε
είπες σε κάποιον ^F γελαστή ^E σε τόνο ^F αστείου
"πως μοιάζει τ' ^F άρρωστο ^E κορμί μου, ^F καθώς ^E καίγεται
Με τη κορφή τη ^F φλεγόμενη ^E του ηφαιστείου!"
4. Ύστερα σ' είδα στη ^F Μαρσίλια ^E σαν ^F εχάθηκες
μέσα στο ^F θόρυβο ^E χωρίς να ^F στρέψεις ^E πίσω
Κι εγώ που μόνο την ^F υγρήν ^E έκταση ^F αγάπησα
Λεω πως ^F εσένα ^E θα ^F μπορούσα ^E ν' αγαπήσω

1. Ταξίδευες ^{Am} κυνηγημένη ^{Dm} από τη μοίρα σου ^E
Για την κατάλευκη ^{Am} μα πένθιμη ^{Dm} Ελβετία ^E
πάντα στο deck ^F σε μια ^E σαιζ-λογκ ^{Am} πεσμένη ^{Am} κάτωχρη
Απ' την ^E γνωστή ^{Am, E, Am} και θλιβερότατη ^{Am} αιτία

(ακολουθεί επανάληψη όλων των στροφών)

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΕ ΛΥΠΗΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

1. **F#m** **Bm** **D** **E**
Κάποτε γνώρισα μια λίμνη, μάτια μου, μάτια μου
F#m **Bm** **D** **E** **F#m**
Κάποτε γνώρισα μια λίμνη, που 'θελε να 'ναι θάλασσα

Ρεφραίν **Bm** **F#m E** **D** **E** **F#m Bm**
Και κάθε που χαράζει, την τρώει το μαράζι
Bm **F#m E** **D** **E** **F#m**
Και κάθε που χαράζει, την τρώει το μαράζι

2. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα, μάτια μου, μάτια μου
Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα, που 'θελε βράχος να γενεί

Ρεφραίν

3. Κάποτε αγάπησα μια κόρη, μάτια μου, μαύρα μάτια μου
Που ρωτούσε κάθε αγόρι, ποτέ γυναίκα θα γενεί

Ρεφραίν

4. **F#m** **E** **D** **E**
Έχουν περάσει χρόνοι δέκα, μάτια μου, αχ μάτια μου
F#m **E** **D** **E** **F#m**
Κι η κόρη γίνηκε γυναίκα, μα εγώ απόμεινα παιδί
Bm **D** **E** **F#m**
Μα εγώ απόμεινα παιδί

Ρεφραίν Και κάθε που χαράζει, με τρώει το μαράζι
Και κάθε που χαράζει, με τρώει το μαράζι

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΟΡ. ΠΕΡΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΟΡ. ΠΕΡΙΔΗΣ

1. **F#m** **D** **E** **Bm**
Μια φωτοβολίδα μες τη νύχτα σκάει
D **C#m** **D** **A E**
κι η καρδιά μου σπάει μες το φως σε είδα
F#m **D** **E** **C#m**
Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη,
D **C#m** **D** **A E,**
μες την αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια
F#m, D, E, Bm, D, C#m, D, A, E
F#m **D** **E** **C#m**
Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη,
D **C#m** **D** **A E**
μες την αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια

A **E F#m** **D**
Ρεφραίν Όλα είναι ίδια αν δεν τ' αγαπάς,
E **Bm** **G** **D, E**
Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας
A **E F#m** **D**
Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά
E **Bm** **G, D**
Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά
E **D** **E** **F#m**
Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά

2. Μια φωτογραφία κομματάκια δυο, έχω να σε δώ χρόνια, αστεία – αστεία
Πιάνω την κολλάω σε ξανακοιτώ,
πιο όμορφη θαρρώ δείχνεις μου όσο πάω

Ρεφραίν



3. Στην καρδιά σου καίει μια μικρή φωτιά,
Κι από τη ματιά ένα φως που ρέει
Σαν φωτοβολίδα μες τη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα
Σαν φωτοβολίδα μες τη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα
Ρεφραίν

Ο ΒΟΣΠΟΡΟΣ


ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ

Εισαγωγή: **Am / G / Am**

1. **Am** **F**
Τα πνεύματα επιστρέφουν τις νύχτες
C **G**
Φωτάκια από αλύτρωτες ψυχές
F **Em**
κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστρες
E **Am**  δις
Θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές
2.  δις
Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει
Και στα καντούνια μέσα σε γυρνά
η Πόλη μια παλιά αγαπημένη
Που συναντάς σε ξένη αγκαλιά

Am **G**
Ρεφραίν *Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο*
F **G**
Αλλάζουνε εντός μου τα σύνορα του κόσμου
Am **G**
Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο
F **G** **Am**
Αλλάζουνε εντός μου τα σύνορα του κόσμου

3.  δις
Τη βρήκα στις στροφές των ποιημάτων
Με τις παλιές χανούμισσες να ζει
και ρίχνω μες το στόμα των αρμάτων
Την κούφια μου αλήθεια την μισή

Ρεφραίν

ΦΕΥΓΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΟΡ. ΠΕΡΙΔΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΟΡ. ΠΕΡΙΔΗΣ

Εισαγωγή: C#m, D, A, F#m / F#m, E, D / E, F#m
C#m, D, C#m, D

1. **C#m** **D** **A** **F#m**
Ρίχνω στην νύχτα μια σπρωξιά
E **D**
παίρνει φωτιά και ξημερώνει
C#m **D** **A** **F#m**
Στην τελευταία ρουφηξιά
E **D** **E F#m / C#m, D, C#m, D**
Παίρνω όρκο να τελειώσει πια ότι τελειώνει

2. Μπαίνω στο τρένο την αυγή
Για να με βρει σε άλλο μέρος
Η μέρα τούτη που θα μπει
Να με γλιτώσει από εκεί που ήμουνα ξένος

Ρεφραίν **A E C#m D A** **E F#m E**
Φεύγω φεύγω κάθε μέρα φεύγω
A E C#m D A **E F#m**
Μετρο μετρο όλο πιο μακριά
E A E C#m D A **E F#m E**
φεύγω φεύγω τόσα χρόνια φεύγω
A E C#m D A **E F#m,**
Στην καρδιά μου όλο πιο κοντά
E / A, E, C#m, D / F#m, E, D / E, F#m / C#m, D, C#m, D

3. Ρίχνω στα μάτια μου ένα φως και κάνω ανάκριση μονάχος
Ο χωρισμένος μου εαυτός είναι που χώρισε τον κόσμο από λάθος
4. Άραγε τι να φταίει τι που ονειρευόμαστε στο ζύπνιο
Και να 'ναι η λησμονιά αυτή που ανοίγει πόρτες το πρωί στον πρώτο χτύπο

Ρεφραίν

ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΙΧΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ

Εισαγωγή: **Dm / Gm / Dm / Gm, Am**
Dm / Gm / Dm / Gm, Am / Dm

- Dm** **Gm** **C** **Dm**
1. Μέσα σε τείχη ζω κλειστός τείχη μιας άθλιας πόλης
Dm **Gm** **C** **Dm**
Άθλιος άθλος η ζωή εξώλης και προώλης
Gm **F** **C** **Dm Gm**
Απ' την κερκόπο - ρτα γλιστρώ κρυφά να σου μιλήσω
Gm **F** **C** **Dm, C, Dm**
Αμάν εάλω η καρδιά αμάν μην κανείς πίσω

Εισαγωγή

2. Μη αποστρέψεις απ' εμού τ' ωραίο πρόσωπο σου
Μοναδική παρηγοριά το φέγγος των ματιών σου
Αχ πόθεν άρξομαι θρηνείν και που να σταματήσω
Αφού τα μέλλοντα συμβείν φοβάμαι ν' αντικρίσω

Dm / Gm / Dm / Gm Am / Dm / Gm / Dm / Gm / Am / Dm

- Gm** **F** **C** **Dm Gm**
4. Αχ πόθεν άρξο - μαι θρηνειν και που να σταματήσω
Gm **F** **C** **Dm, C, Dm**
Αμάν εάλω η καρδιά αμάν μην κανείς πίσω

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. ΤΟΦΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. ΤΟΦΑΣ

Εισαγωγή: **Am Em A Em | D G Am | D G D | Bm A D Em |**

1. Έχουν πει μας **Em** έχουν σώσει **D** καλοθελητές σωρό-ο **Am G D G D**
Μα η Ελλάδα **Em** επιμένει **D Am** στου Ζάλογγου το χορό-ο **G D G D**
Στου Ζάλογγου το χορό **D G Em A Em D**

Ρεφραίν **G** *Επιμένει,* **D** *επιμένει* **Am** *κι όλο στο γκρεμό πηγαίνει* **G C G**
G *Κι όμως κάποια* **D** *απ' τα παιδιά της ψάχνουν για την* **Am Bm Em** *αγκαλιά της*
Εισαγωγή

2. Είναι κάποιοι ξεχασμένοι μείναν στο ζεϊμπέκικο
Κι η ψυχή τους σαν χορεύει με τη γη θαρρείς παλεύει
Και νικά τον θάνατο

Ρεφραίν *Μα η Ελλάδα επιμένει κι όλο στο γκρεμό πηγαίνει*
Κι όμως κάποια απ' τα παιδιά της ψάχνουν για την αγκαλιά της

Em D | Am G D G D
Em D | Am G D G D
D G Em | A Em D

Ρεφραίν *Επιμένει, επιμένει κι όλο στο γκρεμό πηγαίνει*
Κι όμως κάποια απ' τα παιδιά της ψάχνουν για την αγκαλιά της
Μα η Ελλάδα επιμένει κι όλο στο γκρεμό πηγαίνει
Κι όμως κάποια απ' τα παιδιά της ψάχνουν για την αγκαλιά της

A Em

ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Χ. ΤΟΦΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. ΤΟΦΑΣ

Εισαγωγή: **F#m, Bm, E, F#m, Bm, E, F#m**

1. **F#m**
Σκόρπισε το καράβι σύννεφο
Bm **F#m**
Σαν έφευγε μακριά

Βούλιαξε τ' άστρο της ανατολής
Bm **F#m**
Πέρα απ' τη θάλασσα

Ρεφραίν **Bm** **F#m**
Κάποιος κοιτάει και δε μιλά
E **F#m**
ψηλά στου κάστρου τα χαλάσματα
Bm **F#m**
Βρε πως εστάθηκε η ζωή
E **F#m**
Στης ευτυχίας τα περάσματα

2. Κάτω στον κάμπο με τα χρυσαφιά
Που τρεμοπαίζουν φώτα
Μούσκεψε τ' όνειρο σε μια στιγμή
Στης θάλασσας τα χνώτα

Ρεφραίν

ΕΛΕΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΤΣΙΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

1. **F#m** **C#** **F#m**
Ζούμε σ' ένα κόσμο μαγικό
C# **F#m**
Με φόντο την Ακρόπολη, τον Λυκαβητό
Bm **C#** **F#m**
Γεμάτα τα μπαλκόνια πολιτικά αηδόνια
D **Bm** **C#** **F#m**
Υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια
Bm **C#7**
Για ευτυχισμένα χρόνια

Ρεφραίν **F#m** **C#**
Κι εσύ Ελένη και κάθε Ελένη
Bm **C#** **F#m**
Της επαρχίας, της Αθήνας κοιμωμένη
F#m **Bm** **C#** **F#m**
η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικυρηγμένη
Bm
να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο
C# **F#m**
κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει
F#m **C#**
Κι εσύ Ελένη και κάθε Ελένη
Bm **C#** **F#m**
Της επαρχίας, της Αθήνας κοιμωμένη

↑
↓
δισ

2. **F#m** **C#** **F#m**
 Ζούμε σ' ένα κόσμο μαγικό
F#m **C#** **F#m**
 Που υποχθόνεια δουλεύει με μοναδικό σκοπό
Bm **C#** **F#m**
 Να σε μπάσει στο παιχνίδι, τη ζωή σου πως θα φτιάξει
Bm **C#** **F#m**
 Να σου τάξει, να σου τάξει, τη ψυχή σου να ρημάξει
D **E** **F#m**
 Κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο
D **E** **F#m**
 Δεν του φτάνει τούτο μόνο

3. **F#m**
 Με γλυκόλογα σε παίρνει απ' το χέρι
 Σε βαπτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη
Bm
 Κι εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα
C# **F#m**
 Και σηκώνεις το ποτήρι
Bm **C#** **F#m**
 Αρπάζει, κλέβει τ' όνειρο σου και του κάνει χαρακίρι

Ρεφραίν **F#m** **C#**
 Κι εσύ Ελένη και κάθε Ελένη
Bm **C#** **F#m**
 Της επαρχίας, της Αθήνας κοιμομένη
F#m **Bm** **C#** **F#m**
 η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικυρηγμένη
Bm
 να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο
C# **F#m**
 κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει
F#m **C#**
 Κι εσύ Ελένη και κάθε Ελένη
Bm **C#** **F#m**
 Της επαρχίας, της Αθήνας κοιμομένη
F#m
 Κι εσύ Ελένη



τρεις

ΕΡΩΤΙΚΟ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΑΛ. ΑΛΚΑΙΟΣ

1. **Bm** **A** **Bm**
Με μια πιρόγα φεύγεις και γυρίζεις
Em
Τις ώρες που αγριεύει η βροχή
Bm
Στη γη των Βησιγόθων αρμενίζεις
Em **Bm**
Και σε κερδίζουν κήποι κρεμαστοί
F# **G A Bm**
Μα τα φτερά σου σιγοπριονι - ιζεις
2. Σκέπασε αρμυρά το γυμνό κορμί σου
Σου 'φερα απ' τους Δελφούς γλυκό νερό
Στα δυο είπες πως θα κοπεί η ζωή σου
Και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ
Σκούριασε το κλειδί του παραδείσου
3. Το караβάνι τρέχει μες τη σκόνη
Και την τρελή σου κυνηγάει σκιά
Πως να ημερέψει ο νους μ' ένα σεντόνι
Πως να δεθεί η μεσόγειος με σκοινιά
αγάπη που σε λέγον Αντιγόνη
4. Ποια νυχτωδία το φως σου έχει πάρει
Και σε ποιον γαλαξία να σε βρω
εδώ είναι Αττική, θεών καμάρι
Κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό
Που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι

Εισαγωγή: **Bm, A, Bm, Em, Bm, Em, Bm, F#, G, A, Bm**

4. Ποια νυχτωδία το φως σου έχει πάρει
Και σε ποιον γαλαξία να σε βρω
εδώ είναι Αττική, θεών καμάρι
Κι εγώ ένα πεδίο βολής φτηνό
Που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΕΥΔΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΓΟΥΔΗΣ

- Em**
1. Αν στην αρχή των τραγουδιών
Am Το αχ είναι γραμμένο, το αχ είναι γραμμένο **Em**
Em Είναι γλυκό είναι πικρό
Am Είναι κι ονειρεμένο, είναι κι ονειρεμένο **Em**
2. Αχ συ που φεύγεις που τραβάς
Που πας και ξεμακραίνεις, που πας και ξεμακραίνεις
Ώρες στα ρυάκια χάνεσαι
Κι ώρες στα όρη βγαίνεις, κι ώρες στα όρη βγαίνεις
3. Αχ τα τραγούδια είναι ευχή
Και πάρε την μαζί σου, και πάρε την μαζί σου
Στ' αρώματα στα χρώματα
Στις μουσικές χαρίσου, στις μουσικές χαρίσου

ΜΕΝΩ ΕΚΤΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΡΑ ΔΙΝΚΛΙΑΝ
ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

1. **Bm** **Em**
Μένω εκτός θυμάμαι ονόματα
D **A** **Bm**
Τρέχω με ταχύτητα φωτός
Bm **Em**
Μένω εκτός σαν κάτι στόματα
D **A** **Bm**
Που 'διώξε απ' τον κόσμο ένας λωτός

Ρεφραίν **Em** **A**
Τα βράδια μου τα εργένικα
D **G**
Τραγούδια λέω αρμένικα
Em
Θέλω να μιλήσω
D **A** **Bm,**
μα είναι ο τόπος μου σβηστός

G, A, Bm, G, A, Bm, G, A, Bm

↑
↓
δισ

2. Μένω εκτός μιλάω με σύρματα
Στη σιωπή ζυγιάζω σαν αϊτός
Μένω εκτός σαν κάτι σχήματα
Που 'φτιαξε στην άμμο ένας πιστός

Ρεφραίν (δισ)

ΣΕΛΙΔΑ ΛΕΥΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΑΝΤΡΕΟΥ
ΣΤΙΧΟΙ: Π. ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ

1. **Dm** **Dm6** **Dm**
Σελίδα λευκή, σαν άσπιλο χιόνι.
Dm6 **Dm** **Gm** **A**
Κάτι τελειώνει σε κίνηση αργή
Dm **Dm6** **Dm**
Κι αυτό που θα 'ρθει δεν μοιάζει ούτε δείχνει
Dm6 **Dm** **Eb** **Dm**
Αχνά αφήνει ίχνη, σε άμμο καυτή
Dm **Dm6** **Dm**
Λευκό το χαρτί. Οι λέξεις που βγαίνουν
Dm6 **Dm** **Gm** **A**
Νωρίς πια πεθαίνουν πριν γίνουν ευχή.
Dm **Dm6** **Dm**
Ποια δύναμη αρκεί το άσπρο να ντύσει
Dm6 **Dm** **Gm7** **A**
Ψυχές να κοσμήσει με Λόγο ζωής;

Ρεφραίν **Dm** **Am** **C** **Dm**
Σελίδα λευκή βρεγμένη η ζωή μου
Bb **F** **A**
Αργοί οι σφυγμοί μου τη νύχτα αυτή.
Dm **Am** **C** **Gm**
Τη νύχτα αυτή που σήκωσε σκόνη
Bb **Dm** **A** **Dm**
Και ποιος κατορθώνει αθώος να βγει.

2. Λευκό το χαρτί κι εκείνος που ξέρει
Διπλά υποφέρει, σ' αυτή τη σιωπή.
Ποια αγάπη μπορεί εδώ να υπογράψει
Σαν μοίρα να γράψει προτού να καεί.

Ρεφραίν

ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

1. C D Em
Να μας πάρεις μακριά
 G C Em
Να μας πας στα πέρα μέρη
 C D Em
Φύσα θάλασσα πλατιά
 B7 Em
Φύσα αγέρι, φύσα αγέρι

ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: **Cm, Bb, Cm**

Cm

Eb/G

1. Μια θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μικρή

Ab

Eb

Είναι το καλοκαίρι μου,

Fm

Cm Bb

Cm

ο έρωτας μου, ο πόνος μου

Ab/Eb

Eb/G

Ρεφραίν Μια θάλασσα μικρή

Ab/Eb

Eb/G

Fm

Cm

Στα δυο σου μάτια φέγγει, κάθε πρωί

Ab/Eb

Eb/G

Μια θάλασσα μικρή

Ab/Eb

Eb/G

Fm

Cm

Στο δάκρυ στο τραγούδι, στο κάθε σου φιλί

Bb/F

Cm

Μια θάλασσα μικρή

2. Μια θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μικρή

Και στη γωνιά η στάμνα μου,

για ένα καλοκαίρι, ήσουν εσύ

Ρεφραίν Σε τραγουδούσα εγώ

Σαν τις χορδές του ανέμου, στα μαύρα σου μαλλιά

Σ' ακολουθούσα εγώ

Σαν το μικρό χορτάρι, τον άνεμο

Σ' ακολουθούσα εγώ

3. Μια θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μικρή

Πικρά σ' αποχαιρέτισε, σε περιμένει

Μια θάλασσα μικρή

ΜΕ ΛΕΝΕ ΓΙΩΡΓΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **F#m | E | A C# | F#m |**
A | E C#m | F#m A C# | F#m

- F#m** **E** **A** **C#**
1. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω
Bm **F#m** **Bm** **C#** **F#m**
Για της αγάπης τον γλυκό πικρό καημό
A **E** **C#m** **F#m**
Δεν έχω μάθει μαργαρίτες να μαδάω }
D **E** **A** **C#** **F#m**
Δεν περιμένω κανενός το γυρισμό } δις
F#m **E** **A** **C#**
Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω
Bm **F#m** **Bm** **C#** **F#m**
Για της αγάπης τον γλυκό πικρό καημό

Εισαγωγή

2. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω
Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή
Γιατί δεν έκανα ό,τι θα 'πρεπε να κάνω }
Γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα τη πηγή } δις
Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω
Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή
F#m **E** **F#m**
Με λένε Γιώργο, οοοοο

ΠΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: C, G, C, G, C

^C
1. Τρεις μέρες χω-, τρεις μέρες χώρισα από σένα

Τρεις νύχτες με-, τρεις νύχτες μένω μοναχή

^G ^F
Σαν τα βουνά που στέκουν τώρα δακρυσμένα

^C ^{Em} ^F ^C
όταν τα βρε-, όταν τα βρέχουν οι ουρανοί



^{Am} ^{Em}
Ρεφραίν Διώξε τη λύπη παλικάρι
^F ^C
Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

2. Πως να βγω και, πως να βγω και να περπατήσω
Τα λόγια του, τα λόγια του να θυμηθώ
Με το φεγγάρι πως, αχ πως να τραγουδήσω
Με το φεγγάρι πως να παρηγορηθώ



Ρεφραίν

ΥΠΟΜΟΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. **D** **A**
Γειτονιά ο δρόμος σου στενός
Em **A** **D**
παγωνιά και γκρίζος ουρανός
Em **A** **D**
Μαύρη ζωή βράδυ πρωί
A **D**
Για συντροφιά μια συννεφιά
Em **A** **D** **A**
υπομονή υπομονή υπομονή

Ρεφραίν **G** **A**
Κάντε υπομονή κι ουρανός
D
Θα γίνει πιο γαλανός
G **A**
κάντε υπομονή μια λεμονιά
D
Ανθίζει στη γειτονιά



δισ

ΟΛΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

1. **Am** **G** **F** **E**
Κάθε κήπος έχει μια γωνιά για τα πουλιά
Am **G** **F** **E**
κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά

Ρεφραίν **F** **C**
Μα κυρά μου εσύ σαν τι να λες με την αυγή
Bb **Am** **E**
Και κοιτάς τ' αστέρια που όλο πέφτουν σαν βροχή
F **C**
Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή
Bb **Am** **E**
Για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή

2. Κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στην σιωπή
Μα ένα αγόρι έχει την αγάπη για τροφή

Ρεφραίν

ΜΗ ΜΙΛΑΣ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

- D** **Em**
1. Μία η άνοιξη ένα το σύννεφο, χρυσή η βροχή
A **D**
βροχή που χόρευε σε κάμπο ώριμο ως το πρωί
Em
Σαν στάχνα έλυσες πάνω στους ωμούς σου χρυσά μαλλιά
A **D**
Σαν στάχνη χόρευες, σαν στάχνα αμέτρητα ήταν τα φίλια

D **G**
Ρεφραίν Μη μιλάς άλλο για αγάπη
D
Η αγάπη είναι παντού
Em
Στην καρδιά μας στη ματιά μας
A **D**
Τρωει τα χείλη τρώει τον νου
G
Κι όταν θα 'χουμε υποφέρει
D
Καλημέρα θα μας πει
Em
Θα μας φύγει θα ξανάρθει
A **D**
Κι όλο πάλι απ' την αρχή

ΑΝ ΘΥΜΗΘΕΙΣ Τ' ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

1. ^C Στην αγκαλιά μου ^F απόψε σαν ^C άστρο ^F κοιμήσου ^G
Δεν απομένει στον κόσμο ^F ελπίδα ^C καμιά
Τώρα που η ^F νύχτα ^{Em} κεντά ^{Dm} με ^C φίλια ^{Dm} το ^{Em} κορμί σου
Μέτρα τον ^F πόνο ^{Em} κι ^{Dm} άσε ^C με ^{Dm} μόνο ^{Em} στην ^F ερημιά

^{Am} Ρεφραίν ^{Em} Αν θυμηθείς ^{Am} τ' όνειρο μου, ^{Em} σε περιμένω ^{Em} να 'ρθεις
^G Μ' ένα τραγούδι ^F του δρόμου ^C να 'ρθεις ^C όνειρο μου
^F Το καλοκαίρι ^{Em} που ^{Dm} λάμπει ^C τ' αστέρι
^{Dm} Με ^{Em} φως να ντυθείς
^G Με ^C φως να ντυθείς (δεύτερη φορά μόνο)

ΜΙΑΗΣΕ ΜΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΓΚΑΤΣΟΣ

1. **Dm** Άνοιξα στον κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά
Gm **Dm**
Να 'ρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ, σαν μικρή δροσοσταλιά
Gm **A** **Dm**
Έρθες μια βραδιά με τον αγέρα κι αναστέναζε η καρδιά
Gm **A** **Dm**
Μου 'πες με λαχτάρα καλησπέρα και σου είπα έχε γεια

Dm
Ρεφραίν *Μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου*
A7
μίλησε μου μίλησε μου, πως να σε ξεχάσω Θεέ μου
Dm
μίλησε μου, μίλησε μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου
A7 **Dm**
μίλησε μου μίλησε μου, μόνο στ' όνειρο μου σε φιλώ

2. Άνοιξα στον κήπο μου πηγάδι να ποτίζω τα πουλιά
Να 'ρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ, σαν μικρή δροσοσταλιά
Έρθες μια βραδιά με τον αγέρα κι αναστέναζε η καρδιά
Σου 'πα με λαχτάρα καλησπέρα και μου είπες έχε γεια

Ρεφραίν

Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Πόσο μικρή μου φαίνεται η θάλασσα
Όταν μετρώ την αγάπη μας
Κι όταν στα μάτια σου βυθίζομαι
Πόσο ρηχά μου φαίνονται τα πέλαγα

Ρεφραίν Η αγάπη μας, είναι λίγο πιο μικρή από το σύμπαν
γιατί πρέπει να χωράει κάπου
Η αγάπη μας, η αγάπη μας
Η αγάπη μας, η αγάπη μας



δισ

2. Πόσο μικρή μου φαίνεται η έρημος
όταν μετρώ την απουσία σου
Κι όταν με το χαμόγελο ξανάρχεσαι
Πόσο μικρά μου φαίνονται τα βάσανα

Ρεφραίν

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΡΟΛΟΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟΪΖΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

1. Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού
Στάθηκε στην ώρα τ' αποχωρισμού
Κι είχε βασιλέψει και με φίλαγες
Κοίταζες τα τραίνα και δενμίλαγες




Ρεφραίν Χάθηκες μέσα στ' απόβραδο
μέσα στην μπόρα τον καπνό και τη νυχτιά
Κι έγινε το σαββατόβραδο
ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά

2. Στο παλιό μας σπίτι κάθε δειλινό
Βγαίνω στο κατώφλι και σε καρτερώ
Και περνούν τα τραίνα και σφυρίζουνε
Μα τα χελιδόνια δεν γυρίζουνε

Ρεφραίν

ΑΝ ΕΙΣΑΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. ^A Αν είσαι μια μικρή παραπονεμένη πέτρα σε μια ερημιά ^D
^A Αν είσαι ένα μικρό κυκλάμινο στο βουνό ^A
^{Bm} Αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στο ουρανό ^D ^A
^E Που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω ^A  δις
2. Αν είσαι μια βραδινή βροχή στη θάλασσα
Αν είσαι ένας βαπορίσιος καπνός στο πέλαγο
Αν είσαι ένα παλιό εικονισμό σε μια εκκλησιά  δις
που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω
3. ^{A, D, A}
^{A, D, A}
Αν είσαι ένα αγκάθι στην καρδιά μου, εγώ που σ' αγαπώ  δις
πως θες να το ξέρω, πως θες να το ξέρω

ΤΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

1. **Dm** Τα γαλάζια σου γράμματα, κάθομαι και διαβάζω **Dm**
A Και με περνούν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω **Dm**
A Τα γαλάζια σου γράμματα, τρυφερές αναμνήσεις **F**
Gm Να μου λες χίλια πράγματα, **A** μα δεν λες να γυρίσεις **Dm**

Ρεφραίν **Gm** Μια ζωή περιμένω
C **F** Μα δεν γίνονται θαύματα
Dm **Gm** μια ζωή σ' ανασταίνω
A **Dm** Στα γαλάζια σου γράμματα

↑
↓

δισ

2. Τα γαλάζια σου γράμματα, μαχαιριά κάθε λέξη
Και με πιάνουν χαράματα, σε ρωτώ τι έχω φταίξει
Τα γαλάζια σου γράμματα, τρυφερές αναμνήσεις
Να μου λες χίλια πράγματα, μα δεν λες να γυρίσεις

Ρεφραίν

ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. ^C Για να με γνωρίσεις μες το πλήθος ^G
^{Am} Φόρεσα γαρύφαλλο στο στήθος ^{Em}
^F από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε ^C
^F Μια γιορτή που δίστασες να πας ^C







Ρεφραίν ^G Κόκκινο γαρύφαλλο, ^C κόκκινο γαρύφαλλο
^F πάνω στο πουκάμισο ^G στο μέρος της καρδιάς ^C
^G κόκκινο γαρύφαλλο, ^C κόκκινο γαρύφαλλο
^F Πάρ' το από το στήθος μου ^G ελπίδες να κρατάς ^C

2. Ρώτησα χαμένη μες το πλήθος
Ποιος φοράει γαρύφαλλο στο στήθος
Κι ήρθα να το πάρω με τα χέρια μου
Κι είναι αυτά τα χέρια π' αγαπάς

Ρεφραίν

ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟΪΖΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

1. Δώδεκα παιδιά στους δρόμους, δώδεκα παιδιά
Πήραν τη βροχή στους ωμούς, δώδεκα παιδιά
κράτησαν ψηλά τον ήλιο, κάνανε το κρύο φίλο  δις
Πήγαν πιο μακριά κι απ' τα πουλιά
βρήκαν στην κορφή, την παλιά πληγή  δις
Το χρυσό μαχαίρι του ληστή
δώδεκα παιδιά στους δρόμους, δώδεκα παιδιά
Πήραν τη βροχή στους ωμούς, δώδεκα παιδιά
κράτησαν ψηλά τον ήλιο, κάνανε το κρύο φίλο  δις
Πήγαν πιο μακριά κι απ' τα πουλιά
2. Δώδεκα παιδιά στους δρόμους, δώδεκα σπαθιά
Πήραν το Χριστό στους ωμούς δώδεκα παιδιά
χάραξαν στη γη τους νόμους, άνοιξαν στη νύχτα δρόμους  δις
Κι έγινε η αγάπη πιο βαθιά
γράψαν μιαν ευχή να μη ξεχαστεί  δις
Κάτω από το χώμα η γιορτή
δώδεκα παιδιά στους δρόμους, δώδεκα σπαθιά
Πήραν το Χριστό στους ωμούς δώδεκα παιδιά
χάραξαν στη γη τους νόμους, άνοιξαν στη νύχτα δρόμους  δις
Κι έγινε η αγάπη πιο βαθιά

ΤΟ ΜΠΑΡ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο
Bρέθηκα να τα πίνω μ' έναν άγιο
καθότανε στο διπλανό σκαμπό
Και κοινωνούσε με ούισκι και νερό
2. Του λεω παππούλη τι ζητάς εδώ
Δεν είναι μέρος για έναν άγιο αυτό
μου λει, τέκνον κάνεις μέγα λάθος
εδώ είναι ο πόνος των ανθρώπων και το πάθος
3. Κοίταξε γύρω σου τρελούς και μεθυσμένους
(μου λει εγώ τους αγαπάω) τους κολασμένους
αν θες ν' αγιάσεις πρέπει ν' αμαρτήσεις
Ε κι αν προλάβεις, ας μετανοήσεις
4. Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο
Bρέθηκα να τα πίνω μ' έναν άγιο
καθότανε στο διπλανό σκαμπό
Και κοινωνούσε με ούισκι και νερό
καθότανε στο διπλανό σκαμπό
Στο τέλος πλήρωσε και το λογαριασμό

(82ΟΝ, ΛΥΣΟΣ 1992)

ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Α. ΚΗΛΑΗΔΟΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

1. Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια
κάποιος μας τα κλέβει μυστικά
χρόνια που περνούν και δεν θα ξαναρθούν
μα εκείνο που βλέπω να μένει τελικά
Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι
Μες τα θερινά τα σινεμά
νύχτες που περνούν, που δεν θα ξαναρθούν
μ' αγιόκλημα και γιασεμιά

2. Φεύγουν τα καλύτερα μας χρόνια
ώρα με την ώρα βιαστικά
Νιάτα που περνούν, και δεν θα ξαναρθούν
μα εκείνο που βλέπω να μένει τελικά
Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι
Μες τα θερινά τα σινεμά
νύχτες που περνούν, που δεν θα ξαναρθούν
μ' αγιόκλημα και γιασεμιά

ΣΥΝΝΕΦΟΥΛΑ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: **Dm, F, Gm, C, F, Gm, C, F, Dm**

Dm

1. Είχα είχα μια αγάπη αχ καρδούλα μου
Που 'μοιαζε συννεφάκι συννεφούλα μου
Σαν σύννεφα - συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει
Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει

F

Ρεφραίν Κι ένα βράδυ κι ένα βράδυ βράδυ αχ καρδούλα μου

Gm

C

F

Διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου

F

Δεν αντέχω δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει

Gm

C

F,

Dm

Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει

2. Κι έρχεται ο Απρίλης αχ καρδούλα μου
Να κι ο Μάης κι ο Μάης συννεφούλα μου
δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί
Δεν ειν' α-, δεν ειν' άνοιξη φέτος αυτή

Ρεφραίν Συννεφούλα, συννεφούλα να γυρίσεις σου ζητώ
Και τριγυρνά μ' όσους θέλεις κάθε βράδυ
Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να 'μαι μοναχός
Μ' αγαπάς την μια κι ας με ξεχνάς την άλλη

ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΠΟΤΕ ΔΕ ΘΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ



ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΗΛ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

1. Κάτσε στη πέτρα του γιαλού
Βάλε το χέρι αντήλιο
Πάρε μια χούφτα θάλασσα
Πάρε μια χούφτα ήλιο
Και πλύνε μου το πρόσωπο
Και πλύνε μου το πρόσωπο

Ρεφραίν Τα Κύθηρα ποτέ δεν θα τα βρούμε
Το χάσαμε το πλοίο της γραμμής
Στα κύματα του αιγαίου θα χαθούμε
Δυο κύματα που σβήσαμε και εμείς

ΔΩΔΕΚΑ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Θα πάρω δώδεκα παιδιά δώδεκα παιδιά
δώδεκα μαντολίνα
Να τα πληρώνω μάτια μου μάτια μου
Για σένα με το μήνα
Τα έξι κάθε πρωινό θα σε γλυκοξυπνάνε
και τ' άλλα δειλινό από την γη ως τον ουρανό
Σεργιάνι θα σε πάνε  δις
2. Θα σπάσω τους καθρέφτες σου καθρέφτες σου
Σαράντα δυο κομμάτια
Να βλέπεις να χτενίζεσαι χτενίζεσαι
Μεσ τα δικά μου μάτια
Τ' αποχτενίδια θα κρατώ που πέφτουν στην ποδιά σου
και θα τα κάνω αγάπη μου μαλαματένιο φυλαχτό
Να δέσω την καρδιά σου  δις

ΣΤΟΥ ΟΘΩΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΞΑΡΧΑΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΓΚΑΤΣΟΣ

1. Ένα μεσημέρι στις ακρόπολης τα μέρη
Άπονοι ληστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λημέρι
Στο μοναστηράκι βαυαροί χωροφυλάκοι
Μες την αντηλιά χορεύουν μπρος τον βασιλιά συρτάκι

Ρεφραίν Στην Κρήτη και στην Μάνη
Θα στείλουμε φιρμάνι
Σε πολιτείες και χωριά
Θα στείλουμε φιρμάνι
Να 'ρθουν οι πολισμάνοι
Να κνηγήσουν τα θεριά

ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΣΠΑΝΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: Am, E7, Am, E7, Am

1. ^{Am} Σάββατο κι απόβραδο ^{Dm} και ^E ασετιλίνη
^{Am} Στην Αριστοτέλους που γερνάς
^{Dm} Έβγαζα απ τις τσέπες μου ^E φλούδες μανταρίνι
^{Am} Σου 'ριχνα στα μάτια να πονάς ^{Am, Dm, E, Am}

^F Ρεφραίν *Παίζαν οι μικρότεροι*
^C *Κλεφτές κι αστυνόμους*
^A *Κι ήταν αρχηγός η Αργυρώ* ^{Dm}
^{Am} *Και φωτιές ανάβανε* *στους άπάνω δρόμους*
^{Dm} ^F ^E
T' Aï Γιάννη θα 'τανε θαρρώ

2. Βγάζανε τα δίκοχα οι παλιοί φαντάροι
Γέμιζε η πλατεία από παιδιά
Κι ήταν ένα πράσινο πράσινο φεγγάρι
Να σου μαχαιρώνει τη καρδιά

Ρεφραίν

ΑΣΠΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΙΤΡΙΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΜΟΥΤΣΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Ρεφραίν Άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε
Καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ
Δεν με παι- δεν με παίρνετε καλέ
Ίσα με το Γαλαξίδι δεν με παίρνετε καλέ

1. Ένα και δυο μετράω τα κύματα
Ε γεια μόλα ε γεια λεσα
Πως θα με φέρει κοντά σου καρδούλα μου
Και στην αγκαλιά σου μέσα
2. Ένα και δυο σου στέλνω μηνύματα
Ναι και τον σταυρό μου κάνω
Αν δεν με πάρεις κοντά σου καρδούλα μου
Να το ξέρεις θα πεθάνω

Ρεφραίν Άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε
Καραβάκια στο αιγαίο δεν με βλέπετε καλέ
Δεν με βλε- δεν με βλέπετε καλέ
Όπου μέρα νύχτα κλαίω δεν με βλέπετε καλέ

ΕΤΣΙ ΕΙΝ Η ΖΩΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΜΟΥΤΣΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Ρεφραίν Έτσι ειν η ζωή και πως να την αλλάξεις
Άλλοι κλαίνε κι άλλοι γελάνε δηλαδή
Έτσι ειν η ζωή και πως να την ξεγράψεις
Πως να την ξεγράψεις με μολυβί και χαρτί

1. Κράτα μου το χέρι κράτα το παράπονο μου
κράτα την καρδιά μου ώσπου να 'ρθει το πρωί
και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω
Κόκκινο γαρύφαλλο κι ένα γλυκό φιλί



δισ

ΒΡΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΜΟΥΤΣΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΓΚΑΤΣΟΣ

1. Σιγά σιγά κι αυτό το βράδυ
Θα 'ρθω στην πόρτα σου για λίγο να σταθώ
σιγά σιγά μες στο σκοτάδι
ένα παράπονο της νύχτας να σου πω

Ρεφραίν Μη μου κρατάς κλειστή την πόρτα
Βρέχει ο Θεός και θα βραχώ
Άνοιξε αγάπη μου σαν πρώτα
Να μπω κι εγώ να ζεσταθώ

ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Σου έλεγα έχεις σπασμένα τα φτερά
Και μην πετάς πολύ ψηλά θα τσακιστείς
Και μου 'λεγες καλά καλά
2. Σου έλεγα μη δίνεσαι μη σκορπίζεσαι
Κοίταξε λίγο και τον εαυτό σου
Και μου λεγες καλά καλά
3. Ταξίδευες γινόςουν νύχτα λίγο λίγο
Σου έλεγα χανόμαστε χανόμαστε
Δεν το καταλαβαίνεις
Κι εσύ μου έλεγες καλά καλά

Ρεφραίν Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος
Γιατί εσύ ήσουν χιονάνθρωπος
Που λίγο λίγο έλιωνες
εγώ σε ζέσταινα κι εσύ μου έλιωνες ♠ δεις

4. Σου έλεγα απ την καλή σου την καρδιά
Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις
Και μου λεγες καλά καλά
5. Σου έλεγα μην νοιάζεσαι μη μοιράζεσαι
κράτα και κάτι για τον εαυτό σου
Και μου λεγες καλά καλά

Ρεφραίν

ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΛ. ΑΛΚΑΙΟΣ

Εισαγωγή: **Fm / Bbm C / Fm / Fm C / Fm Bbm / Fm C / Fm C / Fm C / Fm**

1. **Fm**
Με το καράβι αχαιριστία
Db C Fm
Μια μέρα κρύα σαλπάρισες
C Fm
Κι απ' τα προσωπικά σου δώρα
F Bbm
Εκτός από βροχή και μπόρα
Fm C Fm C / Fm C / Fm
ένα μονάχα μ' άφησες

Ρεφραίν **Fm**
Μια παλιά φωτογραφία
Bbm C Fm
αγκαλιά στη θάλασσα
Fm
Χτες στην έκανα κομμάτια
Bbm C Fm
Να μην βλέπουνε τα μάτια
C Fm
Ποσά χρόνια χάλασα

↑
↓
δεις

2. Όσες φορές μ έχεις φιλήσει
Τόσες φορές σταυρώθηκα
Κι αυτό που τώρα απ' όλα μένει
είναι μια κάμαρα θλιμμένη
Που κάποτε σου δόθηκα

Ρεφραίν

ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ

Bm

1. Κλείσανε τα κέντρα τα σινεμά και τα καφενεία
Μια παρέα είμαστε που σκορπίζει σε μια γωνία
Αύριο σκορπίζουμε σαν πουλιά στην κοσμοπλημμύρα
Σαν τους πρόσφυγες που δεν έχουνε μες τον ήλιο μοίρα
Τρένα θα μας πάρουνε την αυγή και λεωφορεία
Γεια σου Στέλλα γεια σου Αγγελική
Και μην κλαις Μαρία, και μην κλαις Μαρία,
Em Bm F#
Em A D
Em Bm F#
Em A D
Em Bm
F#7 Bm
2. Είχαμε όνειρα όπως τα παιδιά όπως οι άνθρωποι
τώρα ένας φεύγει για Αμερική κι άλλος για Ευρώπη
Αύριο σκορπίζουμε σαν πουλιά στην κοσμοπλημμύρα
Σαν τους πρόσφυγες που δεν έχουνε μες τον ήλιο μοίρα
Τρένα θα μας πάρουνε την αυγή και λεωφορεία
Γεια σου Στέλλα γεια σου Αγγελική
Και μην κλαις Μαρία, και μην κλαις Μαρία,
3. Σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό φεύγει η λιακάδα
ένας κρύος και έρημος σταθμός μοιάζει η Ελλάδα
Αύριο σκορπίζουμε σαν πουλιά στην κοσμοπλημμύρα
Σαν τους πρόσφυγες που δεν έχουνε μες τον ήλιο μοίρα
Τρένα θα μας πάρουνε την αυγή και λεωφορεία
Γεια σου Στέλλα γεια σου Αγγελική
Και μην κλαις Μαρία, και μην κλαις Μαρία,

ΣΤΡΩΣΕ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ι. ΚΑΜΠΑΝΕΛΗ

1. Ο δρόμος είναι σκοτεινός
ώσπου να σ' ανταμώσω
Ξεπρόβαλε μεσοστρατίς
Το χέρι σου να δω

Ρεφραίν Στρώσε το στρώμα σου για δυο
Για σένα και για μένα
Ν' αγκαλιαστούμε απ την αρχή
Να ναι όλα αναστημένα

2. Σ' αγκάλιασα μ αγκάλιασες
Μου πήρες και σου πήρα
Χάθηκα μες τα μάτια σου
Και δική σου μοίρα


Ρεφραίν

ΒΑΡΚΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΛΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

1. Πέντε-πέντε δέκα δέκα-δέκα ανεβαίνω τα σκαλιά
Για τα δυο σου μάτια για τις φωτιές
Που όταν με κοιτάζουν νοιώθω μαχαιριές

Ρεφραίν Βάρκα στο γιαλό βάρκα στο γιαλό
γλάστρα με ζουμπούλι και βασιλικό  δις

2. Πέντε-πέντε δέκα δέκα -δέκα θα σου δίνω τα φιλιά
Κι όταν σε μεθύσω κι όταν θα σε πιω
Θα σε νανουρίσω με γλυκό σκοπό

Ρεφραίν

3. Πέντε-πέντε δέκα δέκα-δέκα κατεβαίνω τα σκαλιά
Φεύγω για τα ξένα για την ξενιτιά
Και μην κλαις για μεν αγάπη μου γλυκιά

Ρεφραίν

ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

1. Γράμματα ανώνυμα στην πόρτα μας ριγμένα
Και το τηλέφωνο που κλείνεις μόλις μπω
Έχεις τα μάτια σου διαρκώς χαμηλωμένα
Μα πρόσεξε με έχω κάτι να σου πω
Μα πρόσεξε με έχω κάτι να σου πω

Ρεφραίν Εγώ δεν είμαι δικαστής να με φοβάσαι
Ούτε Θεός για να σε κρίνω ό,τι και να 'σαι
Δεν είμαι φύλακας δεν είμαι αστυνόμος
Μήτε έχει σιδερά η καρδιά μου να σε κλείσει
Δικός σου είναι ο σταυρός δικός σου και ο ώμος
Πήγαινε σ' όποιον θέλεις να σου τον κρατήσει

2. Συνομοσίες και συρτάρια κλειδωμένα
Κι απουσίες ξαφνικές χωρίς σκοπό
όταν μιλάω με ακούς αφηρημένα
Μα κοίταξέ με έχω κάτι να σου πω

Ρεφραίν

ΑΓΙΕΣ ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

1. Οι μέρες μου λίγο πολύ
Περνούν και δεν περνούν χωρίς εσένα
Μα όταν έρθει Κυριακή σε συλλογιέμαι
πάλι απελπισμένα
περνούν ζευγάρια γελαστά
Να παν στον διπλανό κινηματογράφο
Κι εγώ με τζάμια σφαλιστά
Σε σκέφτομαι και γράμματα σου γράφω

Ρεφραίν Άγιες οι καθημερινές
Με την δουλειά ξεχνώ λίγο τον πόνο
καταραμένες Κυριακές
Για τους ευτυχισμένους είστε μόνο



δισ

2. Όταν σημάνει Κυριακή
Τα στήθια μου πλακώνει τ' άδειο σπίτι
Σα να με κλείσαν φυλακή
Σ' αυτόν τον κακορίζικο πλανήτη
περνούν ζευγάρια γελαστά
Να παν στον διπλανό κινηματογράφο
Κι εγώ με τζάμια σφαλιστά
Σε σκέφτομαι και γράμματα σου γράφω

Ρεφραίν

ΑΝ ΞΑΝΑΚΑΤΕΒΕΙΣ ΧΡΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΓΗ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΜΑΝΕΤΤΑ

1. Αν ξανακατεβείς Χριστέ στην γη μας
Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει
Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι
Ούτε χολή κανέννας θα σου δώσει
Είμαστε πια πολιτισμένοι πάλιωσε πια ο Γολγοθάς
Έχουμε θάλαμο αερίων θα σε τελειώσουμε με μιας

Ρεφραίν Αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας
δε θα 'σαι απ' τον Άννα στον Καϊάφα να σε κρίνει
Ούτε και θα γυρνάς στράτα τη στράτα
Όχλος να σε τραβάει και να σε φτύνει
Είμαστε πια πολιτισμένοι ολα μας τώρα ειν' απλά
Βγάζουμε τόσες αποφάσεις μέσα σε είκοσι λεπτά

2. Αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας
Δε θα 'χουμε σταυρούς καρφιά και λόγχες
Δε θα πονέσεις
τώρα αλλάξανε πολύ αυτές οι μόδες
Έχουμ' ακόμα και στο θάνατο ανέσεις
Είμαστε πια πολιτισμένοι έχουμε πια εξελιχθεί
έχουμε βόμβες νετρονίου και θα πεθάνεις στην στιγμή

Ρεφραίν Αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μας
Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει
Δε θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι
Ούτε χολή κανέννας θα σου δώσει
Είμαστε πια πολιτισμένοι πάλιωσε πια ο Γολγοθάς
έχουμε θάλαμο αερίων θα σε τελειώσουμε με μιας
Αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη
Αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη

ΤΙ ΝΑ ΠΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟΪΖΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Τι να πω σε μια πόλη με καπνούς και τσιμέντα
Τα κομπιούτερ δε λένε για αγάπη κουβέντα τι να πω
2. Τι να πω παναγιά μου στης αυλής το παιδί
Που φεγγάρι τ' Αυγούστου δεν μπορεί πια να δει τι να πω

*Ρεφραίν Μα τι να πω τελοσπάντων
Ντρέπομαι και να το πω
Πως είναι ωραίος ο κόσμος
Επειδή σ' αγαπώ*

3. Τι να πω σε μια πόλη με καπνούς και τσιμέντα
Τα κομπιούτερ δε λενε για αγάπη κουβέντα τι να πω
4. Τι να πω στο φαντάρο που φυλάει στη σκοπιά του
Και ριπές τον γαζώνει η πικρή μοναξιά του τι να πω
5. Τι να πω στις γυναίκες μες το άδειο χωριό
Που χουν άντρα στη πόλη και στα ξένα τον γιο τι να πω

Ρεφραίν

6. Τι να πω στο φαντάρο που φυλάει στη σκοπιά του
Και ριπές τον γαζώνει η πικρή μοναξιά του

ΜΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΑΝΤΡΕΟΥ
ΣΤΙΧΟΙ: Π. ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: **Em, Bm, Cm, Bm / Em, Bm, Cm, Em**
Em Bm7

1. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά
Am Em
Τα χρόνια μου ήταν ρίζες ήταν δέντρα
Em Bm7
Που τα 'ντυσε με φύλλα η καρδιά
Am Em
Και τ' άφησε ν ανθίζουν μες την πέτρα
Em Bm7

2. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά
Am Em
Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση
Em Bm7
Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά
Am Cmaj7
Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει
C D Am Bm Em
Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει
C Bm

Ρεφραίν Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ
F Em
Η νύχτα εσύ το όνειρο της μέρας
C Bm
Μικρή πατρίδα σώμα μου κι αρχή
Am Gm Em
η γη μου εσύ ανάσα μου κι αέρας
Am Bm Em
η γη μου εσύ ανάσα μου κι αέρας

3. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά
Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει
Σε όνειρα σε αισθήματα υγρά
Τον μυστικό τον κόσμο ν' ανασάνει
Τον μυστικό τον κόσμο ν ανασάνει
Ρεφραίν

ΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΚΟΜΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Χ. ΑΛΕΞΙΟΥ

1. Αφού ακόμα αγαπάς τις γκρίζες θάλασσες
Αφού μπορείς καμένα δάση ν' αντικρίζεις
Αφού ακόμα ακούς Τσιτσάνη και ραγίζεις
αυτό σημαίνει ότι ακόμα εσύ δεν αλλάζεις
2. Αφού απ την μοναξιά σου δεν νικήθηκες
Αφού δεν ντρέπεσαι μπροστά μου να δακρύζεις
Αφού ακόμα ακούς κλαρίνο και ραγίζεις
αυτό σημαίνει ότι ακόμα εσύ δεν αλλάζεις

*Ρεφραίν Έλα αγάπη μου έλα
Να κάνουμε έναν έλληνα ακόμα
Με το τραγούδι να ξεχνάει
τα λάθη της να συγχωράει
όπως κι εμείς
Αφού η Ελλάδα μας πληγώνει όσο κανείς*



ΦΙΛΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Em7, A, F#m7, Bm, G, F#, Bm** (δισ)

Bm **F#m7**
1. Έφυγε 'κείνη π' αγαπώ
G **A** **Bm**
Και τώρα στη ζωή μου τιμημένη
Em **Asus4, A** **Bm9, Bm**
Ποια θα φωνάζω τώρα πια, αγαπημένη

GM7 **F#m7**
Ρεφραίν Φίλε έλα απόψε που πονάω
Em7 **F#m7**
Εκείνη π' αγαπώ δεν είναι πια εδώ
GM7 **F#m7**
Φίλε την παρέα σου ζητάω
Em7 **F#sus4, F#**
Έλα, στο σκοτάδι δεν μπορώ
GM7 **F#m7**
Όσα λεν οι άντρες μεταξύ τους
Em7 **F#m7**
Λόγια σοβαρά, λόγια αληθινά
GM7 **F#m7**
Πες μου ό,τι θέλεις μόνο μείνε
Em7 **F#sus4, F#**
Μήπως περάσει η βραδιά

Εισαγωγή

2. Έφυγε 'κείνη π' αγαπώ
Κουβάρι στο μυαλό μου οι εικόνες
Και οι στιγμές του χωρισμού γίναν αιώνες

Ρεφραίν (δισ)

Η ΜΕΡΑ ΕΚΕΙΝΗ ΔΕ Θ' ΑΡΓΗΣΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟΪΖΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Φ. ΛΑΔΗΣ

1. Η μέρα εκείνη δε θ' αργήσει
Που μπρος μου θα σε ξαναδώ
Το φως του ήλιου θα ραγίσει
Κι εσύ θα τρέχεις προς τα 'δω
Το φως του ήλιου θα ραγίσει
Κι εσύ θα τρέχεις προς τα 'δω

2. Θε να σκορπά το μέτωπο σου
Χρυσή βροχή στον ουρανό
Και θα 'ν' τ' ωραίο πρόσωπο σου
Κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό
Και θα 'ν' τ' ωραίο πρόσωπο σου
Κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό

3. Κι όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας
Όλα θα λάμπουνε αλλιώς
Και θα χαθεί μες τις σκιές μας
Όλος ο κόσμος ο καλός
Και θα χαθεί μες τις σκιές μας
Όλος ο κόσμος ο καλός

4. Η μέρα εκείνη δε θ' αργήσει
Κυνηγημένο μου πουλί
Σε πήρε κάποτε η δύση
Σε ξαναπέρνει η ανατολή
Σε πήρε κάποτε η δύση
Σε ξαναπέρνει η ανατολή






δισ

ΑΝ ΔΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΣΟΥ ΕΡΗΜΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

1. **Cm** **Fm** **Bb** **Cm**
Αν δεις στον ύπνο σου ερημιά
G **Fm** **Cm, G**
Και δέντρα μαραμμένα
Cm **G**
Θα κλαιν στον κήπο σου πούλια
Ab **Bb** **Ab G**
και μια καρδιά στα ξένα  δις
2. Αν δεις στον ύπνο σου εκκλησιά
Αν δεις την Παναγία
Κάνε τον πόνο μου χαρά  δις
το δάκρυ μου ευτυχία
3. Αν δεις σε χέρι παιδικό
Πουλάκι πληγωμένο
Πάρε τις στράτες να με βρεις  δις
εγώ σε περιμένω

Μ' ΕΚΟΨΑΝ ΜΕ ΧΩΡΙΣΑΝ ΣΤΑ ΔΥΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

Εισαγωγή: **Gm, Dm, C, Bb, Dm, C, Bb, A, Dm**

1. **Dm Gm A Dm**
Μ' έκοψαν με χώρισαν στα δυο
C Dm C Dm A
Τη μια πλευρά μου τη μια φτερούγα μου
D7 Gm A Dm
Κι είμαι μια στάλα αίμα στα χείλη σου
A7 Gm A7 Dm
Ένας αγέρας στα δάκτυλα σου
D7 Gm C Bb A Dm
Κι είμαι μια στάλα αίμα στα χείλη σου
A Gm A Dm
Ένας αγέρας στα δάκτυλα σου

Dm C Dm C Bb Dm C Bb A
Ρεφραίν Δεν μπορώ να ζη - σω η να πεθα - α - α - νο
Bb Gm C A Dm
Μισό κορμί μισό κομμένο όνειρο

Εισαγωγή: **D7, Gm, A, Dm, A, Gm, A, Dm**
D7, Gm, C, Bb, Dm, C, Bb, A, Dm

2. Μ' έκοψαν και μ' άφησαν να ζω
Με την πληγή μου και την αγάπη μου
Κι είμαι μια πικρά μέσα στα μάτια σου
Ένας αγέρας μες τα μαλλιά σου
Κι είμαι μια πικρά μέσα στα μάτια σου
Ένας αγέρας μες τα μαλλιά σου


Ρεφραίν

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΖΑΛΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΥ

1. **Em**
Μη μου το πεις
Bm **Am** **Em**
Ο δρόμος της καρδιάς σου πόσο άλλαξε
Em
Μη μου το πεις
Bm **Am** **Em**
Η μοναξιά σου πλοίο που δεν άραξε

Ρεφραίν **Em** *Να μου το πεις, το σ' αγαπώ και πάλι*
D **Bm** *να μου το πεις, η αγάπη είναι ζάλη*  *δισ*

2. Μη μου το πεις
Τα χρόνια που περάσαν πως μαράθηκαν
Μη μου το πεις
Τα όνειρα που κάναμε πως χάθηκαν

Ρεφραίν (δισ)

ΠΑΠΟΡΑΚΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟΪΖΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

- Am**
1. Παποράκι του μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς
E7
Πόσα τάλιρα γυρεύεις στον Περαία να με πας
Am
Πόσα τάλιρα γυρεύεις στον Περαία να με πας
E7
Παποράκι του μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς
Am

Ρεφραίν
F **G** **C**
Κάθε νύχτα στ' όνειρο μου σεργιανάω
Dm **E7** **Am**
Άγιο Νείλο, Κερασίни, Κοκκινιά
F **G** **C**
Καπετάνιο χρόνια ξέρεις πως πονάω
Dm **E7**
Μα δεν άνοιζες πανιά

Παποράκι του μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς
Πόσα τάλιρα γυρεύεις στον περαια να με πας
Πόσα τάλιρα γυρεύεις στον περαια να με πας
Παποράκι του μπουρνοβα και καρότσα της στεριάς

2. Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρη φουκαρά
Στον Περαία έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά
Στον περαια έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά
Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρη φουκαρά

Ρεφραίν

Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρη φουκαρά
Στον περαια έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά
Στον περαια έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά
Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρη φουκαρά

ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΗΛ. ΑΝΔΡΙΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ

Εισαγωγή: **A, E, D, A** (δισ)

1. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει
A **Bm E, Bm, E**
D E A, Bm, E
εμείς που ζήσαμε φτωχοί
A **Bm E, Bm, E**
Του κόσμου η βροχή δεν μας πειράζει
D E A
εμείς που ζούμε μονάχοι

A **E D A**
Ρεφραίν Τα σπίτια είναι χαμηλά
Bm
Σαν έρημοι στρατώνες
D Bm
τα καλοκαίρια μας μικρά
A E A
Κι ατελείωτοι χειμώνες

↑
↓ δισ

Εισαγωγή

2. Μην κλαις και μη φοβάσαι το σκοτάδι
εμείς που ζήσαμε φτωχοί
Του κόσμου η απονιά δεν μας τρομάζει
Θα έρθει και για μας μια Κυριακή

Ρεφραίν

Η ΑΓΑΠΗ ΧΑΘΗΚΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ

1. Πες μου ποιος μας κυνηγάει
Πες μου ποιος παλιός εχθρός
Κι η αγάπη σου έχει γίνει
Μια μικρή φωτιά και σβήνει
Και λυπάμαι εγώ για σένα
Και για μένα ο Θεός

Ρεφραίν Η αγάπη χάθηκε σαν ένα καράβι
Ψάχνοντας για να 'βρει κάπου μια στεριά
Η ζωή μας κύλησε κι έφτασε στο τέρμα
όπως ένα κέρμα στην κατηφοριά

2. Το απέναντι φεγγάρι
Σαν ανθός τραγούδησε
στόμα ήμουνα κλεισμένο
Σ' ένα κόσμο ξεχασμένο
στόμα ήμουνα κλεισμένο
Που για σε τραγούδησε

Ρεφραίν

ΤΗΣ ΕΙΠΑ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. ΒΑΡΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΑΙΒΙΖΑΤΟΣ

1. Της είπα μια νύχτα να μείνει
Της είπα θα πω ό,τι πίνει
Και ήπιαμε μες το μπαράκι
Ποτήρια γεμάτα φαρμάκι
Και ήπιαμε μες το μπαράκι
Ποτήρια γεμάτα φαρμάκι

2. Μου είπε μας κάνανε πότες
Της μαύρης καρδιάς οι προδότες
της είπα πονάμε κι οι δύο
Μου είπε ας πιούμε αλλά δύο



δισ

Ρεφραίν *Είναι άτιμο να σε πουλάνε
Και συμπόνια μετά να ζητάνε
όταν σπανέ οι καρδιές π' αγαπάνε
Μ' ένα αχ τα γυαλιά δεν κολλάνε*

3. Της είπα σε λίγο χαράζει
Μου είπε κανείς δε μας βιάζει
εδώ θα βρεθούμε και πάλι
φαρμάκι τσιγάρο μπουκάλι



δισ

Ρεφραίν

ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΓΩΝΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΛ. ΑΛΚΑΙΟΣ

1. Ξημερώνει στο γαλάζιο σου το στρώμα
Λιώμα ξύπνησα μα σ' αγαπώ ακόμα
Στάξε εύθυμο φαρμάκι για το γλέντι
Με μίση μεζούρα τζιν και λίγο αψέντι

Ρεφραίν Με ακόρντα λα μινόρε προς το γκρίζο
Καμηλιέρικα τραγούδια σου σφυρίζω
Σαν μικρός λαχειοπώλης ώρα μία
Πατησιών και παραμυθιού γωνία

2. Θέλω σήμερα παιχνίδι με τον χάρο
Στο καζίνο της καρδιάς σου να ρεστάρω
Να ενωθώ μ' όλης της γης τα κατακάθια
Να γευτώ όλα τα ρόδα και τ' αγκάθια

Ρεφραίν

ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. ΒΑΡΔΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εισαγωγή: **F#m, Bm, C#7, F#m, Bm, D7, C#7, F#m**

1. **F#m** **D** **F#m**
Τρίτη φορά που μου λές αντίο
F#m **D** **C#7**
Τρίτη φορά που μου επιστρέφεις το κλειδί
Bm **C#7** **F#m** **D**
Τρίτη φορά που σου επιτρέπω έτσι απλά
F#m **C#7** **F#m**
Να μου καταστρέφεις τη ζωή
Bm **C#7** **F#m** **D**
Τρίτη φορά που σου επιτρέπω έτσι απλά
F#m **C#7** **F#m, D, C#7, F#m**
Να μου καταστρέφεις τη ζωή

F#m **Bm**
Ρεφραίν Δε λυπάμαι, δε λυπάμαι όμως που φεύγεις
C#7 **F#m**
Δε λυπάμαι, που σε χάνω ξανά
F#m **Bm**
Δε λυπάμαι, μα φοβάμαι πως θα γυρίσεις
D7 **C#7** **F#m**
Και θα σε δεχτώ για τρίτη φορά

Εισαγωγή

2. Τρίτη φορά τη βαλίτσα φτιάχνεις
Τρίτη φορά το σπίτι αδειάζεις το μισό
Τρίτη φορά πρέπει να σε σβήσω σαν φωτιά
Και να ξαναρχίσω ν' αγαπώ

Ρεφραίν (δισ) **F#m, D, F#m, D, F#m**

(ΑΔΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ)

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΙΔΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΛΙΔΑΚΗΣ

Εισαγωγή: **Dm, F, Dm, Am, Bb, C, Bb, Am, Gm, Dm, A, Dm**

1. **Dm** **Gm** **Dm**
Άδικη καρδιά, πόσα χρόνια χάλασα
Gm **A** **Dm** **A** **A7**
Ζωή σαν άγρια θάλασσα, τα σημάδια σου ξεπλένω
Dm **Gm** **Dm**
Άδικη καρδιά, πόσες νύχτες έκλαψα
Gm **A** **Dm** **A** **A7**
Πόσες πίκρες έθαψα όμως πια δε σε γυρεύω

Dm **F** **Dm** **Am**
Ρεφραίν Κάποτε θα με θυμηθείς όταν κι εσύ θα πλήγωθείς
Bb **C** **Bb**
Και θα θες απελπισμένα
Am **Gm** **Dm** **A**
δρόμο για να λυτρωθείς καρδιά μου
Dm **F** **Dm** **Am**
Κάποτε θα με θυμηθείς όταν κι εσύ θα πλήγωθείς
Bb **C** **Bb**
Και θα θες απελπισμένα
Am **Gm** **Dm** **A** **Dm**
δρόμο για να λυτρωθείς, μη φοβηθείς

Εισαγωγή

2. Άδικη καρδιά πες μου τι σου έφταιξα
Έπαιξα κι έχασα, τα κομμάτια μου μαζεύω

Ρεφραίν

ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Em, D, Em** (δισ)

1. **Em** **Am** **Em** ↑
Κορίτσι κορίτσι με τα παντελόνια
Am **Em** **Am G D** **Em** ↓
Και τ' αγορίστικα-α-α μαλλιά δισ

Ρεφραίν **Am** **G D Em**
Που σεργιανούσες τόσα χρό-ονια
Am **B**
Σε ποια χελιδονοφωλιά
C **G** **C** **G**
Κορίτσι κορίτσι με τα παντελόνια
Am **Em** **Am G D** **Em**
Και τ' αγορίστικα-α-α μαλλιά

Εισαγωγή

2. Κορίτσι, κορίτσι που 'χες το τσιγάρο ↑
Στα χέρια σου τα παιδικά ↓ δισ

Ρεφραίν *Ξωκλήσι θα 'σουνα στην Πάρο*
Γλαστρίτσα με μυριστικά
Κορίτσι, κορίτσι που 'χες το τσιγάρο
Στα χέρια σου τα παιδικά

Εισαγωγή

3. Κορίτσι, κορίτσι δροσερά μου χείλη ↑
Κορίτσι, ώρα μου καλή ↓ δισ

Ρεφραίν *Σε ποιο γυαλό ήσουν κοχύλι*
Και σ' είχα δει με το γιαλί
Κορίτσι, κορίτσι δροσερά μου χείλη
Κορίτσι, ώρα μου καλή

ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

- G** **D**
1. Μεσάνυχτα στη γειτονιά, η φτώχεια η γρίπη, η παγωνιά
Em **D**
Κι ο πολισμένος στη γωνιά μες το χιονιά
Am **G**
Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τραίνο και σφύρα
Am **D** **G**
Και κλαιν συνεχεία τα μωρά στη γειτονιά

Ρεφραίν **Am** **D** **Am** **D**
Και δεν μπορώ να κοιμηθώ να ονειρευτώ
C **D** **G**
Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι πλούσιος
E **Am**
Πως ειμ' αφέντης βασιλιάς ταξιδευτής
D **G**
Όσα κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ θα ονειρευτείς
D **G**
όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής
D **C** **D** **G**
Αν ήμουν πλούσιος...

2. Ξημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπάς στη λειτουργία
Το καλυμμαύχι του στ' αυτιά μες το χιονιά
Κι ο γείτονας στ' αντικρινό, στις σουσταζεπης το στενό
Και βλαστημάει τον παραγιό τον ορφανό

Ρεφραίν

ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

Ρεφραίν **G D G D G C G D**
Όλα μας τα πλούτη, η αγάπη ετούτη
G B7 Em B7 Em
Η αγάπη ετούτη, όλα μας τα πλούτη

- Em**
1. Μην κλειδώνεις πια τις νύχτιες την πόρτα
B7
Δόξα τω Θεώ είμαστε φτωχοί
Όπως η βροχή μες τ' αγριόχορτα
Em, D
είμαστε φτωχοί

Ρεφραίν

2. Ξώπορτα κλειστή και σβηστό λυχνάρι
Δόξα τω θεώ είμαστε φτωχοί
Κλεφτής και να μπει τι θα βρει να πάρει
είμαστε φτωχοί

Ρεφραίν

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

1. Φεύγαν οι εργάτες κι έφευγες μαζί τους
Κι έμεινα μόνος να σε καρτερώ
Μ' ένα τραγούδι στο πικρό μου στόμα
Κι ένα λουλούδι μέσα στο νερό

Ρεφραίν Έλα να μάθεις στην πλατεία Βάθης
έλα να μάθεις τι ζωή περνά
έλα να κάτσεις δίπλα μου να κλάψεις
ένα βραδάκι τέρμα Αχαρνών

2. Νύχτωνε κι έπεφτε το βαθύ σκοτάδι
όταν μου είπες φεύγω έχε γεια
Χρόνια και χρόνια, περιφρονημένη
καρδιά καμένη, μες την πυρκαγιά

Ρεφραίν

ΦΙΛΑΝΤΙΣΕΝΙΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

1. ^G Φιλντισένιο караβάκι, στ' όνειρο μου ήρθε μιαν αυγή ^{C D G}
Και με πήρε ταξιδάκι, να γυρίσουμε τη γη ^{D7 G}
Είδα χώρες είδα τόπους πικραμένα είδα τα παιδιά ^{C D G}
κόσμο γνώρισα κι ανθρώπους κι έβαλα πόνο στη καρδιά ^{D7 G}

Ρεφραίν ^{C G} Καραβάκι μου ξεκίνα πάμε πάλι στην Αθήνα
^{D G} Τραγουδάνε τα πουλιά στην Αττική
^{C G} Πάμε πάλι στο Παγκράτι πουν οι δρόμοι του γεμάτοι
^{D G} Με χαρούμενες φωνές την Κυριακή

2. Τι να πω για την Ευρώπη, τι να πω για την Αμερική
Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι έχουνε βάσανα κι εκεί
πήγα σ' όλα τα λιμάνια, σε δρομάκια πέρασα πολλά
Λεβεντιά και περηφάνια, δεν είδα φως μου πουθενά

(ΗΡΘΕΣ ΕΨΕΣ)

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Ἦρθες εψές στον ύπνο μου
Και μου ψιθύρισες
Πως απ' τα ξένα μανά μου
Εξαναγύρισες

2. Τρέχω καλώς να σε δεχτώ
Μπρος τ' ακρογιάλι σου
Να γύρω όπως ένα καιρό
Μεσ την αγκάλη σου

3. Μα βρίσκω έρμο τον γιαλό
Έρμα τα κύματα
Και περνώ το δρομί και πάω
Πέρα στα μνήματα

4. Ἦρθες εψές στον ύπνο μου
Και μου ψιθύρισες
πως απ' τα ξένα μανά μου
Εξαναγυρισες



δισ

ΕΝΑ ΑΜΑΞΙ ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΟΓΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΒΙΡΒΟΣ

1. *Am* Ένα όμορφο αμάξι με *Dm E* δυο άλογα
Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω *Am*
Τον ντουνιά με τα στραβά και τα παράλογα *Dm E*
Καβαλάρης μια φορά να σεργιανίσω *Am*

Am *G* *Am*
Ρεφραίν Το ένα τ' άλογο να είναι άσπρο
G *C, Am*
όπως τα όνειρα που έκανα παιδί
Am *G* *Am*
Το άλλο τ' άλογο να είναι μαύρο
E *Am*
Σαν τη πικρή μου τη κατάμαυρη ζωή




Εισαγωγή: *G, Am, G, C, Am, G, Am, E, Am*

2. Να χτυπώ το καμουτσίκι μου το άπονο
Σαν της μοίρας μου τ' αβάσταχτα χαστουκιά
Και ν' ακούγεται τη νύχτα σαν παράπονο
Σαν πενιά λυπητερή από μπουζούκια

Ρεφραίν

Η ΓΟΡΓΟΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟΪΖΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

1. ^{Em}
Στην απα-, στην απα-, στην απάνω γειτονίτσα
^{Am Em B Em Am, Em, B, Em}
Στην απάνω γειτονίτσα
^{D G}
Μ' αγαπά-, μ' αγαπά-, μ' αγαπάνε δυο κορίτσια
^{C G D G C, G, D, G}
Στην απάνω γειτονίτσα
^{C G C G}
Μα εγώ, μα εγώ, μα εγώ πονάω για άλλη
^{Am Em B Em}
μα εγώ πονάω για άλλη μια γοργόνα στ' ακρογιάλι  δις
2. Φυλαχτό, φυλαχτό, φυλαχτό με τ' άγιο ξύλο
φυλαχτό με τ' άγιο ξύλο
Που να βρω, που να βρω που να βρω για να της στείλω
φυλαχτό με τ' άγιο ξύλο
φυλαχτό, φυλαχτό, φυλαχτό να τη φυλάει 
φυλαχτό να τη φυλάει, και ας μη με αγαπάει  δις

ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΑΣΑΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

1. Όσο αγαπιόμαστε τα δυο να με κοιτάς στα μάτια
Ειν' ο καιρός πολύ μικρός κι έχω καρδιά κομμάτια
Όσο αγαπιόμαστε τα δυο να μου κρατάς το χέρι
είναι πολλές οι σύμφορες που ο χωρισμός θα φέρει

Ρεφραίν *Κοιτά να με θυμάσαι*
Όσο μακριά μου θα 'σαι
Μια που καλά το ξέρεις σ' αγαπώ
κοιτά να με θυμάσαι
Τη νύχτα που κοιμάσαι
Μια που καλά το ξέρεις σ' αγαπώ

2. Όσο αγαπιόμαστε τα δυο να με φιλάς στο στόμα
Όσα φίλια κι αν μου 'δωσες δεν σε χορταίνω ακόμα
Όσο αγαπιόμαστε τα δυο να μου το λες μικρό μου
κάθε στιγμή κάθε λεπτό πως θα' σαι πια δικό μου

Ρεφραίν

ΑΣΠΡΑ ΘΑ ΦΟΡΕΣΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Μ' αγαπάει, μ' αγαπάει το κορίτσι Θάνο μου
κι η καρδούλα του χτυπάει όταν γέρνει πάνω μου
- ↕
δισ

Ρεφραίν *Άσπρα θα φορέσω, ρούχα γιορτινά*
όλες μου οι αγάπες έχουν γίνει μια

↕
δισ

2. Σε γιαλό σε σταυροδρόμι, νύχτες το ξορκίζουνε
όμως δεν τ' αλλάζουν γνώμη ούτε μας χωρίζουνε
- ↕
δισ

Ρεφραίν

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΚΑΡΔΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

- Em** **Em**
1. Σκυφτέ διαβατή της βροχής
Και ταξιδιώτη της ζωής
H προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει **B**
Μην πίνεις άλλο και μεθάς
Και τη ζωή σου μη χαλάς
είναι γραφτό ότι αρχίζει να πεθαίνει **Em**

Ρεφραίν **Em** **B** **Em**
Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος
G **D** **B**
ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος
Am **Em** **B** **Em**
Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος

2. Σκυφτέ διαβατή της βροχής
Και ταξιδιώτη της ζωής
Με την αλήθεια δεν μπορείς ποτέ να παίζεις
Κι αν την αγάπησες πολύ
Σου δίνω μια συμβουλή
ποτέ γυναίκα στη ζωή να μην πιστέψεις

Ρεφραίν

ΕΓΩ ΖΩΓΡΑΦΙΣΑ ΤΗ ΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

- Am7**
1. Εγώ ζωγράφισα τη γη μια ολοστρόγγυλη πληγή
Dm
Μια ολοστρόγγυλη πληγή
G C G C
Που έσταζε αίμα, που έσταζε αίμα
Am7
Και σ' ένα βλέμμα παιδικό έβαλα ερωτηματικό
Dm
έβαλα ερωτηματικό
G C G C
Αντί για βλέμμα, αντί για βλέμμα
F Bb
Ρεφραίν *Κι ήρθες εσύ μια Κυριακή*
F Bb
Κι είπες από ζωγραφική
C G
Δεν ξέρεις τίποτα, δεν ξέρεις τίποτα
F Bb F Bb
Τι να σου πω την ώρα αυτή, ότι κι εσύ από ζωή
C G
Δεν ξέρεις τίποτα, τι λάθη ανείπωτα
2. Εγώ ζωγράφισα παιδιά με δίχως μάτια και καρδιά
Με δίχως μάτια και καρδιά, χέρια κομμένα,
χέρια κομμένα
ζωγράφισα κι ένα σταυρό, και στα καρφιά αντί Χριστό
Και στα καρφιά αντί Χριστό, είχα εσένα, είχα εσένα
- Ρεφραίν*
3. Εγώ ζωγράφισα τη γη, μια ολοστρόγγυλη πληγή
Μια ολοστρόγγυλη πληγή, που έσταζε αίμα
Που έσταζε αίμα

ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

1. Κάθε πρωί ο ήλιος σε φωτογραφίζει
Κάθε αχτίδα του κι ένας φακός με φλας
Θα σε μαλώσω που το βλέμμα σου δακρύζει
Προς το φακό σου είπα πρέπει να γελάς

Ρεφραίν *Κι αν η ζωή με χίλιους τρόπους σε ξεγέλασε*
χαμογέλασε, (στον ήλιο), χαμογέλασε



δισ

2. Κι όταν βουρκώνει ο ουρανός κι αρχίζει η μπόρα
Ο αφέντης ήλιος πάντα βρίσκεται εκεί
Το πιο καλό χαμόγελο σου τότε φορά
Σε σημαδεύουνε αόρατοι φακοί

Ρεφραίν *πικρό το χτες, αλλά χτες ήτανε και πέρασε*
χαμογέλασε, στον ήλιο, χαμογέλασε



δισ

(ΑΦΟΥ ΗΡΘΕΣ ΚΑΛΩΣΗΡΘΕΣ)

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

1. **Am**
Αφού ήρθες καλωσήρθες αγάπη
E **Am**
Με μια κιθάρα κανένας δε ζει
Έτσι κι αλλιώς είναι ο κόσμος μια λάσπη
Bb **E** **Am**
Ας την περάσουμε δύο μαζί

Ρεφραίν **C** **Dm**
Και παμ' αστέρι μου όπου μας πάνε
G7 **C**
Κρατά το χέρι μου να μη φοβάμαι
Dm
και άσε αστέρι μου τις σκέψεις άσε
G7 **C**
Κρατά το χέρι μου να μη φοβάσαι
E
Μη φοβάσαι



δισ

2. Αφού ήρθες καλωσήρθες και μείνε
Χωρίς ελπίδα κανένας δε ζει
ένας σταυρός η ζωή μας θα είναι
Ας τον σηκώσουμε δυο μαζί

Ρεφραίν (δισ)

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΄ΣΑΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΚΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ

1. Την αγωνιά μου μια μέρα θα τη νοιώσεις
Μην το ξεχνάς πως είναι κύκλος η ζωή
κι αν τώρα σκέφτηκες εμένα να προδώσεις
Κι εσύ σκληρά θα προδοθείς κάποιο πρωί



δισ

Ρεφραίν Όπου και να 'σαι, να το θυμάσαι
Πόσο μου έκανες κακό
όπου και να 'σαι, να το θυμάσαι
Όλα πληρώνονται εδώ
Όλα πληρώνονται εδώ - ω, εδώ

2. Όπως κι εγώ να ξέρεις κάποτε θα κλάψεις
Και σαν κι εμένα "τι θα γινω" θα ρωτάς
όπως εγώ θα σιγοτρέμεις θα παγώνεις
Σαν το σπυργίτι που το έδειρ' ο βοριάς



δισ

Ρεφραίν

(ΕΛΛΟΠΙΟΝ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΣ)

ΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΤΟΚΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

1. Πάει καιρός που το φεγγάρι δεν περνάει από 'δω
Το τοπίο είναι χακί τρώει την καρδιά σου
Σε λευκό χαρτί τη νύχτα ξαναγράφω σ' αγαπώ
Στη σκοπιά παραμιλάω τ' όνομα σου

Ρεφραίν Αχ Αννούλα του χιονιά
Δεν θα είμαι πια μαζί σου
Στου Δεκέμβρη τις εννιά
Που έχεις Άννα τη γιορτή σου

2. Ψες το βράδυ στ' όνειρο μου, τι σου είναι το μυαλό
Μπήκαν λειο περιστέρια στο στρατόνα
Κι όπως το 'φερε η κουβέντα, ήταν όνειρο κι αυτό
Σήκω πήγαινε στην Άννα του χειμώνα

Ρεφραίν

ANNA, ΜΑΡΙΑ Η ΑΝΤΡΙΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. **E** Πάλι κι απόψε σε γυρεύω **B7**
A Στα φώτα και στον κουρνιαχτό **E**
E Το πρόσωπο σου ζητιανεύω **B7**
G# απάνω του να ξεχαστώ **C#m**

↕
δισ

Ρεφραίν **A** Τι κι αν δεν ξέρω πως σε λενε **B7** **E**
F#m **B7** **E**
Άννα, Μαρία η Αντρινή
A **B7** **E**
ξέρω τα μάτια σου που καινε
F#m **B7** **E**
Αστερία μες την πόλη αυτή

2. Έλα δροσιά να σε ποτίσω
Της μοναξιάς μου γιασεμί
Να γύρω και να σε φιλήσω
κι ας είναι μόνο μια στιγμή

↕
δισ

Ρεφραίν

ΟΜΟΡΦΗ ΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

1. Κάνει βόλτα το φεγγάρι βγαίνουν έξοδο οι φαντάροι
Dm G7 C
Κι είναι μια βράδια ωραία στην Αθήνα στον Περαία
F
Χάθηκαν οι καστανάδες κι οι αργόσχολοι βοριάδες
Dm G7 C
Κι απ' τη ρίζα του χειμώνα ρίζωσε μια ανεμώνα

Ρεφραίν Όμορφη μου Κατερίνα του μπαζέ μου καρδερίνα
A Dm G7 C
Άνοιξε την αγκαλιά σου και τα ροδοβλέφαρα σου
Dm
Να χιμήξω στ' ακρογιαλιά
G7 C
Στου κορμιού σου τα καθάρια
A Dm
Που 'χουν βότσαλα κοχύλια
G7 C
Τ' ουρανού τα πετραχήλια

3. Βγαίνει βόλτα η λατέρνα, στολισμένη ως το τέρμα
Κι ένα αμούστακο χαμίνι, μιας μικρής τον ήλιο πίνει
Κι ένας άνεμος αντάρτης, σαν ηλιοκαμένος ναύτης
Βγήκε τσάρκα στα σοκάκια, να γλυκάνει τα φαρμάκια

Ρεφραίν

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΑ ΜΠΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Τα λόγια ήτανε καλά, καλά και τιμημένα
Μαλαματένιος ο σταυρός, χωρίς καδένα

Ρεφραίν Άνοιξε το παράθυρο να μπει
δροσιά να μπει του Μάη
εμείς γι αλλού κινήσαμε γι αλλού
Κι αλλού η ζωή μας παει

δισ

2. Οι βέρες ήτανε χρυσές, χρυσές κι οι αλυσίδες
Που δέσανε τα νιάτα μας, πως δεν τις είδες
- Ρεφραίν (δισ)

Ο ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟΪΖΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

1. **Dm** Σιδερά μασάει ο Κουταλιανός **A**
Dm Τραίνα σταματάει ο Κουταλιανός
A Πέτρες ροκανίζει ο Κουταλιανός
Dm Και βουνά γκρεμίζει ο Κουταλιανός

Ρεφραίν **D** **Gm**
Κι αν μασάει σιδερά και κάνει το λιοντάρι
C **F**
Στο τσαρδί του ο Κουταλιανός
Gm **Dm**
Τρέμει σαν το ψάρι στην κυρά του μπρος
Gm **A** **Dm**
Αχ πως τη φοβάται ο φτωχός Κουταλιανός
Gm **Dm**
Τρέμει σαν το ψάρι στην κυρά του μπρος
Gm **A** **Dm**
αλλά μην το πείτε κανενός

2. Δένεται σε κόμπους ο Κουταλιανός
Καταπίνει γλόμπους ο Κουταλιανός
είναι παλικάρι ο Κουταλιανός
Τίγρη και λιοντάρι ο Κουταλιανός

Ρεφραίν

ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΗΡΘΕ ΑΠΟΨΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Ένας φίλος ήρθε απόψε απ' τα παλιά
Φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις
Είχε γκρίζα τα σγουρά του μαλλιά
Και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις

Ρεφραίν *στη ιστορία μας ο φίλος αυτός
Είχε ένα ρόλο παίζει τελευταίο
Κι όπως με κοίταζε στα μάτια σκυφτός
Μ' έκανε αγάπη μου αδιάκοπα κλαίω*

ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΧΙΟ ΤΡΑΒΗΞΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **G, D, B7, Em, F, Em, B7, Em** (δισ)

1. **Em**
Στα καλντερίμια συζητούν
D
Ως το πρωί οι γειτόνοι
μα σκοτεινιάζει ο καιρός
B7 **Em**
Και στις καρδιές νυχτώνει

δισ

Ρεφραίν **G** **D**
Άλλος για Χίο τράβηξε πήγε
B7 **Em**
Κι άλλος για Μυτιλήνη
F **Em**
κι άλλος στη Σύρα τα στενά
B7 **Em**
αίμα και δάκρυα πίνει

δισ

2. Σε πανηγύρι σε γιορτή
Απ' την άγια Μαρκέλλα
σ' αγόρασα χρυσή κλωστή
Και κόκκινη κορδέλα

δισ

ΘΑ ΣΕ ΞΑΝΑΒΡΩ ΣΤΟΥΣ ΜΠΑΞΕΔΕΣ*

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Μόνο να γρα - αφεις τ' όνομα σου

Κι εκείνο το 'μαθες μισό

Μα συλλαβίζεις τα όνειρα σου

στο Άργος και, στο Άργος και στον Ιλισό



δισ

Ρεφραίν Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες

Τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς

και τσικουδιά στους καφενέδες

Τα παλικάρια, τα παλικάρια να κερνάς



δισ

2. Του κόσμου το στενό γεφύρι

Θα το περάσουμε μαζί

Θα' ν' η καρδιά σου παραθύρι

τα λόγια σου, τα λόγια σου παλιό κρασί



δισ

Ρεφραίν

ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΜΙΑΝ ΑΡΧΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

1. Ποια τύχη μ' έφερε απόψε εδώ μπροστά σας
Na τραγουδήσω έναν αβάσταχτο καημό
M' ένα τραγούδι που μιλά στην ανθρωπιά σας
Για μιαν ελπίδα που δεν έχει τελειωμό
2. Περνώ κουράγιο απ' την ανάλαφρη μάτια σας
Που 'ναι οι έγνοιες μακρινές το βράδυ αυτό
Μια χούφτα νότες κλέβω πάνω απ' τη χαρά σας
Και μέσα απ' τη ψυχή μου τραγουδώ
- Ρεφραίν* Ποτέ θ' ανοίξουμε μια πόρτα στην καρδιά μας
Na νοιώσουμε όλα τα δικά δικά μας
Ας κάνουμε απόψε μιαν αρχή
Ποιος ξέρει αύριο η μέρα τι θα φέρει
Κι αν η καρδιά να συγχωράει δεν ξέρει
(Κι αν θα γενούν πατρίδα μας όλης της γης τα μέρη)
τελευταίο *Ρεφραίν* μόνο
3. Κι αν είναι δύσκολος καιρός για ν' αγαπάμε
Κι ειν' η καρδιά μας ματωμένη απ' τον καημό
Πάρτε κουράγιο απ' την αλήθεια που ξεχνάμε
Και κάντε την χαρούμενο σκοπό
Ρεφραίν

ΕΙΣΑΙ ΠΟΤΑΜΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ

Ρεφραίν **C** **Dm**
Είσαι ποτάμι μια θάλασσα είσαι
Am **E7**
Και πάντα κυλάμε μαζί
Dm **Am** **F** **G**
Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου
C **G** **C**
Αζίζει κανένας να ζει

- Am**
1. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη
E7
Παράπονο τ' αγέρα στα νησιά
Dm **G7** **C**
Την νύχτα σαν ανοίγει η αγκαλιά σου
Bb **A** **Dm, E**
Στην έρημο ανοίγει εκκλησιά
Am
Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη
FM7 **E7** **Am, G**
Παράπονο τ' αγέρα στα νησιά

Ρεφραίν (δις)

2. Αγάπη της καρδιά μου δακρυσμένη
Ο κόσμος κι ας μου βάζει τα καρφιά
Στο κρύο με ζεσταίνεις σαν τη μέρα
Μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά
Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη
Μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά

Ρεφραίν (δις)

ΤΖΑΜΑΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΛΟΪΖΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

- D**
1. Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά
Em
Φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα
A
κάθε πρωί σκαρόναμε μαζί με το μήνα
G **D**
Ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμάικα

Ρεφραίν **Bm** **A** **G** **A**
Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα αγάπη μου παλιά
G **D** **A** **D**
κι ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλειά
G **D** **A** **D**
Σ' έπινα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά



δισ

2. Χρόνια στο μεροκάματο κοπίδι και σφυρί
Έφτιαξα ένα σκαρί για το χατίρι σου
Σκάλισα στη πρυμάτσα του γοργόνα θαλασσιά
Κι έγινα μια βραδιά караβοκύρης σου

Ρεφραίν

Ο ΑΝΘΡΩΠΑΚΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. **Em** **B7**
Είμαι φτωχός, κουρασμένος σκυφτός ανθρωπάκος
Em
Των ταπεινών και των άλλων πουλιών, φιλαράκος

Em **Am**
Ρεφραίν Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο, όλοι
Em **B7** **Em**
θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια
B7 **Em** **Am**
Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο, όλοι
Em **B7** **Em**
θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα πια

2. Μια ζωή με κρατάν με κουνάν μ' ένα σπάγκο
λόγια σχολειά, μέρα νύχτα δουλειά και στον πάγκο

Ρεφραίν

3. Όπου χαρά πρώτη-πρώτη σειρά, κάποιος κλέφτης
Κι οποίο κακό κάνει τ' αφεντικό, εγώ είμ' ο φταίχτης

Ρεφραίν

ΠΙΟ ΚΑΛΗ Η ΜΟΝΑΞΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. **C** Να 'χε χρώμα η μοναξιά, στο χαρτί να ζωγραφίσω **Dm**
G7 **C**
Να την κάνω θαλασσιά, με αέρα πελαγίσιο
Em Gm **F**
Να της βάλω και πανιά, για ταξίδι τελευταίο
Fm **C** **G7** **C**
Λιμανάκι στο αιγαίο, η δική σου αγκαλιά

Ρεφραίν **F** Πιο καλή η μοναξιά
C
από σένα που δεν φτάνω
G
για σε βρίσκω για σε χάνω **C** **F** **C**
Πιο καλή η μοναξιά **C** **F** **C** **C** **F** **C**
δισ

2. Να 'ταν πέτρα η μοναξιά, σκαλοπάτι να τ' ανέβεις
Να χαθείς στη λησμονιά, για να μην σε δω που φεύγεις
Και να γίνεσαι καπνός, σαν τσιγάρο που τελειώνει
Τώρα πια θα είσαι μόνη, και θα είμαι μονάχος

Ρεφραίν

ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

1. Am Dm E Am
Μου λες να κρατήσω ψηλά το κεφάλι
F Dm E Am
Μου λες να γελάσω σαν πρώτα και πάλι
A Dm G C
Να μην σταματάω στη μέση του δρόμου
E Am Dm E Am
Να βγάλω τη μάσκα, τη μάσκα του πόνου

Ρεφραίν Dm G C
Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω
F Dm E Am
Πιστεύω σε σένα, σε σένα που χάνω
Dm F D#dim
Απ' αύριο σκέψου που θα 'σαι, που θα 'μαι
E Am
Τι κι άντρας που είμαι φοβάμαι φοβάμαι

2. Αν πίσω μια άδεια καρδιά θα μου φέρεις
Πως θες να σε ξέρω, πως θες να με ξέρεις
Κι οι δυο που σαν ένα, η αγάπη μας δένει
Θα μείνουμε τότε δυο ξένοι, δυο ξένοι

Ρεφραίν

ΠΩΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Τ. ΚΑΡΝΑΤΣΟΣ

1. Πως περάσανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια, πως
Πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια, πως
Πως περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι, πως
Πόσες αγκαλιές λουλούδια

*Ρεφραίν Και σ' αγαπούσα, ναι σ' αγαπούσα
 Στην αγκαλιά μου σε καρτερούσα
 Και σ' αγαπούσα, ναι σ' αγαπούσα
 Ζούσα μακριά σου, πως το μπορούσα*

2. Πως περάσανε τα χρόνια, ήσουν της ζωής μου φάρος, πως
Πως τις σκέψεις σου να σβήσω, πως να το βρω τόσο θάρρος, πως
Πως περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι, πως
Πως τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε θυμάμαι, πως

Ρεφραίν

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

Ρεφραίν Που θα πάει που θα πάει που θα βγει
Θα γυρίσεις και για μας παλιοζωή

2. ξέρεις τι 'ναι να μην έχεις ένα φίλο
ξέρεις τι 'ναι να κοιμάσαι νηστικός
ξέρεις τι 'ναι να μαραίνεσαι σαν φύλλο
Και να είσαι πάντα εσύ ο βολικός

Ρεφραίν

3. ξέρεις τι 'ναι να 'χεις τρύπιο παντελόνι
ξέρεις τι 'ναι να σε δέρνει ο χιονιάς
ξέρεις τι 'ναι να κοιμάσαι σε βαγόνι
Κι από πάνω να σε δέρνει κι ντουνιάς

Ρεφραίν

ΝΑ ΔΙΩΞΩ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Τις νύχτες κυλάνε οι ώρες
Τον ύπνο μου διώχνει η βροχή
φοβάμαι μη σ' άρπαξαν οι μπόρες
Κι απόμεινα 'γω μονάχη



Ρεφραίν *Να διώξω τα σύννεφα θα γίνω αγέρι
Να φέγγω στο δρόμο σου θα γίνω αστέρι
Κι αν πάλι τ' απόβραδο καημό θα μου φέρει
Θα μείνω στο δρόμο σου να γίνω φωτιά*

2. Την πόρτα χτυπά ο αγέρας
Το σπίτι βαραίνει η σιωπή
Γυρεύω το φέγγος της ημέρας
Ζητώ τη δική σου φωνή

Ρεφραίν

ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΣΠΑΝΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Άσπρα караβιά τα όνειρα μας
για κάποιο ρόδινο γιαλό
Άσπρα караβιά τα όνειρα μας 
2. Θα κόβουν δρόμο κι ένα δρόμο
μυριστικό κι ευωδιαστό
Θα κόβουν δρόμο κι ένα δρόμο 
3. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει
το φεγγαράκι το χλωμό
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει 
4. Και θ' αρμενίζουν, ω χαρά μας
ίσα στο ρόδινο γιαλό
Άσπρα караβιά τα όνειρα μας 

Ο ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Κορίτσι μου γιατί μελαγχολείς
Πως σ' αγαπώ στο δίνω και γραμμένο
σου έτυχε στο ζάρι της ζωής
καλό παιδί μα κακομαθημένο
- ↑
↓ δις

Ρεφραίν *Επιπόλαιο με λες*
Που γυρνάω με πολλές
Και μεθάω και συχνά ξενοκοιμάμαι
Δεν αλλάζω εγώ μυαλά
Σ' αγαπάω μεν, αλλά
Έτσι ήμουν έτσι είμαι κι έτσι θα 'μαι

2. εγώ είμαι σαν το κύμα του γιαλού
Που μέρα νύχτα έρχομαι και πάω
δεν δίνω τη καρδιά μου όμως αλλού
Παρά σε σενανε που αγαπάω
- ↑
↓ δις

Ρεφραίν

ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙΔΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

1. Πάρε τα χρυσά κλειδιά
Να κλειδώσεις μια καρδιά
Που την έκανες δική σου
Κλείσε όλες τις πληγές
Που τις άνοιξε το χτες
Δώσ' μου όλη τη στοργή σου

Ρεφραίν *Χίλια όνειρα κρυμμένα*
Στην καρδιά μου φυλαγμένα
Περιμένανε εσένα
Να 'ρθεις από μακριά
όμως θέλω να με νοιώσεις
Τ' όνειρο μου μην προδώσεις
βάσανα κι εσύ μη δώσεις
Στη θλιμμένη μου καρδιά

2. Με σπασμένα τα φτερά
όλα τα 'βλεπα θολά
Στη μεγάλη ερημιά μου
Όσπου έφτασες εσύ
Ηλιαχτίδα μου χρυσή
Και μου πήρες την καρδιά μου

Ρεφραίν

ΚΥΡΑ ΓΙΩΡΓΑΙΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Κυρά-Γιώργαινα ο Γιώργος σου που πάει
Για που το βάλε και που το ξενυχτάει
Έβαλε το σκούρο του άναψε το πούρο του
Μπήκε στο αμάξι του και εντάξει του

Ρεφραίν *Ο Γιώργος είναι πονηρός*
Κι αυτά που λέει μην τα τρως
Κι από τις έντεκα και μπρος
Κυκλοφοράει για γαμπρός

2. Κυρά-Γιώργαινα στο λεω υπευθύνως
Ο Γιωργάκης σου ειν' ένας θεατρίνος
Για δουλειά σου μίλησε πονηρά σε φίλησε
Η αυγούλα μύρισε και δεν γύρισε

ΟΙ ΓΛΑΡΟΙ*

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Ξεκινάμε πάμε μακριά
Σ' άλλες χώρες ς άγνωστα νερά
Στο μουράγιο μένεις μόνη εσύ
Πάντα ο νους μου θα 'ναι στο νησί

Ρεφραίν Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει
Κι από τα μάτια σβήνει στεριά
Μες τα κατάρτια πετούνε οι γλαροί
Κι εγώ σου λεω " έχε γεια"

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΛ. ΑΛΚΑΙΟΣ

1. Η πόλη άναψε τα φώτα της και φεύγει
Μ ένα τρενάκι λούνα παρκ στο πουθενά
Σαν το κορμί σου που απ' τα χέρια μου ξεφεύγει
Κι αναζητάει σε ξένα χέρια την χαρά

Ρεφραίν Τα μάτια σου έκλεισες και μ άφησες απ' έξω
Αλλη μια νύχτα θα την βγάλω στην βροχή
όλα για πάρτη σου και απόψε θα τα παίζω
Και δεν με νοιάζει τι θα φέρει το πρωί

2. Μεταμορφώνεσαι σα μέδουσα στους δρόμους
Κι εγώ τα χίλια πρόσωπα σου ακολουθώ
Στου ερωτά σου υποτάσσομαι τους νόμους
Και λίγα ψίχουλα σου ζητώ

Ρεφραίν

ΑΤΑΚΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΛ. ΑΛΚΑΙΟΣ

1. Πόσο σου πήγαιν' η βροχή
Κείνο το βράδυ του Γενάρη
Κι έλεγες μέσα στη βοή
Κανένα μέλλον δεν μπορεί
αυτό που ζούμε να μας πάρει

Ρεφραίν Τώρα ποζάρεις στο γυαλί
Σαν θεατρίνα στην σκηνή
Τι να σου λέω για το χθες
Για τις χαμένες μας Ιθάκες
εσύ γυρεύεις παρτενέρ
Για να σου δίνει τις ατάκες

2. Πόσο σου πήγαινε το φως
Κείνο το χάραμα του τρόμου
Κι έμοιαζες μες τα γέλια σου
Και στα χρυσά κουρέλια σου
Φευγάτη πανάγια του δρόμου

Ρεφραίν

ΑΧ ΝΑ ΣΕ ΔΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΟΡ. ΠΕΡΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΟΡ. ΠΕΡΙΔΗΣ

1. Em Από τα βάθη της ψυχής κι από του νου τα ύψη Am
Em Bm
 Απ' το βυθό της θάλασσας ως τις βουνοκορφές
Em
 Ψάχνω να σε βρω
Em Am
 Μια σφαίρα υγρή γύρω απ' τη γη μια ουράνια δεξαμενή
Em Bm
 Εκεί που λούζονται οι ψυχές πριν να χαθούν στο σύμπαν
CM7 D Am Bm
 Με ένα πήδο ένα πρωί να μπω με μια βουτιά εκεί
CM7 D Am Bm
 Απ' το βυθό απ' τον πάτο να δω τα πάνω κάτω
CM7 D Am Bm
 Να βρω όλα τα χαμένα ίσως να βρω και σένα

	Em	Am	Em	Bm	
<i>Ρεφραίν</i>	<i>Αχ να σε δω</i>	<i>αχ να σε δω</i>	<i>μόνο για λίγο</i>	<i>να σε δω</i>	↑
	Em	Am	G	D	Em
	<i>να ακούσω τη σκιά σου</i>	<i>να μου φωνάζει γεια σου</i>			↓

2. Ακούς στα δέντρα τα πουλιά άνθρωποι είναι με φτερά
 Που φέρνουν τα μηνύματα από τον άλλο κόσμο
 φυσάει αέρας στα κλαδιά μου απαντούν ψιθυριστά
 Κι αυτό που ψάχνεις θα στο πουν τα πιο βαθιά πηγάδια

3. Έψαξα γη και ουρανό μια περπατώ και μια πετώ
 Στων δυο κόσμων το κενό να βρω την χαραμάδα
 Στα βάθη των ωκεανών ακούω τον ήχο των σεισμών
 Κι από τη γη που άνοιξε περνάω στο κάτω κόσμο
 Να βρω όλα τα χαμένα ίσως να βρω και σένα

Ρεφραίν

ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

1. **D** Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι **Em**
A Κι ύστερα τίναξες τη σταχτή απ' τη ζωή μου **F#m**
Πήρε στα μάτια το παράπονο να λειώνει **G**
Κι ύστερα έκλαψα κοντά σου ως το πρωί **A**

Ρεφραίν **Bm** Κι ύστερα, κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα **F#m**
G **F#**
Κλείσαν ξανά τα σιδερά κι όλα τελειώνουν σήμερα
Bm **F#m**
Κι ύστερα, κι ύστερα μα δεν υπάρχει ύστερα
G **F#** **Bm**
Κλείσαν ξανά τα σιδερά κι όλα τελειώνουν σήμερα

2. Κι ύστερα τίναξες τη σταχτή απ' την καρδιά μου
Κι έγινε διάφανο στα χέρια μου γυαλί
Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου
Και κάποιος έπαιζε στα σύννεφα βιολί

Ρεφραίν

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

Em Am D G
Ρεφραίν Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς
B7 Em
γράψε βρε ιστορία δυο λόγια και για μας Em
B7 Em δις

1. Γράψε για μας τους ταπεινούς και τους ανώνυμους της πλάσης
B7 Em
Σκαλί είμαστε για τους τρανούς οι θεατές στις παρελάσεις
Am B7 Em
Αν δεν υπήρχαμε εμείς, πως θα υπήρχανε οι άλλοι;
F# B7 Em
Αν δεν υπήρχαν οι μικροί πως θα υπήρχαν οι μεγάλοι;

Ρεφραίν

2. Arνήσου το αν μπορείς, αρνήσου το αν μπορείς
D7 G
από την ίδια λάσπη πλαστήκαμε κι εμείς
Em Em
Em Για μας δεν νοιάζεται κανείς, είμαστε τ' άγραφο το χιόνι
Em Em
Em Mas ξέρουν πέντε συγγενείς, η μάνα μας και οι γειτόνοι
E Am

3. Αν δεν υπήρχαμε εμείς, πως θα υπήρχανε οι άλλοι;
F# B7
Αν δεν υπήρχαν οι μικροί πως θα υπήρχαν οι μεγάλοι;
Em

Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς
B7 Em
γράψε βρε ιστορία δυο λόγια και για μας

B7 Em
Αρνήσου το αν μπορείς, Αρνήσου το αν μπορείς
D7 G
από την ίδια λάσπη πλαστήκαμε κι εμείς

Ρεφραίν

Ο ΣΤΡΑΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

1. Τα νιάτα του έφαγε ο Στρατής
Στα ναυπηγία ολημερίς
Φτιάχνει τα πιο γερά σκαριά
Να παν' οι άλλοι μακριά
Να ταξιδέψουνε τη γη
Οι τυχεροί, οι τυχεροί
2. Τα απόβραδο στο καπηλειό
Με το Γιωργή τον παραγιό
Λένε για χώρες μακρινές
Που δεν τις είδανε ποτές
Ζηλεύουνε τους ναυτικούς
Τους τυχερούς, τους τυχερούς
3. Όταν πεθάνω βρε Γιωργή
Σαν θα σαλπάρω από τη γη
Βαλε στη κάσα μου πανιά
Βαλε της άλμπουρα, σχοινιά
Πες πως ταξίδεψε κι αυτός
Ο τυχερός, ο τυχερός

ΣΥΝΟΡΑ Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

1. ^{Am} Άσε με να κάτσω ^E πλάι σου
^{Am} Κι ο,τι θέλεις συλλογίσου
^{E7} Δεν θα σου μιλήσω, ^{Am} δεν θα σου μιλήσω
^E Μιλά με τους άλλους γύρω σου
^{Am} Για ν' ακούω τη φωνή σου
^{G7} Σε παρακαλώ, ^{C, E7} σε παρακαλώ

Ρεφραίν ^{Dm} Σύνορα η αγάπη ^{Am} δεν γνωρίζει
^E Πόσο σ' αγαπώ, ^{Am, A} πόσο σ' αγαπώ
^{Dm} Γέρνεις και ο ^E ίσκιος σου ^{Am} μ' αγγίζει
^{B E} Κι εγώ ριγώ, ^{Am} κι εγώ ριγώ

2. Άσε με απ' το ποτήρι
Μια γουλιά να πιω ακόμα
Δίψασα πολύ, δίψασα πολύ
Φεύγει η ζωή και χάνεται
Και τ' αφίλητο μου στόμα
Κλαίει για ένα φιλί, κλαίει για ένα φιλί

Ρεφραίν

ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΛΛΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

1. **Am** Σπυδαίοι άνθρωποι **E** αλλά
Am
Η μοναξιά τους παγώνει
E
Πηγαίνουνε στο σινεμά
Am
Για να μη νοιώθουνε μόνοι

Ρεφραίν **Dm** **Am**
Μα εγώ έχω εσένα, κι εσύ εμένα
E **Am**
Κι ειν' η αγάπη μας χρυσό πουλί
Dm **Am**
Μα εγώ έχω εσένα, κι εσύ εμένα
B **E** **Am**
Δυο π' αγαπιούνται είναι πολλοί

2. Θόρυβοι φώτα φωνές
Και μες τα γέλια το χιόνι
Τηλεφωνά συντροφιές
Για να μη νοιώθουνε μόνοι

Ρεφραίν

ΑΝΤΕ ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

1. **Am**
Μέσα σ' ένα βράδυ Μαργαρίτα
G F E
Μη ζητάς να μάθεις τη ζωή
Am
Άντε καληνύχτα Μαργαρίτα
G F E
Θα τα ξαναπούμε το πρωί
E Am
Πάρε μια ανάσα τελευταία
E Am
Για να την κρατήσεις στο φιλί
E Am
Άντε καληνύχτα Μαργαρίτα
E A
σήμερα κουράστηκες πολύ

Ρεφραίν **A E**
Άντε καληνύχτα Μαργαρίτα
D A
Στο ποτάμι τρέχει το νερό
A D E
παρ' τα βασανάκια σου και ρίχτα
D E A
Άντε καληνύχτα Μαργαρώ
Dm Am E Am
Άντε καληνύχτα Μαργαρώ



δισ

2. Κοιτά το φεγγάρι Μαργαρίτα λάμπει σαν τον ήλιο, το μισό
Άμα το γυρίσεις απ' την άλλη είναι θεοσκότεινο κι αυτό
Πίσω από το γέλιο Μαργαρίτα κρύβεται ένα δάκρυ καθαρό
Κι ό,τι βλέπεις να λαμποκοπάει μάλαμα δεν είναι Μαργαρώ

Ρεφραίν

ΕΝΑ ΚΟΧΥΛΙ ΑΠ' ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

1. **Am** **Dm**
Άννα δώσ' μου για να σε θυμάμαι
E **Am**
Το μικρό στενάκι που κρατάς
Am **Dm**
Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι
E **Am**
Τ' όνειρο πως τέλειωσε για μας
Am **Dm**
Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο
E **Am**
Να 'χεις στο ταξίδι συντροφιά
Am **Dm**
Κι από το φιλί το τελευταίο
E **Am**
Κράτησε στα χείλη τη δροσιά
Dm **E**
Ρεφραίν Η καρδιά μου φύλλο, φύλλο
Am
Ματωμένη, τριανταφυλλιά
Dm **E**
στο Αιγαίο και στον ήλιο
Am
Θεέ μου πόση νοιώθω μοναξιά

δισ

2. Άσε την αλμυρά από τ' αλάτι κάτω από τα μάτια της σιωπής
Πάρε της φυγής το μονοπάτι τέτοιον ώρα τίποτα μη πεις
Μόνο σαν χαράξει να μου τάξεις όταν το μαντήλι θα χαθεί
Βγες στην κουπαστή να το φωνάξεις σ' όλο το Αιγαίο ν' ακουστεί

Ρεφραίν

ANTIO

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

1. **Em B7 Am Em B7 Em**
Για μένα ακόμα η φλόγα καίει
Em B7 Am Em B7 Em
Ό,τι κι αν γίνει θα σ' αγαπώ
Em B7 Am Em B7 Em
Μη με ρωτήσεις λοιπόν ποιος φταίει
Em B7 Am Em B7 Em
Όποιος κι αν φταίει θα πω εγώ

Ρεφραίν **Am**
Αντίο λοιπόν αντίο
Em
Το χάνω κι αυτό το πλοίο
B7
Και κάνει Θεέ μου ένα κρύο
Em B7 Em E
Σαν γίνονται ένας οι δύο
Am
αντίο λοιπόν αντίο
Em
Το χάνω κι αυτό το πλοίο
B7
Και κάνει Θεέ μου ένα κρύο
Em Am Em B7 Em
Σαν γίνονται ένας οι δύο - ο

2. Ό,τι κι αν γίνει θα 'μαι κοντά σου
Θα ικετεύω τον ουρανό
Να μην πληρώσεις τα σφάλματα σου
Να τα πληρώσω όλα εγώ

Ρεφραίν

Ο ΚΑΦΕΝΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

Εισαγωγή: **E, E7, A, E (δισ)**
A, E, F#m, B7, E (δισ)

E

1. Κάποιο παράθυρο έχει φως **F#m**
Κάποιον τον καίει ο πυρετός
Μας φεύγει βήμα βήμα **B7 E**
Κάποιο καράβι στ' ανοιχτά **F#m**
Με χίλια βάσανα βαστά **B7 E**
Να μην το πει το κύμα

Ρεφραίν **A** *Κι εμείς οι τρεις στον καφερέ*
E *τσιγάρο πρέφα και καφέ*
F#m B7 E *Βρε δε βαριε-, βρε δε βαριέσαι αδερφέ*

δισ

2. Κάποιος στην άκρη του γκρεμού
Κοιτάει το τέλος τ' ουρανού
Μονάχος του πεθαίνει
κάποιος στη μάχη πολεμά
Η σφαίρα δίπλα μας περνά
Στο στήθος του πηγαίνει

Ρεφραίν *Κι εμείς οι άλλοι μα το ναι*
κάνουμε πάρτι ρεβενέ
Βρε δε βαριε-, βρε δε βαριέσαι αδερφέ

δισ

ΝΑ ΉΧΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΙΑΝ ΑΓΑΠΗ ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΓΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

1. **Em** Να 'χα έναν **B7** ουρανό να 'χα και μια **Em** θάλασσα
Em Να 'χα ένα σπιτικό **B7** κάτω στο γιαλό **Em**
Em Παίζοντας με βότσαλα, να μιλώ στα κύματα **Em**
Em Και στην άμμο **B7** να πατώ και να τραγουδώ **Em**

Ρεφραίν **E** Μα τι λεω ο τρελός **B7 A** έχω τα δυο μάτια σου **E**
E Μοιάζουνε με ουρανό, μοιάζουνε με θάλασσες **E**
E έχω τα δυο μάτια σου, **B7 A** θάλασσα και ουρανό **E**
E έχω την αγάπη σου για το σπιτικό **B A B E, Em**

2. Να 'χα ένα σύννεφο και να με ταξίδευε
Πέρα από τα σύνορα κι απ' τη μοναξιά
Να 'χω φίλους τα πουλιά, τ' άστρα να 'χω συντροφιά
Να μιλώ στον ουρανό και να τραγουδώ

Ρεφραίν Μα τι λεω ο τρελός, έχω τα δυο χέρια σου
μοιάζουνε με σύννεφα, μοιάζουν με πουλιά
Μα τι λεω ο τρελός, έχω τα δυο χείλη σου
έχω τα δυο μάτια σου άστρα και ουρανό

3. Να 'χαν όλοι οι άνθρωποι μίαν αγάπη όπως κι εγώ
Θα 'μαστε όλοι στη γη φίλοι κι αδερφοί

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

1. Ένα αφύλακτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες
Μπήκες να ξαποστάσεις κι εσύ το λεηλάτησες
Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι
Έρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες

Ρεφραίν Τώρα τι τρέμεις γιατί λυπάσαι
Εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ
Αυτή η φωνή που τη φοβάσαι,
δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ
Εγώ σωπαίνω, άκου σωπαίνω,
Εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ
Άλλος φωνάζει άλλος ρωτάει,
άλλος κρατάει λογαριασμό
Στ' ορκίζομαι δεν είμαι εγώ

2. Ένα αφύλακτο η καρδιά μου και μπήκες
Μπήκες βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες
Μπήκες μέσα στη μάχη με κλωνάρι ειρήνης
Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες

Ρεφραίν (δισ)

ΕΣΕΝΑ ΔΕ ΣΟΥ ΑΞΙΖΕ ΑΓΑΠΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ

Εισαγωγή: **Bb, Gm, A7, Dm, Bb, A, Dm, A, Bb, A, Dm, A, Dm**

1. **Dm**
Κρίμα τους κόπους μου και τις θυσίες μου
Gm **A**
Και όσα τράβηξα τόσο καιρό για σένα
Dm **Gm**
Κρίμα τα όνειρα και τις ελπίδες μου
A7 **Dm, Gm, A, Dm, A, Dm**
Τα πήρε ο άνεμος και πήγανε χαμένα

Ρεφραίν **Dm** **Gm** **A**
Εσένα δε σου άξιζε αγάπη
Bb **Gm** **A**
Εσένα δε σου άξιζε στοργή
Dm **Gm**
Έχεις στο αίμα σου την αμαρτία
A **Dm, A, Dm**
Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή



Εισαγωγή: Eb, Cm, D7, Gm, Eb, D, Gm, D, Eb, D, Gm, D, Gm

2. Πόσο προσπάθησα, πόσο κουράστηκα
Πόσο υπόφερα για να σε συμμορφώσω
Όμως γελάστηκα βαριά πληγώθηκα
Εσύ δεν άξιζες καρδιά για να σου δώσω

Ρεφραίν *Εσένα δε σου άξιζε αγάπη*
Εσένα δε σου άξιζε στοργή
Έχεις στο αίμα σου την αμαρτία
Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή

Cm D Gm Dm Gm



ΠΕΣ ΜΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ

Εισαγωγή: G#m, C#, G#m, C#, G#m, C#, G#m, C#

- G#m C# F# G#m C#
1. Βγήκε ο ήλιος νύχτα στο λιμάνι και πως να κοιμηθώ!
D#m C# F#
Μ' αν το θέλεις να μπορέσω στρωσ' τα μάτια σου να πέσω
G#m, C#, G#m, C#
2. Μεσ τις πρωινές εφημερίδες τρέχω να κρυφτώ
Σε είδα όμως κι ας μη με είδες να χορεύεις στις σελίδες...

A#m F# B D#m C#
Ρεφραίν Πες μου, πες μου αν έχω μπει στο αύριο
G#m F# C#
Ή αν επιστρέφω πες μου στις εκβολές του χθες μου
A#m F# B D#m C#
Πες μου, πες μου αν έχω μπει στο αύριο
G#m C# A#m D#m
Ή αν επιστρέφω πες μου στις εκβολές του χθες μου



Εισαγωγή: Am, D, Am, D

Am D G Am D
 3. Η λοξή ματιά του αστυνόμου με κάνει κι απορώ
 Em D G
 Ίσως να του εφάνη όμως ύποπτο να είμαι μόνος...
 Am, D, Am, D

4. Πέφτει βροχή, δρόμοι καθρέφτες και μέσα τους γλιστρώ
 Τα όνειρά μου είν' οι φταίχτες συλλαμβάνονται σαν κλέφτες

Bm G C Em D
Ρεφραίν Πες μου, πες μου αν έχω μπει στο αύριο
 Am G D
Η αν επιστρέφω πες μου στις εκβολές του χθες μου
 Bm G C Em D
Πες μου, πες μου αν έχω μπει στο αύριο
 Am D Bm Em
Η αν επιστρέφω πες μου στις εκβολές του χθες μου

Am, D, Am, D, Am, D, Am

Bm G C Em D
 Πες μου, πες μου αν έχω μπει στο αύριο
 Am
 Η αν επιστρέφω πες μου
 D Bm Em A, Em
 στις εκβολές του χθες μου

ΨΕΜΜΑΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΚΡΙΜΙΖΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

Εισαγωγή: Am, G, F, Em, Dm, E, F, E, Dm, Am
Am, G, F, E, Am, E, Am, E, Am

Am Dm
1. Κι έπειτα αρχίσαμε για αστείο
Am
Τα ψέμματα στη συντροφιά
E
Κι είπαν να δώσουν το βραβείο
Am A7
Στη μεγαλύτερη ψευτιά
Dm
Κι είπαν να δώσουν το βραβείο
E Am
Στη μεγαλύτερη ψευτιά

E Am Dm
Ρεφραίν Ο ένας είπε ότι είδε το Θεό
Am
Ο άλλος είπε ότι πέταξε με πλοίο
F E
Εσύ με κοίταζες και μου 'πες και μου πες σ' αγαπώ
F Esus4 E
Κι όλοι σου δώσανε το πρώτο το βραβείο
F Em
Κι εγώ δε μίλαγα το δρόμο κοίταγα
Dm E
Η μέρα άρχιζε κι εγώ ξεψύχαγα
F Em
Κι εγώ δε μίλαγα το δρόμο κοίταγα
Dm E Am
Η μέρα άρχιζε κι εγώ ξεψύχαγα
Dm Am
Κι εγώ δε μίλαγα το δρόμο κοίταγα
E Am
Η μέρα άρχιζε κι εγώ ξεψύχαγα

↑
↓
δισ

ΠΟΙΑ ΝΥΧΤΑ Σ' ΕΚΛΕΨΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΠΛΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: Am, G6, FM7, Esus4, E (δις)

1. Am Βροχή στο πρόσωπο μου Am/G# κι ο ήλιος πουθενά
Am7/G Ψάχνω για τ' όνειρο μου Dm/F μα γύρω μου Dm βουνά
Esus4 E Am, G6, FM7
Μα γύρω μου βουνά

Ρεφραίν Esus4 E Ποια νύχτα σ' έκλεψε
F Dm
Ποια πίκρα σ' έκρυψε
G C
Και τώρα πια για ποιαν θα τραγουδώ
A7 Dm B7 E
Νωρίς που βράδιασε ο κόσμος άδειασε
Dm Dm/C B⁰ E Am
Αγάπη μου δε θα σε ξαναδώ δε θα σε ξαναδώ

Εισαγωγή

2. Στη λησμονιάς τη βρύση δεν έχει πια νερό
Ξέρω δε θα γυρίσει μα θα την καρτερώ
Μα θα την καρτερώ

Ρεφραίν

Εισαγωγή


ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΟΙΗΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Εισαγωγή: **Dm, C, Dm, C, Dm** (δισ)


1. **F** **C** **Dm C Dm**
Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχά - άκι
F **C**
Είμαι στιχάκι της στιγμής
Am **Dm**
Πάνω σε τοίχο φυλακής
C **Dm C Dm**
Και σε παγκά -άκι



δισ

Εισαγωγή


2. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες
Καταραμένη είμαι φυλή
Με μίαν εξόριστη ψυχή
Σ' άλλους πλανήτες



δισ

Εισαγωγή

3. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ο λυγμός του
Είμαι ένας δείπνος μυστικός
Δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός
Κι είμαι αδερφός του



δισ

Εισαγωγή

ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΣΠΑΝΟΣ
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Em Bm Em | Em Bm Em**

- Em** **C7** **Em**
1. Σου γράφω πρώτη του Δεκέμβρη
G
Είναι μεσάνυχτα βαθιά
Am
Κοιμάται ο κόσμος τώρα πια
Em **C7** **Em** ↔ δισ
2. Σε λίγο αρχίζουν μεταθέσεις
Ίσως με φέρουν προς τα 'κει
Παρασκευή με Κυριακή ↔ δισ
Θα 'χω καινούργιες υποσχέσεις
3. Μια κάρτα στέλνω στην παρέα
Τη λίμνη του Αλή-πασά
Εδώ σαν πιάνει να φυσά ↔ δισ
Θυμίζει Μάρτη στον Περαία

ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Dm, Bb, C, F / F, G, F, Gm, A / Dm, C**

1. **F**
Ας κρατήσουν οι χοροί
C και θα βρούμε αλλιότικα στέκια **F** επαρχιώτικα βρε
F Ωσπου η σύναξης αυτή σαν χωριό **C** αυτόνομο να ξεδιπλωθεί **F**
Dm Μέχρι τα ουράνια **Gm** σώματα με **Bb** πομπούς και με **A** κεραίες
Dm Φτιάχνουν οι Έλληνες **Gm** κυκλώματα **Bb** κι ιστορία **E** οι **A** παρέες
F Κάνει ο Γιώργος την αρχή
C είμαστε **F** δεν είμαστε τίποτα **F** δεν είμαστε βρε
F Κι ο Γιαννάκης **C** τραγουδεί **F** άμα **C** ειν όλα **F** άγραφα **F** κάτι θα βγει
Dm Και στις **Gm** νύχτας **F** το λαμπάδιασμα **C** να **C** κι ο Άλκης ο μικρός μας
Gm Για να **Dm** σμίξει **Bb** παλιές **E** κι **A** αναμμένες **A** τροχιές με το ροκ του μέλλοντος μας

Εισαγωγή

2. Ο ουρανός είναι φωτιές
ανεμομαζώματα σπίθες και κυκλώματα βρε
Και παρέες λαμπερές το καθρέπτισα τους στις ακρογιαλιές
Κι είτε με τις αρχαιότητες είτε με ορθοδοξία
Των ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία
Να κι ο Μπάμπης που 'χει πει,
Κι η Λυδιά ντρέπεται π'όλο εκείνη βλέπεται βρε
Κι ο Αχιλλέας με τη Ζωή, μπρος την πολαρόντ κοιτούν γελαστοί
Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάσου
Και με μάτια κλειστά, τραγουδούν αγκαλιά: «Εθνική Ελλάδος γεια σου»

Εισαγωγή

3. Τι να φταίει η Βουλη
Τι να φταιν οι εκπρόσωποι, έρημοι κι απρόσωποι βρε
Αν πονάει η κεφαλή, φταίει η απρόσωπη αγάπη που 'χει βρει
Μα η δικιά μας έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία
Και παππού σε μέρη αυτόνομα μέσα στη Τουρκοκρατία
Να μας έχει ο Θεός γερούς
Πάντα ν' ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε
Με χωρούς κυκλωτικούς, κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς
Και στης νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας
Και να σμίγει παλιές κι αναμμένες φωτιές με το ροκ του μέλλοντος μας.

ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΤΟΚΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Φ. ΓΡΑΨΑΣ

Dm

1. Μην ψάχνεις τι αισθάνομαι
ποιους άνεμους παλεύω
Μη με ρωτάς που χάνομαι,
σε ποιες ελπίδες πιάνομαι

Gm

Dm

Ποιους δρόμους ταξιδεύω

2. Μην ψάχνεις αν πικραίνομαι
σε δειλινά δικά μου
Σε πια βροχή θα βρέχομαι,
κι αν πάντα θα σε δέχομαι
Βαθιά στα μυστικά μου

Dm

C

Ρεφραίν Αγάπη μου «άξιον εστί»

Bb

Στης μοναξιάς την κουπαστή

Am

A7

Θα ζω για την ζωή σου

Dm

C

Κι ας ήταν θέλημα θεών

Bb

Στο όρος να βγώ των ελαιών

Am Dm

Να πάρω το φιλί σου

Dm C | C Bb | Bb C Dm



3. Μη ψάχνεις τα ποιος έφτεξε
 εγώ για όλα φταίω
 Η αγάπη σου προσπέρασε
 και η ζωή μου πέρασε
 Σε ρόλο τελευταίο
4. Μη ψάχνεις αν παιδεύομαι
 σ' ένα άδειο περιβάλλον
 Να ξέρεις ότι χαίρομαι
 ακόμα κι αν σε σκέφτομαι
 Ευτυχισμένη μ' άλλον

Ρεφραίν **Dm** **C**
 Αγάπη μου «άξιον εστί»

Bb
 Στης μοναξιάς την κουπαστή

Am **A7**
 Θα ζω για την ζωή σου

Dm **C**
 Κι ας ήταν θέλημα θεών

Bb
 Στο όρος να βγώ των ελαιών

C **Dm** **A#7**
 Να πάρω το φιλί σου

D#m C# | C# B | B A#m A#7

Ρεφραίν **D#m** **C#**
 Αγάπη μου «άξιον εστί»

B
 Στης μοναξιάς την κουπαστή

C# **D#m**
 Θα ζω για την ζωή σου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΠΟΙΗΣΗ: Ν. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

1. **Am** **E** **Am F** **G7** **C**
Έβραζε το κύμα του γαρμπή ήμαστε σκυφτοί κι' οι δυο στο χάρτη
Dm **E** **Dm** **E** **Am**
γύρισε και μου 'πες πως το Μάρτη σ' άλλους παραλλήλους θα 'χεις μπει
2. Κούλικο στο στήθος σου τατού που όσο κι' αν το καις δε λέει να σβήσει
Είπαν πως την είχες αγαπήσει σε μια κρίση μαύρου πυρετού
3. Βάρδια πλάϊ σε κάβο φαλακρό κι' ο Σταυρός του Νότου με τα στράλια
Κομπολόι κρατάς από κοράλλια κι' άκοπο μασάς καφέ πικρό
4. Τ' Άλφα του Κενταύρου μια νυχτιά με το παλλινώριο πήρα κάτω
Μου 'πες με φωνή ετοιμοθανάτου, «Να φοβάσαι τ' άστρα του Νοτιά»
- Am E Am | F G7 C | Dm E | Dm E Am |**
5. Άλλοτε απ' τον ίδιον ουρανό έπαιρνες τρεις μήνες στην αράδα
με του καπετάνιου τη μιγάδα μάθημα πορείας νυχτερινό
6. Σε 'να μαγαζί του Nossi Be πήρες το μαχαίρι δυο σελίνια
μέρα μεσημέρι απά στη λίνια ξάστραψε σαν φάρου αναλαμπή
7. Κάτου στις αχτές της Αφρικής πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι
Τα φανάρια πια δεν τα θυμάσαι και τ' ωραίο γλυκό της Κυριακής

ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ


ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΓΚΑΝΑΣ

1. **Dm** **C/D** **Bb** **C** **Dm**
F **C** **Bb** **C**
 Χείλη μου μοσχοστάφυλο και ροζακί μου στόμα
 Μπούσκο φιλί στη Μυτιλήνη, λόγια στυφά στη Σαντορίνη
F **C/E** **Bb** **Gm**
 Δέντρο γεμάτο με φωλιές και σκιερό μου σώμα
Dm **C** **Bb** **C** **Dm** **C** **Dm**
 Σκήτη κρυφή στο Άγιον Όρος βαθύς γκρεμός σε κάθε ό-όρος

2. Ωριμο πετροκέρασο και τραγανό μου στόμα
 Σκαλί φιλί στο Παλαμήδι, στη Μάνη λαβωμένο φίδι
 Πέστροφα χρυσαφένια μου και γάργαρο κορμάκι
 Στα Βοδενά σ' είχα χορτάσει, στα Τρίκαλα μ' είχες ξεχάσει

F **C** **F** **C/E** **F**
Ρεφραίν Με κάποιον άλλο με μπερδεύεις και άδικα με τυραννάς
Dm **C** **Bb** **C** **Dm** **C** **F** **C**
 Σαν ένα ξένο με παιδεύεις και σαν δικό σου με πονάς
C **F** **C/E** **F**
 Με κάποιαν άλλη σε μπερδεύω με κάποιον άλλο μ' απατάς
Dm **C** **Bb** **C** **Dm** **C** **Dm**
 Χρόνια μαζί σου ταξιδεύω χωρίς να ξέρω που με πα-α-ας

3. Πατρίδα μου και προσφυγιά και σώμα που μου λείπει
 Στην Αττική ξενιτεμένη και στην Αμμόχωστο θαμμένη
 Μουριά χωρίς τα φύλλα της που τα 'φαγε σκουλίκι
 Υφαίνοντας πρωί και βράδυ το γαλανόλευκο σκοτάδι

Ρεφραίν Με κάποιον άλλο με μπερδεύεις και άδικα με τυραννάς
 Σαν ένα ξένο με παιδεύεις και σαν δικό σου με πονάς
 Με κάποιαν άλλη σε μπερδεύω αλλά φοβάμαι να στο πώ
 Και το κομμάτια σου μαζεύω κι απελπισμένα σ' αγαπώ  **δ** **ι**ς

ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΩΝΑΡΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΖΟΥΛΙΑΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΖΟΥΛΙΑΡΗΣ

*Πως να χωρέσεις μέσα στα όρια και μέτρα;
Το κλήμα στρίβεται στο κάγκελο ν' ανέβει
Ξέρω, στα παιδικά σου όνειρα συνέβη
να δεις το γίγαντα που έστιβε την πέτρα*

Εισαγωγή: **Am | G | D | Am | Am | G | Dm | Am |**

1. **Am** **G**
Παιδί μ' όνειρα θαλασσιά μέσ' του μυαλού τ' αμπάρι
F **C** **Dm** **Am**
ξετύλιγα τις Κυριακές στην τύχη μια κλωστή
Am **G**
μεγαλωμένος στους καυτούς τους ήλιους τ' Αλωνάρι
F **C** **Dm** **Am**
έφερνα πρόωρες βροχές και πότιζα τη γη.

Εισαγωγή

2. Τα πούπουλα που μου 'στρωνε η μάνα μαξιλάρι ,
τα κρέμαγα παράσημα σ' αρχηγικές στολές.
Ντυνόντουσαν τα γιορτινά στα σύνορα οι φαντάροι
και στήναν' γλέντι αδερφικό με εχθρικές ορδές.

Εισαγωγή: **| Am | x 8**

Am | G | D | Am | Am | G | Dm | Am |

3. Κι εγώ που παραδόθηκα στον ύπνο να με πάρει
και πέταξα με τα πουλιά προς τον ωκεανό
όσα δεν μπόρεσαν να πουν με τις κραυγές οι γλάροι,
σαν εφιάλτες σήμερα μπροστά τα συναντώ

Εισαγωγή: **Am | G | D | Am | Am | G | Dm | Am |**

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΤΣΩΤΟΥ

1. ^{Am} Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει, και ο κόσμος κέφια έχει
^G Το παράθυρο δε μπάζει, και η βρύση μας δε στάζει
2. ^{Am} Στη κρεμάστρα το φουστάνι μοναχό του σκέρτσα κάνει
^G κι ο παλιός μας ο καθρέφτης τρεις φορές γίνεται ψεύτης
3. ^{Am} Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει, και το σύννεφο δε βρέχει
^{Am} ^G ^{Am} Ξεγελάστηκε τ' αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι
4. ^C Κι οι ληστές τα αντικλείδια, τα κρεμάσανε στολίδια
^G ^F ^C Φρονιμέψαν τα κορίτσια, κι οι γριές κάνουν καπρίτσια
5. ^{Am} Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει, και το σύννεφο δε βρέχει
^{Am} ^G ^{Am} Ξεγελάστηκε τ' αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι

ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΑΡΑΒΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΣΠΑΝΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΣΚΑΡΙΜΠΙΑΣ

Εισαγωγή: **Gm | Eb | Dm | Gm |**
Gm | Eb | Dm | Gm Dm F | Gm Dm F |

1. **Gm Cm Gm Dm F Gm Dm F Gm**
Σπασμένο καράβι να 'μαι πέρα βαθιά, έτσι να 'μαι
Gm Cm Gm Dm F Gm Dm F Gm
με δίχως κατάρτια με δίχως πανιά να κοιμάμαι
Cm Fm Cm Gm Bb Cm Gm Bb Cm
Να' ναι αφράτος ο τόπος και η ακτή νεκρική γύρω-γύρω
F Bb Eb Bb F Bb F F/A Bb
με κουφάρι γυρτό και με πλήρη εκεί που θα γείρω
Dm Gm Cm Gm Dm F Gm Dm F Gm
Σπασμένο καράβι να 'μαι πέρα βαθιά, έτσι να 'μαι
Gm Eb F Bb Dm F Gm
με δίχως κατάρτια με δίχως πανιά να κοιμάμαι

Εισαγωγή

3. Να' ναι η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά, έτσι να' ναι
και τα βράχια κατάπληχτα και τ' αστέρια μακριά να κοιτάνε
Δίχως χτύπο οι ώρες και οι μέρες θλιβές δίχως χάρη
και έτσι κούφιο και ακίνητο μες σε νύχτες βουβές το φεγγάρι
Έτσι να 'μαι καράβι γκρεμισμένο νεκρό, έτσι να 'μαι
Σ' αμμουδιά πεθαμένη και σε κούφιο νερό να κοιμάμαι

Dm Gm | Eb | Gm

Να κοιμάμαι

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΚΙ ΑΝΑΞΙΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΣΠΑΝΟΣ
ΠΟΙΗΣΗ: Ν. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Εισαγωγή: C#m | D#°7 | C° | C#m
C#m | D#°7 | C° G# | C#m | C#m |

1. Θα μείνω πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής
των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων
Και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές
χωρίς να σκίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων

- | C#m | C#m | C#m D#°7/F#
2. Για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφαξ
θ' αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία
κι εγώ σκυφτός σ' ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς
θα κάνω αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία

- | Dm | Dm | Dm E°7/G
3. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ
Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα 'χω πια ξεχάσει
κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά
Ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει



| Dm | Dm | E^o7/G
 4. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί
C#° A Dm
 και λόγο ως ένας δικαστής στυγνός θα μου ζητήσει
Dm C Bb
 κι αυτό τ' ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί
Am Dm
 θα σημαδέψει, κι άφοβα τον φταίχτη θα χτυπήσει

| Dm | Dm | E^o7/G
 5. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ
C#° A Dm
 σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες
Dm C Bb
 θα 'χω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ
Am Dm
 και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες ↕ δις

Dm | E^o7/G | C#° A | Dm
 Dm | E^o7/G | C#° A | Dm

...


ΑΓΑΠΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ

Εισαγωγή: **Bsus4**

1. **Bm** **A** **Bm**
Αγάπη του ψωμιού και της φωτιάς
Em Bm **Em Bm**
αγάπη της αρμύρας
A **Bm**
Ρεκλάμες θα μας πνίξουν κι αδειανά
Bm D Em F#m G A G F#m
κονσερβοκούτια μπύρας

Ρεφραίν **Bm** **F#m**
Που να σε ταξιδέψω,
G **F#m**
γαλιά και λαμαρίνες
G A D
Γεμίσανε τα χρόνια
F# **Em** **F#**
με εκτελεσμένους μήνες **δισ**



Εισαγωγή

2. Αγάπη του ψωμιού και της βροχής
Αγάπη στα μπαλκόνια
Στην άσφαλτο τα αίματα θα δεις
Και πλαστικά μπιτόνια

Ρεφραίν

ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ

Εισαγωγή: Cm

1. Cm Gm Cm
H σκοτεινιά της κάμαρας
Bb Ab/Eb Eb
θα 'ρθει μαζί σου
Fm Cm Gm
ντύσου, ντύσου, ντύσου
Ab Gm
κι η νύχτα αυτή που κράτησες δική σου
Bb Fm
ντύσου, ντύσου

Εισαγωγή

Ρεφραίν Gm Bb Cm
Ο κόσμος ξημερώνει
Gm Ab Gm Bb Cm
Ο κόσμος ξημερώ - ώνει

Εισαγωγή

2. Με τα φιλιά που κάρφωσα
εδώ βαθιά σου
βιάσου, βιάσου, βιάσου
Κι αυτά που απόψε κέρδισες δικά σου
βιάσου, βιάσου

Εισαγωγή

Ρεφραίν

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΟΙΗΣΗ: ΟΔ. ΕΛΥΤΗ

Εισαγωγή: **Am | Dm | Am | E | Am |**

1. **Am** Εδώ στου δρόμου τα μισά, **A° F E** έφτασε η ώρα να το πω **F**
Dm **Em** **C Dm**
Άλλα είναι εκείνα π' αγαπώ, γι αλλού γι αλλού ξεκίνησα
Am **E** **F E**
Άλλα είναι εκείνα π' αγαπώ, γι αλλού γι αλλού ξεκίνησα
Dm **Am** **F**
Στ' αληθινά στα ψεύτικα, το λέω και τ' ομολογώ
Dm **Em** **C Dm**
Σαν να 'μουν άλλος κι όχι εγώ μες τη ζωή πορεύτηκα
E **F E F**
Σαν να 'μουν άλλος κι όχι εγώ μες τη ζωή πορε- εύτηκα

Ρεφραίν **Dm Am** Όσο κι αν κανείς προσέχει, **Dm Am**
Dm Am Dm Am
όσο κι αν το κυνηγά
Am Am/E **E**
Πάντα πάντα θα' ν' αργά,
E **Am**
δεύτερη ζωή δεν έχει **δισ**

Εισαγωγή: **Dm | Am | E | Am |**

2. Εδώ στου δρόμου τα μισά, έφτασε η ώρα να το πω
Άλλα είναι εκείνα π' αγαπώ, γι αλλού γι αλλού ξεκίνησα
Άλλα είναι εκείνα π' αγαπώ, γι αλλού γι αλλού ξεκίνησα
Στ' αληθινά στα ψεύτικα, το λέω και τ' ομολογώ
Σαν να 'μουν άλλος κι όχι εγώ μες τη ζωή πορεύτηκα
Σαν να 'μουν άλλος κι όχι εγώ μες τη ζωή πορεύτηκα

Ρεφραίν (δισ)

LUNA ROSSA

ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: Em | Em || Em | B7 | Em | Em || Em | B7 | Em | Em ||

1. Em B7 Em
Είναι η ώρα που σε σημαδεύω
Em B7 Em
Κι η νύχτα που γελάει, την κοροϊδεύω
E7 Am E7 Am
Απόψε είδα πρώτος το φεγγάρι
Am E7 Em
Στην Πειραιώς να στρίβει στο φανάρι
Em B7 E
Απόψε είδα πρώτος το φεγγάρι

B E B7
Ρεφραίν Έλα Luna Rossa αστέρι μου να η γραμμή σου στο χέρι μου
B7 E
Κόκκινα βάψε τα βράδια μου η αγάπη μου να βλέπει
E B7
Άνοιξε λίγο το βήμα σου ψυθίρισε μου το ποίημα σου
B7 E
Γλυκό τραγούδι η ρίμα σου η αγάπη μου μας βλέπει
Em E7 Am
Luna Rossa, αχ κόκκινο φεγγάρι
Am B7 C B7
Luna Rossa στο ταξίδι μη μ' αφήνεις μόνο να χαθώ
E B7
Τα μάτια σου με παιδεύουνε με την καρδιά μου παλεύουνε
B7 E
Μέχρι τις τρεις θα χορεύουνε τα κόκκινα σου ρούχα
E B7
Έλα Luna Rossa αστέρι μου να η γραμμή σου στο χέρι μου
B7 E
Κόκκινα βάψε τα βράδια μου η αγάπη μου να βλέπει
Am F#⁰ Em
Η αγάπη μου μας βλέπει

ΑΧ ΑΓΑΠΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΝ. ΒΑΡΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Em | Em | Am | Em | B7 | Em |**
Am | D G | C | B7 | Em |

1. **Em** **B** **Em**
Θέλω να σου μιλήσω μα τρέμει η φωνή μου
Em **B** **Em**
Λες κι αγαπάω πρώτη φορά στη ζωή μου
Am **Am7** **D** **G**
Θέλω να τραγουδήσω μα δε μ' αφήνει το δάκρυ
C **Em/B** **B7** **Em**
Άχ αγάπη, αγάπη, αγάπη...



- Ρεφραίν* **G** **D** **G**
Θέλω να σου μιλήσω κι έχω στο νου μου χιλιάδες σκέψεις
G **D** **G**
Όμως μπροστά σε σένα χάνουν το νόημα και οι λέξεις
Em **B** **Em**
Κι όπως σε αγκαλιάζω και στο κορμί σου φιλιά χαράζω
Em/B **B** **Em**
Φεύγεις και μένω μόνος και σου φωνάζω και σου φωνάζω
C **Em/B** **B** **Em**
Άχ αγάπη, αγάπη, αγάπη...

Εισαγωγή: **Am | Em | B7 | Em |**
Am | D G | C | B7 | Em |

2. **Em** **B** **Em**
Θέλω να σου μιλήσω μα πάλι σωπαίνω
Θέλω να σε χορτάσω μα δεν σε χορταίνω
Μέσα στα δυο σου μάτια βλέπω τον ήλιο να λάμπει
Αχ αγάπη, αγάπη, αγάπη



- Ρεφραίν*
C **Em/B** **B** **Em**
Άχ αγάπη, αγάπη, αγάπη...
Em B Em



ΚΑΤΑΔΥΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΟΡ. ΠΕΡΙΑΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΟΡ. ΠΕΡΙΑΗΣ

Εισαγωγή: **Dbm | G7 | C7 |**

- Fm Db Bbm Fm**
1. Έκανα μια κατάδυση στο κέντρο της Αθήνας
F#M7 G#6
καβάλα σε μια μηχανή. Πήρα μια ανάσα στη βουλή,
G7 F#M7
δεύτερη Ακαδημίας, Ομόνοια την Τρίτη.
Fm Cm Db
Πνοές λιποθυμίας σαν το δύτη

Εισαγωγή: **Dbm | G7 | C7 |**

- Fm Db Bbm Fm**
Ρεφραίν *Κι όμως βγαίνουνε καινούργιες κάθε τόσο εφημερίδες,*
F#M7 G#6
μάρκες καινούργιες σιγαρέτων, γεννιούνται ελπίδες
G7
Κι όμως γίνονται νέες κάθε μέρα συμφωνίες,
F#M7
νέα μοντέλα αυτοκινήτων, συναυλίες
Fm Cm Db
Κι όλα σε πείθουν ότι ακόμα προχωράμε
Eb Abm Ebm E Ebm
Ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί, και κάπου πάμε

Εισαγωγή: **Abm | D7 | G | Cm Ebm | Fm**

2. Μιας νύχτας οικοδόμημα παράνομο η Αθήνα
Σταματημένη ανασκαφή, θερμοπληξία, συγκοπή
Και η αρχαία πόλη, θαμμένη γρυκεμόλη
Θα περιμένει τους κληρονόμους ακόμη

Εισαγωγή: **Dbm | G7 | C7 |**

Ρεφραίν

Εισαγωγή: **Abm | D7 | G | Cm Ebm | Fm**

- Κι όλα σε πείθουν ότι ακόμα προχωράμε,*
Ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί, και κάπου πάμε

Εισαγωγή: **Abm | D7 | G | Cm Ebm | Fm**

ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΟΡ. ΠΕΡΙΔΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΟΡ. ΠΕΡΙΔΗΣ

Εισαγωγή: | **Em** | (x4)

| **Em Em/G Am | D G Em Am | D Em Am | D Em D Em** | (δισ)

1. **Em** **Em/G** **Am**
Τον ήλιο, το φεγγάρι, τη θάλασσα
D **G** **Am**
ρωτάω μην την είδαν, αντάμωσαν
Am **Em** **Em**
Κι ο ήλιος μ' απαντάει απ' το βουνό
Am **Em** **D** **Em**
θα φέξω όλο το κόσμο και θα τη βρω

Εισαγωγή: | **Em Em/G Am | D G Em Am | D Em Am | D Em D Em** |

2. Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά,
στης μάνας της κοιμάται την αγκαλιά
εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω
εμένα μ' ακούει σαν της μιλώ

Εισαγωγή: | **Em Em/G Am | D G Em Am | D Em Am | D Em D Em** | (δισ)

3. Κι η θάλασσα μου λέει απ' τα βάθη της
εσύ θα 'σαι για πάντα η αγάπη της
τα κύματα θα στείλω του ωκεανού
να παν να της δροσίσουν καρδιά και νου

Εισαγωγή: | **Em Em/G Am | D G Em Am | D Em Am | D Em D Em** |

4. Κι η θάλασσα μου λέει απ' τα βάθη της
εσύ θα 'σαι για πάντα η αγάπη της
εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ
τα δυο τα κάνω ένα, γη κι ουρανό

Εισαγωγή: **G D G | G Em Am | Am Bm Em Am | Am Bm Em D Em** |
(επαναλαμβάνεται συνέχεια μέχρι τέλους)

ΓΙΟΡΤΗ ΖΕΪΜΠΕΚΗΛΩΝ.

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΚΑΛΔΑΡΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Εισαγωγή: E | E | E | D E || E | E | E | D E || E | E |
E

1. Μεσ το μαχαλά πέφτει κουμπουριά, έι
A E D E
Οι ζεϊμπέκηδες χορεύουν στου Ντελή-Θρακιά
E
Πίνουμε ρακί, τρώνε παστουρμά, έι
A E D E
και χτυπάνε τα ποδάρια με τα γεμενιά

E
Ρεφραίν A, αχ, παλικάρια ένα κι ένα, με σαλβάρια κεντημένα
A E D E
A, αχ, και χρυσά κουμπιά
E
A, αχ, έχουν τα σπαθιά στα χέρια και στο στόμα τα μαχαίρια
A E D E
A, αχ, γεια σας βρε παιδιά ↓ δισ

2. Μεσ στο μαχαλά πέφτει κουμπουριά
Οι ζεϊμπέκηδες χορεύουν στου Ντελή-Θρακιά
Καίγεται ο ντουνιάς, σπάει ο ταμπουράς
Σπάει από το νταλκά του κι ο Ντελή-Θρακιάς

Ρεφραίν

3. Καίγεται ο ντουνιάς σπάει ο ταμπουράς
σπάει απ' το σεβντά του κι ο Ντελή-Θρακιάς
Κράτα, ρε καρδιά λένε τα παιδιά
ώσπου να λεφτερωθούμε απ' τον Κεχαγιά

Ρεφραίν

ΤΑ ΣΜΥΡΝΕΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Π. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΗΛ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Εισαγωγή: | **Dm** | (x2)
| **Gm/D Dm** | **Dm F** | **F C** | **C Dm** |
| **F C** | **C Dm** | (x4)
| **Dm** |

1. **Dm** Το καθρεφτάκι σου παλιό, και πίσω απ' τη θαμπάδα **C** **Dm**
Dm η Σμύρνη με το Κορδελιό και η παλιά Ελλάδα **Am G** **Dm**
C και η παλιά Ελλάδα **Dm**
Dm Μουντζουρωμένο το γυαλί **C** μα πίσω απ' τους καπνούς του **Dm**
Dm βλέπει ο Θεός το Αϊβαλί και σταματάει ο νους του **F G** **Gm Dm**
C και σταματάει ο νους του **Dm**

Ρεφραίν **F** Τα σμυρνείκα τραγούδια ποιός σου τα 'μαθε **C** **Dm**
F να τα λες και να δακρύζεις, της καρδιάς μου ανθέ **C** **Dm** **Dm**

↑
↓ δις

Εισαγωγή

2. Το καθρεφτάκι σου παλιό και το μυαλό χαμένο
σε ποιό τα ήπιες καπηλειό και βγήκες μεθυσμένο
και βγήκες μεθυσμένο

Ρεφραίν (δις)

Ο ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Εισαγωγή: Am | F | Am | F |

1 Τα βουνά περνάω και τις θάλασσες περνώ
κάποιον αγαπάω
δυο ευχές κρατάω και δυο τάματα κρατώ
περπατώ και πάω

Ρεφραίν Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί
αύριο βράδυ θα' μ' εκεί
κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά
αύριο βράδυ θα' ν' αργά

2. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ
κάποιον αγαπάω
Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ
περπατώ και πάω

Ρεφραίν Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς
ψυχή μου πάντα να κοιλάς
Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή
καρδιά μου να'σαι ζωντανή

Ρεφραίν Κάποιος είπε πως η αγάπη σ' ένα αστέρι κατοικεί
αύριο βράδυ θα' μ' εκεί
κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά
αύριο βράδυ θα' ν' αργά

ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΚ. ΠΑΝΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΚ. ΠΑΝΟΥ

Εισαγωγή: **Em | Em | Em | D G | D G | Am | D |**
Am C D | Em G Am | B7 Am B7 | Em |
Em G

1. Δε μου κάνει αίσθηση καμιά
Am D
αν θα φύγεις τούτη τη στιγμή
Em
φύγε να κοπάσει η τρικυμία
Em C F#7 D
φύγε να μερώσουν οι καημοί

Ρεφραίν **G Bm**
Μα τι ειπ' αυτά που λέω Θεέ μου Θεέ μου
Am D
χωρίς αυτή ποτέ μου ποτέ μου ποτέ μου
Em F#7 D
δεν θα μπορούσα να ζήσω, και να ξαναγαπήσω
G Bm
Μα τι ειπ' αυτά που λέω Θεέ μου Θεέ μου
Am D
χωρίς αυτή ποτέ μου ποτέ μου ποτέ μου
Em
δεν θα μπορούσα να ζήσω

Εισαγωγή: **Em | D G | D G | Am | D |**
Am C D | Em G Am | B7 Am B7 | Em |

2. Άνοιξε τα χέρια σου να φύγω
μη με τυρρανάς μη με κρατάς
βρήκα το κουράγιο μου για λίγο
σαν δικό σου πια μη με κοιτάς

Ρεφραίν


Em G | G | Am | D | Em | Em | Em C | F#7 D |
Ρεφραίν

ΟΤΑΝ ΣΗΜΑΝΕΙ Η ΩΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΚ. ΠΑΝΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΚ. ΠΑΝΟΥ

1. **Bb Eb Bb**
Ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου
F Gm F Cm Bb
μέσα από την αγκαλιά μου θα πετάξεις σαν πουλί
Bb Cm F Bb
Ξέρω πως θα κλάψουμε κι οι δύο
F Gm F Cm Bb
στο πικρότερο αντί στο πικρότερο φιλί

Gm F Dm
Ρεφραίν Κι όταν σηµάνει η ώρα
F Bb
τότε καρδιά μου χρυσή
F Bb
τη μεγαλύτερη πόρα
Cm F Bb
θα την περάσεις εσύ  δις

Gm F Dm | F Bb | Bb F Bb | Cm F Bb |

2. Στάλα δε με ρώτησες μια στάλα
αν χωράν μαζί με τ' άλλα τα φαρμάκια τούτα δώ
Πίσω, πότε θα γυρίσεις πίσω
πόσες νύχτες θα μετρήσω ώσπου να σε ξαναδώ

Ρεφραίν