

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ (4.0008)

| | |
|------------------------------------|----|
| ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΑΡΑΜΑ | 10 |
| ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ..... | 11 |
| ΑΛΗΤΗ Μ' ΕΠΙΕΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ | 12 |
| ΕΝΑΣ ΑΛΗΤΗΣ ΠΕΘΑΝΕ | 13 |
| ΜΟΥ ΣΠΑΣΑΝΕ ΤΟΝ ΜΠΑΓΛΑΜΑ | 14 |
| ΝΥΧΤΩΣΕ ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΑΡΙ | 15 |
| ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 1942-1953..... | 16 |
| Ο ΚΥΡ ΘΑΝΟΣ | 17 |
| ΗΣΟΥΝΑ ΞΥΠΟΛΥΤΗ..... | 18 |
| ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ Ο ΜΑΓΚΑΣ | 19 |
| Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΡΓΙΑΕ | 20 |
| ΤΟ ΜΙΝΟΡΕ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ | 21 |
| ΕΒΙΒΑ ΡΕΜΠΕΤΕΣ..... | 22 |
| ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΕΜΠΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ | 23 |
| ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΙΚΟ ΜΟΥ..... | 24 |
| ΠΕΦΤΕΙΣ ΣΕ ΛΑΘΗ..... | 25 |
| ΔΙΑΒΟΛΑΚΟΣ | 26 |
| ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΑΖΕΙ | 27 |
| ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑ..... | 28 |
| ΣΑ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ..... | 29 |
| ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΞ | 30 |
| ΑΡΑΠΙΝΕΣ | 31 |
| ΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΝΕ ΠΕΡΙΚΛΗ* | 32 |
| ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ | 33 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΥ | 34 |
| ΧΑΤΖΙΚΥΡΙΑΚΕΙΟ* | 35 |

| | |
|---------------------------------|----|
| ΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ* | 36 |
| ΦΡΑΓΚΟΣΥΡΙΑΝΗ | 37 |
| ΤΟ ΔΙΧΤΥ | 38 |
| ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ | 39 |
| ΤΟ ΠΟΥΛΙ | 40 |
| ΠΙΤΣΙΡΙΚΑ | 41 |
| Η ΠΑΛΤΟΥΔΙΑ | 42 |
| Ο ΜΑΝΩΛΗΣ | 43 |
| ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΕΙ Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΜΕΝΑ | 44 |
| ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΤΟ ΜΑΡΑΖΙ | 45 |
| ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ | 46 |
| Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΠΩ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΩ | 47 |
| Ο ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ | 48 |
| Ο ΖΟΡΙΚΟΣ | 49 |
| ΚΑΝΕ ΛΙΓΑΚΙ ΥΠΟΜΟΝΗ | 50 |
| ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΔΙΑΦΟΡΑ | 51 |
| ΘΑ ΚΑΝΩ ΝΤΟΥ ΒΡΕ ΠΟΝΗΡΗ | 52 |
| ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ | 53 |
| ΣΑΛΤΑΔΟΡΟΣ | 54 |
| ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ - ΜΑΥΡΑ ΦΡΥΔΙΑ | 55 |
| ΜΑΓΚΑΣ ΒΓΗΚΕ ΓΙΑ ΣΕΡΓΙΑΝΙ | 56 |
| Η ΔΡΟΣΟΥΛΑ | 57 |
| ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΖΩ | 58 |
| ΧΩΡΙΣΑΜΕ ΕΝΑ ΔΕΙΛΙΝΟ | 59 |
| ΟΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΑ | 60 |
| ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΙΑ ΣΟΥ | 61 |
| ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ | 62 |
| Η ΓΑΤΑ | 63 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| ΓΙΑΤΙ ΠΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΖΕΣΑΙ | 64 |
| ΚΑΙ Ο ΜΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΝΙΑ | 65 |
| ΣΥΝΝΕΦΙΕΣ | 66 |
| ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟ | 67 |
| ΤΟ ΠΤΣΙΡΙΚΙ..... | 68 |
| Η ΑΧΑΡΙΣΤΗ | 69 |
| ΒΑΛΙΖΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΙΛΩ..... | 70 |
| ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΑΝΙΑ..... | 71 |
| Ο ΠΙΟ ΚΑΛΟΣ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ..... | 72 |
| ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ | 73 |
| ΣΤΡΩΣΕ ΜΟΥ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ..... | 74 |
| ΟΤΑΝ ΚΑΠΝΙΖΕΙ Ο ΛΟΥΛΑΣ | 75 |
| ΣΤΟΥ ΘΩΜΑ | 76 |
| ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 77 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 79 |
| ΑΘΗΝΑΙΨΑ..... | 80 |
| ΣΕΡΣΕ ΛΑ ΦΑΜ..... | 81 |
| ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ | 82 |
| ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ' ΤΟΝ ΠΕΡΑΙΑ | 83 |
| ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΡΝΑΣ..... | 84 |
| ΟΤΑΝ ΠΙΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ | 85 |
| Ο ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ | 86 |
| ΕΣΥ ΘΑ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΙΣ | 87 |
| ΕΙΠΑ ΝΑ ΣΒΗΣΩ ΤΑ ΠΑΛΙΑ..... | 88 |
| ΟΜΟΡΦΗ ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΣΣΑ | 89 |
| ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ | 90 |
| Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ..... | 91 |
| ΧΑΪΔΑΡΙ..... | 92 |

| | |
|---|-----------|
| ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΚΟΡΜΙ ΧΑΜΕΝΟ..... | 93 |
| ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΟΝΙΕΣΑΙ..... | 94 |
| ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΑ..... | 95 |
| ΠΑΛΙΩΣΕ ΤΟ ΣΑΚΑΚΙ ΜΟΥ..... | 96 |

ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **D, Em, D, G, A, D**

1. **D** **Em** **A** **D**
Συννεφιασμένη Κυριακή
Em **A** **D**
Μοιάζεις με την καρδιά μου
Em **A** **D** **Em** **A** ↑
που έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά
G **A** **D** ↓ δις
Χριστέ και Πα-, Χριστέ και Παναγιά μου

Εισαγωγή

2. Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή
Που 'χασα τη χαρά μου
Συννεφιασμένη Κυριακή, Κυριακή
Ματώνεις την, ματώνεις την καρδιά μου ↑ ↓ δις

Εισαγωγή

3. Όταν σε βλέπω βροχερή
Στιγμή δεν ησυχάζω
μαύρη μου κανείς τη ψυχή, τη ψυχή ↑ ↓ δις
Και βαριανα-, και βαριαναστενάζω

ΕΝΑΣ ΑΛΗΤΗΣ ΠΕΘΑΝΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΜΑΝΕΣΗΣ

Εισαγωγή: **D, Gm, Cm, D, Gm, G, Cm, Gm, D, Eb, D**
Gm Cm D, Cm, D

1. Ένας αλήτης πέθανε
G Cm D, Eb, D
Στου πάρκου την πλατει α
Eb Cm D, Eb, Cm, D
Μα ούτε μάτια εδάκρυσαν
Cm G Cm
ούτε καρδιές εράγισαν
Gm D, Cm D
Άραγε, άραγε, ποιος να' ναι αιτία
Cm Gm Eb D
Αχ κακου-, κακούργα κοινωνία

Εισαγωγή

2. Για κάποιο παραστράτημα για μια συκοφαντία
Οι φίλοι τον μισήσανε οι πόρτες όλες κλείσανε
άραγε, άραγε ποιος να' ναι αιτία
Αχ κακου-, κακούργα κοινωνία

Εισαγωγή

3. Ένας αλήτης πέθανε
Gm Cm D, Cm, D
G Cm D, Eb, D
Εχτές αργά το δείλι
Eb Cm D, Eb, Cm, D
Ο χάρος τον αγκάλιασε
Cm G Cm
Εκεί που τον αντάμωσε
Gm D Cm D
Μέσα στου πάρκου, στου πάρκου την πλατεία
Cm Gm Eb D, Eb, D
Αχ κακου-, κακούργα κοινωνία

ΜΟΥ ΣΠΑΣΑΝΕ ΤΟΝ ΜΠΑΓΛΑΜΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΚΑΛΔΑΡΑΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΕΥΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εισαγωγή: Dm, Gm, Dm, Gm, Dm, Gm, A
Dm, Gm, Dm, Gm, A, Dm

1. Dm A Dm
Μου σπάσανε τον μπαγλαμά
 A Dm
Κάτι παλιόμαγκες εψές αργά
Gm Dm
Τον σπάσανε και φύγανε
 A Dm
Τα τέλια μ' απομείνανε

 Dm
Ρεφραίν Τρίκι τρίκι τρίκι τρίκι
 D7 Gm
Δις μου 'διωχνε τον πόνο
A Dm
Τρίκι τρίκι, και κυλούσε η παλιοζωή

Εισαγωγή

2. Τον είχα σαν μικρό παιδί και βασιλιά μες το τσαρδί
Αυτός με παρηγόραγε, αυτός με καταλάβαινε

Ρεφραίν

Εισαγωγή

3. Με τις γλυκές του τις πενιές μου γιάτρευε πολλές πληγές
Τώρα στο έρμο μου τσαρδί, αχ ποιος θα με παρηγορεί.

Ρεφραίν

ΝΥΧΤΩΣΕ ΧΩΡΙΣ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΚΑΛΔΑΡΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ

Εισαγωγή: **D / D Cm D Eb Cm D**

1. **D Cm D**
Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι
Gm D
Το σκο - τάδι είναι βαθύ
Gm D
Κι όμως ένα παλικάρι
Cm D
δεν μπορεί να κοιμηθεί
- ↕ δις

Εισαγωγή: **D Cm D Eb Cm D**

2. Άραγε τι περιμένει
Απ' το βράδυ ως το πρωί
Στο στενό το παραθύρι
που φωτίζει με κερι
- ↕ δις

Εισαγωγή: **D Cm D Eb Cm D**

3. Πόρτα ανοίγει πόρτα κλείνει
Με βαρύ αναστεναγμό
Ας μπορούσα να μαντέψω
της καρδιάς του τον καημό
- ↕ δις

Εισαγωγή: C, Am, D, Gm, Am (δις)

1. ^{Am} Εφτά νομά - ^{Gm} σ' ένα δωμα- ^{Am}
^{Bb} Που να ξαπλω- ^{Am Gm} να κλείσεις μα- ^{Am, B, Am, Gm, Am}
^{Dm} Ο ένας παει σινεμά
^C Ο άλλος πέφτει και κοιμα-
^F Ύπνος με ^C βάρδια δηλαδή ^{Dm}
^{Gm} στην Πόρτα ^{Am} σύρμα για κλειδί ↕
δις

Εισαγωγή

2. Εφτά νομα- δυστυχισμε-
 Σ' ένα δωμα φυλακισμε-
 Δικαίως αγανακτισμε-
 Και με τα πάντα αηδιασμε-
 Πως τα 'χεις έτσι μοιρασμε ↕
δις
 ντουνιά ψευτοπολιτισμε-

Εισαγωγή

3. Οι δυο δουλε- απ' τους εφτά
 Από τα χρε- τι να προφτα-
 Σαν τα τσουβα- σαν τα σκουπι-
 Εφτά νομα- Χωρίς ελπι-
 Σ' ένα δωμα μισό γιατί ↕
δις
 ποιος να φωνα- και τι να πει

Ο ΚΥΡ ΘΑΝΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΒΙΡΒΟΣ

1. **Gm** Ο κυρ Θάνος πέθανε **Cm** παραπονεμένος **Gm**
Cm Η ώρα δυο στο καπηλειό **Gm** του Χατζηθωμά **D** **Gm**
Gm Τελευταία πέρναγε **Cm** φτώχειες ο καημένος **Gm**
Cm Κι είχε βάλει ενέχυρο **Gm** και τον μπαγλαμά **D** **Gm**

D *Ρεφραιν* Τον μπαγλαμά τ' αδέρφι του **Gm**
D Που του 'φτιαχνε το κέφι του **Gm**
Cm ενέχυρο τον έδωσε **Gm**
D Και ο κυρ Θάνος έσβησε **Gm**

Εισαγωγή: **Cm, Gm, D, Gm**

2. Κάποιος αν του πλήρωνε κάτι λίγα χρέη
Θα 'χε τ' οργανάκι του θα 'ταν στη ζωή
Μα Κανείς δε ρώτησε τάχα γιατί κλαίει
Τον καημό του αλλουνού ποιος τον εννοεί

Ρεφραιν

ΗΣΟΥΝΑ ΞΥΠΟΛΥΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Dm**

Dm

1. Βρε, ήσounα ξυπόλυτη και μάζευες 'κοσαρια
C Dm
τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κατοστάρια
τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κατοστάρια
C Dm
ήσounα ξυπόλυτη και μάζευες 'κοσαρια
2. Βρε, ήσounα ξυπόλυτη και μάζευες ραδίκια
τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις σκουλαρίκια
τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις σκουλαρίκια
ήσounα ξυπόλυτη και μάζευες ραδίκια
3. Βρε, με χίλια χρόνια φυλακή τιμώρησα το χάρο
Να σ' Έχω πάντα ελεύθερη μαζί σου να γουστάρω
Να σ' Έχω πάντα ελεύθερη μαζί σου να γουστάρω
Με χίλια χρόνια φυλακή τιμώρησα το χάρο
4. Βρε, ήσounα δεν ήσounα μια παξιμαδοκλεύτρα
τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις σούρτα φέρτα
τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις σούρτα φέρτα
ήσounα δεν ήσounα μια παξιμαδοκλεύτρα
5. Βρε, ήσounα στη μανά σου και πότιζες τη γλάστρα
τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις (τακτιριτακτα)
τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις (τακτιριτακτα)
ήσounα στη μανά σου και πότιζες τη γλάστρα

ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ Ο ΜΑΓΚΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ, ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΤΣΟΛΗΣ

Εισαγωγή: **Dm, C, F, Dm, C, F, Gm, A, Dm, Gm, A, Dm**
Dm

1. Του βοτανικού ο μάγκας
πέθανε την Κυριακή
Και τον κλάψαν οι κοπέλες
Κι όλοι οι φίλοι οι καρδιακοί

F
Ρεφραιν Του βοτανικού τον μάγκα

Το καλύτερο παιδί

Gm

στα μπουζούκια στις ταβέρνες

A

Dm

Πια κανείς δεν θα τον δει



δισ

Εισαγωγή

2. Του βοτανικού ο μάγκας
Είχε ωραίο παρελθόν
Μα απ' τα γλέντια κι απ' τους μάγκες
Θα 'ναι τώρα πια απών

Ρεφραιν

Εισαγωγή

3. Πάντα όμορφα γλεντούσε
Και δεν έκανε κακό
Και τον αγαπούσαν όλοι
μέσα στο βοτανικό

Ρεφραιν

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΡΓΙΑΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

Εισαγωγή: **E, Am, F, E** (δισ)

1. **E** **Am** **F** **E**
Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στον γετικουλέ
E **Am** **F** **E**
Πέντε χρόνια δικασμένος μέσα στον γετικουλέ
E **Am** **Dm** **E**
Από το πολύ σεκλέτι το 'ριζα στο ναργιλέ
E **Am** **Dm** **E**
Από το πολύ σεκλέτι το 'ριζα στο ναργιλέ

Dm **E** **Dm** **E**
Ρεφραιν Φυσά, ρουφά, τραβά τότε πατά τότε κι αναφτόνε
Dm **E** **Dm** **E**
Φυλά τσίλιες για τους βλάχους κείνους τους δεσμοφυλάκους

Εισαγωγή

2. Κι αλλά πέντε ξεχασμένος από 'σενανε καλέ
Κι αλλά πέντε ξεχασμένος από 'σένανε καλέ
Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν ναργιλέ
Για παρηγοριά οι μάγκες μου πατούσαν ναργιλέ

Ρεφραιν

Εισαγωγή

3. Τώρα που 'χω ξεμπουκάρει μέσα απ' το γετικουλε
τώρα που 'χω ξεμπουκάρει μέσα απ' το γετικουλε
Γέμωσε το ναργιλέ μας να φουμάrouμε καλέ
Γέμωσε το ναργιλέ μας να φουμάrouμε καλέ


Ρεφραιν Φυσά, ρουφά, τραβά τότε πατά τότε κι ανάφτανε
Φυλά τσίλιες για τ' αλάι κι έρχονται δυο πολισμάνοι

ΤΟ ΜΙΝΟΡΕ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ


ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΜΑΤΣΑΣ

1. **Dm** **A**
Ξυπνά μικρό μου κι άκουσε
Gm **Dm**
Κάποιο μινόρε της αυγής
Gm **Dm**
Για σένανε είναι γραμμένο
A **Dm**
Από το κλάμα κάποιας ψυχής



δισ

2. Το παραθύρι σου άνοιξε
Ρίξε μου μια γλυκιά μάτια
Κι ας σβήσω πια τότε μικρό μου
μπροστά στο σπίτι σου σε μια γωνία



δισ

ΕΒΙΒΑ ΡΕΜΠΕΤΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΚΑΛΛΑΡΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΠ. ΚΑΛΛΑΡΑΣ

Εισαγωγή: E, Dm, E, E7, Am, E, Dm, F, E, F, E

1. ^E Πως μ' αρέσει το πιτό ^{Am}
^F ^E
Μ' αρέσει και το πίνω να μεθώ
^{E7} ^{Am}
Με ζεμπέκικο παλιό
^F
Τον κάθε πόνο σβήνω
^{Dm} ^E
σβήνω και ξεχνώ

Ρεφραίν ^A ^E
Εβίβα ρεμπέτες εβίβα παιδιά
^{E7} ^A
Μες τη ρεμπέτικη ετούτη βραδιά
^A ^E
Παίξε μπουζούκι μου κι όχι πολλά
^{E7} ^{A, E, A}
λίγα χρόνια και καλά

Εισαγωγή

2. Στης ταβέρνας τη γωνιά
Αράζω κάθε βράδυ μονάχος
Με μπουζουκομπαγλαμά
Το κάθε ντέρτι πνίγω
πνίγω ο φτωχός

Ρεφραίν

ΟΛΟΙ ΟΙ ΡΕΜΠΕΤΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Εισαγωγή: **Gm, Dm, A, Dm**
Gm, Dm, A, Dm, A, Dm

1. **Dm** **Gm** **A** **Dm**
Όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά
Gm **A Dm**
Εμένα μ' αγαπούνε
Gm **Dm** ↑
μόλις θα μ' αντικρίσουνε ↓
A **Dm**
Θυσία θα γενούνε δις

Εισαγωγή

2. Όλοι οι κουτσαβάκηδες
Που ζούνε στο κουρμπέτι
κι αυτοί μες την καρδούλα τους ↑
Έχουν μεγάλο ντέρτι ↓ δις

Εισαγωγή

3. Εγώ φτωχός γεννήθηκα
Τον κόσμο έχω γνωρίσει
μέσα απ' τα φύλλα της καρδιάς ↑
εγώ έχω μαρτυρήσει ↓ δις

ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΙΚΟ ΜΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΠ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ

Εισαγωγή: **D, Eb, D**

D

1. Ό,τι κι αν έχεις στην καρδιά

Να μου το λες μικρό μου

Gm

κι όχι να κάθεται να κλαις

D

Παραπονιάρικο μου



δισ

Εισαγωγή

2. Και αν σε πίκρανα εγώ

Με τον εγωισμό μου

συμπάθησε με και μην κλαις

Παραπονιάρικο μου



δισ

Εισαγωγή

3. Απόψε θα 'ρθω να στο πω

Πως σ' αγαπώ μικρό μου

και μην κρυφοστενάζεις πια

Παραπονιάρικο μου




δισ


ΠΕΦΤΕΙΣ ΣΕ ΛΑΘΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ


Εισαγωγή: **Gm, Dm, A, Dm, Gm, Dm, A, Dm**
Gm, Dm, A, Dm, Am, Dm, A, Dm
Dm, D, Gm, F, A, Dm, A, Dm

1. **Dm** Πέφτεις σε λάθη **C** τι έχεις πάθει **Dm**
D7 **Gm**
Και κάθε μέρα βρίζεις και γελάς
A **Dm** **Bb**
με πικραίνεις σαν ξένο με κοιτάς
C **A** **Dm**
Και στο ρέμα με τραβάς  δις

Εισαγωγή: **Dm, D, Gm, F, A, Dm, A, Dm**

2. Δεν είσαι 'κεινη που 'χα γνωρίσει
Κι ήτανε σφάλμα να σε παντρευτώ
με προδίνεις και πρέπει να σε βρει
Τιμωρία σοβαρή  δις

Εισαγωγή: **Dm, D, Gm, F, A, Dm, A, Dm**

2. Έχεις αλλάξει και μ' έχεις κάψει
Την προσβολή σου δεν θα τη δεχτώ
δεν σ' αντέχων κυρά μου δεν βαστώ
Και το δρόμο μου τραβώ  δις

ΔΙΑΒΟΛΑΚΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Π. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΣΚΑΡΠΕΛΗΣ

Εισαγωγή: **Bm, D, A, D, Bm, F#, Bm, F#, Bm**

- Bm**
1. Έβαλε ο διαβολάκος
F# Bm
Την ουρά του πάλι
Bm
Και σου πήρε τα μυαλά σου
F# Bm, Bm, F#, Bm
Μεσ' απ' το κεφάλι

D Em
Ρεφραιν Ξεσηκώθηκες να φύγεις
Bm
Πια δεν μ' αγαπάς
Em F# Bm
και ρωτώ πια ειν' η αιτία
F# Bm
Που με παρατάς

↕ δις

Εισαγωγή

2. Αν εκτίμησες παλάτια
Λίρες και στολίδια
Πέταξε την, την καρδιά σου
μέσα στα σκουπίδια

Ρεφραιν Με τον έναν με τον άλλον
Θέλεις να γυρνάς
κι ό,τι έκανα για 'σενα
όλα τα ξεχνάς

↕ δις

ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΑΖΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: Cm, D, G, Cm, D, Eb, D, G, Cm, D, Eb, D

1. $\begin{matrix} D & & Gm \\ \text{Ξημερώνει και βραδιάζει} \\ Eb & & D \\ \text{Πάντα στον ίδιο τον σκοπό} \\ G & & Cm \\ \text{φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό} \\ & D & Eb & D \\ \text{εγώ πληρώνω τα μάτια π' αγαπώ} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \end{matrix}$ δις

Εισαγωγή

2. $\begin{matrix} \text{Κι όταν βλέπεις ταβερνιάρη} \\ \text{Να σπάω να παραμιλώ} \\ \text{μη με κατακρίνεις μη με παίρνεις για τρελό} \\ \text{εγώ πληρώνω τα μάτια π' αγαπώ} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \end{matrix}$ δις

Εισαγωγή

3. $\begin{matrix} \text{Η καρδιά μου συννεφιάζει} \\ \text{Τρέχουν τα δάκρυα βροχή} \\ \text{σίγουρα θα παμε μια και φτάσαμε ως εκεί} \\ \text{Εσύ στο χόμα κι εγώ στη φυλακή} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \uparrow \\ \downarrow \end{matrix}$ δις

ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΗΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Εισαγωγή: **E, Am, E, Dm, E, Am, E, Dm, E, F, E** (δισ)

E

1. Μικρός αρραβωνιάστηκα, κορόιδο που πιάστηκα

Am E F E

Και πήρα μια μπεμπέκα μαγκιώρα για γυναίκα

Am E Dm E

Και πήρα μια μπεμπέκα μαγκιώρα για γυναίκα

Εισαγωγή: **Dm, E, F, E, Dm, E, Dm, E, F, E, Dm, E, F, E**

2. Στο γάμο μάγκα να 'σουνα να δεις καλαβαλίκι
σαν να 'μουνα υπόδικος και περιμένω δίκη



δισ

Εισαγωγή: **Dm, E, F, E, Dm, E, Dm, E, F, E, Dm, E, F, E**

3. Εβγήκε η απόφαση πως είμαι παντρεμένος
να κουβαλώ καθημερινώς σαν γάιδαρος στρωμένος



δισ

Εισαγωγή: **Dm, E, F, E, Dm, E, Dm, E, F, E, Dm, E, F, E**

4. Επήρα τη γυναίκα μου, παίρνω τον πουγιουντή μου
τα σέα μου τα μέα μου και βουρ για το τσαρσί μου



δισ

Εισαγωγή: **Dm, E, F, E, Dm, E, Dm, E, F, E, Dm, E, F, E**

5. Την άλλη μέρα ξύπνησα, τότε να δεις μεράκια
αφού δεν είχαμε ψιλή, αυτή 'θελε χαδάκια



δισ

Εισαγωγή: **Dm, E, F, E, Dm, E, Dm, E, F, E, Dm, E, F, E**

6. Να φύγω και να κουνηθώ, δε μ' άφηνε απ' το σπίτι
Ένα χαλκά από σίδηρο μου κρέμασε στη μύτη



δισ

ΣΑ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΓΚΟΓΚΟΣ (ΜΠΑΓΙΑΝΤΕΡΑΣ)

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΓΚΟΓΚΟΣ (ΜΠΑΓΙΑΝΤΕΡΑΣ)

Εισαγωγή: **Dm, A, Dm**

Dm

1. Σα μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει

Κι η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγουρίζει

D

Gm

Δεν ησυχάζω και στον ύπνο όταν κοιμάμαι, ωωωω

A

Gm

D

A

Dm

Εσένα πάντα αρχοντοπούλα μου θυμάμαι

2. Μεσ της ταβέρνας την γωνία για σένα πίνω

Για την αγάπη σου ποτάμια δάκρυα χύνω

Λυπήσου με μικρή και μην μ αφήνεις μόνο

αφού το βλέπεις πως για σένα μαραζώνω

3. Αχ παιχνιδιάρη πάψε πλέον τα γινάτια

Και μην μου κάνεις την καρδούλα μου κομμάτια

Με μια ματιά μου σα μου ρίχνεις αχ πως λιώνω

αφού το ξέρεις πως για σένα μαραζώνω

ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΞ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

1. Γιατί ρωτάτε να σας πω
αφού σας είναι πια γνωστό
όταν συμβεί στα πέριξ φωτιές να καινέ
Πίνουν οι μάγκες ναργιλέ
2. Με τη σειρά μου θα το πω
τώρα τις τσίλιες μου κρατώ
αυτοί τον πίνουνε κι εγώ σφυρίζω
Στης μαστούρας τον σκοπό
3. Τριγύρω όλοι στις φωτιές
Τη βόλτα φέρνει ο αργίλες
Μ' ένα κελάηδημα το ίδιο πάντα
Στης μαστούρας τον σκοπό

ΑΡΑΠΙΝΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: E, Am, E, Am, E, Am

1. Νύχτες μαγικές ονειρεμένες
Αγάπες λάγνες ξεχασμένες στην ξενιτιά
Τρέχει ο νους μου προς τα περασμένα
Τα βράδια μου τ' αγαπημένα στην αραπιά

Ρεφραιν Σας μιλάω με καημό με σπαραγμό
Για τόσες τρελές που νοσταλγώ
Αραπίνες λάγνες ερωτιάρες
Με ουίσκι με γλυκές κιθάρες γλέντι και πιετό
Αραπίνες μάτια φλογισμένα
Και κορμιά φιδίσια καμωμένα σαν εξωτικά

Εισαγωγή

2. Κάθε βράδυ δυο μεγάλα μάτια
Αράπικα σωστά διαμάντια, αναζητώ
Μα δεν βρίσκω τέτοια μαγεμένα
Σαν τ' άλλα τα ονειρεμένα, γι αυτό θρηνώ

Ρεφραιν Τραγουδάω με καημό με σπαραγμό
Τις τόσες τρελές που νοσταλγώ
Αραπίνες όνειρα σβησμένα
Σαν εκείνα τα ονειρεμένα, γλέντι και πιετό
Αραπίνες μάτια φλογισμένα
Και κορμιά φιδίσια καμωμένα σαν εξωτικά

ΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΝΕ ΠΕΡΙΚΛΗ*

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΣΤΙΧΟΙ:

1. Μένα με λενε Περικλή
Κι αν θες να μάθεις ρώτα
Σε μένανε που έπεσες
Στο σπίτι μου που μπήκες
όχι όπως ήξερες αλλού
Μα όπως εδώ τα βρήκες

Ρεφραιν Αλλού έκανες τα κόλπα σου
εδώ θα κάτσεις άγια
γιατί αλλά μάτια έχει ο λαγός
Κι αλλά η κουκουβάγια

2. Κι άλλες πολλές θελήσανε
Με κλάμα να με ρίξουν
Μ' Από γυναίκας δάκρυα
Δεν παίρνω εγώ χαμπάρι
Και δε σηκώνω από καμιά
ποτέ μου χαλινάρι

Ρεφραιν

3. Μένα με λενε Περικλή
Κι αν θες να μάθεις ρώτα
Σύμφωνα με τον άνθρωπο
Να φέρνεσαι αναλόγως
γιατί θα πέφτει καμουτσί
Όπου δε πέφτει λόγος

Ρεφραιν

ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **Dm, F, Bbm, F, Bbm, C, F**
Dm, Gm, Dm, Gm, A, Dm

- F**
1. Απόψε στις ακρογιαλιές
Αντιλαλούν διπλοπενιές
έλα κοντά μας φίλε να τα πεις
Κι απ' τα ωραία μας να τρελαθείς
- Bbm F**
Bbm C F
- ↑
↓ δις
- Ρεφραιν* **A Dm Gm Dm**
Έλα να νοιώσεις πως ειν η ζωή
Δις **Gm A Dm**
κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί
- ↑
↓ δις

Εισαγωγή: **F, Bbm, F, Bbm, C, F**
Dm, Gm, Dm, Gm, A, Dm

2. Κάτσε και γλέντησε με μας
Σεκλέτια διώχν' ο μπαγλαμάς
Κι αν έχεις πόνο μέσα στην καρδιά
Θα τον ξεχάσεις με μια διπλοπενιά
- ↑
↓ δις
- Ρεφραιν*
3. Κι εσένανε βρε γόησσα
εγώ σε παρηγόρησα
Κι αν είμαι τώρα ρέστος και ταπί
Μ' ένα φιλί παρηγόρα με κι εσύ
- ↑
↓ δις
- Ρεφραιν*

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΧΙΩΤΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Χ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

1. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα
Εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά
Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα
Όπου κι αν παω σ' έχω πάντα στην καρδιά

*Ρεφραιν Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σ' απαρνιέμαι
Εις' η πατρίδα μου το λεω και καυχιέμαι
Εις' η πατρίδα μου το λεω και καυχιέμαι
Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σ' απαρνιέμαι*

2. Θεσσαλονίκη με τα τόσα σου μεράκια
Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στον ντουνιά
Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια
Γλέντια ξενιτιά μες την κάθε γειτονιά

Ρεφραιν

3. Θεσσαλονίκη μου κι αν είμαι μακριά σου
Πάντα θυμάμαι τ' όνομα σου το γλυκό
Αχ πως νοστάλησα να ξανάρθω κοντά σου
Κι ας ξεψυχήσω μπρος τον πύργο το λευκό.




Ρεφραιν

ΧΑΤΖΙΚΥΡΙΑΚΕΙΟ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: Δ. ΓΚΟΓΚΟΣ (ΜΠΑΓΙΑΝΤΕΡΑΣ)

ΣΤΙΧΟΙ: Δ. ΓΚΟΓΚΟΣ (ΜΠΑΓΙΑΝΤΕΡΑΣ)

Εισαγωγή: **Bm, Em, Bm, A, F#, Bm, F#, Bm (ΔΙΣ)**

1. **Bm** Αποβραδίζ ξεκίνησα **F#** **Bm**
 A **D**
 Μ' ένα παλιό μου φίλο
 B **Em**
 για το χατζικυριάκειο
 F# **Bm**
 Και για τον Άγιο Νείλο  δις
2. Έχει ρετσίνα δροσερή
 Και όμορφα κορίτσια
 Που όλα σε ξετρελαίνουνε  δις
 Με νάζια και καπρίτσια
3. Έχει και μια μελαχρινή
 Που είναι όλο νάζι
 Και αν δεν την κλέψω μια βραδιά  δις
 Ο κόσμος να χαλάσει

ΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ*

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΕΥΤ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ




1. Στου γιαλού τα βοτσαλάκια
Κάθονται δυο καβουράκια
Έρμα παραπονεμένα
Κι όλο κλαινε τα καημένα
2. Κι η μαμά τους η κυρία καβουρίνα
Παιε τσάρκα με τον συμπάρο στην Ραφήνα
Κι όλο κλαινε τα καβουράκια
Στου γιαλού στου γιαλού τα βοτσαλάκια
3. Παιε ο κάβουρας το βράδυ
Βρίσκει το τσαρσί ρημάδι
Ψάχνει για την φαμελιά του
Και τραβάει τα μαλλιά του
4. Βάζει πλώρη κούτσα-κούτσα στην Ραφήνα
Να πετύχει την κύρια καβουρίνα
Κι όλο κλαινε τα καβουράκια
Στου γιαλού στου γιαλού τα βοτσαλάκια
5. Το ξημέρωμα ροδίζει
Και ο κάβουρας γυρίζει
Δίχως τη συμβία πάλι
κούτσα-κούτσα στ' ακρογιάλι
6. Με το συμπάρο το ξενύχτη στην Ραφήνα
Παίζει τώρα στα ρηγά η καβουρίνα
Κι όλο κλαινε τα καβουράκια
Στου γιαλού στου γιαλού τα βοτσαλακια

ΦΡΑΓΚΟΣΥΡΙΑΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Εισαγωγή: **Gm, D, Gm**

1. **Gm**
Μια φούντωση μια φλόγα
D
έχω μέσα στην καρδιά
Cm **Gm**
λες και μαγιά μου χεις κάνει
D
Φραγκοσυριανή γλυκιά
Cm **Gm**
Λες και μαγιά μου χεις κάνει
D **Gm**
Φραγκοσυριανή γλυκιά
2. Θα 'ρθω να σε ανταμώσω
πάλι στην ακρογιαλιά
θα ήθελα να με χορτάσεις
όλο χάρδια και φιλιά  δις
3. Θα σε πάρω να γυρίσω
Φοίνικα, Παρακοπή
Γαλισσά και Ντελαγκράτσια  δις
Και ας μου 'ρθει συγκοπή
4. Στο Πατέλι στο Νιχώρι
φίνα στην Αλυτινή
και στο Πισκοπιό ρομάντζα  δις
Γλυκιά μου Φραγκοσυριανή

ΤΟ ΔΙΧΤΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΞΑΡΧΑΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΓΚΑΤΣΟΣ

Εισαγωγή: **Am, G, F, C, Dm, Am,**
Am, G, F, E, Am

1. Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή
Μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτι
Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί
γιατί μπροστά σου πάντα απλώνεται ένα δίχτυ
Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί
γιατί μπροστά σου πάντα απλώνεται ένα δίχτυ

Ρεφραιν **F**
Αν κάποτε στα βρόγια του πιαστείς
G C
Κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει
Dm Am
μονάχος βρες την άκρη της κλωστής
E
Κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι
Dm Am
μονάχος βρες την άκρη της κλωστής
E Am
Κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι

- Εισαγωγή
2. Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά
Που είναι γραμμένα σ' ένα σφραγιστό κιτάπι
Άλλοι το λεν του κάτω κόσμου πονηριά
κι Άλλοι το λεν της πρώτης άνοιξης αγάπη

↕
δισ

Ρεφραιν (δισ)

ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΖΑΜΠΕΤΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΓΕΡΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **Dm, Gm, A7, Dm**

- Dm** **A**
1. Σε περιμένω μην αργείς κάτω στην παραλία
Dm **A**
Της μαύρης μου παλιοζώης να γράψεις τα βιβλία

Dm **A** **Dm**
Ρεφραίν Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό
C **F, A**
Λοστρόμο Πειραιώτη
Dm **A** **Bb** **C** **F**
Μηχανικό Μυτηλινό, τιμόνι Καλαματιανό
A **Dm**
Και καπετάνιο Χιώτη

Εισαγωγή

3. Πάρε και τον αυγερινό δικό σου καμαρότο
και το φεγγάρι τ' αργυρό για τιμονιέρη πρώτο

Ρεφραίν

Εισαγωγή

3. Κι εγώ θα φέρω τηνιακό μάστορα στα σκαλιά σου
για να σου κτίσει μια χρυσή φωλιά μες τη καρδιά σου

Ρεφραίν


ΤΟ ΠΟΥΛΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

Εισαγωγή: **Dm, A, Dm**

- Dm**
1. Δεν θέλω μόνιμη αγκαλιά δεν θέλω μόνιμα φιλιά
Gm **A**
Δεν θέλω έλεγχο τι κάνω και που πάω
Dm **C** **Dm** **Gm**
Τι ώρα γύρισα εχθές, με ποιες αλήτευα προχθές
A
Τέτοια σκλαβιά δεν την μπορώ δεν τη βαστάω

D
Ρεφραίν Θα ζήσω ελεύθερο πουλί κι όχι κορόιδο στο κλουβί
A **D**
Για μια μονάχα θηλυκιά να κελαηδάω
G
Θα χτίσω είκοσι φωλιές κι άμα γουστάρω αγκαλιές
A **D** **G**
Από κανάρα σε κανάρα θα πετάω  δις

2. Θέλει η ζωή μας αλλαγές και ας τσαντίζονται πολλές
Και δεν με νοιάζει κάθε μια τι θα μου σούρει
και το πουλί για να τραφεί πρέπει ν' αλλάζει τη τροφή
κι όχι σκέτο κανναβούρι κανναβούρι


Ρεφραίν

Η ΠΑΛΤΟΥΔΙΑ


ΜΟΥΣΙΚΗ: Π. ΤΣΟΥΝΤΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ


Εισαγωγή: **D, Gm, A, D, Gm, A, D**

1. **D** **A** **D**
Έρθε ο χειμώνας κι ο κοσμάκης τα 'χει χάσει
A **D**
Και παλτουδιά καινούρια τρέχει ν' αγοράσει
Gm
Μα το δικό μου κι αν επάλιωσε παλτό
A **D**
φράγκο δε δίνω κι ούτε νοιάζομαι γι αυτό
- 
- δισ


Εισαγωγή: **D, Gm, A, D**

2. Κι αν ο καθένας τουρτουρίζει από το κρύο
Θα την περνώ στην αγκαλιά σου μεγαλείο
Κι όταν το τζάκι μένει σπίτι μας σβηστό
Θα με θερμαίνει το φιλί το ζεστό
- 
- δισ

Εισαγωγή: **D, Gm, A, D**

3. Κι αν δεν ανάβουμε κουκλίτσα μου μαγκάλι
Θα 'μαι ζεστός μες τη δική σου την αγκάλη
Το πιο θερμό καλοριφέρ είν' τα φιλιά
Σαν θα κοιμόμαστε κουκλίτσα μου αγκαλιά
- 
- δισ

Εισαγωγή: **D, Gm, A, D**

4. Κι έτσι δε θα 'χουμε ανάγκη από φώτα
Θα την περνάμε μια χαρά ζωή και κότα
Και θα κοιμόμαστε κι οι δυο απ' τις εννιά
Να μην μας πιάνει ξεροβόρι παγωνιά
- 
- δισ

ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΕΙ Η ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΜΕΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ

Εισαγωγή: **D, Gm, D, Gm, D, Gm, D, Gm**

1. **Gm** **Bb**
Τι σου λέει η μάνα σου για μένα
D **Gm, D, Gm**
Κι όλο με κοιτάς με μάτια δακρυσμένα
G **Cm**
Θέλει μ' άλλονε να κουβεντιάζεις
D **E°** **Gm**
Και εμένα πια να με ξεχάσεις
D **Gm**
Και εμένα θέλει πια να με ξεχάσεις

Εισαγωγή

2. Έννοια σου και δε θα μου γλιτώσει
Όλα τα σπασμένα αυτή θα τα πληρώσει
Θα την κάνω εγώ να αναστενάζει
Να πονεί να κλαίει και να φωνάζει
Να πονεί να κλαίει και να αναστενάζει

Εισαγωγή

3. Ό,τι θέλει αυτή δε θα μου κάνει
Αν δε μετανιώσει πες της θα πεθάνει
Δε θα της περάσει με φοβάσαι
Πάντα μες την αγκαλιά μου θα 'σαι
Πάντα μες την αγκαλιά μου συ θε να' σαι

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΤΟ ΜΑΡΑΖΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Εισαγωγή: **Em, Am, D7, G, B7, Em**

Em

1. Το δικό σου το μαράζι θα με φάει

Πάει χαμένη η ζωή μου τώρα πάει

B7

C

Και με δίχως να ντραπώ, δώσε βάση τι θα πω

E°

B7

Em

Να 'χεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ



δισ

Εισαγωγή

2. Από σένα στη ζωή μου υποφέρω

Θα γεράσω πριν την ώρα μου το ξέρω

Κι αν το θύμα είμαι εγώ κι όλα σου τα συγχωρώ

Να χεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ



δισ

Εισαγωγή

3. Κάθε μέρα με το σπίτι μου μαλώνω

Τα δικά σου τα σπασμένα τα πληρώνω

Κι αν στα χέρια σου εγώ τόσα βάσανα τραβώ

Να χεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ



δισ

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΠ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ

Εισαγωγή: Am, E, F, E, Am, E, F, E, Am, E, F, E, Dm, E

1. E Dm E
Θυμάσαι μ' ορκιζόσουν πως θα με περιμένεις
Dm E Dm E
Μα γρήγορα με ξέχασες και μ' άλλονε πηγαίνεις
Dm E F E
Μα γρήγορα με ξέχασες και μ' άλλονε πηγαίνεις

A

*Ρεφραιν Βαγγελιώ δεν είσαι εντάξει
Έχεις γνώμη τώρα αλλάζει
Έχεις γνώμη τώρα αλλάζει
Βαγγελιώ δεν είσαι εντάξει*

Εισαγωγή

2. Τα ξέχασες πως όμορφα περνούσαμε τα βράδια
Με γλέντια και γλυκόλογα και με φιλιά και χάρδια
Με γλέντια και γλυκόλογα και με φιλιά και χάρδια

Ρεφραιν

Εισαγωγή

3. Για κοίτα πως με ζώσανε σαν φίδια τα μεράκια
Λυπήσου τη καρδούλα μου που γέμισες φαρμάκια
Λυπήσου τη καρδούλα μου που γέμισες φαρμάκια

Ρεφραιν

Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΠΩ ΔΕΝ ΣΕ ΞΕΧΝΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **D, G, B7, Em, A, D, A, D**

2. **D** **D°** **D**
Ό,τι κι αν πω δεν σε ξεχνώ
G **B7** **Em**
Και μπρος την πόρτα σου περνώ
A **D** **A** **D**
Σου λέω λόγια μαγικά με το μπουζούκι μου γλυκά
G **B7** **Em** **A** **D**
Σου λέω λόγια μαγικά με το μπουζούκι μου γλυκά

Εισαγωγή

3. Κλαίω με δάκρυα και καημό
Μ' ένα πικραναστεναγμό
πως πάντα λιώνω και πονώ για σε μικρό μελαχρινό
πως πάντα λιώνω και πονώ για σε μικρό μελαχρινό

Εισαγωγή

3. Έχουν σωπάσει τα πουλιά
Μες της νυχτιάς τη σιγαλιά
Σου στέλνει ο άνεμος γλυκά τα λόγια μου τα μαγικά
Σου στέλνει ο άνεμος γλυκά τα λόγια μου τα μαγικά

Ο ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Εισαγωγή: **D, A, D, A, D** (δισ)
D, Em, A, D (δισ)

1. **D** **A** **D**
Θέλω να γίνω μπουφετζής σε τούρκικους τεκέδες
A **D**
Να 'ρχονται οι χανούμισσες να πίνουν αργιλέδες

Εισαγωγή

2. Πήγα κι εγώ κάποια βραδιά και μπήκα στα μεράκια
Γνώρισα τρεις χανούμισες τρία σωστά κουκλάκια

Εισαγωγή

3. Η μια κρατά τον αργιλέ, κι η άλλη το τσιμπούκι
Κι η τρίτη η μικρότερη τρελή στο μαστουρλούκι

Εισαγωγή

4. Ανοίξτε τα παράθυρα να φύγουν τα ντουμάνια
Για να φουμάrouμε κι εμείς που είμαστε χαρμάνια

Ο ΖΟΡΙΚΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΠ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ

Εισαγωγή: Cm, Gm, Cm, Eb, D, Cm, D, Eb, Cm, D

- D Eb D
1. Με τα παραστρατήματα
Cm D Eb D
Και την ψηλή σου μύτη
Cm D Gm
Εσύ βρε με κατάντησες
D Eb D
Και νταβατζή κι αλήτη
Cm D Gm
Εσύ βρε με κατάντησες
D Eb D
Και νταβατζή κι αλήτη

Εισαγωγή

2. Κι αν είμαι ζόρικός που λες
Εσύ τα φταις και μόνο
Όταν σε βλέπω μ' άλλονε
Ανάβω και φουντώνω
- ↕ δις

Εισαγωγή

3. Κι αν έχεις άλλον πιο νταή
Μαγκίτη κι αλανιάρη
Αν του κρατούν τα κότσια του
Ας έρθει να σε πάρει
- ↕ δις

ΚΑΝΕ ΛΙΓΑΚΙ ΥΠΟΜΟΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **F, Bb, D, Eb, D, Gm, D, Gm**

Gm **Cm Gm**
1. Μην απελπίζεσαι και δε θ' αργήσει
Cm **D**
Κοντά σου θα 'ρθει μια χαραυγή
F **Bb** **D** , **Eb, D**
Καινούρια αγάπη να σου ζητήσει
Gm **D** **Gm**
Κάνε λιγάκι υπομονή

↕ δις

Εισαγωγή

2. Διώξε τα σύννεφα απ' τη καρδιά σου
Και μες το κλάμα μη ξαγρυπνάς
Τι κι αν δε βρίσκεται στην αγκαλιά σου
Θα 'ρθει μια μέρα μην το ξεχνάς

↕ δις

Εισαγωγή

3. Γλυκοχαράματα θα σε ξυπνήσει
Κι ο έρωτας θα αναστηθεί
Καινούρια αγάπη θα ξαναρχίσει
Κάνε λιγάκι υπομονή

↕ δις

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **E, Am, Dm, E, Dm, Am, E, Am, E**

1. **Am** **E** **Dm** **E**
Dm Δυο δρόμοι τη χωρίζουνε την κοινωνία ετούτη **Dm D#° E**
Και φέρνουν μαύρη συμφορά η φτώχεια και τα πλου - ουτη **Dm E Am E Am**
Και φέρνουν μαύρη συμφορά η φτώχεια και τα πλούτη

Ρεφραιν **Am** **Dm** **E**
Της κοινωνίας η διαφορά
Dm **E** **F** **E**
Φέρνει στον κόσμο μεγάλη συμφορά **δισ**

2. Έχει η ζωή γυρίσματα, έχει και μονοπάτια
Γκρεμίζουν φτωχοκάλυβα και χτίζονται παλάτια **δισ**

Ρεφραιν

ΘΑ ΚΑΝΩ ΝΤΟΥ ΒΡΕ ΠΟΝΗΡΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΒΙΡΒΟΣ

Εισαγωγή: **Dm, C, A, Dm** (δις)

1. **Dm** **F°** **Dm** **F** **D7** **Gm**
Θα κάνω ντου βρε πονηρή στα στέκια που αράζεις
F **Gm**
Κι αν σε τρακάρω πουθενά μ' αυτόν τον άνθρωπο ξανά
F° **A** **Dm**
Να ξέρεις δεν τη βγάζεις



Gm
Ρεφραιν Καθάρισε τη θέση σου
C **F**
Μ' αυτή σου την κατάσταση
A **Dm** **A** **Dm**
Πριν κάνω επανάσταση

Εισαγωγή: **F, F, Gm, A, Dm**

2. Τον τελευταίο τον καιρό μου τα' χεις κάνει ρόιδο
Δυο τρεις μου την καρφώσανε πως πάλι σε τσακώσανε
Με κείνο το κορόιδο



Ρεφραιν

Εισαγωγή: **Dm, C, A, Dm** (δις)

3. Θα κάνω ντου για να σε βρω, Αθήνα και Περαιά
Κι αν θα σε κάνω τσακωτή, να ξέρεις η βραδιά σου αυτή
Θα είναι η τελευταία



Ρεφραιν

ΑΛΛΑ ΜΟΥ ΛΕΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Θ. ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΜΑΝΕΣΗΣ

Εισαγωγή: **D, Cm, Gm, Cm, D, Cm, Eb, D**
D, Cm, Gm, Cm, D, Cm, Eb, D, Eb, D

D

1. Μυστήριο κατάντησες για μένα

Και τα' χω αγαπούλα μου χαμένα

Gm G Cm

Και το σφυγμό σου να' βρω δεν μπορώ

D Eb D

Γι αυτό με τυραννάς τόσο καιρό

Gm Cm

Ρεφραιν Άλλα μου λεν τα μάτια σου

D Eb D

Και άλλα η καρδιά σου

Cm Gm

Άλλα μου λεν τα χάρδια σου

D Eb D

Και άλλα τα φιλιά σου

Εισαγωγή

2. Μαζί μου παίζεις θέατρο αράδα
Μια τέτοια κωμωδία δεν ξανάδα
Παράξενα στα μάτια με κοιτάς
Μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς

Ρεφραιν

Εισαγωγή: **D, Cm, Gm, Cm, D, Cm, Eb, D**

Ρεφραιν

ΣΑΛΤΑΔΟΡΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΓΕΝΙΤΣΑΡΗΣ

Εισαγωγή: D, Cm, Eb, D

1. *Cm* *Gm* *Eb* *D*
 Ζηλεύουνε, δε θέλουνε ντυμένο να με δούνε
Cm *Gm*
 Μπατίρη θέλουν να με δουν
 Eb *D,* *Cm, Gm, Eb, D*
 για να φχαριστηθούνε

D
Ρεφραιν Θα σαλτάρω, θα σαλτάρω
 Cm *D*
 Τη ρεζέρβα να τους πάρω

Εισαγωγή

2. Μα εγώ πάντα βολεύομαι γιατί τηνε σαλτάρω
 Σε καν' αμάξι Γερμανού, και πάντα τη ρεφάρω

Ρεφραιν

3. Βενζίνες και πετρέλαια εμείς τα κυνηγάμε
 Γιατί έχουμε πολλά λεφτά και μόρτικα γλεντάμε

Ρεφραιν Σάλτα ρίξε τη ρεζέρβα
 Μείνε ντού και σήκω φεύγα

4. Οι Γερμανοί μας κυνηγούν μα εμείς δεν τους ακούμε
 Εμείς θα τη σαλτάρουμε ώσπου να σκοτωθούμε

Ρεφραιν

ΜΑΓΚΑΣ ΒΓΗΚΕ ΓΙΑ ΣΕΡΓΙΑΝΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΚΑΛΛΑΡΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: F, C, F, C, F

1. F C F
Μάγκας βγήκε για σιργιάνι
C F Gm C F, C, F, Gm, C, F
για να βρει κανά τεκέ
F Gm Am Bb C F
Είχε ο δόλιος να φουμάρει μέρες αργιλέ
F Gm Am Bb C F
Μάγκας βγήκε για σιργιάνι για κανά τεκέ

Εισαγωγή

2. Μόνος κάθεται και λέει
Καμιά τζούρα που θα βρει
Να γεμίσει το κεφάλι να μαστουρωθεί
Μόνος κάθεται και λέει τζούρα που θα βρει

Εισαγωγή

3. Δεν τα θέλει τα παλάτια
Όλα τα περιφρονεί
Μια μελαχρινή του φτάνει φίνος να γενεί
Κι άλλη μια ξανθούλα θέλει να την παντρευτεί

Εισαγωγή

4. F, C, F
C, F, Gm, C, F C, F, Gm, C, F
F Gm Am Bb C F
Είχε ο δόλιος να φουμάρει μέρες αργιλέ
F Gm Am Bb C F
Μάγκας βγήκε για σιργιάνι για κανα τεκέ

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΖΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΧΙΩΤΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΧΙΩΤΗΣ

Εισαγωγή: **D, Gm, D, Gm, D, Gm, D, Cm, D, Eb, D**

1. **Eb7** **D**
Το χρήμα δεν το λογαριάζω
Eb7 **D**
Τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω
G **Cm**
Δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά
Eb7 **D**
Αχ δεν τα βρίσκω με λεφτά
G **Cm**
Δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά
Eb7 **D, Eb, D**
Αχ δεν τα βρίσκω με λεφτά

Εισαγωγή

2. Έλα να σμίξουμε μικρό μου
Κι όταν σε νοιώθω στο πλευρό μου
Δεν θα σ' αλλάζω με καμιά
Κι αν μου χαρίζουν τον ντουνιά
- ↕
δισ

Εισαγωγή

3. Βλέπεις εντάξει σου ξηγιέμαι
Πως σε λατρεύω δεν τ' αρνιέμαι
Είσαι η λαχτάρα μου η χρυσή
Γιατί δεν λες το ναι κι εσύ
- ↕
δισ

ΟΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Εισαγωγή: **F, Eb, F, Cm, F, Bb** (δισ)

Bb

1. Όσο αγαπώ, όσο αγαπώ τη μάνα μου

F Bb

Αγάπησα, αγάπησα κι εσένα

Bb

D7

Eb

Όσα είχα και δεν είχα μου τα μάσησες

F

Eb

F

Bb

Και μπατίρη στο φινάλε με παράτησες

Bb

Eb

F

Bb

Ρεφραιν Δε βαριέσαι δεν πειράζει χαλάλι σου

F

Eb

F

Bb

΄συ μια μέρα θα χτυπήσεις το κεφάλι σου

Bb

Eb

μα η δική μου η καρδιά δεν έχει αντάλλαγμα

F

Bb

όπου Γιώργος και μάλαμα

Εισαγωγή

2. Μόνο εγώ, μόνο εγώ σε πόνεσα

Και στα 'χω δώ-, και στα 'χω δώσει όλα

Κι αν για σένα και φαρμάκια εγώ έπινα

Την ψυχή μου να ζητούσες θα στην έδινα

Ρεφραιν

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΙΑ ΣΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ρ. ΤΑΛΜΑΣ

Εισαγωγή: **D, Gm, Eb, D** (δισ)

1. **D** **Gm**
Για την απονιά σου μες τη γειτονιά σου
Eb **D**
Κάθε βράδυ πίνω και μεθώ
Gm
Μ' έχεις ξετρελάνει δεν αντέχω φτάνει
Eb **D**
Τ' όνομα σου λέω όπου βρεθώ
- ↕ δισ

Εισαγωγή

2. Πες μια λέξη μόνο να ξεχνώ τον πόνο
Που για σε περνώ κάθε βραδιά
Πάρε με κοντά σου, μες την αγκαλιά σου
Γιάτρεψε τη δόλια μου καρδιά
- ↕ δισ

Εισαγωγή

3. Μέρα νύχτα κλαίω κι όμως δεν το λέω
Ούτε σε κανένα θα το πω
Μόνος μου το ξέρω λειώνω κι υποφέρω
Κι όλα αυτά γιατί σε αγαπώ
- ↕ δισ

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ - Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εισαγωγή: **Fm, G, Cm, Fm, G, Cm, G, Cm**

1. **Cm**
Μες τη ζωή δρόμοι ανοίγονται σωρό
Fm
Κι όποιον γουστάρεις τον τραβάς κι όπου σε βγάλει
Cm
Μα είναι κι ένα μονοπάτι πονηρό
G7
Που πάει ντουγρού στη κατηφόρα τη μεγάλη
Fm **Cm**
Μα είναι κι ένα μονοπάτι πονηρό
G7 **Cm, G, Cm**
Που πάει ντουγρού στη κατηφόρα τη μεγάλη

Εισαγωγή

2. Το μονοπάτι σαν θα πάρεις μια βραδιά
Τον ίσιο δρόμο μια για πάντα τον αφήνεις
Κι ολημερίς θα κουρελιάζεις μια βραδιά
Κι ένα κορμί μες τα κουρέλια της θα ντύνεις
- ↕ δισ

Εισαγωγή

3. Εκεί ξεχνάει κι ο Θεός για να σε δει
Περνάς και φεύγεις και δεν κλαίει ανθρώπου μάτι
Ένα σκουπίδι παραπάνω δηλαδή
Μες της ζωής το πονηρό το μονοπάτι
- ↕ δισ

Η ΓΑΤΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Ν. ΜΑΘΕΣΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΜΑΘΕΣΗΣ

Εισαγωγή: **D, A, Gm, D, Gm, D, Cm, Eb, D, Eb, D** (δισ)

1. Έδιωξα κι εγώ μια γάτα
Που 'χε γαλανά τα μάτια
Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα
Μου 'χωνε βαθιά τα νύχια
Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα
Μου 'χωνε βαθιά τα νύχια

↑
↓

δισ

Εισαγωγή: **D, A, Gm, D, Gm, D, Cm, Eb, D, Eb, D**

2. Τόσους μήνες που την είχα
Μου ξηγιότανε στην τρίχα
Τώρα έγινε από σόι
Και τα ψάρια δεν τα τρώει

↑
↓

δισ

↑
↓

δισ

Εισαγωγή: **D, A, Gm, D, Gm, D, Cm, Eb, D, Eb, D**

3. Την εδιώχνω με γινάτι
Και την άλλη μέρα νάτη
Μου 'ρχεται με ποντικάκια
Και μου κάνει κορδελάκια

↑
↓

δισ

↑
↓


δισ

ΓΙΑΤΙ ΠΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΖΕΣΑΙ


ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΚΑΛΛΑΡΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΒΙΡΒΟΣ

Εισαγωγή: **Dm, G#°, Dm, D7, Gm, D, Gm**
Dm, C, Bb, C, Gm, Dm, E, Gm, A7, Dm, A, Dm

1. **Dm** **G#°** **Dm**
Γιατί πονάς και βασανίζεσαι κουτή
D **Gm**
Και προσπαθείς στον ίσιο δρόμο να με φέρεις
F **A, Gm**
Της αμαρτίας έχω πάρει το στρατί
A **Dm**
Γι αυτό για μένα άδικα μην υποφέρεις  δις

Εισαγωγή

2. Κι αν μαύρη ώρα το 'φερε να μ' αγαπάς
Με άλλον μπλέξε και θα δεις θα με ξεχάσεις
Γιατί μαζί μου στο χαμό κι εσύ θα πας  δις
Και στη ζωή σου μια φορά δεν θα γελάσεις

Εισαγωγή

3. Κοίτα να βρεις κανα παιδί εργατικό
Να παντρευτείς κι ευτυχισμένη πια να ζήσεις
Εγώ επήρα πια το δρόμο τον κακό  δις
Και δεν το θέλω δίπλα μου να δυστυχήσεις

ΚΑΙ Ο ΜΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΝΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΟΥΓΙΟΥΛ
ΣΤΙΧΟΙ: Π. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

Εισαγωγή: **Em, Am, B, Em, Am, B, Em (δισ)**

Em Am B

1. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν την γλεντήσουμε

Em

Τι θα καταλάβουμε τι θα καζαντίσουμε

Am B Em

Τι θα καταλάβουμε τι θα καζαντίσουμε

Am Em

Ρεφραιν Μες τον ψεύτικο ντουνιά παίξε μου διπλοπενιά

B Em

Παίξε μου διπλοπενιά, και ο μήνας έχει εννιά

C B Em

Και ο μήνας έχει εννιά

Εισαγωγή

2. Όσο ζει ο άνθρωπος, κοίτα, παρατήρησε
Μέχρι τα σαράντα του, κι ύστερα μπατίρισε



δισ

Ρεφραιν

Εισαγωγή

3. Στου διαβόλου τα 'γραψα όλα το κατάστιχο
Και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο



δισ

Ρεφραιν

Εισαγωγή

4. Τη ζωή σου γλέντησε πριν να 'ρθουν γεράματα
Και σου λένε άδικα μάθε γέρο γράμματα



δισ

Ρεφραιν

ΣΥΝΝΕΦΙΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Εισαγωγή: **F, Bb, F, Gm, C, F**

- F** **Gm**
1. Συννεφιές, συννεφιές
C **F**
Όταν δεν σε βλέπω, έχω ακεφιές
Bb **F**
Τι πιωτό, τι πιωτό μ' έχεις κεράσει
Gm **C** **F**
Και το κέφι, και το κέφι μου έχω χάσει

Ρεφραιν **Bb** **F**
Συννεφιές, συννεφιές
Gm **C** **F**
Όταν δεν σε βλέπω, έχω ακεφιές

Εισαγωγή

2. Αγκαλιές, αγκαλιές
Που 'ναι τα ωραία μας στις ακρογιαλιές
Στην αυλή, στην αυλή μου τώρα βρέχει
Και φεγγάρι, και φεγγάρι πια δεν έχει

Ρεφραιν
Εισαγωγή

3. Οι χαρές, οι χαρές
Κι ό,τι άλλο όμορφο να 'ταν δυο φορές
Τους καημούς, τους καημούς δεν θα μετρούσα
Δυο φορές, δυο φορές θα σ' αγαπούσα

Ρεφραιν

ΤΟ ΚΑΠΗΛΕΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Εισαγωγή: **Bb, Dm, Bb, Dm, F, D7, Gm, Dm, A, Dm**

Dm

1. Η νύχτα είναι παγερή

Και σιγοσιχαλίζει

Gm

και απ' την απέναντι γωνία

Dm

A

Dm

Το καπηλειό, το καπηλειό φωτίζει



δισ

Εισαγωγή

2. Και ένας απένταρος μπεκρής

Έξω απ το ταβερνάκι

συλλογισμένος κάθετα

Στο χαμηλό στο χαμηλό πορτάκι



δισ

Εισαγωγή

3. Θέλει να μπει κι αυτός εκεί

Να αρχίσει και να πίνει

μα είναι φτωχό το καπηλειό

Και βερεσέ και βερεσέ δεν δίνει



δισ

ΤΟ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΡΟΒΕΡΤΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΝΙΚΟΛΕΣΚΟ

Εισαγωγή: **G, D, G, D, Em** (δισ)

1. Ένα πιτσιρίκι είναι ξαπλωμένο
D G Em
D G B Em, D, G, B, Em
Μες τα χορταράκια παραπονεμένο
G
Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι
D Em
Μα δεν έχει φράγκο είναι μπατηράκι
D G D G
Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι
D G D Em
Μα δεν έχει φράγκο είναι μπατηράκι

Εισαγωγή

2. Του 'ρθε μια ιδέα κάπου να τη στήσει
Όποιος κι αν περάσει τσιγάρο να ζητήσει
Μα κακή του τύχη λίγο παραπάνω
Στη γωνιά του δρόμου τρακάρει πολισμένο
- ↕ δισ

Εισαγωγή

3. Κάνει το κορόιδο ζούλα τον κοιτάει
Και με τρόπο έξυπνο τον εχαιρετάει
Δίχως να τα χάσει το πιτσιρικάκι
Απ' τον πολισμένο ζητάει τσιγαράκι
- ↕ δισ

Η ΑΧΑΡΙΣΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **Ab, G, Fm, Ab, G, Cm, G, Cm**

- Cm**
1. Δε ρώτησες τόσο καιρό για μένα
Ab **G**
Πως πέρασα τρελή στη ξενιτιά
Fm **Cm, C°**
Αγάπησα, δυστύχησα για σένα
G **Cm**
Και σέρνουμε κακούργα μακριά

Εισαγωγή: **Ab, G, Cm, G, Cm**

2. Τα βάσανα μου μ' έριξε στα ξένα
Και μ' έχουν στη ζωή κατάδικο
Αχάριστη δε πόνεσες για μένα
Κι αυτό το βρίσκω να 'ναι άδικο


Εισαγωγή: **Ab, G, Cm, G, Cm**


3. Μου είπαν πως ζεις ευτυχισμένη
Θεότρελη στα πλούτη κολυμπάς
Μα μια κατάρα πάντα θα σε δέρνει
Του προδομένου ο πόνος στη καρδιά


ΒΑΔΙΖΩ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΙΛΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

1. Βαδίζω και παραμιλώ
Γι αυτή τη σύμφορα μου
χωρίσαμε και έχω βρει
Ο δόλιος την χαρά μου  δις

2. Για έρωτες θα πάψω πια
τόρα να τυραννιέμαι
μια φορά γελάστηκα
Και δεν ξαναγελιέμαι  δις

3. Σε ξέχασα στο νου μου πια
Το λεω δε σε βάζω
μην κλαις και μην οδύρεσαι
Και γνώμη δεν αλλάζω  δις

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΑΝΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **G, Am, D, G, D, C, G, D, C, G**

G

1. Είμαστε αλάνια

D

Διαλεχτά παιδιά μέσα στη πιάτσα

C

Am

Και δεν την τρομάζουν

D

G

Οι φουρτούνες τη δική μας ράτσα

E

Am

Και δεν την τρομάζουν

D

G

Οι φουρτούνες τη δική μας ράτσα

D

C

G

D

G

Ρεφραιν *Τι τα θες, τι τα θες πάντα έτσι ειν' η ζωή*

D

C

G

D

G

θα γελάς και θα κλαις βράδυ και πρωί



δισ

2. Κάθε μας μεράκι

γίνεται τραγούδι και το λέμε

Και μες τα στραπάτσα

μάθαμε ποτέ μας να μην κλαίμε



δισ

Ρεφραιν

Εισαγωγή

3. Κι αν στην κοινωνία

μας χτυπούν αλύπητα οι μπόρες

Μέσα απ' το τραγούδι

φεύγουνε χαρούμενες οι ώρες



δισ

Ρεφραιν

Ο ΠΙΟ ΚΑΛΟΣ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΖΑΜΠΕΤΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Εισαγωγή: **G, Am, D, G** (δις)

G

1. Ένα καιρό που μ' έστειλνε

D

Η μανά μου σχολείο

Κι ο δάσκαλος μου μ' έβαζε

C

G D G

Στο πρώτο το θρανι - ο

G

Ρεφραιν *Ο πιο καλός ο μαθητής*

D

Ήμουν εγώ στην τάξη

Κι οι δάσκαλοι μου μ' είχανε

G D G

Μη βρέξει και μη στάξει

Εισαγωγή

2. Πάντοτε στο τετράδιο

Βαθμό έπαιρνα δέκα

Κι αν στη ζωή πήρα μηδέν

Τα φταιει μια γυναίκα

Ρεφραιν

Εισαγωγή

3. Στον έλεγχο διαγωγή

είχα κοσμιωτάτη

Κι όμως οι συναναστροφές όλες αυτές Μανόλη μου

Μου βγάλανε το μάτι

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΖΑΜΠΙΕΤΑΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Εισαγωγή: **G, Fm, G, Cm** (δισ)

- Cm**
1. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα
G Fm Cm
Εγώ θα είμαι πολύ μακριά
G Cm
Και θα πιστέψεις πως δεν χωράνε
Fm G Cm
Δύο αγάπες σε μια καρδιά

Fm Cm
Ρεφραιν Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα
G Cm
Τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα

Εισαγωγή

2. Πάντα με μάσκα εσύ μιλούσες
Κι ήθελες να' χεις δυο αγκαλιές
Μα που το βρήκες αυτό γραμμένο
εσύ να παίζεις με δυο καρδιές

Ρεφραιν

Εισαγωγή

3. Εδώ τελειώνει μια ιστορία
Μ' αυτό το γράμμα το θλιβερό
Δεν μετανιώνω που σ' αγαπούσα
Όμως λυπάμαι που σ' αγαπώ

Ρεφραιν


ΣΤΡΩΣΕ ΜΟΥ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΩ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Gm, Cm, G, Cm, Gm, D, Cm, Eb, D**


D **Cm** **D**
1. Πήρα τη στράτα κι έρχομαι
Cm **D**
Μες τη βροχή και βρέχομαι
Gm **G7** **Cm**
Στα σκαλοπάτια σου εγώ σφυρίζω
Gm **D** **Gm, D, Gm**
Άσε με μέσα για να μπω
D **Cm** **Eb** **D**
Και στρώσε μου να κοιμηθώ



δις

Εισαγωγή


2. Να με στεγνώσεις με φιλιά
Μες τη ζεστή σου αγκαλιά
Και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω
Κοντά σου πάρε με να 'ρθώ
Και στρώσε μου να κοιμηθώ



δις

Εισαγωγή

3. Κανένα μάτι δεν θα δει
Πέτα σαν πρώτα το κλειδί
Κι έχεις το λόγο μου γλυκιά μου αγάπη
Στιγμή δε θα σ' απαρνηθώ
Και στρώσε μου να κοιμηθώ



δις

ΟΤΑΝ ΚΑΠΝΙΖΕΙ Ο ΛΟΥΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

Εισαγωγή: **D, Gm, A, D** (δισ)

- D** **A** **D**
1. Όταν καπνίζει ο λουλάς
A **D**
Εσύ δεν πρέπει να μιλάς
Gm **D**
Κοίταξε τριγύρω οι μάγκες
A **D**
Κάνουν ο-, κάνουν όλοι τουμπεκί
- ↕
δισ

Εισαγωγή

2. Άκου πως παίζει ο μπαγλαμάς
Και πάτα αργιλέ για μας
Σαν θα γίνουμε μαστούρια
Θα 'μαστε πολύ προσεκτικοί
- ↕
δισ

Εισαγωγή

3. Κανένα μάτι μη μας δει
Και μας μπλοκάρουν δηλαδή
Και μας βρούνε καμιά αιτία
Και μας πάνε όλους φυλακή
- ↕
δισ

ΣΤΟΥ ΘΩΜΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΞΑΡΧΑΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΓΚΑΤΣΟΣ

Εισαγωγή: **D, Gm, Eb, D, Gm, Eb, D, Eb, D**

D

1. Έλα απόψε στου Θωμά
Να σου παίξω μπαγλαμά
Να κατέβουν οι αγγέλοι
Να χορέψουν τσιφτετέλι
Gm **Eb**
Κι αν μερακλωθείς πολύ
D
Και σ' αρέσει το βιολί
Cm **D**
Με βιολί σαντουροβιόλι
Cm **D**
Να χορέψουν οι διαβόλοι
Cm **D**
Με βιολί σαντουροβιόλι
Eb **D**
Θα χορέψουν οι διαβόλοι
- 

Εισαγωγή

2. Στου Θωμά το μαγαζί
Θα φτιαχτούμε όλοι μαζί
Μα στο νόημα για να μπεις
Θα σου εξηγήσει ο Μπάμπης
Του Γιωργάκη η δοξαριά
Θα σου κόψει τη μιλιά
Κι η Μαρίκα με το ντέφι
Θα γελάει και θα σου γνέφει
- 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΤ. ΞΑΡΧΑΚΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΓΚΑΤΣΟΣ

Εισαγωγή: **E, F, E, F, E** (δισ)

E

1. Μια μέρα θα το γράψει η ιστορία

Που έδιωξ' από την Αθήνα τα θηρία

Που έδιωξε βασιλείς και βουλευτάδες

Τους ψευταράδες και τους μασκαράδες

↑
↓
δισ

Ρεφραιν **A** Και στην άμυνα εκεί, όλοι οι αξιωματικοί **E**

Am Πολεμάει κι ο Βενιζέλος, που αυτός θα φέρει τέλος

Και ο κάθε πατριώτης θα μας φέρουν την ισότης

↑
↓
δισ

Εισαγωγή

2. Κι η Παναγιά που στέκει στο πλευρό μας

Δείχνει το δρόμο στο νέο στρατηγό μας

Τον ήρωα της εθνικής αμύνης

Που πολεμάει και διώχνει τους εχθρούς

↑
↓
δισ

Ρεφραιν Της αμύνης τα παιδιά, διώζανε το βασιλιά

Και του δώσαν τα πανιά του

για να πάει στη δουλειά του

Το περίδρομο να τρώει με το ξένο του το σόι

↑
↓
δισ

Εισαγωγή

3. Έλα να δεις σπαθιά και γιαταγάνια
Που βγάζουν φλόγες και φτάνουν στα ουράνια
Εκεί ψηλά, ψηλά στα σύνορα μας
Τρέχει ποτάμι το αίμα του εχθρού

↕
δισ

Ρεφραιν Της αμύνης τα παιδιά, διώζανε το βασιλιά
Της αμύνης το καπέλο έφερε το Βενιζέλο
Της αμύνης το σκουφάκι έφερε το Λευτεράκη

↕
δισ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΖΑΜΠΕΤΑΣ
ΣΤΙΧΟΙ: ΗΛ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Εισαγωγή: **Dm, A, Gm, A, Dm**

1. **Bb** **A**
Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη χαρτζιλίκι
Gm Dm Gm A Dm, A, Dm
Κι απόψε τα μεσάνυχτα θα 'ρθω Θεσσαλονίκη

2. **Bb** **A**
Θεσσαλονίκη είσαι μια στον κόσμο δεν είν' άλλη
Gm F Gm Dm
Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να χει τέτοια ομορφιά
A Dm
Και τα δικά σου κάλλη

Εισαγωγή

3. Θεσσαλονίκη μάγισσα τραβάς σαν τον μαγνήτη
Θεσσαλονίκη μάνα μου γλυκιά Θεσσαλονίκη

4. Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη σ' όλες τις γειτονίες σου
Με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου

ΑΘΗΝΑΙΪΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **G, B, Em, B Em**

1. **Em Am B Em**
Είσαι φίνα και μ' αρέσεις Αθηναίισα
D7 G
Στη ματιά σου κάτι έχεις καλέ μποέμισσα
Em Am B Em
Στη ματιά σου κάτι έχεις καλέ μποέμισσα

Εισαγωγή

2. Είσαι πρώτη στην Αθήνα στ' ομολόγησα
Όμορφη γλυκειά τσαχπίνα πλάνα γόησσα
Όμορφη γλυκειά τσαχπίνα πλάνα γόησσα

ΣΕΡΣΕ ΛΑ ΦΑΜ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Ν. ΡΟΥΤΣΟΣ

Εισαγωγή: **Bm, Em, F#, Bm, G, F#, F°, F#, Bm**

1. **Bm**
Κι αν γυρίζουμε ξενύχτηδες τα βράδια
Em **Bm**
Κι αν ρομάντζες τραγουδάμε στα σκοτάδια
Bm
Κι αν τα νοιάτα μας τα κάναμε ρημάδια
G **F#**
Και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάν
F° **F#** **Bm, F#, Bm**
Σερσε λα φαμ, σερσε λα φαμ

Εισαγωγή

2. Κι αν η μοίρα μας ταράζει στα χαστούκια
Κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια
Κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια
Και στη ψάθα κακομοίρηδες ψοφάν
Σερσε λα φαμ, σερσε λα φαμ
3. Κι αν χτυπάμε στη δουλειά μας και στο σπίτι
Κι αν ο έρωσ μας τραβά σαν το μαγνήτη
Κι αν γουστάρουμε τον βίο τον αλήτη
Και δεν έχουμε το σήμερα να φάμ'
Σερσε λα φαμ, σερσε λα φαμ

ΑΠΟΚΛΗΡΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **Gm, Dm, A, Dm**

1. **Bb F Gm Dm**
Σαν απόκληρος γυρίζω
Bb F Gm Dm, Bb, F, Gm, Dm
στην κακούργα ξενιτιά

Gm Dm
Περιπλανώμενος δυστυχισμένος
A Dm
Μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά

↑
↓
δισ

Εισαγωγή

2. Κλαίνε τα πουλιά για αέρα
Και τα δέντρα για νερό
Κλαίω μανούλα μου κι εγώ για σένα
Που έχω χρόνια για να σε ειδώ

↑
↓
δισ

Εισαγωγή




3. Πάρε χάρε τη ψυχή μου
Ησυχία για να βρω
Αφού το θέλησε η μαύρη μοίρα
Μεσ τη ζωή μου να μη χαρώ

↑
↓
δισ

ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ' ΤΟΝ ΠΕΡΑΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Γ. ΜΗΤΣΑΚΗΣ

1. ^{Dm} Ένα καράβι απ' τον Περαία ^{Gm}
^{Dm}
έχει σαλπάρει για μακριά
^F μα κάποιος ναύτης ^{D7} που είναι μέσα ^{Gm}
^{Dm} τον νου του πάντα τον έχει στην στεριά ^A ^{Dm}  δις
2. Καπεταναίοι και τόσοι άλλοι
Λοστρόμοι ναύτες μηχανικοί
Καθένας έχει και τον καημό του 
Έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί  δις

ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΡΝΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **Em, Bm, F#, Bm** (δισ)

1. **Bm** **F#**
Κι αν στο κλάμα το ρίχνεις και ξεσπάς
Bm
Την καρδιά σου πάντα θα ρωτάς
A **D**
Πως για μένα στάθηκες σκληρή
Em **F#** **Bm**
Μ' έχεις φέρει ως την καταστροφή



Ρεφραιν **Em** **Bm**
Μην ξαναπερνάς, μη ξαναρωτάς
F# **Bm**
Σ' έχω κάνει πέρα και πια δεν με κρατάς



Εισαγωγή

2. Μη χτυπιέσαι μη κάνεις σαν τρελή
Έφυγε και πάει το πουλί
Δεν αλλάζω τώρα πια μυαλό
Κόψε, στρίβε και άιντε στο καλό

Ρεφραίν

ΟΤΑΝ ΠΙΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **A, Dm, D7, Gm, Dm, Gm, A, Dm, F**

1. **F** **D7** **Gm**
Όταν πίνεις στην ταβέρνα κάθεσαι και δεν μιλάς
C **A7** **Dm** **A** **Dm, F**
Κάπου κάπου αναστενάζεις απ' τα φύλλα της καρδιάς
F **D7** **Gm**
Κάπου κάπου αναστενάζεις απ' τα φύλλα της καρδιάς
C **A7** **Dm** **A** **Dm, A, Dm**
Όταν πίνεις στην ταβέρνα κάθεσαι και δεν μιλάς

Εισαγωγή

2. Θα 'θελα να σε ρωτήσω και να πληροφορηθώ
Πιο μεράκι σ' έχει κάνει τόσο μελαγχολικό
Πιο μεράκι σ' έχει κάνει τόσο μελαγχολικό
Θα 'θελα να σε ρωτήσω και να πληροφορηθώ

Εισαγωγή

3. Μήπως έχεις αγαπήσει και προδόθηκες κι εσύ
Έλα κάθισε κοντά μας να γλεντήσουμε μαζί
Έλα κάθισε κοντά μας να γλεντήσουμε μαζί
Μήπως έχεις αγαπήσει και προδόθηκες κι εσύ

Ο ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΧΙΩΤΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Cm / Gm D Gm / D Gm Eb / D Eb D Eb / D**

1. **D** **Eb** **D**
Αυτά που λες εγώ τ' ακούω βερεσέ
 Gm **G7** **Cm**
Τα παραμύθια σου τ' ανθίστηκα πια τώρα
 Cm **D** **Gm**
Και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε
 Eb **D**
Ο πασατέμπος σου για να περνά η ώρα
- ↑
↓ δισ

Εισαγωγή

2. Κάθε σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό
Και τον καημό μου δεν μπορείς να τον γλυκάνεις
Μαζί μου έρχεσαι μπαμπέσικο μικρό
Γιατί γυρεύεις κόξες σ' άλλονε να κάνεις
- ↑
↓ δισ

Εισαγωγή

3. Φύγε λοιπόν αφού το θες αλλού να πας
Κι άσ' τες τις μουρμούρες και τις κλάψες και τις γκρίνιες
Κι όταν θα σμίξεις με τον μάγκα π' αγαπάς
Να μην του πεις ότι για πασατέμπο μ' είχες
- ↑
↓ δισ

D Eb D

ΕΣΥ ΘΑ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΜΑΝΕΣΗΣ

Εισαγωγή: **E Am E Am E / Dm E F E Dm E**

1. **E** Τι σου 'φταιξα μικρό και **Dm** μου 'χεις φύγει **E**
E7 **Am, E, Am**

Και μ' άφησες για πάντα μοναχό

Am Δεν δίνεις σημασία πια για μέ **Dm, Am, E F E** - να

Dm Να με τρελάνεις το 'βαλες σκοπό **E**



δισ

Εισαγωγή

2. Μ' αρνήθηκες και πια δε με θυμάσαι
Και σ' άλλονε τα χάδια σου σκορπάς
Εσύ θα μετανιώσεις κάποια μέρα
Θα τρέχεις σαν τρελή να με ζητάς



δισ

Εισαγωγή

3. Μου μάρανες τη δόλια την καρδιά μου
Και σαν σκουπίδι τώρα με πετάς
Δεν δίνεις σημασία πια για μένα
Με ξέχασες και πια δεν μ' αγαπάς



δισ

ΕΙΠΑ ΝΑ ΣΒΗΣΩ ΤΑ ΠΑΛΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΚΑΛΔΑΡΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΙΜ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Εισαγωγή: **Gm D Cm Gm / D / Gm D Cm / Gm D Gm**

1. **Gm** **Cm** **Eb** **D**
Είπα να σβήσω τα παλιά
Gm **G7 Cm**
Να κλείσω τα δεφτέρια
Cm **Gm** **Cm Gm**
Και σαν δυο φίλοι καρδιακοι-οι-οι
D **Gm, D, Gm**
Να δώσουμε τα χέρια
2. Πάνω στην κρύα σου καρδιά
Χωρίς καιρό να χάσω
Έριξα πάλι μια ζαριά
Κι έφερα δύο κι άσσο
- ↑ ↓ δις
- ↑ ↓ δις

Εισαγωγή: **Gm D Cm / Gm D Gm**

3. Όπου φυσάει ο βοριάς
Σε παίρνει και σε πάει
Είσαι γυναίκα μιας βραδιάς
Ψεύτικα π' αγαπάει
- ↑ ↓ δις

ΟΜΟΡΦΗ ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **Dm / Dm Gm / Dm F C Dm**

1. **C** Όμορφη Πειραιώτισσα , **G C** όμορφη Πειραιώτισσα **G C**
A Όμορφη Πειραιώτισσα **Dm Gm C** και Χατζηκυριακιώτισσα **A Dm C Dm**
F Με τρέλαναν τα κάλλη σου **Gm F** και τ' όμορφο κεφά-άλι σου **C Dm**
2. Στα μάτια μου στ' ορκίζομαι, στα μάτια μου στ' ορκίζομαι
Στα μάτια μου στ' ορκίζομαι, στα δύο πως χωρίζομαι
Στα κοφτερά λεπίδια σου, στα μάτια και στα φρύδια σου
3. Όμορφη Πειραιώτισσα , όμορφη Πειραιώτισσα
Όμορφη Πειραιώτισσα και της καρδιάς μου αρχόντισσα
Θα πάρω στράτες να σε βρω, να δεις το πόσο σ' αγαπώ

ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΧΙΩΤΗΣ
ΣΤΙΧΟΙ: Χ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

Εισαγωγή: **Dm D7 Gm / C Dm / Dm Gm Bb A / A G A Dm**

- Dm** **D7** **Gm**
1. Τώρα που ήρθες είναι αργά
 A **Dm**
 Να ξανασιμίζουμε ποτέ μην περιμένεις
Dm **D7** **Gm**
 Στης καρδιάς μου το μπαλκόνι
C **F**
 Ήρθε άλλο χελιδόνι
Dm **D7** **Gm** **Bb** **A**
 Κι έχει χτίσει τη φωλιά, ω ω ω
 G **A** **Dm**
 Είναι αργά πολύ αργά

Εισαγωγή

2. Τώρα που ήρθες είναι αργά
 Μην περιμένεις τίποτ' άλλο να σου δώσω
 Στης καρδιάς μου πια το τζάκι
 Ήρθε άλλη με μεράκι
 Κι έχει ανάψει τη φωτιά, ω ω ω
 Είναι αργά πολύ αργά

Ο ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Εισαγωγή: **Fm Ab / Fm Ab Eb Fm**

- Fm** **Ab**
1. Που 'σαι καημένη Κάβουρα
Fm **Ab Eb Fm**
Να γλυκοτραγουδή-ήσεις
Fm **Ab**
Να πεις τραγούδια όμορφα
Fm **Ab Eb Fm**
Να μας ευχαριστή-ήσεις

Εισαγωγή

2. Ο Πειραιάς κι η Κοκκινιά
Καλύβια, κι Ελευσίνα
Κλάψανε σαν το μάθανε
Που 'σαι βαθιά στο μνήμα

Εισαγωγή

3. Δεν σε ξεχνάμε Κάβουρα
Τις ώρες που γλεντάμε
Ακούμε τα τραγούδια σου
Κι όλο σε μελετάμε

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Εισαγωγή: Am / Am / Gm / Bb Gm Am / Bb Gm Am

1. Am Em D Gm C Bb Am
Τρέξε μανούλα όσο μπορείς τρέξε για να με σώσεις
Am Em D Gm C Bb Am
Κι απ' το Χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις
C
Κι απ' το Χαϊδάρι μάνα μου να μ' απελευθερώσεις
Am Gm Am
Να μ' απελευθερώσεις

Εισαγωγή

2. Γιατί είμαι μελλοθάνατος και καταδικασμένος
Δεκαεφτάχρονο παιδί στα σίδερα κλεισμένος
Δεκαεφτάχρονο παιδί στα σίδερα κλεισμένος
Στα σίδερα κλεισμένος

Εισαγωγή

3. Απ' την οδό του Σέκκερη με πάνε στο Χαϊδάρι
Κι ώρα την ώρα καρτερώ ο χάρος να με πάρει
Κι ώρα την ώρα καρτερώ ο χάρος να με πάρει
Ο χάρος να με πάρει

ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΚΟΡΜΙ ΧΑΜΕΝΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΠ. ΚΑΛΛΑΡΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Κ. ΒΙΡΒΟΣ

Εισαγωγή: **E F E F E / Am F Am F D#° F E**

- E** **F** **E** **Am** **F** **D#°** **E**, **F, D#°, E**
1. Είμαι ένα κο - ρμί χαμένο, ένας άσωτος υιός
Am **E** **F E** **Am** **E**
Απ' το σπίτι μου φευγάτος, κι απ' τον τόπο μου μακριά
Am **E** **F E** **Am** **F** **D#°** **E, F, E**
Στο γκρεμό κα - τρακυλάω κάθε μέρα πιο βαθιά
E **Am** **E** **F** **D#°** **E**
Για σένα άπονη αργοπεθαίνω, για σένα έγινα κορμί χαμένο

Εισαγωγή: **Am F Am F D#° F E**

2. Σαν τα μαύρα νυχτοπούλια μέσα στα σκοτάδια ζω
Δεν υπάρχει πια για μένα σωτηρία στη ζωή
Το φινάλε μου θα είναι, πόνος και καταστροφή
Για σένα άπονη αργοπεθαίνω, για σένα έγινα κορμί χαμένο

Εισαγωγή: **Am F Am F D#° F E**

3. Της ζωής τ' αστροπελέκια δίχως λύπη με χτυπούν
Μα εγώ δεν το λυπάμαι το χαμένο μου κορμί
Μονάχα μια μάνα κλαίω, που την πίκρανα πολύ
Για σένα άπονη αργοπεθαίνω, για σένα έγινα κορμί χαμένο

ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΟΝΙΕΣΑΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΚ. ΠΑΝΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: ΑΚ. ΠΑΝΟΥ

Εισαγωγή: **Gm Eb D / Gm D Eb D** (δις)
Cm Eb D / Cm Eb D (δις)

1. **D Gm G Cm Eb D Eb Cm D, Eb, Cm, D**
Καρδιά μου μην παραπονιέσαι, εσύ τα φταις που τυραννιέσαι
D Cm D Gm
Το 'ξερες πως θα σε κάψει η φωτιά που θα σ' ανάψει
Eb Cm D, Eb, Cm, D
Την
D Cm D Gm
Έλειωνες απ' τον καημό σου, μα στιγμή απ' το πλευρό σου
Eb Cm D, Eb, Cm, D
Δεν την χώριζες
D Gm G Cm Eb D Eb Cm D, Eb, Cm, D
Καρδιά μου μην παραπονιέσαι, εσύ τα φταις που τυραννιέσαι

Εισαγωγή

2. Πως μπορούσε να σου δώσει μαχαιριά να σε σκοτώσει
Δεν το σκέφτηκες
Την επίστεψες στ' αλήθεια, μα σου πλήγωσε τα στήθια
Και παιδεύτηκες
D Gm G Cm Eb D Eb Cm D, Gm Eb D
Καρδιά μου μην παραπονιέσαι, εσύ τα φταις που τυραννιέσαι

ΣΤΗΝ ΑΡΑΠΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Εισαγωγή: **Cm / Eb / G / Cm G Cm** (δισ)

1. Θα πάω εκεί στην Αραπιά που μ'έχουνε μιλήσει
Για μια μεγάλη μάγισσα, τα μάγια να μου λύσει
Για μια μεγάλη μάγισσα, τα μάγια να μου λύσει

Εισαγωγή: **Cm / Eb / G / Cm G Cm**

2. Και θα της πω τα βάσανα αυτά που 'χω τραβήξει
Και τα σημάδια της τρελής σε μια φωτιά να ρίξει \blacklozenge δισ

Εισαγωγή: **Cm / Eb / G / Cm G Cm**

3. Ν' ανάψουνε και να καούν 'πως έκαψαν και μένα
Τα μάγια να την πιάσουνε, να σέρνεται στα ξένα \blacklozenge δισ

ΠΑΛΙΩΣΕ ΤΟ ΣΑΚΑΚΙ ΜΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΗ: Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

ΣΤΙΧΟΙ:

Εισαγωγή: **Eb D**

Bb D Cm D | Cm Gm D Gm

- Eb** **C#°** **D**
1. Πάλιωσε το σακάκι μου,
Gm D Gm
θα σβήσω απ' το μεράκι μου
F Bb Cm D
Και καημό, και καημό έχω μεγάλο
Cm D Gm
Δεν μπορώ, δεν μπορώ να πάρω άλλο
F Bb Cm D
Και καημό, και καημό έχω μεγάλο
Cm Eb D Gm
Δεν μπορώ, δεν μπορώ να πάρω άλλο

Εισαγωγή: **Cm Gm D Gm**

- Eb** **C#°** **D**
2. Τόσα κουστούμια χάρισα,
Gm
μα τώρα που ρεστάρισα
F Bb Cm D
Φίλος δεν, φίλος δεν με πλησιάζει
Cm Eb D Gm
Τα παλιό-, τα παλιόρουχα κοιτάζει